

Klankb rd

Protestantse Gemeente

Het Vierkant



WINTER

jaargang 34 – nummer 4
februari – maart 2021

Kerkdiensten

Zondag 7 februari 9.30 Online dienst

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling/lector: Bernice Zuidhof

Zondag 14 februari 10.00 Online dienst

Pastor T.J. Heijboer, Hoorn – Organist: Arjen de Boer
Ouderling/lector: Barbara Donker

Zondag 21 februari 10.00 Online dienst

Eerste zondag 40-dagentijd
Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Pieter Gorter

Zondag 28 februari 10.00 Online dienst

Tweede zondag 40-dagentijd
Ds. Peter van Ankeren – Organist: Christine Janssen
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Koos Taanman

Zondag 7 maart 10.00 Online dienst

Derde zondag 40-dagentijd
Mw. Ina Broekhuizen-Slot – Organist: Arjen de Boer
Ouderling/lector: Bernice Zuidhof

Zondag 14 maart 10.00 Online dienst

Vierde zondag 40-dagentijd
Inzameling voor de Voedselbank; zie ook bij TG Diakonaat,
bladzijde 8
Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Pieter Gorter

Zondag 21 maart 10.00 Online dienst

Vijfde zondag 40-dagentijd
Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling/lector: Tryja Boven

Zondag 28 maart 10.00 Online dienst (let op: zomertijd)

Palmpasen
Pastor T.J. Heijboer, Hoorn – Organist: Arjen de Boer
Ouderling/lector: Barbara Donker

Bij een aantal diensten

Ds. Peter van Ankeren

De kerkdiensten zullen in elk geval **tot en met zondag 14 februari** alleen **ONLINE** te bekijken en mee te vieren zijn. We geven hiermee gehoor aan de oproep van o.a. de landelijke Protestantse Kerk om tijdens deze (verlengde) lockdown alleen online-diensten te organiseren.

U kunt dus, helaas, niet naar de kerk komen om de dienst bij te wonen. U wordt uitgenodigd om de komende tijd thuis, via onze livestream, de diensten te volgen en mee te vieren.

Op 11 februari zal de situatie opnieuw worden beoordeeld aan de hand van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Wij houden u hiervan op de hoogte (ook door middel van onze website www.protgemwognumbsn.nl, onze Facebookpagina *Vierkant Samen* en via *Klankbord expres*).

Aanvang diensten eerste zondag van de maand

Op de eerste zondag van de maand delen wij ons kerkgebouw sinds een tijd met de Ekklesia. Dat houdt in dat onze diensten beginnen om 09.30 uur. Omdat de Ekklesia besloten heeft om waarschijnlijk pas na de zomer weer diensten te zullen gaan houden in verband met het coronavirus, zullen onze diensten op de eerste zondag van de maand **vanaf maart** weer om 10.00 uur aanvangen. Dit tot nader order.

Inspiratie

Ds. Peter van Ankeren

Op de website van onze landelijke PKN las ik een verhaal van ds. Karin van den Broeke. Zij was van 2013-2018 praeses van onze landelijke PKN.

Zij schrijft onder andere: "Wat is de kerk in dit coronatijdperk anders dan anders! Op dit moment hebben we in mijn gemeente weer alleen online-diensten. Met een paar mensen in de kerk de eredienst vormgeven, in verbondenheid met velen die thuis luisteren. 'In een bijna lege kerk', hoorde ik mezelf een van de eerste keren zeggen. 'In de kerk is het nooit leeg, God is er

altijd', mailde een van de luisteraars me snel. Een ander appte de zaterdagavond daarna: 'Weet dat je luisteraars hebt!'."

Het zijn gedachten, die bij mij ook regelmatig naar boven komen in deze coronatijd. Er zijn maar een paar mensen aanwezig tijdens de dienst. Alleen zij die een taak hebben tijdens de viering zijn aanwezig. En verder is het leeg in de kerk. Aan de ene kant ben ik er een beetje aan gewend. De coronaperiode duurt immers al maanden. Maar aan de andere kant kan ik er niet aan wennen. Ik mis de interactie met de kerkgangers tijdens de dienst. Ik mis u in de diensten in onze kerk en in Sweelinckhof!

Ik mis het koffiedrinken, het met elkaar in gesprek gaan over de dienst of over hoe het met mensen gaat in deze periode. Nu weet ik wel, je kunt elkaar ook bellen, elkaar mailen en appen. En dat gebeurt ook. Maar toch... het is anders.

Daarom vind ook ik het fijn om af en toe te horen dat u de diensten bekijkt. Dat een bepaald lied of een bepaald woord u heeft geraakt. Sommigen steken ook thuis een kaars aan tijdens de dienst of vragen of er voor hen gebeden kan worden.

En ook ik vertrouw erop dat tijdens de dienst God aanwezig is. Een lied uit de bundel van Johannes de Heer zegt het als volgt:

*Op bergen en in dalen
en overal is God.
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God.
Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God.
Omlaag en hoog verheven
ja, overal is God.*

Laten we elkaar niet uit het oog verliezen.

Vanuit de kerkenraad

Rens Opbroek

In mijn nieuwjaarstoespraakje op 3 januari stonden we natuurlijk stil bij het afgelopen jaar dat ons zo dramatisch heeft overvallen en waardoor wij persoonlijk, maar ook als kerkelijke gemeente, hard zijn geraakt. Ik memoreerde dat het weinige positieve was dat wij elkaar niet hebben laten vallen en dat de crisis ons toch ook een groot gevoel van saamhorigheid heeft gebracht. Ook keken we vooruit, naar betere tijden.

Helaas zijn er nu opnieuw verzwarende maatregelen nodig, dus die veelgenoemde tunnel waar aan het eind licht gloort is wel erg lang aan het worden. Dat alles betekent dat de kerkenraad haar werk nog steeds niet optimaal kan doen. Wij proberen met mini-bijeenkomsten de zaak draaiende te houden, maar u zult begrijpen dat van echt vergaderen en overleggen met elkaar geen sprake kan zijn. Niettemin kijken ook wij naar voren en denken we na over de komende tijd, hoe we, als alles weer een beetje genormaliseerd is, onze activiteiten als gemeente Het Vierkant kunnen hervatten.

Nog even volhouden dus, in de hoop dat wij de kracht mogen ontvangen om ook deze hopelijk laatste periode door te komen. Ik wens u daarbij zegen op uw weg toe.

Paaskaarsen 2021

Het is in onze gemeente een goed gebruik dat de Paaskaarsen voor onze drie kerken worden gesponsord door een aantal gemeenteleden. Vorig jaar is door middel van intekenlijsten in de drie verschillende kerken het benodigde bedrag snel bijeengebracht. Voor de kaarsen van Benningbroek en Sijbekarspel is ca. € 60 per stuk benodigd, de grote kaars van Wognum kost ca. € 155.

Vanwege de coronamaatregelen is het nu niet mogelijk om met lijsten in de kerken te werken omdat er sprake is van een minimaal aantal kerkgangers. Daarom verzoeken wij u per email te laten weten of u aan de kaarsen wilt bijdragen en zo ja, voor hoeveel. Graag ontvangen wij een berichtje aan Rens Opbroek, opbroekbadoux@ziggo.nl

Na afloop van het jaar worden de gesponsorde kaarsen

overhandigd aan de gever. Als er meerdere sponsors zijn bepalen zij in onderling overleg wie de kaars krijgt.

Taakgroep Pastoraat

Ds. Peter van Ankeren

De afgelopen periode zijn de bloemen, vanuit de kerkdienst, gegaan naar:

Joost van der Kooi; Geert en Loes Brandsma; Ton Novotný; Els van Ankeren-Boer; Peter van der Molen; Jan Boven; een gemeentelid; Ank en Alex Kooi.

Mocht u een keer een gesprek willen hebben met een van de leden van de Taakgroep Pastoraat: u vindt de namen met telefoonnummers achter in dit Klankbord.

In memoriam Harm Willem Croes

(* 19 september 1921, † 11 januari 2021)

Woorden uitgesproken tijdens de kerkdienst op 24 januari naar aanleiding van het overlijden van ons gemeentelid Harm Willem Croes:

Op 11 januari jl. is de heer Harm Willem Croes op 99-jarige leeftijd overleden. Hij heeft lange tijd met zijn vrouw gewoond in Risdam-Zwaag. Ik kende hem uit de tijd dat ik daar predikant was. Daarna heeft hij in Avondlicht gewoond en sinds heel kort woonde hij in Benningbroek. Wat mij is bijgebleven uit de tijd in Zwaag, was zijn voorliefde voor de Franse taal.

In de dienst van zondag 24 januari heb ik daarom een stukje uit Psalm 121 in het Frans gelezen.

Je lève les yeux vers les montagnes.

D'où me viendra le secours?

Le secours me vient de l'Éternel,

qui a fait les cieux et la terre.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,

vanwaar zal mijn hulp komen?

Mijn hulp komt van de Eeuwige,

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Dat hij mag rusten in Gods vrede en liefde.

In memoriam Jan Zwarts

Ina Broekhuizen-Slot

Op zaterdag 16 januari 2021 overleed Jan Zwarts, echtgenoot van Hennie Zwarts-Dons. Jan werd in Delft geboren op 2 december 1935. In 1973 verhuisden Jan en Hennie met hun zoon Johan vanuit Voorburg naar een nieuw huis in de Koppenhoeve in Wognum. Daar hadden ze het al snel naar hun zin.

Jan was een handige man die hield van precisie en een betrouwbare man met geduld en technisch inzicht. Hij had plezier in zijn gezin en in familie en vrienden die hij graag om zich heen had.

Heel tevreden was hij in eigen huis. Maar reizen, op pad gaan – dat hoorde ook bij hem. Met de caravan eropuit, naar allerlei landen in Europa. De reis ging doorgaans naar de zon en ook het liefst naar bosrijke gebieden. Geen wonder dat er op de rouwkaart een boom staat, een boom in volle bloei met één blad dat wegwaait, dat zich losmaakt, dat aan zijn eigen reis begint. Tijdens de afscheidsdienst in crematorium De Waerdse Landen in Heerhugowaard lazen we psalm 23, De Heer in mijn herder, een psalm die spreekt van de trouw van God en van het vertrouwen van de mens. Het vertrouwen dat hij stelt in de Eeuwige die belooft: Ik zal met je zijn.

Die trouw weerspiegelde Hennie in haar zorg voor Jan toen zijn gezondheid hem in de steek liet. Samen waren ze, samen bleven ze. Tot het echt niet meer ging en Jan eind 2020 verhuisde naar Sweelinckhof waar hij na ruim twee weken overleed. Rustig begon hij aan zijn laatste reis. Een reis naar het beloofde licht, naar het vaderhuis.

Tijdens het afscheid werd het troostrijke lied 'Als g'in nood gezeten' gezongen.

*Als g' in nood gezeten geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.
Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister volgt het morgenrood.*

We gedenken Jan met eerbied en dankbaarheid en wensen Hennie, Johan en Petra Gods zegen toe op hun verdere levensreis.

Taakgroep Diakonaat

Ton Novotný

Tja, eigenlijk valt er niet zoveel nieuws te berichten vanuit de taakgroep Diakonaat. Er zijn geen diensten in de kerk, dus 'live' optreden ziet u de diakenen niet. U ziet ons niet collecteren of het Avondmaal verzorgen. Wat mis ik het toch om in onze kerk te kunnen zijn op zondag!

Opnieuw heeft ons jaardoel WarmThuis een valse start gekregen. Wij wilden extra gelden ophalen door middel van activiteiten, maar die konden in 2020 niet doorgaan en ook dit jaar kon er nog niet mee begonnen worden. Alle lof dan ook voor de stagiaires die de oliebollenactie hebben georganiseerd en door de verkoop van de oliebollen toch een prachtig bedrag aan de diaconie hebben overgemaakt voor WarmThuis. We hopen dat het zo spoedig mogelijk weer kan om de activiteiten doorgang te laten vinden. Fietsen en wandelen met elkaar, film kijken, samen eten...

Onze collecten gaan echter evengoed naar de goede doelen die op het collecterooster staan. We maken elke keer een bedrag over, ook al wordt er niet gecollecteerd. We willen de doelen namelijk niet in de kou laten staan. U kunt als u wilt een gift overmaken aan de diaconie en ook bij de vaste vrijwillige bijdrage kunt u aangeven of u een bedrag wilt bestemmen voor de diaconie.

Op het rooster kijkend staat op **14 maart** een dienst gepland om te collecteren en etenswaren mee te nemen voor de **voedselbank**. Twee keer per jaar hebben wij hier een dienst voor. Maar we moeten maar zien of we tegen die tijd wel weer in de kerk kunnen zijn. Gelukkig kan het inzamelen van houdbare etenswaren wel doorgaan. U kunt vanaf het lezen van dit bericht bij mij thuis etenswaren inleveren en ik zorg dan dat het bij de voedselbank terecht komt. Mijn adres: Saint Rémylaan 36.

Houdt u het nog een beetje vol met alles? Wat duurt het toch ontzettend lang maar we mogen blij zijn dat het vaccineren is begonnen. Laten we vooral de zonzijde proberen te zien. Wat eerst als vanzelfsprekend leek, daarvan beseffen we nu dat het

een waar goed is. Daar hoeven we niet voor te demonstreren of te vernielen. Laten we de dingen die we missen vooral koesteren en later vieren dat die gemiste dingen weer gewoon kunnen. Na alle verdriet en ongemak die de coronatijd met zich meebrengt, zal er uiteindelijk ook een stukje bevrijding zijn. Zoals mijn moeder als klein meisje destijds danste op straat omdat de Canadezen er waren, vier ik straks de vrijheid misschien ook wel op straat. Of neem ik in het café een biertje en dans op de muziek met iemand die ik niet ken. Of kan ik eindelijk weer met mijn vrienden afspreken. Bevrijding... nog even volhouden; het komt eraan!

Hulp nodig?

Als u door de huidige omstandigheden tegen problemen aanloopt dan kunt u contact opnemen met de diaconie via diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com en wij proberen u te helpen. Of het nu gaat om het doen van boodschappen waar u dat zelf niet kan en u niemand kent die dat voor u kan doen, of dat u door baanverlies in (financiële) nood bent gekomen: u kunt het bij ons melden.

Taakgroep Financiën & Beheer

Jan Hania

Actie Kerkbalans

Afgelopen week heeft u de envelop gekregen voor de actie Kerkbalans. Deze actie wordt in een groot deel van de kerken in Nederland gehouden. Met Kerkbalans wordt u gevraagd wat u in 2021 over heeft voor uw kerk. En dat is niet alleen voor het technisch onderhoud van de gebouwen maar ook voor de geestelijke ondersteuning.

Want wat krijgt u van uw kerk?

- Elke zondag een kerkdienst, momenteel veelal online.
- Een prachtige kerk in uw midden.
- Geestelijke ondersteuning.
- Een aanspreekpunt als u dat aangeeft.
- Mogelijkheid voor deelname aan activiteiten.
- Ongeveer 8 maal een Klankbord per jaar, ons informatieblad.
- Ondersteuning bij moeilijke omstandigheden.

U ziet, u krijgt veel van uw kerk. Een aantal vrijwilligers is hier elke week druk mee aan de slag. Dat is allemaal alleen maar mogelijk als uw ons financieel helpt. En denk daarbij niet alleen aan uzelf maar ook aan anderen. Want kerk zijn wij met elkaar. Vorig jaar bracht actie Kerkbalans circa 10 % meer op. Een prachtig resultaat. Wij hopen dat die trend zich doorzet. Wij rekenen op u.

Onderhoud

Mede door corona staat ook het onderhoud op een laag pitje. Een aantal klusjes moet je toch met meerdere personen doen en dat is nu niet altijd mogelijk. Toch zal in het voorjaar wel het nodige onderhoud plaats moeten vinden. Denk daarbij aan de tuin rondom de kerken. In Wognum zijn Roel Zweet en Wim Broekhuizen de vrijwilligers (naast de koster) voor het maaien en het snoeien. Voor de beide andere kerken zouden we ook graag enkele vrijwilligers zien. Wie wil ons helpen?

Vorbereidingen voor na coronatijd

De coronapandemie zal op een gegeven moment tot een einde komen en wij hopen natuurlijk binnen korte tijd. Dan moet het 'normale' leven zich weer gaan ontwikkelen. Dat betekent dat wij toch al weer het nodige voorbereiden.

Zo zijn we bezig een aantal concerten te regelen in Benningbroek.

Verder gaan we voor de zomer ook weer enkele activiteiten op een rij zetten en waar nodig al voorbereiden. Als het nodig is willen we ook hiervoor graag een beroep doen op onze leden.

Vrijwilligersattenties

Rens Opbroek

Het is een goed gebruik om onze vrijwilligers tegen het eind van het jaar een cadeautje aan te bieden. Zij verzetten immers veel werk, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn. Begin december lag alles klaar, de cadeautjes, adresstickers, rollen Kerst-inpakpapier en er waren genoeg vrijwilligers om te helpen de vrijwilligerscadeautjes in te pakken (dit lijkt op een literaire Matroesjka pop). Helaas gooide toen de lockdown roet in het eten, waardoor er van gezamenlijk inpakken niets meer terecht kwam.

We zijn u echter niet vergeten en u houdt het dus tegood!

Reuring

Bomen verdwenen

Allereerst een vredevol en gezond nieuwjaar waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten.

Ik weet niet of u het gevolgd heeft, maar de dertien bomen langs het IJsselmeer aan de Westerdijk in Hoorn zijn verdwenen! Er is zelfs een tv-programma over gemaakt met de rijdende rechter. Een groepje mensen heeft zich ingezet om deze prachtige Canadese populieren te behouden.

Argument van de gemeente was, dat de bomen er slecht aan toe waren. Echter, na het in de arm nemen van een bomendeskundige, bleek dit niet het geval.

Deze bomen waren gezond, een enkele werd wat minder, maar ze hebben uiteraard bij een leeftijd van meer dan 70 jaar, meer onderhoud nodig.

En natuurlijk gaan de bomen meer kosten aan onderhoud. Maar moet de economie altijd alles bepalen?

Juist in de maanden van corona moeten we ons bewust zijn van het belang van natuur en schepping en alles wat leeft en bloeit. Psalm 19 spreekt er al van: Het Goddelijk schoon, door zijn gunst ontvangen.

Voor deze mooie schepping moet goed gezorgd worden.

De mensen mogen de aarde bewerken en erover waken (Genesis 2:15).

En wij zijn geen eigenaar van de aarde. De aarde is en blijft van God (Psalm 24:1-2).

Heeft u het ook, dat een wandeling in het bos, een mooi park, de natuur op zich, u doet verwonderen?

Het maakt mij blij en ik geniet daarvan.

Daarnaast zie ik daar zeker de hand van de Schepper in.

Als je een gesprek hebt met iemand die zegt niet te geloven, dan bemerk je toch vaak zijn of haar verwondering over de natuur.

Ik weet niet hoe het u verging, maar als ik langs het IJsselmeer liep en daar die prachtige bomen zag staan dan dacht ik: hier moeten we zuinig op zijn.

Afgelopen zomer met mijn kleindochter heerlijk onder de bomen in de schaduw naar de wolken liggen kijken: kijken naar wat we allemaal in de wolken kunnen zien.

Niet alleen een lust voor de mens, vogels en de kleine insecten. In een stenen stad verdwijnen de vogels. Ik heb het aan den lijve ondervonden.

Ik heb gewoond in een huis met een grote tuin. Hier huisden veel soorten vogels. Nu we, overigens met plezier, in een stenen appartement wonen, zijn we al twee jaar bezig op allerlei manieren vogels te lokken.

Maar goed, aan de Westerdijk In Hoorn zijn nieuwe bomen geplant, het duurt alleen weer jaren voor zij een beetje omvang hebben.

Laten we er samen voor zorgen dat onze omgeving niet versteent. De gemeente Medemblik doet wel enorm haar best met de prachtige beplantingen in de straten.

Later we ervan genieten.

Greet Drijver-van der Plas



Vijf Klankbord-vragen aan een gemeentelid

1. Hoe klinkt uw naam?

Mijn naam is Kees van Vliet. Met een K dus, maar omdat mijn doopnaam Cornelis is, scheidt dat soms enige verwarring. Kees is een familienaam, ik ben vernoemd naar de vader van mijn moeder: Kees Leeftang. Hij was een bijzondere man maar ik heb hem niet gekend, hij overleed voor mijn geboorte. Oma was erg gesteld op die vernoeming dus alle oudste zonen van haar kinderen heten Kees. Of die naam bij me past? Ik vind het een stoere Hollandse naam maar ik had graag meer doopnamen gehad.



**Foto: Kees van Vliet:
'Ik ben een nostalgisch type.'**

2. Naar welke klank luistert u graag?

Ik heb brede smaak wat muziek betreft. Mijn vader luisterde altijd naar Beethoven, die muziek denderde vroeger door het hele huis. Mijn voorkeur gaat verder uit naar Mahler, zijn werk is duidelijk anders en vernieuwend.

Daarnaast luister ik graag naar popmuziek, met name naar de nummers uit de jaren zestig en zeventig, mijn jeugd jaren, dus de vormende jaren. In die tijd liggen immers ook de roots van de popmuziek en ja, ik ben een nostalgisch type. Mijn eerste singletjes waren Beg, steal or borrow van de New Seekers en I don't know how to love him van Helen Reddy uit de musical

Jesus Christ Superstar. Ook nu nog koop ik af en toe lp's of singles in kringloopwinkels.

In een kerkdienst mogen van mij verschillende klanken klinken: van psalmen en opwekkingsliederen tot werk van Huub Oosterhuis.

a. Wat hebt u graag op uw bord?

Ik ben een p en p-man, een pasta- en pizzaliefhebber. Ik hou van de Italiaanse mediterrane keuken. Een goede saus vind ik belangrijk, veel groente, goede kaas en natuurlijk goede wijn. Vorig jaar ben ik met vroegpensioen gegaan en sindsdien kook ik bijna elke dag.

3. Als er een groot bord bij het kerkenhek zou staan, wat zou u er dan op willen schrijven?

'Durf in de spiegel te kijken van geloof, hoop en liefde'. De boodschap van de kerk gaat over geloof, hoop en liefde. Als je in die spiegel kijkt, ontstaat er een confrontatie met wat je zelf doet en met wat er in de wereld gebeurt. Wat mij betreft zou de kerk meer aanwezig mogen zijn in het politieke debat. In de kerkdienst zijn de Bijbelverhalen spiegels waarin je kijkt, verhalen die een boodschap meegeven. Ze stemmen tot nadenken, onder meer over hoe jij je leven inricht.

4. Wie of wat is uw klankbord?

Mijn man Peter natuurlijk. We ontmoetten elkaar in 1988 dus we kennen elkaar zo langzamerhand heel goed.

Ook mijn vrienden die ik al ken vanuit mijn studietijd in Leiden vormen een klankbord. We hebben al veertig jaar een eetclub, daar praten we vaak over werk gerelateerde zaken maar ook over andere onderwerpen.

Effies klesse

©Ina Broekhuizen-Slot

Skeur me d'r deur

Nou 't zo donker is
ik zoveel mense mis
nou alles teugendaait
de wind uit 't noorden waait
nou hier de stilte suist
en hier de kilte huist
nou hou `k 't amper uit
en skreêuw ik overluid:
skeur me d'r deur!

Nou m'n stem skorrig klinkt
gien veugel voor me zingt
nou `k nerges van geniet
gienien me hoort of ziet
nou 't leven moin bezeert
en nou de koud regeert
m'n loif op warmte wacht
fluister ik overzacht:
skeur me d'r deur,
kom
en skeur me d'r deur!

Geloof

Geloof houdt geen zekerheid in, het houdt moed in om met onzekerheid te leven.

Jonathan Sacks

Collectes

Rens Opbroek en Peter van der Molen

Datum	Bedrag	Doel	Kerk
29 november	€ 33,-	Diaconie	€ 33,50
6 december	€ 50,-	Dorcas	**
13 december	€ 50,-	Hospice Dignitas	**
20 december	€ 96,-/jr	Unicef	**
24 december	€ 11,-	Warm Thuis	**
25 december	€ 209,-	Kinderen in de knel	**
27 december	€ 50,-	St. Leergeld, WF	**
31 december	€ 50,-	Wilde Ganzen	**
3 januari	€ 30,-	Warm Thuis, jaardoel	**
10 januari		Diaconie	**
17 januari	€ 50,-	Exodus, afd. Alkmaar	**
24 januari		Warm Thuis, jaardoel	
31 januari		Amnesty	
7 februari		Inloophuis Medemblik	
14 februari		Unicef	
21 februari		Esdégé-Reigersdaal, De Vlinders	
28 februari		Stichting Opkikker	
7 maart		Dorcas	
14 maart		Voedselbank Hoorn	
21 maart		St. Hulpverlening Westfriese Kerken	
28 maart		Warm Thuis	

**** Opmerkingen bij de kerk collectes**

In de periode vanaf 6 december 2020 is in de collectezak door de (weinige) in de kerk aanwezigen een totaal bedrag van € 88,50 bijeengebracht. Daarnaast is tussen 6 december 2020 en 22 januari 2021 een bedrag van € 460,- per bank overgemaakt.

Opmerkingen bij de diaconie collectes

Wegens het minieme aantal aanwezigen wordt nu niet in de kerk gecollecteerd. De diaconie ontvangt van gemeenteleden regelmatig bijdragen op haar rekening, grote dank daarvoor. De diaconie maakt een bedrag van € 50,- over aan het doel waarvoor zou worden gecollecteerd, verhoogd met eventuele specifieke giften. Aan Unicef geven wij maandelijks € 8 en wat ontvangen wordt voor het jaardoel WarmThuis wordt bij het opgehaalde bedrag van 2020 bijgeschreven.

K!ND

Hoi jongens en meisjes, wat een rare tijd nog steeds, vinden jullie niet? We kunnen niet naar school, we mogen niet naar de kerk en papa en mama moeten misschien wel thuis werken. We begrijpen dat dat voor jullie ook heel moeilijk is. Wat kunnen we doen als we iets moeilijk vinden of bang zijn? Je kan met papa en mama praten of met opa en oma, een vriendje of vriendinnetje. Er is nog iemand die altijd naar je wil luisteren, wie weet wie dat is? Juist dat is God. Je kan met God praten door middel van bidden. Wij hebben een gebed voor jullie uitgezocht dat je dan kunt gebruiken als je graag wilt bidden.

Goede God,

We zijn allemaal op weg door het leven.

Onderweg kan er van alles gebeuren.

Daarom zijn we soms bezorgd

*en proberen we onszelf alvast te beschermen
tegen iets wat ons misschien zal overkomen.*

Wij bidden u:

help ons een beetje minder bezorgd te zijn en

wat meer te vertrouwen op U en op elkaar.

Amen.

We hopen jullie allemaal weer gauw te zien.
Liefs Naomi, Rieneke, Inge en Renate

Omdat het kinderkerstfeest niet door kon gaan, heeft de leiding van K!ND een speciaal kersttasje gemaakt met een onder andere een muziek-cd en een boekje. Dit is voor de kerst bij de kinderen thuis bezorgd.

K!ND bij online diensten

Ook in de online kerkdiensten is een moment voor de kinderen. Gedurende de lockdown en de periode waarin er geen K!ND in onze kerk is, zal er gezorgd worden dat er materiaal voor dit kindermoment bij de kinderen, die normaal gesproken naar K!ND komen, rondgebracht wordt.

Ds. Peter, maar ook de gastpredikant, zal in de livestream dienst aandacht aan de kinderen geven met dit materiaal als leidraad. Thuis kunnen de kinderen aan de slag met het materiaal.

Verjaardagstas

Sinds eind oktober zorgen wij dat er bij de gemeenteleden tot en met 15 jaar een tas gebracht wordt voor hun verjaardag.

In de tas zitten wat leuke kleinigheidjes voor de jarige.

Wij hopen dat deze tas kan bijdragen aan een feestelijke verjaardag in deze lastige tijd.

Ds Peter van Ankeren, Ton Novotny, jeugddiaken en Gemma Wagenaar, jeugdouderling .

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In kerkdiensten, bij andere kerkelijke activiteiten kunnen opnames worden gemaakt en geplaatst in Klankbord, op website, Facebook-pagina Vierkant Samen. Als u hier bezwaar tegen heeft, neem dan contact op met een van de redacties.

Taakgroep P& & Communicatie Gemma Wagenaar

Wist u dat onze gemeente ook een Facebookgroep heeft?

Deze groep heet Vierkant Samen.

Wij hopen dat onze gemeenteleden zich bij onze Facebookgroep aan zullen sluiten.

Op deze groep staan veel actuele berichten vanuit de gemeente en haar taakgroepen.

Klankbord

Overzicht verschijningsdata Klankbord 2020 - 2021

Jaargang 34	Inleveren kopij	Verspreiding vanaf
5	14 maart 2021	22 maart 2021
6	2 mei 2021	10 mei 2021
7	27 juni 2021	5 juli 2021

Nieuw: Klankbord Expres

Op 16 januari is er een digitaal nieuwsbrief met de naam Klankbord Expres verstuurd naar gemeenteleden van wie het emailadres bekend is bij de redactie van Klankbord. In de inleiding van deze nieuwsbrief vertelt Rens Opbroek wat de bedoeling is. Wij geven die inleiding hier graag nog eens volledig weer:

Beste lezers,

*Dit is de eerste **Klankbord-Expres**, een nieuw informatie-medium in onze Protestantse Gemeente Het Vierkant.*

Uiteraard is er het Klankbord, maar de verschijningsfrequentie daarvan is zo laag dat nieuws niet snel bekend kan worden gemaakt. De website en Facebook bieden weliswaar actuele informatie, maar die moet bewust worden opgezocht.

Soms moeten mededelingen snel worden verspreid en onder de aandacht worden gebracht van zoveel mogelijk mensen. Een email bericht brengt dat nieuws bij u thuis.

Daarom steunt de kerkenraad het voorstel van de Klankbord redactie om naast de bestaande informatiekkanalen Klankbord Expres uit te brengen wanneer dat nodig is.

Let wel: het is niet de bedoeling om een periodieke nieuwsbrief op te zetten. Het nieuwe medium wordt alleen gebruikt als er redenen zijn om gemeenteleden snel te informeren.

Het is een korte, digitale nieuwsbrief, die als email wordt verstuurd in geval van een plotselinge verandering, of als snelle berichtgeving op zijn plaats is. Ad hoc te gebruiken door de kerkenraad, de predikant en in overleg eventueel door andere belanghebbenden.

Rens Opbroek, namens de kerkenraad van Het Vierkant

Als u de eerste Klankbord Expres niet ontvangen hebt dan is uw emailadres niet bekend bij de redactie. Wilt u een volgende nieuwsbrief wél ontvangen, geef dan uw emailadres door aan de redactie van het Klankbord: klankbord@protgemwognumbsn.nl. Van het 'gewone' Klankbord blijft u gewoon de papieren versie ontvangen, tenzij u aangegeven hebt dat de digitale versie uw voorkeur heeft.

Oliebollenverkoop voor WarmThuis: een groot succes!

Wij zijn studenten van het Horizon College in Hoorn en volgen daar de opleiding Sociaal Werk. We zitten momenteel in het eerste jaar.

Op dit moment zijn wij bezig met een project in samenwerking met de Protestantse Kerk in Wognum. In 2020 en in 2021 is het jaardoel Stichting WarmThuis. Stichting WarmThuis is een organisatie waar mensen met dementie kunnen wonen. Ze wonen in een landelijke omgeving met veel dieren. Op de site www.warmthuis.nl kunt u nog veel meer lezen over deze organisatie. Het doel van de kerk is om in 2020 en 2021 verschillende activiteiten te organiseren om zo geld op te halen voor WarmThuis. WarmThuis wil van het geld een volière kopen. Wij helpen de kerk met het jaardoel op twee manieren. Zo gaan

we, als de coronasituatie het toelaat, op vrijdag 22 januari bij WarmThuis verschillende activiteiten uitvoeren met de bewoners om hen uit de coronasleur te halen.

Iedere week komen wij hiervoor met vijftien studenten samen in de Protestantse Kerk. Hier krijgen we dan les van Mirjam Schreuder over de doelgroep dementerende mensen en hoe wij activiteiten en sponsoracties kunnen opzetten en uitvoeren. Ook komt een medewerker van WarmThuis geregeld langs om ons informatie te geven over de organisatie en de doelgroep. Ook geven zij ons feedback of we goed op weg zijn met onze activiteiten. Met al die informatie en feedback hopen wij dat de activiteiten een groot succes gaan worden.

Naast deze activiteiten hebben we ook een sponsoractie opgezet om geld in te zamelen zodat WarmThuis een volière kan aanschaffen. Ons eerste idee was om oliebollen te verkopen met een kraampje bij de kerk. Door de strengere maatregelen en de lockdown moesten we deze actie stopzetten. De oliebollenkraam het Oliebollenhuisje hoorde dit en vond dat heel vervelend voor ons, maar vooral voor het goede doel. Hij heeft ons daarom gratis 500 oliebollen aangeboden die wij mochten verkopen via bestellingen vooraf. Op donderdag 24 december hebben wij die bij de mensen thuis bezorgd. De 500 oliebollen waren al binnen twee dagen uitverkocht. We hebben alle oliebollen bezorgd en een heel mooi bedrag opgehaald!

Wij willen iedereen die oliebollen heeft besteld bedanken. We willen de Protestantse Kerk Wognum bedanken voor het beschikbaar stellen van de kerk om dit alles uit te voeren. We willen iedereen die ons geholpen heeft met de verkoop en het bezorgen van oliebollen bedanken. Maar vooral willen we het Oliebollenhuisje bedanken voor het doneren van de 500 overheerlijke oliebollen.

Groetjes van de studenten Sociaal Werk Horizon College Hoorn.

Wie wat waar

In het papieren Klankbord vindt u meer informatie over:

Kerkenraad

Taakgroepen

Vertrouwenspersonen

Kerken en koster

Vervoer naar de kerk

Kinderoppasdienst

K!ND

Organisten

Lectoren

4Cantorij

Bezoekgroep

Amnesty International

Stichting Opkikker

Bankrekening

NL 09 RABO 0371 6060 20 en NL 86 RABO 0362 0509 10

t.n.v. Protestantse Gemeente Wognum/BSN

NL 19 RBRB 0825 0203 87

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Wognum/BSN



**Als ik zelf niet had gekeken
bij de kale boom,
had het net een droom gekeken
zoals je ze 's winters droomt.**

**Maar ze staan er. Sprietjes staan
er van een vinger lang,
zomaar uit de grond geschoten
voor geen wind of winter bang.**

**Sneeuw, in fijne witte vlokjes
op elk sprietje groen:
klokjes die met klepels luiden
zoals echte klokken doen.**

**Soms kun je om kleine dingen
zó verwonderd staan
dat je hardop wilt gaan zingen
en dat heb ik dus gedaan.**

Mies Bouhuys

Uit: *Ik wou dat ik een vogel was.*