

# Klankb rd

Protestantse Gemeente

Het Vierkant



VOORJAAR

jaargang 34 – nummer 5  
april – mei 2021

# **Kerkdiensten**

*Zoals het zich nu laat aanzien zijn de kerkdiensten de komende tijd (tot en met april) alleen online-diensten. Mocht hier verandering in komen, dan laten we u dit weten via de website, de Facebookpagina van onze gemeente en Klankbord expres.*

## **Zondag 28 maart 10.00 Online dienst** (let op: zomertijd)

Palmpasen

Pastor T.J. Heijboer, Hoorn – Organist: Arjen de Boer  
Ouderling/lector: Barbara Donker

## **Witte Donderdag 1 april, 19.00 Online dienst**

Viering Heilig Avondmaal

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer  
Ouderling/lector: Tryja Boven

## **Goede Vrijdag 2 april, 10.00 Online dienst**

Dienst verzorgd door de Taakgroep Vieringen.

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer  
Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Barbara Donker

## **Stille Zaterdag 3 april**

Deze dienst komt te vervallen

## **Zondag 4 april, Pasen, 10.00 Online dienst**

Pasen

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijkema  
Ouderling/lector: Bernice Zuidhof

## **Zondag 11 april, 10.00 Online dienst**

Ds. Henriëtte van Dunné – Organist: Arjen de Boer  
Ouderling/lector: Tryja Boven

## **Zondag 18 april, 10.00 Online dienst**

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijkema  
Ouderling: Barbara Donker – Lector: Koos Taanman

## **Zondag 25 april, 10.00 Online dienst**

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Christine Janssen  
Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Pieter Gorter

### **Zondag 2 mei 10.00, Benningbroek** (onder voorbehoud)

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer

Ouderling/lector: Bernice Zuidhof

### **Dinsdag 4 mei, dodenherdenking**

Bij het maken van de kopij voor dit Klankbord was hierover nog geen informatie bekend.

### **Zondag 9 mei, 10.00 Wognum** (onder voorbehoud)

Pastor Louise Kooiman – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling/lector: Barbara Donker

### **Zondag 16 mei, 10.00 Sijbekarspel** (onder voorbehoud)

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling: Barbara Donker – Lector: Pieter Gorter

## **Bij een aantal diensten**

*Ds. Peter van Ankeren*

**Donderdag 1 april** is het Witte Donderdag. Traditiegetrouw vieren we dan het Heilig Avondmaal. We vieren dat deze keer anders dan andere keren. Omdat de dienst alleen online is, nodig ik u uit om thuis mee te doen met het Avondmaal. U wordt uitgenodigd om thuis een stukje brood en een beetje wijn of druivensap klaar te zetten, zodat u thuis het Avondmaal mee kunt vieren. Het Avondmaal zal aan het begin van de dienst worden gevierd.

**Vrijdag 2 april** (Goede Vrijdag) zal de dienst verzorgd worden door de Taakgroep Vieringen (Arienne Brinkman, Renate Koren, Jeroen Rijpkema en ds. Peter van Ankeren).

**Zaterdag 3 april** zal er in tegenstelling tot voorgaande jaren geen Paaswake zijn. De nieuwe Paaskaars zal in de dienst van **zondagochtend 4 april** (Paasmorgen) de kerk worden binnengebracht door Rens Opbroek. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een volledige Paascyclus vieren.

De maandelijkse dinsdagavonddiensten in Sweelinckhof kunnen tot nader order geen doorgang vinden. Gelukkig kunt u tegenwoordig ook in Sweelinckhof onze zondagochtenddiensten,

rechtstreeks en/of op zondagavond, via SweelinckTV volgen. Zodra de maandelijkse diensten in Sweelinckhof op dinsdagavond weer kunnen beginnen, krijgt u daar natuurlijk bericht van.

## **Inspiratie**

*Ds. Peter van Ankeren*

### **'Ik ben er voor jou'**

Een jaar of vijf geleden kocht ik in Duitsland het boekje *Ich bin evangelisch*. In het Nederlands vertaald: *Ik ben evangelisch-luthers*. In dit boekje worden 54 bekende en minder bekende Duitsers geïnterviewd.

Zij behoren allemaal tot de Evangelisch-Lutherse kerk van Duitsland. In de interviews vertellen zij hoe zij vorm geven aan hun geloof. En iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier. Een van de geïnterviewden is Nina Hagen. Misschien heeft u wel eens van haar gehoord, maar misschien ook niet. Zij was eind jaren 70, 80 en 90 bekend in de kringen van de punk-muziek.

In 2005 raakte Nina Hagen betrokken bij het kerkelijk vrijwilligerswerk voor militairen die dienst weigerden in de oorlog in Irak. Vanaf dat moment raakte zij steeds meer geïnteresseerd in het christelijk geloof.

In augustus 2009 liet Nina Hagen zich dopen. Zij schrijft: 'God is er altijd'. Zij vertelt dat God haar liefdevol heeft aangekeken en tegen haar heeft gezegd 'Ik ben er altijd, ook voor jou'.

'Ik ben er voor jou' is ook het thema van The Passion dit jaar.

Door zijn leven, lijden en Opstanding heeft Jezus laten zien dat hij er voor een ieder van ons wil zijn, ook nu nog. Ik ben er voor jou: deze woorden mogen ons met Pasen, maar ook daarna aansporen om, in navolging van onze Heer Jezus, er ook voor anderen te zijn.

Ik wens u een gezegend Pasen.

## **Vanuit de kerkenraad**

*Rens Opbroek*

Het totaal onverwachte overlijden van Gemma Wagenaar heeft ons allen diep geraakt. Als lid van de kerkenraad was zij een zeer toegewijde ouderling en op vele fronten actief in Het Vierkant, met name voor de jeugd. Tal van initiatieven kwamen bij haar vandaan. Wij zullen Gemma erg missen en wij wensen haar familie de kracht om verder te gaan.

Hoewel de kerkenraad alle coronamaatregelen ervaart als een grote beperking van haar functioneren proberen ook wij de maatregelen van de overheid zo goed mogelijk te volgen. Er is regelmatig overleg in klein comité en ook werd een online vergadering van de kleine kerkenraad gehouden.

Helaas zullen wij het ook de komende tijd moeten doen met online kerkdiensten, maar wel met hulde aan het streamteam! Naar het zich laat aanzien duren de maatregelen zelfs tot en met Pasen. Gelukkig begint het vaccinatieprogramma nu zijn vruchten af te werpen en dat betekent hoop op betere tijden. Afsproken is dat we de eerste kerkdienst waarbij wij weer als vanouds kunnen samenkomen, zullen beginnen met het vieren van het Avondmaal als teken van saamhorigheid. Tot het zover is moeten we nog zeer terughoudend zijn. Vanuit de kerkenraad wensen wij u allen sterkte toe met wat hopelijk de laatste loodjes zijn. Hou vol!

## **Taakgroep Pastoraat**

*Ds. Peter van Ankeren*

De bloemen uit de zondagse dienst gingen de afgelopen periode naar:

Renate Boden; Koen en Tine Scholten; fam. Bobeldijk; Jan Hania; Dieneke Annema; Anneke van Eck; Vincent en Elly Geurtsen; Rens Opbroek en Tonny Badoux.

## **In memoriam**

### **Margje Jonker-de Vos**

*30-08-1928 / 12-02-21*

Mevrouw Margje de Vos werd op 30 augustus 1928 geboren in de Willemstraat (Jordaan) in Amsterdam. Op 16-jarige leeftijd ging zij werken in de huishouding bij een familie in West-Friesland. Uiteindelijk kwam zij bij een familie in Sijbekarspel terecht.

Zij trouwde met Pieter Jonker en zij kregen vier kinderen.

In 1968 ging zij de politiek in. Zij werd lid van Gemeentebelangen en werd de eerste vrouwelijke wethouder in Noorder-Koggenland.

Voor de kerk van Sijbekarspel is zij ouderling en diaken geweest en heeft zij 24 jaar in de kerkenraad gezeten.

In 2003 is haar man overleden. Op 12 februari 2021 overleed zij op de leeftijd van 92 jaar.

In een dienst in de kerk van Sijbekarspel hebben wij gelezen uit Psalm 23. Vanuit de familie werden liefdevolle woorden gesproken door haar kinderen en kleinkinderen.

Wij wensen Gré en Jaap, Jacob, Nel en Ed, Willem en Caroleen en verdere familie veel sterkte en Gods nabijheid. Dat mevrouw Margje Jonker-de Vos mag rusten in Gods vrede.

### **Greet Klijn-Bijl**

*26-12-1919 / 20-02-2021*

Mevrouw Greet Bijl werd op 26 december 1919 geboren in Amsterdam. Zij was een van de vijf dochters uit het gezin Bijl. Haar ouders kwamen uit een schippersfamilie en zetten deze traditie voort.

Later ging het gezin aan de wal in Amsterdam wonen.

Zij leerde haar man Gerrit Klijn kennen en zij trouwden op 2 juni 1937.

Zij kregen samen vier kinderen. Uiteindelijk kwamen zij in Zwaag te wonen. Toen haar man ernstig ziek werd kwamen zij in een seniorenflat in Sweelinckhof terecht. Zij zijn 67 jaar getrouwd geweest.

Mevr. Klijn was blij met ieder bezoek. Tijdens de bezoeken aan haar vertelde zij over haar vroege jeugd op het schip, het verlies van haar dochter Greet en haar schoonzoons Dick en Jan.

Zij was een trouw bezoeker van de maandelijkse kerkdiensten op de laatste dinsdagavond van de maand in Sweelinckhof. Zij luisterde dan aandachtig naar de gesproken woorden en zong de oude liederen mee.

Op 20 februari j.l. is zij op de hoge leeftijd van 101 jaar overleden.

In de afscheidsdienst in de kerk van Wognum hebben wij afscheid van haar genomen met liefdevolle woorden, door haar kinderen en kleinkinderen. En we luisterden naar woorden uit Spreuken 3 vers 3: *Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals en schrijf ze in je hart.*

Dat zij mag rusten in Gods vrede. Wij wensen Han en Corrie, Marijke, Magda, Gerrit, de kleinkinderen en achterkleinkinderen en verdere familie Gods liefde en nabijheid toe.

## **Gemma Maroesjka Esmeralda Wagenaar-van Eck**

*30-04-1975 / 24 februari 2021*

Gemma van Eck werd op 30 april 1975 geboren in Hardinxveld-Giessendam.

Toen zij vier jaar was verhuisde het gezin Van Eck naar Wognum, waar Gemma naar de zondagsschool ging. Door een ongeluk met een kaars tijdens het kinderkerstfeest liep zij op 6-jarige leeftijd ernstige brandwonden in haar nek op. Zij werd opgenomen en behandeld in het brandwonden-centrum in Beverwijk. Dit is een gebeurtenis die een blijvende indruk, een letterlijk litteken is gebleven.

Ze wilde naar de Koggenland praktijkschool omdat zij graag met dieren wilde werken. Uiteindelijk is ze via het MBO in de zorg terecht gekomen. Maar de liefde voor dieren is altijd gebleven. Via een krantenwijk leerde zij Steven kennen. Op 30 juni 1995 zijn zij getrouwd. Op haar 26<sup>ste</sup> overleed haar vader Klaas. Dertien jaar geleden werd hun zoon Jari geboren, hun kanjer.

Een misstap op de trap leidde tot posttraumatische dystrofie. Ondanks alle klachten en beperkingen die dat met zich meebracht bleef haar motto: *"Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd"*.

Gemma had een grote interesse en aandacht voor mensen. De liefde en aandacht voor Steven, Jari, Anneke, en verdere familieleden liep als een rode draad door haar leven; evenals de aandacht en liefde voor de kinderen in haar gastouderbureau, voor de bewoners van Leekerweide, voor het werk als ouderling in onze gemeente, in bijzonder voor de kinderen en jongeren in de kerk. Zij had nog veel plannen voor de toekomst.

Helaas heeft dat niet zo mogen zijn. Want plotseling, op 24 februari, overleed Gemma op 45-jarige leeftijd.

In een dienst in de kerk van Wognum, die vol stond met bloemen en die door zeer velen via de livestream werd gevolgd, hebben wij op woensdag 3 maart afscheid van Gemma genomen. Familie en vrienden hebben ter nagedachtenis aan haar liefdevolle woorden gesproken. Ook klonken woorden uit Mattheus 28 over God die altijd trouw blijft en woorden uit 1 Corinthe 13 over de liefde en luisterden wij naar liederen, die voor Gemma belangrijk zijn geweest. Wij hebben haar in de handen van de Eeuwige gelegd, in het vertrouwen dat zij bij God is thuisgekomen.

Wij, als Protestantse Gemeente Het Vierkant, zijn haar zeer dankbaar voor al het werk dat zij met veel enthousiasme voor en in onze gemeente heeft gedaan.

Wij wensen Steven, Jari, Anneke, Adriaan, Bert, Wanda en verdere familieleden Gods troost en nabijheid toe in de komende tijd. Dat Gemma Wagenaar-van Eck mag rusten in Gods vrede.



# Janke Houtman-Betzema

11-12-1934 / 26-02-2021

Mevrouw Janke Betzema werd op 11 december 1934 geboren in Wognum, als middelste van drie dochters. Haar vader en moeder kwamen uit Friesland.

Zij volgde de MULO en heeft een tijd bij de gemeente Wognum gewerkt.

Op 28 mei 1965 trouwde zij met Arnold Houtman. Zij verhuisden naar Maarssen en via Broek in Waterland kwam het gezin in 1988 weer in Wognum terecht.

Zij was creatief. Volgde een schildercursus aquarellen, maakte pentekeningen, volgde een computercursus om 'bij te blijven' en apte met de kleinkinderen.

Haar motto was: *Met doorzettingsvermogen, positief denken en blijven bewegen kun je heel ver komen en een prima leven leiden.*

In 2015 overleed haar man. Zij bleef in haar huis in Wognum wonen. Met hulp van haar kinderen, die de tuin onderhielden en boodschappen deden, lukte dat goed.

Drie jaar geleden werd bij haar een ernstige ziekte geconstateerd en leefde zij, zoals zij dat zelf noemde, 'in reservetijd'.

In een bijeenkomst in de kerk van Wognum hebben haar kinderen en verdere familieleden herinneringen aan haar opgehaald en liefdevolle woorden gesproken. Vanuit de kerk heb ik een overdenking gehouden en Lied 416 gelezen 'Ga met God en Hij zal met je zijn'. Dit lied was haar dierbaar geworden.

Wij wensen Corné en Anja, Marco en Judith, Helga en John, de kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe en Gods liefde. Dat mevrouw Janke Houtman-Betzema mag rusten in Gods liefde.

## **Taakverdeling ouderlingen**

*Cobi Louissen*

Het is al weer even geleden dat wij in het Klankbord de taakverdeling van de ouderlingen vermeld hebben. Het leek ons goed om dat nu weer eens te doen.

Hieronder vindt u het overzicht:

### **Cobi Louissen, tel. 572642**

Het Bon, Koppenhoeve, Mandrill, Schoutplaats, Postgalei, Hanebalk, Vierkant, Jaagband, Schouw, Kapberg, Kerkweg, Stolphoevelaan en Sweelinckhof.

### **(Voorlopige waarneming) Cobi Louissen, tel. 572642**

Zeggeveen, Veldbeemd, Kropaar, Veenrug, Bosveen, Rietveen, Kamgras, Wollegras, Kaaspers en Parelgras.

### **Barbara Donker, tel. 571335**

Jan Schagenlaan, Burg. Commandeurlaan, Lindenlaan, Oude Hoornseweg, Kleine Zomerdijk, Hoornseweg, Raadhuisstraat, Oude Gouw, Nieuweweg, Emmalaan, Wilhelminalaan, Julianalaan en Oosteinderweg.

### **Bernice Zuidhof, tel. 572331**

Kerkstraat, Kloostermuur, Sint Franciscuslaan, Sint Agneslaan, De Bloesemgaerde, Sportlaan, Andries Magneelaan, Willem Saallaan en Jac. Kwastlaan.

### **Tryja Boven, tel. 591929**

Benningbroek en Sijbekarspel.

### **Ds. Peter van Ankeren, tel. 506874**

Ds. Peter van Ankeren neemt, naast de zorg voor de gemeente in het geheel, voorlopig de zorg waar voor de kerkleden die wonen in Nibbixwoud en de leden die wonen buiten Wognum, Benningbroek, Sijbekarspel en Nibbixwoud.

Mocht u, om welke reden dan ook, een ouderling nodig hebben, dan weet u wie u moet bellen.

Bovenstaande maakt ook heel goed duidelijk dat wij op dit moment maar met een klein groepje zijn en dat versterking hard nodig is. Wij gaan als taakgroep natuurlijk kijken hoe we dit

kunnen oplossen. Maar als u ideeën hebt of onze groep wil komen versterken, laat het ons weten

## **Vacature voor onze jeugd**

Wij zoeken iemand die zich wil inzetten voor de jeugd. Tot nu toe deed Gemma Wagenaar dat, maar helaas is zij niet meer. Zij was de verbinding tussen de jeugd en het kerkbestuur.

Wij zoeken iemand die dat wil overnemen. Die wil meedenken over wat we voor de jeugd kunnen doen en wat er bij hen leeft. Waar ze binnen de kerk een plaats kunnen krijgen. Uiteraard krijg je daarbij hulp vanuit de kerkenraad of van de vrijwilligers. Heb jij belangstelling of wil je informatie neem dan contact op met ds. Peter van Ankeren of met een kerkenraadslid.

## **Maken van kaarten**

Door de taakgroep Pastoraat worden aan gemeenteleden ter ondersteuning kaarten gestuurd. Dat wordt door de leden erg gewaardeerd. Om het nog persoonlijker te maken willen we graag het volgende vragen:

Heeft u als hobby kaarten maken? Zou u dat willen doen voor de kerk, dan kunnen wij die rondsturen. Wij zouden dat erg waarderen.

## **Taakgroep Diakonaat**

*Ton Novotný*

Hoe is het bij u?

Begin april, Pasen... Niet naar de kerk... Thuis kijken via de laptop en wellicht zien dat de ene kaars gedoofd wordt en later de andere aangestoken. Nieuw licht, nieuwe hoop...

Hoop is wat we nodig hebben, hoop op verbetering. En ook al is er wat licht te zien aan het einde van de tunnel, die tunnel duurt erg lang. Zo zijn er veel mensen die, om wat voor reden dan ook, het niet helemaal meer vol kunnen houden. Men wil weer

terug naar hoe het was. De een zucht, de ander wordt boos en opstandig, weer een ander is... tja, vul maar in.

Nu weet ik wel hoe het voor mij is, maar soms vraag ik mij af hoe het voor u is? Redt u het allemaal nog, of maakt het u niet zoveel uit? Worstelt u met de beperkingen die we ervaren, of heeft u daar uw weg in gevonden?

Hoe het ook zij, één ding weet ik wel en dat is dat we elkaar moeten steunen. Laten we elkaar niet vergeten. Een kaartje, een telefoontje, even een boodschap voor een ander doen, even stilstaan bij het verdriet van een ander... U ziet: ik gebruik het woord 'even'. 'Even' omdat het zo gedaan is, maar ook 'even' omdat het zo vergeten is om te doen. Hoe is het bij u? Is er even contact geweest met u of heeft u even contact gemaakt met een ander?

Vanaf deze plek wil ik iedereen bedanken die 'even' bij mij langs is geweest om spullen voor de voedselbank te brengen. Er zijn veel meer mensen die noodgedwongen gebruik maken van de voedselbank; daar heengaan doe je niet zomaar even! En al zal je niet het dankbare gezicht zien van iemand die voor een week eten heeft, toch weet je dat de steun nodig is en gewaardeerd wordt.

Laten we elkaar dan ook niet vergeten, binnen onze kerk en daarbuiten. Er komt nieuw Licht en er is Hoop!

## **Hulp nodig?**

Als u door de huidige omstandigheden tegen problemen aanloopt dan kunt u contact opnemen met de diaconie via [diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com](mailto:diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com) en wij proberen u te helpen. Of het nu gaat om het doen van boodschappen waar u dat zelf niet kan en u niemand kent die dat voor u kan doen, of dat u door baanverlies in (financiële) nood bent gekomen: u kunt het bij ons melden.

# R e u r i n g

Het was die dag (tijdens mijn wandeling) zó mistig... zó'n klein wereldje... dat ik dacht: dát is fijn! Beperkt zicht – ik hoef niet verder te kijken want ik zie tóch niks – even in mijn eigen wereld mijn gedachten laten lopen waar mijn benen gaan.

Zo stil... en vanuit díe rust ging ik mijn gang, die dag.

Vanuit díe rust kun je de dingen in een ander licht zien, kun je opnieuw scheppen.

Dát is nou zo fijn aan de winter – de tijd van bezinning, van diep voelen – waaruit de mooiste creaties ontstaan.

Het is zó wonderlijk, die wisselwerking tussen de mens en natuur, want in die ogenschijnlijke rust gebeurt er diep in de grond – in het brein van Moeder aarde – van alles! Het borrelt en het bruist! Het is me daar een reuring van jewelste! En over een tijdje wordt al die reuring weer zichtbaar, tastbaar.

Maar hoe dan ook:

wanneer het mistig is, of vriest

wanneer het buiten stil is, zo adembenemend stil

wanneer de wind strak over het land blaast

wanneer de regen ritselt in de bomen

wanneer de zon alles en iedereen verwarmt

wanneer de koeien en schapen met elkaar praten

wanneer ik merk dat de natuur áltijd hernieuwde kracht heeft én geeft,

dan voel ik, dan weet ik, dat een mens niets méér nodig heeft dan dit,

dan zingt mijn hart en dans ik, vanuit die stilte – met die WONDERMOOIE REURING – naar morgen!

Een lieve groet,  
Gerda Govers



**TWIJFEL IN HET  
DONKER NOOIT  
AAN WAT JE  
IN HET LICHT  
HEBT GEZIEN**

*visje*

[www.visjeposters.nl](http://www.visjeposters.nl)

**GEBED:  
ALLES WAT  
JE ZEGT,  
KAN VOOR  
JE GEBRUIKT  
WORDEN!**

*visje*

[WWW.VISJEPOSTERS.NL](http://WWW.VISJEPOSTERS.NL)

## Klankbordje 4

Ina Broekhuizen-Slot

*Vijf Klankbord-vragen aan Nellie Entius-Vijn*

### 1. Hoe klinkt je naam?

Mijn naam is Neeltje Vijn. Ik ben vernoemd naar mijn moeder. Alle negen kinderen uit ons gezin zijn vernoemd, naar opa's en oma's, tantes en ooms. Of ik blij ben met mijn naam? Nou, blij was ik met de zin onder die naam op mijn geboortekaartje. Daar staat: we noemen haar Nellie.

Ik denk wel dat ik op mijn moeder lijk. Dat was een vrouw van doorgaan, doorzetten op wilskracht, niet kunnen stoppen. Zo ben ik ook. Dat was op mijn werk al zo en dat is bijvoorbeeld ook zo als ik hier in de tuin bezig ben. Ton helpt wel mee maar die stopt op een bepaald moment gewoon en gaat dan in huis zitten. Dan zeg ik: 'Kom op, man, doorgaan!' Maar daar luistert hij niet naar. Verstandig misschien, maar zo zit ik niet in elkaar.



***Nellie Entius-Vijn: 'Je hoeft het niet allemaal alleen te doen.'***

### 2. Naar welke klank luister je graag?

Ik ben gek van Celtic Woman, een Iers muzikensemble dat bestaat uit vier zangeressen en een violiste. Ze brengen Keltische muziek en moderne liederen samen met een orkest en twee koren, meestal in een indrukwekkende setting zoals een kasteel. De sfeer is prachtig en de zang ook. Doorgaans treden ze op in de VS of in Engeland, wij zagen ze één keer live in Antwerpen. We hebben meerdere dvd's van Celtic Woman.

Vaak zeg ik 's avonds: 'Och, zet dat of dat nummer even op.' En dan het is steeds weer genieten.

*3. Wat heb je graag op je bord?*

Ik hou erg van salades en van zuurkool. De salades maak ik meestal zelf en de zuurkool ook. Liefst gewoon met worst, spekjes, stukjes appel, wat ketchup en aardappelen. Soms vind ik een recept met veel extra's, maar da's niks, dan proef je de zuurkool niet eens meer.

*4. Als er een groot bord bij het kerkenhek zou staan, wat zou je er dan op willen schrijven?*

Daar zou ik opschrijven 'Deze boodschap is ook voor u'. Dat houdt in dat de boodschap die in de kerk wordt verteld voor iedereen geldt, het evangelie is voor alle mensen op de wereld. De boodschap dat je gered bent, dat het koninkrijk komt en dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen vind ik belangrijk. God is voor mij, naast mij en om mij heen.

*Wie of wat is jouw klankbord?*

Mijn man Ton. We zijn samen dus dat is logisch. Ook mijn vier zussen en mijn schoonzussen zijn een klankbord en mijn vriendinnen natuurlijk.

**Goed luistere da's are praat.**

(Westfries gezegde)



# Collectes

*Rens Opbroek en Peter van der Molen*

<b>Datum</b>	<b>Bedrag *</b>	<b>Doel</b>	<b>Kerk **</b>
24 januari	€ 145,-	Warm Thuis, jaardoel	
31 januari	€ 70,-	Amnesty	
7 februari	€ 60,-	Inloophuis Medemblik	
14 februari	€ 10,-	Unicef	
21 februari	€ 50,-	Esdégé-Reigersdaal, De Vlinders	
28 februari	€ 60,-	Stichting Opkikker	
7 maart	€ 50,-	Dorcas	
14 maart	€ 150,-	Voedselbank Hoorn	
21 maart		St. Hulpverlening Westfriese Kerken	
28 maart		Warm Thuis	
1 april		Geen collecte	
2 april		Geen collecte	
3 april		Geen dienst	
4 april		Hospice Dignitas, Hoorn	
11 april		Nieuw Roosevelthuis	
18 april		Tour de Heroes, Hoogwoud	
25 april		St. Vrienden van Leekerweide	
2 mei		Rode Kruis	
9 mei		Warm Thuis	
16 mei		Rudolph Stichting	

## **Opmerkingen bij de collectes:**

Wegens het minieme aantal aanwezigen wordt nu niet in de kerk gecollecteerd.

\* **Diaconie:** De diaconie ontvangt van gemeenteleden regelmatig bijdragen op haar rekening, grote dank daarvoor. De diaconie maakt een bedrag van € 50,- over aan het doel waarvoor zou worden gecollecteerd, verhoogd met eventuele specifieke giften. Aan Unicef geven wij maandelijks € 8 en wat ontvangen wordt voor het jaardoel WarmThuis wordt bij het opgehaalde bedrag van 2020 bijgeschreven.

\*\* **Kerk:** Vanaf 22 januari tot 14 maart is een bedrag van 267,- via de bank overgemaakt.

## **Taakgroep Financiën & Beheer**

*Jan Hania*

### **Gift van € 3.000**

Door de Stichting Johanna Catharina van Doornik-Meijer Fonds is ons een gift van € 3000 gegeven omdat wij lid zijn van de Vereniging tot Behoud en Vermeerdering van Vrijzinnige Predikantsplaatsen in Noord-Holland. Wel vragen ze ons om het te besteden binnen de gemeente.

In eerste instantie gaan we de kaarsenactie voor de leden hiervan betalen. Verder willen we kijken of we nog wat nodig hebben voor het verbeteren van de livestream-apparatuur. We willen de stichting hartelijk danken voor deze gift en zullen het geld goed besteden.

### **Aanvraag subsidie**

Bij de classis Noord-Holland was een subsidie aangevraagd voor enkele voorzieningen in de kerk, zoals het aanbrengen van de zonnevitrage, verbeteren geluidsapparatuur, etc. Dat is door de classis gehonoreerd en ze hebben een subsidie verstrekt van € 1500. Wij zijn daar heel blij mee en danken de classis voor de toekenning.

## Kerkbalans 2021

*De kerkrentmeesters*

De stand van bijdragen in 2021 is nog niet op het niveau van vorig jaar. In 2020 hadden 118 van de 220 adressen gereageerd op de actie kerkbalans. De opbrengst in 2020 bedroeg ruim € 24.000,-

Nu is de stand van reacties op de kerkbalans 91 van de 220 adressen die zijn aangeschreven. En de teller blijft steken op een bijdrage van net aan € 20.000,-

Wellicht is het niet ophalen van de enveloppen daar een reden van en is de actie kerkbalans in de vergetelheid geraakt.

Daarom een **oproep**. Reageer op de actie als u dat nog niet gedaan heeft. En wel met het terugsturen van het opgave formulier of een bankoverschrijving.

Voor degenen die dat al gedaan hebben: hartelijk dank. En degene die nog geen toezegging hebben gedaan vragen wij: doe mee en draag bij aan het werk van de kerk. Vooral met de tegenvallende opbrengsten van verhuur van de kerken en de collectes in deze coronatijd is uw bijdrage aan uw kerk harder nodig dan ooit.

Over enkele weken gaan we kijken wie er nog niet gereageerd hebben en zullen we contact met hen opnemen.

## Waar woont God

Toen rabbi Jitzchak Meir nog een kleine jongen was, ging hij samen met zijn moeder op bezoek bij een beroemde rabbi. Moeder en de rabbi raakten in gesprek. De kleine Jitzchak snapte er niet veel van en begon zich een beetje te vervelen. De rabbi merkte dat, boog zich vriendelijk over naar het jongetje en zei: 'Jitzchak, ik zal jou eens een raadsel opgeven. En als je het raadt, krijg je van mij een geldstuk. Dit is het raadsel: kun je mij vertellen waar de Eeuwige – geprezen zij Zijn naam – woont? Waar woont God?'

Het jongetje keek hem verbaasd aan, dacht nog even na en zei toen:

'En u krijgt van mij twee geldstukken als u mij kunt zeggen waar Hij niet woont!'

*(Naar Martin Buber, Die Erzählungen der Chassidim)*

## **Effies klesse**

### **Weer ik bloid van wor**

Van de zon op m'n toet  
van de was an de loin  
een end keis op m'n stoet  
van een glas rooie woin  
van de wind deur m'n heer  
van 't stoplicht op groen  
van een sappige peer  
van een versie van toen  
van 't groenende land  
van een molen die draait  
van een loopie langs 't strand  
van 't gras, al is 't maaid  
van een pen die goed skroift  
een merakel mooi boek  
van een vriendskap die bloift  
as je vindt wat je zoek  
van een pultje in sloôt  
van een lachende man  
't is maar kloin en toch groôt  
wor jij deer ok bloid van?

©*Ina Broekhuizen-Slot*

## De zeven werken van barmhartigheid

Ze zijn misschien wat in het vergeethoekje terecht gekomen, maar wie een willekeurig museum met schilderkunst door de eeuwen heen inloopt, komt ze geheel tegen: een afbeelding van de zeven werken van barmhartigheid. Door de eeuwen heen zijn zij een bron van inspiratie geweest voor veel schilders, die daarmee tegelijk een belangrijke vraag en opdracht op het doek brachten: hoe geven we invulling aan de opdracht van de Heer om je broeder en zuster lief te hebben?

Je zou kunnen zeggen, daar begint het mee, met lief te hebben. Of zoals Johannes het zegt: 'Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben'. Om dat concreet te maken heeft de kerk door de eeuwen heen gekeken naar de zeven werken van barmhartigheid, als een richtlijn om dat liefhebben concreet te maken. De tekst waar deze werken van afgeleid zijn komt uit Mattheüs 25, waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat wie dit voor iemand heeft gedaan naar wie verder niemand omkijkt, dat voor Hem heeft gedaan.

*'Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.'* (Mattheüs 25: 35,36)

Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel vindt. Maar wel voor diegenen die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.

Opmerkelijk: Wie de tekst van Mattheus nog eens goed doorleest, komt niet verder dan zes goede werken. Pas in 1207 was er sprake van zeven werken toen paus Innocentius III aan de zes werken die in Mattheüs genoemd worden het begraven van de doden toevoegde. Het is ontleend aan het aan het apocriefe boek Tobit, waar het begraven van de doden een aantal keren als een belangrijke daad wordt genoemd.

*Bron: Website PKN, ingekort*

# Taakgroep PR & Communicatie

## Klankbord

### Overzicht verschijningsdata Klankbord 2020 - 2021

Jaargang 34	Inleveren kopij	Verspreiding vanaf
6	2 mei 2021	10 mei 2021
7	27 juni 2021	5 juli 2021

## Klankbord Expres

Soms moeten mededelingen snel worden verspreid en onder de aandacht worden gebracht van zoveel mogelijk mensen. Met klankbord Expres, de nieuwe digitale nieuwsbrief van onze Protestantse Gemeente Het Vierkant, hopen we dat te bereiken. Inmiddels is deze nieuwsbrief al vier keer verstuurd in de eerste drie maanden van dit jaar.

Als u Klankbord Expres niet ontvangen hebt dan is uw emailadres niet bekend bij de redactie. Wilt u een volgende nieuwsbrief wél ontvangen, geef dan uw emailadres door aan de redactie van het Klankbord: [klankbord@protgemwognumbsn.nl](mailto:klankbord@protgemwognumbsn.nl). Van het 'gewone' Klankbord blijft u gewoon de papieren versie ontvangen, tenzij u aangegeven hebt dat de digitale versie uw voorkeur heeft.

## Website

*Koos Taanman*

Nadat u in de browser hebt ingetypt: [protgemwognumbsn.nl](http://protgemwognumbsn.nl) komt u op de website van Het Vierkant.

Waarom is deze website er?

Het is een visitekaartje. We laten zien wat 'Het Vierkant' is en wat er gebeurt.

Het is een etalage. We laten zien wat we te bieden hebben.

Het is altijd beschikbaar. Op elke plek en op elk tijdstip.

Het is snel aan te passen. Actueel.

Dus: kijk op de website en maak er gebruik van.

De website is, naast Klankbord en Klankbord expres, een goede manier om op de hoogte te zijn en te blijven van waar onze gemeente Het Vierkant mee bezig is.

Wilt u een artikel sturen of wilt u ons ergens op attenderen?

U stuurt een e-mailbericht naar

[webmaster@protgemwognumbsn.nl](mailto:webmaster@protgemwognumbsn.nl) en het komt op de website.

Meestal vrijwel direct, het streven is dezelfde dag.

**De website stáát 'Vierkant' achter u!**

## **Seizoenen**

En toen het nieuwe licht kwam  
kwam het nieuwe licht in mij  
en toen het nieuwe groen kwam  
kwam het nieuwe groen in mij  
en toen de nieuwe zon kwam en lachte  
lachte de nieuwe zon in mij.

Zo heeft het moeten zijn  
het donker, de pijn, het verdriet,  
de eenzaamheid,  
het lag achter mij  
toen het nieuwe licht kwam.  
Je kunt het niet oproepen of aansteken  
het komt wanneer het komt.  
Laat het zo laat het over je heen komen  
alles komt uit Zijn hand.

*Toon Hermans*

# **Pastoraal Diaconaal Centrum**

## **Kom-op-adem-driedaagse Leven met verlies**

De Herberg biedt herstelarrangementen van 2 tot 6 weken aan. Mensen die last hebben van eenzaamheid, uitputting, spanning of bijvoorbeeld geloofs- of zingevingsvragen hebben zijn van harte welkom. Daarnaast is er in april weer een driedaagse rond het thema verlies. Het verlies van iemand die je dierbaar is, grijpt diep in. Rouwen is hard werken op veel terreinen van het leven en vaak een ingewikkeld proces. Wat kun je er dan naar verlangen om er eens in alle rust bij stil te staan. Dat is mogelijk tijdens een driedaagse in Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte voor je verhaal, herkenning en erkenning, en bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband, maar er is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de mooie omgeving van de Herberg.

Datum: 15 - 17 april 2021.

Leiding: Diewertje Dorr en Bea Sonneveld

Informatie: [www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom-op-adem-leven-met-verlies](http://www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom-op-adem-leven-met-verlies).

## **Tussen(half)jaar en vakantiewerk**

Tien of vijf maanden de tijd om jezelf te ontwikkelen en je horizon te verbreden, je talenten te ontdekken en je te bezinnen op de toekomst, veel verschillende werkzaamheden en samen met andere jongeren vanuit je geloof je inzetten voor een ander. Met ingang van september 2021 is er weer plaats voor vier diaconaal werkers in de Herberg in Oosterbeek. Je krijgt een eigen kamer, kost en begeleiding. De werkzaamheden zijn gevarieerd, er wordt rekening gehouden met je wensen en talenten. Je krijgt geen salaris (wel een onkostenvergoeding)



maar ontvangt veel. Aarzel niet en bekijk onze website voor meer informatie. [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl). Heb je geen vijf maanden de tijd, maar wel een aantal weken tussen half juni en september? Denk dan eens aan vakantiewerk. Minimaal twee weken van maandag tot vrijdag op kamers in het Koetshuis en samen met andere jongeren je inzetten voor de gasten van de Herberg. Samen veel plezier maken en tegelijkertijd kun je echt iets betekenen: [vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl](mailto:vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl).

## Online colleges PKN 2021

In een serie online colleges - aangeboden door de generale synode van de PKN - worden belangrijke theologische en maatschappelijke onderwerpen besproken. Zie:

**[www.protestantsekerk.nl/thema/online-colleges](http://www.protestantsekerk.nl/thema/online-colleges)**

Op deze webpagina staat alles rondom de colleges bij elkaar. Enkele colleges hebben al plaatsgevonden. De videopresentatie van prof. Dr. Govert Buijs van 28 januari kan via deze website al teruggekeken worden. Onderstaand vindt u het volledige programma van 2021.

- 28/1 Prof. dr. Govert Buijs over de ziel in de samenleving
- 25/2 Dr. mr. Klaas-Willem de Jong over de doop
- 25/3 Prof. dr. Jan Muis over het avondmaal
- 29/4 Martine Oldhoff over de protestantse visie op de ziel
- 27/5 Prof. dr. Maarten Wisse over het geloofsgesprek
- 24/6 Prof. dr. Marcel Barnard over liturgie
- 30/9 Prof. dr. Gert Noort over missionair elan
- 7/10 Prof. dr. Dorottya Nagy over migratie
- 25/11 Prof. dr. Beatrice de Graaf over het verlangen naar veiligheid
- 9/12 Prof. dr. Theo Boer over het goede sterven.

# **Wie wat waar**

## **Zie papieren Klankbord**

### **Bankrekening**

NL 09 RABO 0371 6060 20 en NL 86 RABO 0362 0509 10

t.n.v. Protestantse Gemeente Wognum/BSN

NL 19 RBRB 0825 0203 87

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Wognum/BSN

## Ik kies



**Geloof**

boven bezorgheid

**Hoop**

boven zorgen

**Liefde**

boven angst

*Uit: broodkruiden.nl*