

Klankbord

Protestante Kerk



Protestantse Gemeente

Het Vierkant



jaargang 34 – nummer 7
juli – september 2021

Kerkdiensten

Zondag 4 juli, 10.00, Wognum **

Ina Broekhuizen-Slot – Organist: Arjen de Boer
Ouderling/lector: Bernice Zuidhof

Zondag 11 juli, 10.00, Wognum **

Pastor Ton Heijboer, Hoorn – Organist: Arjen de Boer
Ouderling/lector: Tryja Boven

Zondag 18 juli, 10.00, Wognum **

Ds. Henriette van Dunné, Abcoude – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Pieter Gorter

Zondag 25 juli, 10.00 uur, Prot. Kerk Oostwoud

Ds. Jacob Meinders, Hoorn
Zie bladzijde 3 (bij een aantal diensten)

Zondag 1 augustus, 10.00, Wognum **

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling/lector: Bernice Zuidhof

Zondag 8 augustus, 10.00, Wognum **

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer
Ouderling/lector: Tryja Boven

Zondag 15 augustus, 10.00, Wognum **

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Barbara Donker – Lector: Pieter Gorter

Zondag 22 augustus, 10.00, Wognum **

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Koos Taanman

Zondag 29 augustus, 10.00, Wognum **

Pastor Ton Heijboer – Organist: Christine Janssen
Ouderling/lector: Barbara Donker

** Deze diensten worden ook online uitgezonden

Zondag 5 september, 09.30 Wognum **

Heilig Avondmaal

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling/lector: Tryja Boven

Zondag 12 september, 10.00 Wognum **

Startzondag en KIND

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer

Ouderling/lector: Bernice Zuidhof

** Deze diensten worden ook online uitgezonden

Bij een aantal diensten

Ds. Peter van Ankeren

Zondag 25 juli is er een dienst in de Prot. Kerk van Oostwoud. U wordt deze zondag uitgenodigd om naar de kerk in Oostwoud te komen. Er is deze zondag GEEN dienst in Wognum.

De dienst vanuit Oostwoud wordt online uitgezonden via kerkdienstgemist.nl (dus niet via onze livestream).

Zondag 5 september vieren we in de dienst het Avondmaal. Net zoals de voorgaande keren zullen we dit aan het begin van de dienst doen.

Over de **startdienst op zondag 12 september** vindt u meer informatie in het volgende Klankbord.

De komende periode zullen verschillende gastvoorgangers voorgaan in de dienst. Ik wens u een goede dienst, samen met hen.

Vanuit de kerkenraad

Rens Opbroek

- De coronabeperkingen zijn opgeheven en dat betekent dat u weer welkom bent in de kerkdiensten. We mogen weer zingen en hoeven geen mondkapjes meer te dragen. Wat een feest! Eindelijk kunnen we elkaar weer normaal treffen, alleen blijft de afstandsbeperking van 1½ meter tot nader order nog gehandhaafd.

- De Taakgroepen zijn bezig met het organiseren van activiteiten in de zomermaanden en daarna, dat mag nu ook weer.
- Omdat de livestream mogelijkheden in een behoefte voorzien en het als technische ontwikkeling past bij deze moderne tijd is besloten dat ook in de kerken van Benningbroek en Sijbekarspel te realiseren. Omdat het aanbrengen van de voorzieningen daar enige tijd vergt, vinden de kerkdiensten tot waarschijnlijk 1 oktober uitsluitend in Wognum plaats.
- Zoals bekend mag worden verondersteld gaat onze predikant ds. Peter van Ankeren met ingang van 1 januari 2022 niet meer fulltime werken, maar 80%. Dat hebben predikant en kerkenraad in goed overleg besloten. Een aangepast werkplan is door de kerkenraad aangenomen en is ter goedkeuring naar de Classis Noord-Holland gestuurd.
- De kerkenraad besprak de jaarrekeningen 2020 van de Diaconie en van Financiën & Beheer en stelde ze vast. Op de ANBI pagina van de website staan de rekeningen in verkorte vorm. Hebt u vragen of wilt u toelichting, schiet dan een van de kerkenraadsleden aan voor verdere uitleg.
- Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering van dit seizoen hebben wij geëvalueerd wat de coronaperiode ons heeft gebracht, zowel in positieve als negatieve zin. We nemen dat in de toekomst mee.

Of u deze zomer weggaat of toch thuis blijft, de kerkenraad wenst u een fijne en ontspannen tijd toe. In september pakken we de draad weer op.

Kerkdiensten in Benningbroek en Sijbekarspel

Nu de coronamaatregelen voor samenkomsten in kerken nagenoeg zijn opgeheven, heeft de kerkenraad besloten de kerkdiensten weer in alle drie onze kerken te gaan houden. Ook heeft de kerkenraad besloten dat de online uitzendingen van de kerkdiensten elke zondag door moeten gaan. Dus niet alleen in Wognum, maar ook in Benningbroek en Sijbekarspel, waarbij de opzet en kwaliteit van de uitzendingen gelijkwaardig moet zijn aan die in Wognum. En dat schept een (tijdelijk) probleem. Want in de kerken van Benningbroek en Sijbekarspel is er geen

internetverbinding. De aanvraag hiervoor is de deur uit en de verwachte aansluiting in genoemde kerken is half september. Dus tot die tijd worden onze kerkdiensten in Wognum gehouden. De verwachting is dat voor oktober alles is gerealiseerd en dat de eerste online uitzending in Benningbroek op zondag 3 oktober zal zijn. We volgen dan weer de vertrouwde volgorde. De eerste zondag van de maand in Benningbroek, de tweede in Wognum, de derde in Sijbekarspel en de vierde (en vijfde als die er is) in Wognum.

Mocht het een en ander eerder dan verwacht gerealiseerd zijn, dan hoort u dat van ons.

Namens de kerkenraad, Peter van der Molen

Terugblik op de velddienst van 27 juni

Ds. Peter van Ankeren

Op zondag 27 juni jl. waren we bij elkaar rond het thema 'Aanraking', tijdens de oecumenische velddienst in Hauwert in de tuin van Dick en Ina Metselaar-Bak. We lazen het verhaal uit Marcus 5: 22-43, zongen een aantal liederen (wat fijn dat dat weer kon!), luisterden naar Paul Visser (bugel), hoorden een mooie persoonlijke toelichting bij Lied 416 door Ton Novotný en genoten van de bloemen, die door velen waren meegenomen. Fijn dat de kindernevendienst ook aanwezig was.

Iedereen die heeft meegewerkt aan (de voorbereiding van) deze dienst: hartelijk dank.

En dank ook aan mijn mede-voorgangers: collega Jantina de Ruiten (Prot. Gem. Thomas in Oostwoud) en collega Cor Hoogland (r.k. Cunerakerk in Nibbixwoud).

Zie de door Ina Broekhuizen-Slot gemaakte foto's op bladzijden 12 en 13.

Inspiratie

Ds. Peter van Ankeren

Zegen

God zegent je:

*met rood van de passie,
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt,
dat je leeft!*

*met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.*

*met geel van narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.*

*met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.*

*met blauw van water,
om af te spoelen wat mis gaat
en waar je op stukloopt in het leven.*

*met paars, dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.*

God zegent je met licht,
waarin alle kleuren samensmelten

*Waar u deze zomerperiode ook bent, ik wens u toe dat het een
goede periode mag zijn en dat Gods zegen met u mag meegaan.*

Mededeling vanuit de pastorie

De komende weken heb ik vakantie. Mocht u in deze periode een predikant nodig hebben, neem dan contact op met de scriba van onze gemeente, Ansje Schreuder (572186).

In memoriam Jaap Posch

Ina Broekhuizen-Slot

Jacob (Jaap) Posch overleed op vrijdag 4 juni 2021 in Heerhugowaard op de gezegende leeftijd van bijna 89 jaar. Na een aantal moeilijke dagen was hij tijdelijk naar die plaats verhuisd, na één dag sloot hij daar in alle rust zijn ogen. Jaap was geboren en getogen in Sijbekarspel in de indrukwekkende stolpboerderij die de rouwkaart siert. Zijn hart lag bij het boerenbedrijf, daarnaast was hij onder meer monsternemer en mollenvanger. Maar bovenal was hij zoon, broer, echtgenoot, vader, oom, groot- en overgrootvader. En zo werd hij ook geschetst tijdens de afscheidsbijeenkomst op 9 juni in de kerk van Sijbekarspel. Na een aantal jaren samen met zijn echtgenote Marijtje in Wognum gewoond te hebben, was hij in zijn laatste dagen op aarde weer terug op zijn geboortegrond. 'Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren' was het thema van het afscheid. Na de lichtceremonie vertelden jonge en oudere mensen hun specifieke herinneringen aan Jaap. Tussen de woorden door klonk prachtige vioolmuziek, ten gehore gebracht door zijn twee dochters Gery en Tiny en kleinzoon Daan. Zij speelden hem de hemel in. In de kerk van Sijbekarspel ontwikkelden Jaap en Marijtje ieder apart, maar ook samen, heel wat activiteiten. Jaap vooral werkend en dienend, op allerlei vlakken. Naderhand liet hij de kerk los maar God liet hij niet los - en God liet hém niet los. De Eeuwige was en bleef een trouwe reisgenoot en levensgezel, ook toen het slechter ging met Jaaps gezondheid. Een wens van Jaap was dan ook om het Onze Vader te bidden bij zijn afscheid. Dat is gebeurd en ook de zegenbede is uitgesproken. Daarna reisde hij weg naar het vaderhuis, naar het eeuwige licht.

We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen troost en kracht toe.

We gedenken Jaap Posch met eerbied. Mag hij rusten in vrede.

Taakgroep Pastoraat

Ds. Peter van Ankeren

De afgelopen zondagen zijn de bloemen uit de kerkdienst, gegaan naar:

ds. Louise Kooiman, fam. Krol, Tiny Irgolitsch, Cobi Louissen, Barbara Donker, Aris Kool, Jan Koeleman en Erna Peereboom.

Zomeruitjes

Bernice Zuidhof

Na een lange tijd van beperkingen is het weer heel fijn om, met in acht neming van de nog beperkte coronaregels, een tweetal activiteiten te mogen organiseren!

Op **woensdag 4 augustus** organiseert de Taakgroep Pastoraat een rondleiding door de Kloostertuin Nieuwlicht in Blokker. De Kloostertuin is een herinnering aan wat eerst een medicinale kruidenkwekerij was, opgezet en beheerd door de kloosterlingen van het klooster Nieuwlicht (1390-1572).

Dhr. Hans Timmermans verzorgt een rondleiding. Hij vertelt over de eigenschappen van de vele soorten planten en over de historie van het klooster.

De rondleiding duurt ongeveer een uur.

De kloostertuin is een onderdeel van Stichting MAK Blokweer (Kloosterhout 1-2 in Blokker).

Na afloop van de wandeling gaan we koffie/thee/fris drinken met iets lekkers in het bezoekerscentrum van MAK Blokweer.

Om 13.30 uur verzamelen we op het parkeerterrein van Manege De Eenhoorn (Koewijzend 32 in Blokker). De ingang van de kloostertuin ligt tegenover manege De Eenhoorn. Dhr. Hans Timmermans zal ons opvangen op het parkeerterrein. De rondleiding start om 14.00 uur.

De kloostertuin is toegankelijk voor rollators en rolstoelen.

De activiteit kost €10,00 p.p.

In de kerk zal, vanaf 4 juli, een intekenlijst liggen. De activiteit kent een maximum deelname van 15 personen.

U kunt zich ook opgeven bij Bernice Zuidhof- tel. 06-34317780

Als u met iemand wilt meerijden, dan kan dit geregeld worden.

U bent van harte welkom!

Barbecue

Bij mooi weer organiseert de Taakgroep Pastoraat op **donderdag 26 augustus** een barbecue op het grasveld van de kerk in Benningbroek.

In de kerk in Wognum zal vanaf 8 augustus een intekenlijst liggen. U kunt zich ook opgeven bij Hannelore Lamers: tel. 06-10631859, of bij Bernice Zuidhof: 06-34317780. U bent van harte welkom!

Taakgroep Diaconaat

Ton Novotný

Ja, we mogen weer (en we gaan ook!)

Zondag 27 juni jl. was de velddienst in Hauwert. We zaten op een mooie locatie met veel mensen bij elkaar. Het was een mooie dienst en we mochten zingen in de heerlijke zonnige open lucht. We mogen weer en het is fijn.

Nu er steeds meer versoepelingen zijn afgekondigd, komt het werk van de taakgroep Diaconaat ook meer in beweging. Het is misschien bijna vergeten, maar ons jaardoel Warm Thuis bestaat nog steeds. We maken plannen om activiteiten met elkaar te ontplooiën waarvan de opbrengst naar dit jaardoel gaat. Zo willen wij in het najaar een filmavond in de ontmoetingsruimte in de kerk in Wognum organiseren en een route voor zowel een wandeling als een fietstocht waren al uitgezet. Kijken of die nog wat aangepast moeten worden, maar het begin is er wel. U hoort van ons.

Oproep voor actie Schoenendoos

Wie wil meehelpen met de actie Schoenendoos? U kent het wel: kinderen die schoenendozen versieren en vullen met allerlei zinnige schatten voor kinderen in de wereld die dolgelukkig zijn met een simpel potlood, schrift of knuffel e.d. Voor ons een klein gebaar, voor hen onbetaalbaar! Wilt u ons hierbij helpen, want zonder iemand die wat extra ondersteunt, schuift deze mooie actie misschien onder het paard z'n buik door. Het is een jaarlijks terugkerende actie; **helpt u ons deze keer?**

We gaan de zomer tegemoet. Hopelijk kunnen we een hele lange periode, waarin we ons moesten aanpassen, achter ons laten en tot rust komen en genieten. Daarbij spreek ik wel de wens uit dat er geen terugval zal plaatsvinden en dat we niet terug hoeven naar een lockdown. Maar mocht dat toch gebeuren: we weten dat we ermee om kunnen gaan en we zullen het redden met elkaar. Voor nu mogen we weer, dus laten we dan ook maar gaan!

Hulp nodig?

Als u door de huidige omstandigheden tegen problemen aanloopt dan kunt u contact opnemen met de diaconie via diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com en wij proberen u te helpen. Of het nu gaat om het doen van boodschappen waar u dat zelf niet kan en u niemand kent die dat voor u kan doen, of dat u door baanverlies in (financiële) nood bent gekomen: u kunt het bij ons melden.

Klankbordje 6

Ina Broekhuizen-Slot

Vijf Klankbord-vragen aan Jan Hania

1. Hoe klinkt je naam?

Mijn naam is Jan Hania. Ik ben genoemd naar mijn opa van vaderskant, ook mijn vier neven dragen deze naam. De familie Hania was niet onbemiddeld. Pake (Fries voor grootvader) bezat een aantal boerderijen en elke zoon kreeg een boerderij. Mijn grootvader was een rustige, belangstellende man met een luisterend oor. Je kon goed een persoonlijk gesprek met hem voeren. Beppe (Fries voor grootmoeder) daarentegen was een doener én een dammer. Tot haar negentigste ging ze onvermoeibaar naar toernooien toe om te dammen. Daarnaast was ze zuinig. Als we kwamen om bijvoorbeeld ons diploma te laten zien, gaf ze ons 25 cent. Pake stopte ons dan een tientje toe met de woorden: 'Niet tegen beppe zeggen hoor.'

2. Naar welke klank luister je graag?

Naar buitengeluiden. Ik wandel en fiets veel, dan zie ik vaak mensen met oortjes in, die weten niet wat ze missen!

Ik verwonder mij over de natuur, over wat ik daar zie en hoor; daar put ik mijn geloof uit. De natuur is iets dat boven je staat, waar je geen invloed op hebt. Daar moet toch een macht boven zitten. De natuur zegt me soms meer dan de Bijbel.

Vroeger hadden we naast onze boerderij een kamp, een afgehekt stuk weiland. Daar liepen onder andere lammetjes, geitjes en konijnen. Iedere avond kort voor zonsondergang begonnen die te rennen, achter elkaar aan. Daar stonden we dan met elkaar van te genieten. Laatst zag ik dertien of veertien hazen bij de Rijndijk in het land, ook daar heb ik een hele tijd naar staan kijken en luisteren.

Muziek? Lieder en in de kerk kan ik waarderen, ook moderne nummers, zoals die van Stef Bos. Vroeger lette ik niet zo op de teksten maar nu heb ik daar meer oog voor.

3. Wat heb je graag op je bord?

Pasta! Ik maak regelmatig eten klaar. Door de pasta doe ik veel groente. Groente eten ben ik van huis uit gewend. Daarnaast eet ik graag toetjes zoals vla en yoghurt. Ook tussendoor neem ik vaak een beker yoghurt.

4. Als er een groot bord bij het kerkenhek zou staan, wat zou je er dan op willen schrijven?

Ja, daar heb ik wel eens over nagedacht. Misschien zou ik erop zetten: Een openbaar gebouw. Maar die woorden dekken niet helemaal de lading van mijn bedoeling. Veel mensen ervaren een drempel bij de kerk en bij het woord 'kerk', zelfs rooms-katholieke mensen voelen zich belemmerd om bij ons in de kerk te komen. Die belemmering zou ik weg willen nemen door te zeggen: de kerk is er voor alle mensen, het is een open gebouw, God nodigt iedereen uit.

5. Wie of wat is jouw klankbord?

Misschien ook de natuur. Als ik loop, is dat rustgevend en kan ik nadenken over wat mij bezig houdt. De kinderen vinden het goed wat ik doe, mijn vrouw Fokje vindt dat ik soms te veel in de weer ben en dat kan ik me goed voorstellen. Mijn vader van bijna 97 is trots op me, op het feit dat ik in de kerkenraad zit en dat met veel zaken doende ben.

In mijn werk probeer ik altijd een compromis te vinden, er heeft nooit iemand in alles gelijk. En door te praten en naar elkaar te luisteren kom je doorgaans tot een goed besluit.



Foto: Jan Hania: 'Ik verwonder me over de natuur. Daar put ik mijn geloof uit.'

↓Velddienst Hauwert



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Velddienst Hauwert, 27 juni 2021

1. De drie voorgangers, van links naar rechts Jantina de Ruiters, Peter van Ankeren en Cor Hoogland
2. Muzikale begeleiding door H. Wubs, orgel, en P. Visser, bugel
3. Velen woonden deze velddienst bij in de Hof van Hauwert
4. We zijn te gast bij Ina en Dick Metselaar-Bak

↓ 'Overpeinzing op een zondagochtend', bladzijde 14



Grafsteen van Michael Pieters, de oudste grafsteen in de kerk van Wognum



Gedeelte uit de Predikantenlijst met de regels over deze voorganger

Overpeinzing op een zondagochtend

Ina Broekhuizen-Slot

Bijna nooit zit ik op zondag in een kerkbank, maar vandaag, in de coronatijd, is dit een veilige plek. Bovendien heb ik de hele bank voor mezelf.

Toen ik erin plaatsnam, stapte ik op de steen. Bijna heiligschennis, je gaat toch niet staan op iets dat bijna vierhonderd jaar oud is? Maar ik moest wel, anders kon ik niet bij mijn zitplaats komen.

Ik kijk naar de woorden. Er staat:

Hier leyt begraven Michiel Pieterso[on] predicant tot Wognum sterft den 20 April Ao 1602.

Wie zou deze letters in de steen gebeiteld hebben? Zou hij getreurd hebben over het overlijden van Michael Pieters? Of was het gewoon een opdracht van het Wognums kerkbestuur die hij uitvoerde?

Michael Pieters moet wel een belangrijk persoon zijn geweest in het dorp. Predikant was hij. Maar voordien rooms-katholiek priester in Aartswoud, zo staat op de lijst van Predikanten die aan de houten wand hangt. En daarna 'als zoodanig in 1575 te Hensbroek en Obdam.' In 1583 wordt hij Herv. Predikant Wognum, waar hij in 1602 overlijdt.

Hoe zou zijn leven verlopen zijn? Achter die enkele zinnen schuilt een verhaal over keuzes maken. Van priester naar predikant, wat een stap in die tijd.

Na de hervorming wordt 1574 in Wognum de eerste predikant benoemd. Elf jaar later komt Michael Pieters naar de nog prille gemeente. Is hij met open armen ontvangen, maakt hij zich geliefd? Kan hij de gemeenteleden onderwijzen in de nieuwe leer en hen steunen bij lief en leed?

Negentien jaar lang is hij hun voorganger. Ze eren hem met een steen waarin een enkele zin gebeiteld staat. Een steen die er na vier eeuwen nog ligt. En die mij deze ochtend bepaalt bij de gang van de tijd, bij de ketting van generaties die hier in de kerk komen luisteren, zingen en bidden.

Een liedregel schiet me te binnen 'Loof Hem als uw vad'ren deden'. Zomaar op een zonnige zondagochtend in de kerkbank bij die grafsteen.

Zie de foto's op bladzijde 13.

Vrijwilligers

Jan Hania

Kerken draaien voor een groot deel op vrijwilligers. Dat is niet alleen bij ons zo maar ook bij andere kerken. Denk daarbij niet alleen aan de personen die in de kerkenraad en de taakgroepen zitten maar ook aan degenen die het kerkblad maken en verzorgen, zich inzetten voor kindernevendiensten, leden bezoeken, helpen met onderhoud van de kerken en de tuinen, etc.

Is dat allemaal zo vanzelfsprekend?

Nee, want vrijwilligerswerk doe je als je ergens achter staat of omdat je het leuk vindt.

Maar omdat steeds minder mensen bereid zijn dit vrijwilligerswerk te doen, wordt het ook steeds moeilijker opgevallen plaatsen in te vullen. En dat geeft weer druk naar de nog zittende vrijwilligers. Hierdoor wordt het ook steeds moeilijker om de kerk te laten functioneren.

In coronatijd merkten we dat er toch vrijwilligers waren die zich weer willen inzetten voor iets nieuws, namelijk het live streamen van de diensten. En misschien liggen daarbij ook wel onze kansen.

Misschien moeten we wel meer vernieuwend bezig zijn. En daar moeten we na de coronatijd eens goed over nadenken. Heeft u voorstellen geef ze door. Elke suggestie is welkom. En wie weet, zijn er vooral in de groep 30- tot 60-jarigen nog personen die weer iets voor de kerk willen doen.

Zoals ik al begon, wij draaien op de vrijwilligers. Daarom wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen. Wij hopen dat jullie nog een tijdje willen doorgaan.

Jaarrekening 2020

De jaarrekening is gereed. Deze ligt binnenkort weer ter inzage. Wil je deze inkijken neem contact op met Peter van der Molen. Deze jaarrekening geeft een iets lager tekort te zien dan was begroot. Dat heeft vooral met de corona te maken. Aan inkomsten is iets minder binnen gekomen, de uitgaven waren lager omdat enkele werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. Dit kan betekenen dat we komende jaren iets boven de begroting gaan uitgeven.

Een punt is zeker: onze inkomsten zijn duidelijk lager dan onze vaste lasten. Dat komt onder andere door de lage rente maar ook door de lage vrijwillige bijdrage. Ongeveer 50% van de leden betaalt geen bijdrage. Dit najaar gaan we bekijken wat we hieraan kunnen doen.

Rommelmarkt

In oktober gaan we een rommelmarkt houden. De opbrengst is vooral bestemd voor enkele extra onkosten aan het orgel. De datum van de rommelmarkt is nog niet definitief want dat hangt van enkele activiteiten in Wognum af.

Heeft u nog goede spullen liggen, bewaar ze tot begin oktober. En daarnaast, wie wil er mee helpen? Het is maar voor enkele dagen en vaak is het heel gezellig. In het volgende Klankbord wordt u verder geïnformeerd.

Collectes

Rens Opbroek en Peter van der Molen

Datum	Bedrag *	Doel	Kerk **
9 mei	€ 50,-	Hospice Dignitas	
16 mei	€ 50,-	Rudolph Stichting	
23 mei	€ 50,-	Wilde Ganzen	
30 mei	€ 50,-	Stichting Vrienden van de Herbergier	€ 37,10
6 juni	€ 29,50	Inloophuis Pisa Hoorn	€ 29,50
13 juni	€ 24,50	PIT / Pro Rege	€ 24,55
20 juni	€ 37,-	Diaconie	€ 37,-
27 juni	Velddienst Hauwert		
4 juli		De Luisterlijn	
11 juli		Exodus, afd. Alkmaar	
18 juli		St. Vrienden van het Sweelinckhof	
25 juli		Warm Thuis	
1 augustus		JOP	
8 augustus		Unicef	
15 augustus		Amnesty	
22 augustus		Dorcas	
29 augustus		St. Vrienden van Leekerweide	
5 september		Diaconie	
12 september		Stichting Opkikker	

Opmerkingen bij de collectes:

* Diaconie

Vanaf 6 juni zijn er weer bezoekers in de kerk en collecteren we daar weer. De tabel vermeldt de collecteopbrengst. Daarnaast ontvangt de diaconie regelmatig bijdragen op haar rekening, dank ook daarvoor. Tot nader order maakt de diaconie wekelijks een bedrag van € 50,- over aan het doel dat op het collecterooster staat.

** Kerk

Tussen 2 mei en 27 juni is een bedrag van 270,- via de bank overgemaakt.

Collectemunten

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn (in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een bedrag op de rekening van de kerk: NL 09RABO 0371606020 onder vermelding van: *Collectemunten voor Naam en Adres*. De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.

Taakgroep PR & Communicatie

Overzicht verschijningsdata Klankbord 2021 - 2022

No.	Inleveren kopij	Verspreiding vanaf	Feestdagen
1	29 augustus	6 september	
2	17 oktober	25 oktober	
3	28 november	6 december	Kerst, Nieuwjaar
4	23 januari	31 januari	
5	13 maart	21 maart	Goede Vrijdag, Pasen
6	1 mei	9 mei	Hemelvaart, Pinksteren
7	26 juni	4 juli	

Moeten...

Herken je dat ook; die dagen dat er van alles moet?
Waar komt dat toch vandaan?
Waarom leggen we onszelf zoveel op?
Waarom denken we dat anderen zoveel van ons verwachten?
Wat geeft het ons als we moeten?
Vaak gebruik ik als antwoord: als ik moet, ga ik naar de wc.
Is het werkwoord 'moeten' een dwingend werkwoord?
Graag zou ik het vervangen. We gaan terug naar ont-moeten.
Het nieuwe werkwoord is dan ontmoeten. In rust, relaxed,
ontspannen en zeker niet gedwongen. Graag ontmoet ik je,
waar dan ook!

Hartelijke ontmoetgroet van Alex Kooi

Effies klesse

©Ina Broekhuizen-Slot

Stikkebordje

Heël achterin de kast
deer staat een stikkebordje
dat bordje heb nag van m'n vader weest.
Een skiefie is 'r of
een barsie zit dwarsover
nag effies en dat bordje geeft de geest.

Deerom staat 't deer skuil
en wordt 't zelden oppakt
dat bordje met z'n rand van boerebont.
Ik nam 't mee van huis
ik kon 't toe niet wegdoen
omdat 't altijd pront op tafel stond.

Nou staat 't in de kast
al meer as twuntig jare
en as ik nei 'm koik den is 't feest.
Ik weet weer wat ie zee
en ok hoe of ie lachte
want
dat bordje heb toch van m'n vader weest...

Langs den Heirweg

Langs den Heirweg is de titel van een boek met gedichten geschreven door Willem de Mérode. Het is uitgegeven in 1932 door uitgeverij Kok te Kampen. Dit boek behoort aan Tine Scholten, zij kreeg het van haar oom bij wie ze tijdens haar studie aan de Kweekschool over huis was. Onlangs vertelde haar man Koen dat dit sonnet hem aansprak. De Mérode schreef geen gemakkelijke teksten, het is dus aan te raden het gedicht enkele malen te herlezen.

In Memoriam

Willem de Mérode

De tulpen en de hyacinten
ontvlieden brandend en ontdaan
dit kommervolle aardsch bestaan
in visioen van geur en tinten,
en ons verheugt hun schoon vergaan.
Maar wij beweenen de beminden,
die Gods zoekende handen vinden
en bloeiend in Zijn hof doen staan.

Er mag geen rouw en weenen wezen
want sterven is niets dan genezen
van aardsch gebrek tot hemelsch goed.

Wij weten 't wel; maar onze zinnen
zijn nog vervuld van tijd'lijk minnen
en voelen slechts hoe wee het doet.

Agenda

mei

- 1 Expositie werken van Marian Commandeur in de kerk in Wognum; tot 1 augustus 2021

augustus

- 4 Zomeruitje, Kruidentuin Klooster Nieuwlicht, Blokker
- 26 Barbecue, grasveld kerk Benningbroek

oktober

- 3 Concert in Benningbroek, Ensemble Saskia, met fluit, cello en piano
- 9 Rommelmarkt, kerk Wognum (datum onder voorbehoud)

november

- 7 Concert in Benningbroek; nadere informatie volgt

december

- 10/11 Kerstmarkt, kerk Wognum

Concerten in Benningbroek

Dit jaar worden vier concerten georganiseerd in de kerk van Benningbroek.

Als er voldoende belangstelling is levert dat ook wat op. Dat is niet alleen financieel plezierig, ook het feit dat er bezoekers in de kerk komen, is van belang. We willen immers kerk op het dorp zijn.

Op 19 juni was het eerste concert. Trio Martinot presenteerde een prachtig programma. Dit trio, dat al op diverse podia had gestaan, wist de aanwezigen te boeien met hun mooie spel. Ik heb totaal geen verstand van klassieke muziek maar ik vond het prachtig. Jammer dat de kerk niet helemaal vol zat. De volgende concerten zijn op de zondagen 4 juli (buitenconcert), 3 oktober en 7 november. De concerten beginnen om 15.00 uur. En ik beloof u, het worden allemaal prachtige concerten. Dus kom langs want dan heeft u het niet gemist.



Het zwembad in
om daar mijn voeten
nat te maken

eruit om met die natte voeten
de tegels naast het zwembad aan te raken

kijken hoe de tegeltenen
verdwijnen in de zon.

Een foto die tevoorschijn komt
maar dan andersom.

In het bad
uit het bad
ik zong

een lied dat ik op school geleerd had.
'Looft den Heer want hij is goed'
en iets met goedertierenheid.

Tjitske Jansen



Bankrekening

NL 09 RABO 0371 6060 20 en NL 86 RABO 0362 0509 10

t.n.v. Protestantse Gemeente Wognum/BSN

NL 19 RBRB 0825 0203 87

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Wognum/BSN