

# Klankbord

Protestantskerk

Protestantse Gemeente

Het Vierkant



jaargang 35 – nummer 1  
september – oktober 2021

# Kerkdiensten

## **Zondag 12 september, 10.00, Wognum**

Startzondag, met als thema: *Toekomstdromen*

K!ND, kindernevendienst

Deze zondag zal Mathijs de Boer afscheid nemen van K!ND

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer

Ouderling/lector: Bernice Zuidhof

## **Zondag 19 september, 10.00, Wognum**

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling/lector: Barbara Donker

## **Zondag 26 september, 10.00, Hieronymuskerk**

Oecumenische vredesdienst, met als thema: *Mag ik dan bij jou?*

Trudy Breeuwsma en ds. Peter van Ankeren

Organist: Arjen de Boer

Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Koos Taanman

## **Zondag 3 oktober, 10.00, Benningbroek**

Pastor Ton Heijboer, Hoorn – Organist: Christine Janssen

Ouderling/lector: Tryja Boven

## **Zondag 10 oktober, 10.00, Wognum**

Oogstdienst, inzameling goederen voor de Voedselbank

K!ND, kindernevendienst

Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling: Barbara Donker – Lector: Koos Taanman

## **Vrijdag 15 oktober, 20.00, Wognum**

Regenboogviering, met als thema: *All you need is love*

Ds. Peter van Ankeren

## **Zondag 17 oktober, 10.00, Sijbekarspel**

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling/lector: Tryja Boven

## **Zondag 24 oktober, 10.00, Wognum**

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijkema  
Ouderling: Barbara Donker – Lector: Bernice Zuidhof

## **Zondag 31 oktober, 10.00 (N.B.: wintertijd), Wognum**

Ina Broekhuizen-Slot – Organist: Arjen de Boer  
Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Pieter Gorter

## **Bij een aantal diensten**

*Ds. Peter van Ankeren*

**Zondag 12 september** is de startdienst. De landelijke kerk heeft voor deze zondag als thema meegegeven: *Van U is de toekomst*. Wij hebben dat thema vertaald met: *Toekomstdromen*. Een paar gemeenteleden zullen in de dienst iets vertellen over hun toekomstdroom. We lezen deze zondag uit Jesaja 2: 1-5 en Mattheus 6: 9-13

**Zondag 26 september** is de jaarlijkse oecumenische vredesdienst, die dit jaar wordt gehouden in de Hieronymuskerk. Vorig jaar hebben we in beide kerken een vredesviering gehouden, vanwege corona. We zijn blij dat we dit jaar weer één gezamenlijke viering kunnen houden. De oecumenische werkgroep is inmiddels bij elkaar geweest en heeft voor deze zondag het thema *Mag ik dan bij jou?* uitgekozen. Het Parochie-koor o.l.v. Jessica Huisman zal deze zondag zingen.

**Zondag 10 oktober** zullen we een oogstdienst hebben en is er tevens afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers.

We nemen op deze zondag afscheid van Bernice Zuidhof (ouderling) en Ansje Schreuder-Licht (ouderling-scriba). In het ambt zal worden bevestigd: Tiny Irgolitsch (ouderling-scriba) en herbevestigd zal worden Ton Novotný (diaken).

We bedanken Bernice en Ansje van harte voor het werk dat zij voor onze gemeente hebben gedaan en zijn tevens blij dat er een nieuwe scriba is gevonden in de persoon van Tiny (welkom weer in onze kerkenraad). En natuurlijk zijn we blij dat Ton nog een volgende periode diaken wil zijn.

**Vrijdag 15 oktober** zal er een om 20.00 uur een regenboogviering worden gehouden in de kerk van Wognum. Deze viering is voor iedereen, binnen en buiten onze gemeente, die zich op wat voor manier dan ook verbonden voelt met de lhbtq+ gemeenschap. Deze viering zal ook worden uitgezonden via de livestream. Thema van deze viering is *All you need is love*.

## **Vanuit de kerkenraad**

*Rens Opbroek*

Nu we elkaar weer zonder mondkapjes kunnen treffen in de kerk en zingen is toegestaan neemt het kerkbezoek zichtbaar toe. Het is fijn om elkaar bijna als vanouds te kunnen ontmoeten en om na de dienst met koffie of thee nog even te kunnen napraten. We houden nog wel de 1½ meter aan.

Na een goed bezocht zomeruitje en een zeer geslaagde barbecue beginnen we nu aan een nieuw kerkelijk seizoen. De speciale diensten in het najaar, zoals de Startdienst, de Oogstdienst, de oecumenische vredesdienst en een doopdienst zijn in de kerkenraad besproken.

De jaarrekeningen over 2020 zijn inmiddels goedgekeurd. De begrotingen 2022 van de taakgroepen Financiën & Beheer en Diaconie worden opgesteld, de Grote kerkenraad behandelt ze.

Het voornemen van ds. Peter van Ankeren om vanaf 1 januari 2022 voor 80% te gaan werken is door de classis Noord-Holland goedgekeurd en wordt door de PKN Utrecht verwerkt. Vraag is wel hoe de 20% vermindering kan worden ingevuld. Hierdoor, en ook door het afscheid van enkele ambtsdragers, zullen we een beroep doen op vrijwilligers om op beperkte schaal enkele taken op zich te nemen.

Het blijft moeilijk om nieuwe ambtsdragers te vinden, maar wij zijn ook zeer gebaat bij gemeenteleden die eenmalig, of wat vaker in onze gemeente ondersteuning willen bieden. En daarvoor hoef je geen ambtsdrager te zijn!

In de kerkgebouwen in Benningbroek en Sijbekarspel zijn of worden livestream voorzieningen aangebracht en getest. Peter van der Molen zal hieronder aangeven wat de stand van zaken is.

## **Kerkdiensten Benningbroek en Sijbekarspel**

### **Vanaf 3 oktober**

Kerkdiensten in Benningbroek en Sijbekarspel zouden hervat worden zodra deze diensten online uitgezonden kunnen worden. Daarover is goed nieuws te melden.

De internetverbindingen in de kerken van Benningbroek en Sijbekarspel zijn gerealiseerd. De benodigde apparatuur voor de online-uitzendingen van de kerkdiensten zit ook op z'n plek. Een bestuurbare camera achter in de kerkzaal en een webcam bij het orgel. Een snowball microfoon bij een van de luidsprekers om het geluid op te nemen. Meters kabel om alles aan elkaar te knopen van en naar de laptop. En een (rustig?) plekje gecreëerd voor het streamteam achter in de kerk. En hoera, het werkt! Het streamteam heeft met succes geoefend en is er helemaal klaar voor. Dus vanaf oktober gaan we weer verder met het schema van vóór de coronapandemie. De eerste zondag van de maand kerkdienst in Benningbroek. De derde zondag van de maand in Sijbekarspel. De tweede en vierde en eventueel vijfde zondag van de maand in Wognum. En als gevolg van het besluit van de kerkenraad, is elke kerkdienst online.

Maar ook andere gebeurtenissen in onze drie kerken zoals een trouwdienst, een begrafenis, een cursus of een concert kunnen op verzoek online verzorgd worden.

*Peter van der Molen*

# Inspiratie

Ds. Peter van Ankeren

*Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde (Bijbel in gewone taal).*

Het bovenstaande Bijbelgedeelte is uit het bekende 1 Corinthe 13. Het is een klein gedeelte uit de brieven die Paulus aan de gemeente in Corinthe heeft geschreven. Corinthe is een Griekse stad. Een grote stad in die tijd, met waarschijnlijk al meer dan honderdduizend inwoners. Het is ook een commerciële stad, waar Paulus heeft gewoond en gewerkt. Hij weet hoe het er daar aan toe gaat en dat er van alles te koop is, ook liefde. Paulus wil zijn gemeente (en ook ons in 2021) meegeven, wat echte liefde is, wat de liefde is zoals God het bedoeld heeft. Hij zegt in het voorgaande gedeelte: *Als je geen liefde hebt voor elkaar, zijn je woorden zinloos. Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, jezelf niet belangrijker vinden dan de ander. Liefde is blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad.*

Ik vind het een van de mooiste gedeeltes uit de bijbel, maar ook een van de moeilijkste gedeeltes. Want er wordt hier nogal wat gevraagd van ons. Hoe vaak schieten we daarin niet tekort?

Toch is deze brief voor mij, en hopelijk ook voor jou/u, een aansporing, om het elke keer weer te proberen. Om in en buiten de gemeente te laten zien wat het betekent om vanuit die Liefde in de wereld te staan. Daar hebben we elkaar bij nodig, met Gods hulp.

We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. Er kan gelukkig weer wat meer dan in de afgelopen periode. Er zijn verschillende ideeën, waar we dit seizoen mee aan de slag willen gaan. In het vertrouwen dat Gods liefde met ons meegaat.

Ik wens u een goed seizoen toe en hopelijk tot ziens.

## **Taakgroep Pastoraat**

*Ds. Peter van Ankeren*

De afgelopen tijd zijn de bloemen uit de zondagse dienst gegaan naar: Tiny Irgolitsch, Fam. Klaver, Roel en Barbara Zweet-Donker, Fam. Stam, Elly Geurtsen, Jelly Bulthuis, Ina Broekhuizen, Hans en Berthe van Engen.

### **Barbecue: terugblik**

Wat hadden we een prachtige avond, donderdag 26 augustus. De tuin van de kerk in Benningbroek was omgetoverd tot een waar restaurant, waar de tafels gedekt stonden en de barbecue gereed was. Verschillende gemeenteleden hadden van alles meegenomen voor de barbecue. Er was volop te drinken, de barbecue werd bediend door Steven Wagenaar en Ton Entius (sorry Ton, dat ik geen foto heb genomen van jullie beiden) en Jari Wagenaar zorgde ervoor dat ik mijn vegetarisch vlees kreeg. Koster Hannelore, koster Annie en vele anderen zijn bezig geweest om van deze avond een succesvolle avond te maken.

Het was een mooie afsluiting van de zomervakantie en een prachtig begin van het nieuwe seizoen. Dank aan u allemaal, dat u er was, dat u hebt gezorgd voor de salades en ander eten en drinken. Op de foto's, waarvan ik een kleine collage heb gemaakt, ziet u een impressie van deze avond (zie pagina 15).

En dank aan de voorbereidingsgroep voor deze barbecue (Bernice, Carolien, Hilly, Renate en Hannelore). Het was fijn om samen met jullie deze avond voor te bereiden.

### **Wandelen vanaf de pastorie**

Het is alweer even geleden dat ik samen met een aantal van u wandelingen heb gemaakt vanaf de pastorie. Ik wil de draad weer oppakken, mits het weer het toelaat, op dinsdag 14 september en op woensdag 29 september. We vertrekken om 09.15 uur. Daarna is er voor wie dat wil nog een kopje koffie of thee in de pastorie. Ik hoop weer dat een aantal van u wil meedoen. Ik wil u vragen u wel van tevoren op te geven via mijn email of telefoonnummer (predikant.pknhetvierkant@gmail.com, 506874). Maximum aantal: 5 mensen.

## **De Verwondering**

Ook deze activiteit wil ik weer gaan oppakken: samen een aflevering van het levensbeschouwelijke tv programma

De Verwondering bekijken met een kort nagesprek. Ik nodig u uit voor donderdag 23 september en/of donderdag 28 oktober, om 20.00 uur in de pastorie. We sluiten af uiterlijk om 21.15 uur. Ook hiervoor vraag ik u om u van tevoren op te geven via: predikant.pknhetvierkant@gmail.com, of via mijn telefoonnummer 506874. Maximum aantal mensen: 5.

## **Mystiek-avonden**

Ook met deze avonden willen we weer gaan starten. Als u dit leest, hebben de deelnemers aan deze kring inmiddels een uitnodiging gehad voor de eerste avond.

## **Toekomst K!ND**

*Renate Koren*

Al heel wat jaartje verzorg ik, met nog drie betrokken ouders, de kerkdienst speciaal voor de kinderen. Wij vinden het heel belangrijk om met de kinderen in gesprek te gaan over het geloof omdat dit vaak niet meer wordt meegenomen in de opvoeding en het onderwijs. Dit doen wij door middel van Bijbelverhalen lezen en er een passende activiteit aan te koppelen. We starten gezamenlijk de dienst en al vrij snel is er een moment voor de kinderen waarbij de predikant een inleidend praatje met ze maakt over wat wij gaan doen. Daarna volgt ons lied en verlaten we de kerk om in onze eigen ruimte verder te gaan. Voordat de dienst is afgelopen komen we weer samen in de kerk. Hier krijgen wij de gelegenheid om aan iedereen te vertellen wat wij tijdens de dienst hebben gehoord en beleefd. Vaak zijn er kinderen die dit graag zelf aan de mensen willen doorgeven. Deze ruimte krijgen ze dan ook. Dit vinden wij een mooie verbinding zodat ouders, verzorgers, opa's en oma's er na de dienst nog met hun kinderen over kunnen praten. Nu merken wij dat er in der loop van de tijd nog weinig ouders, verzorgers, opa's en oma's binnen de kerk komen met hun kroost en dat betreuren wij ten zeerste. Het kan uiteindelijk niet de bedoeling zijn dat wij als leiding mooie diensten bedenken voor alleen onze eigen kinderen.



Daarom een **oproep** aan iedereen met kinderen, kleinkinderen, buurtkinderen, zorgkinderen, stiefkinderen, vriendjes en vriendinnetjes. Kom gezellig de tweede zondag van de maand naar K!ND op Zondag.

Het zou toch jammer zijn om deze mooie traditie straks te moeten beëindigen. Kinderen hebben immers de toekomst. Heeft u vragen dan kunt u mailen of bellen met arnoerenate@quicknet.nl of bellen 06-38383150  
Alvast bedankt Inge, Naomi, Rieneke en Renate

## **Taakgroep Diaconaat**

*Lammy Taanman*

Begin 2020 maakten we plannen voor het gekozen jaardoel. Weet u het nog? Stichting Warm Thuis in Zuidermeer, waar aan bewoners met dementie warme, persoonsgerichte zorg wordt geboden en de eigen regie centraal staat. Met de acties voor het jaardoel willen we een wens in vervulling laten gaan, die niet uit de reguliere middelen gefinancierd kan worden. Zoals de volière op het wensenlijstje van de stichting Warm Thuis, Zuidermeer. Inmiddels zijn we meer dan anderhalf jaar verder. Ook in 2021 bleef Warm Thuis het jaardoel, hoewel er van de acties niets terecht kwam. Echter, dankzij collectes en uw donaties op het rekeningnummer van het Diaconaat, kan Warm Thuis toch op onze steun rekenen.

Daarvoor onze hartelijke dank.

Door de versoepelingen van de maatregelen kunnen we dit jaar alsnog enkele acties organiseren, zoals de fietstocht in september, een filmavond in oktober en de Kerstmarkt in december. Alles bij elkaar opgeteld, denken we nog tot een aardig bedrag te komen voor Warm Thuis. Via de mededelingen tijdens vieringen, op de website of in de liturgie hoort en leest u waar, wanneer en hoe de acties zullen plaatsvinden. U kunt ook contact met mij opnemen door te bellen met 0229 271290 of een e-mail te sturen naar lammy-vriesinga@kpnmail.nl

We denken alweer na over het jaardoel voor 2022. U hoort daar in het najaar meer over. Waar we ook over nadenken zijn collectiedoelen. Kent u een organisatie waarvan u denkt dat deze

daarvoor in aanmerking komt, laat het ons weten. Ook dat kan via bovenstaand nummer of adres.

Draagt u onze kerkgemeente een warm hart toe? Zou u best eens wat voor uw medemens willen doen? Als vrijwilliger bijvoorbeeld? Neem dan eens contact met ons op. Wij zoeken vrijwilligers die zich een of twee keer per jaar willen inzetten voor een activiteit.

Zoals het organiseren van een fiets- of wandeltocht; het assisteren bij een filmavond, meehelpen bij de diaconale maaltijd, de actie Schoenendoos of Kerstmarkt, om er maar een paar te noemen. U kiest zelf de activiteit en de frequentie. Dankbaarheid en een plezierige samenwerking zullen uw beloning zijn. Denk er eens over na, kom maar met vragen en ideeën. Wij, leden van de taakgroep Diaconaat, kijken naar u uit.

## **Taakgroep Financiën & Beheer**

*Jan Hania*

### **Financiële situatie van onze kerk**

Zoals bij velen bekend hebben wij elk jaar een flink tekort in de begroting. Ook onder de conceptbegroting van volgend jaar staat er een flink rood cijfer. De Grote kerkenraad moet in de vergadering van 8 september de begroting nog behandelen. Ondanks dat we bezig zijn met maatregelen om dit tekort terug te dringen. Zo was onze vrijwillige bijdrage vorig jaar circa 10 % hoger en leek het gebruik van de kerken meer te worden. Helaas heeft corona wat dat laatste betreft behoorlijk roet in het eten gegooid. Verder viel de opbrengst van de beleggingen iets tegen. Wat dit jaar het totale resultaat wordt, moeten we afwachten. Gelukkig mogen we dit jaar weer meer organiseren in de kerken en lijkt de opbrengst van de beleggingen toch positiever. Voor volgend jaar staat een flinke uitgave te wachten voor onze kerk in Sijbekarspel. Het dak van de kerk is zeer matig en hier en daar ontstaan lekkages. Hiervoor staat dan ook een renovatie gepland. Bij de provincie is een subsidie aangevraagd en als het meezit gaat dat circa 50 % van de kosten opbrengen.

Met veel vrijwilligers werk kunnen we de kosten nog enigszins in de hand houden. Wij hebben u daar wel bij nodig. Want we willen met elkaar toch graag kerk blijven.

## **Rommelmarkt**

*Jan Hania en Hannelore Lamers*

### **9 oktober bij de Protestantse kerk in Wognum.**

Al enige tijd stond een rommelmarkt op het programma. Maar door corona moest die enkele malen uitgesteld worden. Nu staat die gepland op **zaterdag 9 oktober**.

Onze drie kerken zijn monumentale kerken. Om deze in redelijke staat te houden is regelmatig onderhoud nodig. De vergoeding die het Rijk hiervoor geeft bedraagt maar ongeveer 25 % van de werkelijke kosten. De rest moet opgebracht worden door de gemeentelieden. En dat is niet te doen door de ong. 350 leden. Het orgel in de kerk van Wognum heeft wat extra onderhoud nodig. De pedalen kleppen en dat geeft bij het spelen een hinderlijk geluid. De kosten om dit op te lossen bedragen ca. € 2.500, -. De opbrengst van de rommelmarkt willen we hiervoor gebruiken. Het zou natuurlijk mooi zijn als de opbrengst de kosten voor een groot deel zou dekken.

Hebt u nog goede bruikbare spullen die u kwijt wil, stel ze dan beschikbaar voor de rommelmarkt.

Vraag ook uw familieleden of ze nog iets beschikbaar hebben. Met vele spullen wordt het ook een leuke rommelmarkt.

De planning is als volgt:

Woensdag en donderdag 6 en 7 oktober: graag aanleveren van de goederen (in overleg met koster).

Vrijdag 8 oktober: selecteren van de goederen, voorzien van prijzen en het nodige gereed zetten.

Zaterdag: van 10.00 tot 16.00 uur rommelmarkt.

En hebt u geen spullen voor de rommelmarkt dan vragen wij of u misschien een appeltaart o.i.d. wilt bakken. We willen koffie met gebak verkopen. En mocht er gebak overblijven dan verkopen we die op zondag 10 oktober na de dienst bij de koffie.

Hebt u tijd om te helpen bij de rommelmarkt, geef dat door aan onze koster Hannelore.  
Haar tel.nr. is 06-1063 1859 en het mailadres is koster.kerk@gmail.com.  
We maken er gezellige dagen van.

## **Gift**

Op zondag 1 augustus kwam er een jonge vrouw in de kerk met een baby in een kinderwagen en aan haar hand een klein meisje. Het meisje ging zoet op een stoel zitten luisteren. Maar als er liederen klonken, ging ze staan en begon ze te dansen op de grijze stenen vloer. Het leek of ze nieuw leven blies in het oude eerbiedwaardige gebouw.  
Thuisgekomen schreef ik een gedichtje over deze onverwachte gift aan de kerkgangers, zomaar op een zondagochtend.

## **Dansen met de tijd**

©Ina Broekhuizen-Slot

Hoe ze danst  
in de kerk  
hoe ze draait, hoe ze zwaait  
klein en rank  
orgelklank  
hoe ze zweeft, armen wijd  
hoe ze leeft  
in de tijd.

Hoe ze danst  
bij een psalm  
en geniet van een lied  
grijze steen  
heel alleen  
hoe ze zwiert, heerlijkheid  
't leven viert  
met de tijd.

## Vijf Klankbord-vragen aan Cobi Louissen-Brants

### 1. Hoe klinkt je naam?

Mijn naam is Jacoba. Ik ben vernoemd naar mijn moeder, zij heette Hendrika Jacoba. Waarom ze mij vernoemde? Daar heb ik nooit naar gevraagd. Zij werd Coba genoemd, ze was trots op haar naam, dat weet ik wel.

Ik vind Cobi een mooie naam en ik ben er tevreden mee. Maar ik zou niet graag Jacoba genoemd willen worden. Enne.. . het is Cobi met een i, hè!

Twee kleinkinderen zijn naar me vernoemd, met hun tweede naam. Dat vind ik wel erg leuk.

### 2. Naar welke klank luister je graag?

Vroeger thuis waren mijn vader en mijn zus heel klassiek gericht, mijn broer hield van jazz en mijn moeder van draaiorgelmuziek! Ik ben een 'alleseter' wat muziek betreft maar mijn voorkeur gaat uit naar de nummers uit de jaren 40, 50 en 60. Radio 5 dus.

Ik zing met plezier in de kerk. Bij de cantorij leren we nieuwe, heel mooie liederen, daar kan ik van genieten.

### 3. Wat heb je graag op je bord?

Ik ben een liefhebber van aardappelen: gekookt of gebakken. Tot ergernis van mijn dochters ben ik niet zo'n groente-eter. Pasta smaakt me ook prima! Mijn man Tammo kookte graag, hij bestudeerde het kookboek en zei dan: 'Oh, dat kunnen we wel eens eten.' Ik deed de boodschappen en hij bereidde de maaltijd. Ik ben meer van 1,2,3, zoals mijn vader altijd zei. Wat dat is? Aardappelen, vlees, groente. Nu ik alleen ben, kook ik altijd te veel, het meeste gaat in de vriezer.

### 4. Als er een groot bord bij het kerkenhek zou staan, wat zou je er dan op willen schrijven?

Goeie vraag. Ik zou er op zetten: Dit is mijn kerk. Daar bedoel ik mee: dit is de kerk waar ik graag kom, die mij vertrouwd is,

waar ik me thuis voel. Daar draag ik mijn steentje aan bij, niet alleen letterlijk aan het onderhoud maar ook aan het geestelijk leven.

Voor alle duidelijkheid: de klemtoon in 'dit is mijn kerk' ligt op het woordje 'kerk' en niet op 'mijn'.

### *5. Wie of wat is jouw klankbord?*

Ja, dat was natuurlijk mijn man Tammo. We zaten beiden in een kerkenraad, hij van de gemeente THOMAS en ik in die van Het Vierkant. Wanneer we thuiskwamen van een vergadering konden we 'stoom afblazen' oftewel napraten en dan was er wederzijds begrip.

Ik kan ook goed praten met mijn kinderen, zij zijn een klankbord voor me. Evenals onze predikant, met hem overleg ik regelmatig en dan kan ik mijn gedachten uitspreken. Voorheen had ik steun aan de bestuursleden van de Zonnebloem, in die groep heerste een zekere vertrouwdheid en in moeilijke periodes kon ik daar mijn verhaal kwijt.



***Cobi Louissen kiest als slogan op het bord bij het kerkenhek: Dit is mijn kerk.***





## De barbecue in Benningbroek

**PRAAT EENS WAT  
VAKER MET GOD,  
IN PLAATS VAN  
MET JE PLANTJES**

**visje**  
www.visjeposter.nl

**Meer Visjes?  
Kijk eens op  
visjeposter.nl**

**WORD  
VOLWASSEN,  
BLIJF EEN  
KIND**

**visje**  
www.visjeposter.nl

# Reuring

Toen mij werd gevraagd om nog een keer een column te schrijven voor het Klankbord, dacht ik in eerste instantie: nee, mijn hoofd is te vol om iets op papier te krijgen.

Dat zal bij velen wel eens het geval zijn. Maar dan gebeuren er ogenschijnlijk kleine dingen die je op andere gedachten brengen. Zo krijg je een antwoord van je allerbeste vriendin, die dag en nacht voor je klaarstaat. Het is een bevestiging van datgene wat in je hoofd blijft spoken en waar je soms niet uitkomt. Door haar antwoord kan ik het een plek geven.

Of iemand uit je eigen gemeente die een luisterend oor heeft, ook al weten zij de oplossing niet. Gewoon dat zij er zijn voor je, geeft een goed gevoel. Ik ben dankbaar voor de mensen om mij heen!

Zo kreeg ik afgelopen week via de post een foto met kaartje en een kettinkje uit 1986. Die was bewaard met nog drie andere kaartjes (naast alle dozen met foto's) in de nalatenschap van kleuterjuf Tensen. Ontroering zowel bij onze kinderen als bij mij. Zo bijzonder.

Of je krijgt een brief van je kind hoe blij en dankbaar hij/zij is voor de genoten opvoeding. Ondanks dat wij als ouders daarover soms twijfelden.

Dat zijn herinneringen met een gouden randje, vind ik.

Het is de bedoeling dat de columns gaan over wat je raakt je, wat je verwondert of waar je op wilt reageren. Dit zijn dingen die mij raken en me helpen om mijn hoofd leeg te maken en ruimte te geven aan andere zaken.

Misschien kent u deze momenten en heeft u ook fijne mensen om u heen.

Ik gun het ieder van harte.

Fijne nazomer toegewenst.

Greet Drijver-van der Plas



# Collectes

*Rens Opbroek en Peter van der Molen*

<b>Datum</b>	<b>Bedrag *</b>	<b>Doel</b>	<b>Kerk</b>
27 juni		Velddienst Hauwert	
4 juli	€ 26,75	De Luisterlijn	€ 26,75
11 juli	€ 18,-	Exodus, afd. Alkmaar	€ 18,-
18 juli	€ 33,60	St. Vrienden van het Sweelinckhof	€ 33,65
25 juli		Dienst in Oostwoud	
1 augustus	€ 50,25	JOP	€ 50,25
8 augustus	€ 55,25	Unicef	€ 45,25
15 augustus	€ 70,10	Amnesty	€ 70,10
22 augustus	€ 443,90	noodhulp Haïti, verdubbeld door diaconie tot € 887,80	€ 43,50
29 augustus	€ 28,30	St. Vrienden van Leekerweide	€ 28,25
5 september		Diaconie	
12 september		Stichting Opkikker	
19 september		St. Leergeld WF	
26 september		Warm Thuis	
3 oktober		Esdégé Reigersdaal, De Vlinders	
10 oktober		Oogstdienst, Voedselbank Hoorn	
17 oktober		St. Vrienden van de Herbergier	
24 oktober		Kinderkledingbank Hoorn	

## **Opmerkingen bij de diaconiecollectes**

\* Vanaf 6 juni zijn er weer bezoekers in de kerk en collecteren we daar weer. De tabel vermeldt de collecteopbrengst. Daarnaast ontvangt de diaconie ook bijdragen op haar rekening, dank!  
Tot nader order maakt de diaconie minimaal € 50,- over aan het doel dat op het collecterooster staat.

## **Collectemunten**

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn (in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een bedrag op de rekening van de kerk: NL 09RABO 0371606020 onder vermelding van: *Collectemunten voor Naam en Adres*. De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.

## **Kerk te kijk**

U hebt de nieuwe jaargang van ons blad Het Klankbord in handen, de 35<sup>e</sup> alweer. Vorig jaar besloot de redactie tot het samenstellen van twee nieuwe rubrieken: Reuring en Klankbordje. Daar gaan we dit jaar mee door en een derde rubriek wordt toegevoegd. Die heeft als titel 'Kerk te kijk' en neemt u mee naar de bijzonderheden van onze eeuwenoude kerken. Wellicht opent deze rubriek uw ogen voor kleine en grote elementen die onze gebouwen een eigen kleur geven.

We lopen over de Oude Gouw en duwen het hek open dat naar de begraafplaats en naar de toren voert. Als we naar links kijken zien we de hoge bakstenen muur van de toren. De toren heeft veel overeenkomsten met die van Twisk en Medemblik. Hij bestaat uit drie geledingen, de bovenste wordt bekroond met een gemetselde spits.

Ooit, in 1612, is dicht bij de toren een boom(pje) geplant. Het moet een kleefplant geweest zijn, de bedoeling was waarschijnlijk dat die tegen de muur omhoog zou klimmen. Van die kleef-



plant zien we niets meer terug. Wat er nog wel is, is de ingemetselde steen in de toren. De tekst is nauwelijks meer te lezen, er staat echter: A.D. 1612 Is Dese Klyf ghe Plant VAN (of A.A.) C.D.E.. Klyf wil zeggen kleefplant. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om een klimplant die ter gelegenheid van de reformatie bij de muur is aangebracht. In 1602 is de predikant Michael Pieters overleden (zie Klankbord juli 2021), tien jaar later worden steen en plant geplaatst.

Een roerige tijd waarin Wognum liet zien waarvoor gekozen werd.

Anno 2021 weer een nieuwe kleefplant neerzetten? Of is dat geen goed idee bij die oude muur? Misschien zou een klein informatiebordje dit historische element uit de vergetelheid kunnen halen.



# Taakgroep PR & Communicatie

## Overzicht verschijningsdata Klankbord 2021 - 2022

No.	Inleveren kopij	Verspreiding vanaf	Feestdagen
2	17 oktober	25 oktober	
3	28 november	6 december	Kerst, Nieuwjaar
4	23 januari	31 januari	
5	13 maart	21 maart	Goede Vrijdag, Pasen
6	1 mei	9 mei	Hemelvaart, Pinksteren
7	26 juni	4 juli	

## Website

*Koos Taanman*

webmaster Het Vierkant  
[webmaster@protgemwognumbsn.nl](mailto:webmaster@protgemwognumbsn.nl)

Om u attent te maken op actuele informatie over met name Het Vierkant, wordt er vaak verwezen naar (alfabetisch):  
Facebook - Klankbord - Liturgie-boekje.

Maar de website van Het Vierkant hoort daar ook bij!  
Dus: Facebook - Klankbord - Liturgie-boekje - Website.

Nadat u in de browser hebt ingetypt *protgemwognumbsn.nl*,  
komt u op de website.

Waarom is die website er?

- Visitekaartje - We laten zien wat Het Vierkant is, wat er gebeurt.
- Etalage - We laten zien wat we te bieden hebben.
- Actueel - Snel aan te passen.

U treft er ook de nieuwste Klankbord aan, die u daar digitaal kunt lezen.

Er is een goede samenwerking tussen de redacties van Klankbord en de website. Dus: kijk op de website en maak er gebruik van.

Klankbord op papier - een keer per twee maanden -,  
de website digitaal - dagelijks actueel -, zijn beide op hun eigen  
manier bedoeld om:

- contact met elkaar te onderhouden,
- op de hoogte te zijn en te blijven van waar onze gemeente  
Het Vierkant mee bezig is.

De website stáát 'Vierkant' achter u, informeert, wijst de weg.

Wilt u een artikel sturen of wilt u ons ergens op attenderen?

Stuur een e-mailbericht naar

[webmaster@protgemwognumbsn.nl](mailto:webmaster@protgemwognumbsn.nl)

## **Toekomstdromen**

*Renate Koren*

Wat een rare tijd hebben we nu achter de rug. Langzaam  
herkennen we weer wat van ons oude leven. De vraag rijst bij  
mij 'moet alles weer worden als vroeger'? Kunnen we vroeger en  
nu niet bundelen tot een Nieuwe Nu? Lastig, want het is ook heel  
prettig om alles bij het oude te laten. Dat is vertrouwd en veilig.  
Nieuw kan lastig zijn, ingewikkeld en soms beangstigend.  
Als ik de kerk binnenloop zie ik allemaal verschillende mensen  
met ieder een eigen levensverhaal, leeftijd en eigen ideeën van  
vroeger en nu. Al deze mensen komen naar de kerk met hun ei-  
gen gedachtes, gevoelens en hoop. Een plek waar je niet ver-  
oordeeld wordt maar kan zijn wie je wilt zijn. De kerk is een plek  
die er al zo lang is voor zoveel mensen. Mensen zijn aan het  
veranderen en hebben andere manieren gevonden om hun ge-  
loof te kunnen uiten. Mijn toekomstdroom is dat mensen deze  
plek, onze mooie kerk, weer weten terug te vinden door oud en  
nieuw te bundelen en er een mooi Nieuw Nu van te maken. Waar  
ik ben wie ik ben, en waar jij mag zijn wie je wilt zijn (denk aan  
Frederique).

## Vallen

Ik ben vallen vledede week  
met de ie-baik toen 'k niet keek  
en deer lag ik, skreêuwde luid  
ons mooi toertje dat was uit.

En nou zit ik met m'n bien  
stil te zitten heêl allien,  
'k kreeg een lessie van m'n loif:  
'Doen nou kalm an, m'n woif!'

Weet je wat ik aldeur zien  
as ik skotter met m'n bien?  
Dat de mense lope en gaan  
zonder deer bai stil te staan.

As je dinge gien meer ken  
merk je pas hoe roik je ben  
en hoe bijzonder of 't is  
al zit niks 'rs in de tis.

## Agenda

### **oktober**

- 3 Concert in Benningbroek, Ensemble Saskia, met fluit, cello en piano
- 9 Rommelmarkt, kerk Wognum
- 13 19.30 uur, vergadering Taakgroep Diaconaat

### **november**

- 7 Concert in Benningbroek; nadere informatie volgt

### **december**

- 10/11 Kerstmarkt, kerk Wognum

# Concert en lezing in de Koepelkerk

In de Hoornse Koepelkerk worden er op zaterdag 11 september 2021 ter gelegenheid van Open Monumentendag een lezing en een concert gegeven over de orgelbouwer Maarschalkerweerd. Deze lezing en het concert worden gegeven door organist en orgelgeschiedkundige Jos Laus.

## Maarschalkerweerd

Het orgel in de Koepelkerk is gebouwd in 1883 door Michael Maarschalkerweerd, orgelbouwer te Utrecht. Deze orgelbouwer was een van de meest vooraanstaande orgelbouwers van zijn tijd. Hij bouwde onder meer het orgel van het Concertgebouw in Amsterdam, de Sint Catharinakathedraal in Utrecht, de Peperbus in Zwolle en tal van kleinere kerken.

## Jos Laus

Als orgelgeschiedkundig en lid van het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON) en de Kath. Klokken & Orgelraad (KKOR) begeleidde Jos Laus tal van belangrijke restauratie- en nieuwbouwprojecten. Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over technische- en historische aspecten van de orgelbouw. Wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van de 19<sup>e</sup> eeuwse orgelmakers Maarschalkerweerd & Zoon leidde in 2008 tot een publicatie in boekvorm. Daarnaast studeerde hij aan het Kon. Conservatorium in Den Haag piano, orgel en koördirectie. Hij is sinds 2004 als organist/dirigent verbonden aan de H. Jacobus de Meerderekerk in Den Haag en is als artistiek adviseur verbonden aan het Haags Orgel Kontakt (HOK). Van zijn werk als musicus verschenen verschillende opnamen, o.a. de cd *Franse Meesters in de Hofstad*. Onlangs werd hem in Parijs de onderscheiding Arts- Sciences et Lettres (Médaille de Vermeil) uitgereikt voor zijn verdiensten voor de Franse muziek en cultuur.

## Programma

De lezing begint om 14.00 uur en duurt 40 minuten. Vervolgens is er een concert eveneens van 40 minuten. De lezing wordt ondersteund door een PowerPoint presentatie die op een groot

scherm in de kerk te zien is. Op het programma staan werken van Franz Tunder, François Couperin, Gabriel Pierné, Louis Vierne, Jan Nieland en William Mathias.

## **Organisatie**

Het concert en de lezing wordt georganiseerd door Stichting Concertfonds Hoornse Orgels. De Koepelkerk ligt aan het Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn. De toegang is gratis en na afloop wordt er een collecte gehouden waarvan wij hopen dat iedereen naar vermogen zal bijdragen. I.v.m. met de veiligheidsmaatregelen rond corona moeten de bezoekers 1.5 meter afstand houden. U hoeft zich echter niet meer van tevoren op te geven en ook het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht. Voor meer informatie kunt u kijken op: [www.orgelconcerten-hoorn.nl](http://www.orgelconcerten-hoorn.nl)

## **Protestantse Lezing 2021**

*(van website PKN)*

Op zaterdag 30 oktober 2021 houdt sterrenkundige Heino Falcke online de Protestantse Lezing over de vraag of wij, de mens, verantwoordelijk zijn voor de toekomst van Gods schepping. Is die toekomst in onze handen of in die van God?

In zijn lezing - die aansluit bij het jaarthema 'Van U is de toekomst' - staat Falcke stil bij het uiterst actuele en urgente thema 'duurzaamheid'. Hij zoomt uit op de grootheid van de schepping, de aarde, het heelal, in contrast met de kleinheid van de mens. Om vervolgens in te zoomen op het vertrouwen op God en hoe dat onze houding bepaalt in de omgang met de natuur, dieren en mensen om ons heen.

Heino Falcke geeft in een interview met de dominees Visser & Visser in Petrus (september 2021) aan dat hij zijn hoop voor de toekomst helemaal uit God put. Ook als het gaat om de schepping. "Ik weet: ook als mijn einde komt, heb ik nog steeds een toekomst, mét God. (...) Ik vertrouw op een creatieve God. Het wás al een grote verrassing dat God dit heelal heeft geschapen. Wie weet wat Hij nog gaat doen."



Heino Falcke is hoogleraar Astrodeeltjesfysica en radioastronomie aan de universiteit van Nijmegen. Hij maakte als eerste ter wereld een foto van het zwarte gat. Daarnaast gaat hij regelmatig voor als lekenpredikant in zijn protestantse gemeente in Frechen (Duitsland). In het tv-programma 'Petrus in het land' is op zaterdag 11 september een portret van Heino Falcke te zien.

De Protestantse Lezing is online te volgen. Zie hiervoor de website van de PKN ([www.protestantsekerk.nl](http://www.protestantsekerk.nl)).

Naast de lezing is er een interactief gesprek met een divers panel, muziek door een speciale 'Petrus-band' en meer. De presentatie wordt gedaan door Talitha Muusse.

## **Expositie Thea van Leeuwen-Verhaart**

Vanaf 1 september mag ik exposeren in de koffiekamer van de Protestantse kerk.

Als kind tekende ik al graag. Later, toen ik werkte als onderwijzeres, maakte ik grote bordtekeningen over de onderwerpen die behandeld werden.

Intussen heb ik diverse schilderlessen gevolgd in Hoorn. Tijdens de schoolvakanties volgde ik schilderlessen in Frankrijk. Dat laatste is wel te zien aan mijn schilderijen.

Ik ben vroeger begonnen met aquarellen. Nu zet ik schilderijen op met acrylverf, dat snel droogt. Je kunt er altijd nog iets aan veranderen.

Daarna schilder ik over met olieverf. Dat geeft meer leven aan het schilderij. Tekenen en schilderen kan ik iedereen aanraden.

# We mogen weer zingen



Zolang wij ademen schept Gij in ons de kracht  
om zingend te vertellen waartoe wij zijn gedacht:  
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.  
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,  
het lied op and're lippen draagt mij dan door de nacht.  
Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:  
het lied van Uw verlangen heeft mij aan 't licht getild!

Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht.  
muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht!  
God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang,  
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.  
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten, het ademt van Uw Geest.  
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.

*Sietze de Vries, liedboek 657*