

Klankbord

Protestants Kerk

Protestantse Gemeente

Het Vierkant



jaargang 35 – nummer 2
oktober – november 2021

Kerkdiensten

Zondag 24 oktober, 10.00, Wognum

Doopdienst

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling: Tryja Boven – Lector: Koos Taanman

Dinsdag 26 oktober, 19.00, Sweelinckhof

Ds. Peter van Ankeren

Zondag 31 oktober, 10.00 (N.B.: wintertijd), Wognum

Ina Broekhuizen-Slot – Organist: Arjen de Boer

Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Bernice Zuidhof

Zondag 7 november, 10.00, Benningbroek

Pastor Ton Heijboer, Hoorn – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling/lector: Tryja Boven

Zondag 14 november, 10.00, Hieronymus kerk

Oecumenische schoenendoosviering

K!ND

Ds. Peter van Ankeren en Hans van Engen

Zondag 21 november, 10.00, Wognum

Gedachteniszondag, laatste zondag van het kerkelijk jaar

Ds. Peter van Ankeren m.m.v. de Taakgroep Vieringen

Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Pieter Gorter

Zondag 28 november, 10.00, Wognum, 1^e Advent

Doopdienst

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer

Ouderling: Tryja Boven – Lector: Koos Taanman

Dinsdag 30 november, 19.00, Sweelinckhof

Ds. Peter van Ankeren

Zondag 5 december, 10.00, Benningbroek, 2^e Advent

Heilig Avondmaal

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling/lector: Tryja Boven

Zondag 12 december, 10.00, Wognum, 3^e Advent

Ds. Hanna Smit, Purmerend – Organist: Arjen de Boer

Ouderling: Barbara Donker – Lector: Pieter Gorter

Bij een aantal diensten

Ds. Peter van Ankeren

Zondag 24 oktober: doopdienst. In deze dienst zal Marloes Verzaal-Tijms de doop ontvangen en zullen zij en haar man Corné Verzaal de zegen ontvangen over hun huwelijk. Een feestelijke dienst!

Zondag 14 november zal de oecumenische schoenendoosviering plaatsvinden. Daarin zullen zowel Hans van Engen als ds. Peter van Ankeren voorgaan. Het thema van deze dienst zal zijn: *Wat ga jij doen?* Muzikale medewerking: Sylvidakoor.

Versier en vul jij ook een schoenendoos voor de kinderen die wonen in landen waar ze weinig of geen schoolspullen en speelgoed hebben dan bij ons in Nederland?

De schoenendozen kunnen ingeleverd worden bij PKN Wognum **op woensdag 10 november tussen 13.00 en 16.00 uur**, maar kunnen natuurlijk ook zondagochtend **14 november** meegenomen worden naar de Hieronymuskerk. Verhinderd op deze tijden? Maak dan een afspraak met koster Hannelore Lamers: 06 10631859, Raadhuisstraat 13 Wognum. In dat geval graag inleveren uiterlijk donderdag **11 november 15.00 uur**.

Via www.schoenendoosactie.nl vind je informatie over wat je wel en wat je niet in de doos kan doen. We hopen op veel mooi versierde en gevulde, dozen.

Zondag 21 november: Gedachteniszondag. Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag noemen we de namen van hen, die dit kerkelijk jaar zijn overleden.

Wij willen u ook de gelegenheid geven om iemand van buiten onze gemeente, die het afgelopen kerkelijk jaar is overleden, te herdenken. Zijn of haar naam zal dan ook worden genoemd. U kunt deze naam vóór 14 november doorgeven aan ds. Peter van Ankeren.

Zondag 28 november: doopdienst. In deze dienst zullen Rick en Samantha Kroonenburg-Sprong hun jongste zoon Stijn laten dopen. Op deze 1^{ste} Adventszondag zal dit een feestelijke dienst zijn.

Zondag 5 december, 2^{de} Adventszondag vieren we Avondmaal.

En een terugblik...

Er zijn veel bijzondere vieringen geweest in de afgelopen periode.

Op **12 september** hadden we de startdienst. Het thema *Toekomstdromen* stond centraal. In deze dienst vertelden gemeenteleden Renate Koren, Jan Hania en Arienne Brinkman hun toekomstdroom. K!ND, de kindernevendienst, nam afscheid van Matthijs de Boer. We zaten in deze dienst aan tafels en begonnen met een kopje koffie/thee. Zie de foto's op bladzijde 15. Het was een mooi begin van het nieuwe seizoen. Dank aan degenen die aan deze dienst hebben meegewerkt.

Op **26 september** was de oecumenische vredesdienst in de Hieronymuskerk, waaraan het Parochieel Gemengd Koor medewerking verleende. Het thema van deze viering was *Mag ik bij jou?* Het was fijn om velen van u te hebben ontmoet in en na de dienst.

10 oktober was de oogstdienst. Vanuit deze dienst zijn doosjes chocola naar onze gemeenteleden van 75 jaar en ouder gebracht. Dank aan degenen die van tevoren de doosjes chocola hebben ingepakt. In deze dienst namen we afscheid van Bernice Zuidhof (ouderling) en Ansje Schreuder-Licht (ouderling-scriba). Herbevestigd als diaken werd Ton Novotný. Arienne Brinkman en Tiny Vlaar-Irgolitsch werden bevestigd in het ambt van ouderling, resp. ouderling-scriba. We zijn dankbaar voor Bernice en

Ansje die hun werk hebben verricht als ambtsdrager in onze gemeente en voor Ton, Arienne en Tiny die hun werk (weer) gaan verrichten.

Op vrijdag **15 oktober** was er een regenboogdienst in onze kerk. Rond het thema *Liefde is van/voor iedereen* vertelden Kirsten Visser en Kees van Vliet hun verhaal. Mocht u deze dienst gemist hebben en wilt u deze dienst nog bekijken: op de website van onze gemeente staat een link waar u de dienst kunt bekijken.

Op zaterdag **16 oktober** was er een gezamenlijke dienst in Sweelinckhof ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Sweelinckhof. Samen met pastoor Alvaro Rodriguez Luque ging ik daarin voor. Het was fijn om zoveel mensen, uit de gemeente en de parochie, te ontmoeten.

Vanuit de kerkenraad

Rens Opbroek

Vanmorgen was er voor het eerst in anderhalf jaar een dienst in ons mooie kerkje van Sijbekarspel en die werd verrassend goed bezocht. Ook in Benningbroek vond weer een kerkdienst plaats en we starten weer met de diensten in het Sweelinckhof op de laatste dinsdagavond van de maand.

Het is verheugend dat zoiets weer mogelijk is na een lange tijd van improviseren en noodgedwongen minimaal kerkbezoek. Wij willen daarom onze dank uitspreken aan hen die het mogelijk hebben gemaakt om niet alleen in Wognum, maar ook in de beide andere kerken een livestream verbinding aan te leggen, en dat ook nog op korte termijn. Zo zijn we helemaal bij de tijd.

Op 10 oktober namen wij afscheid van enkele ambtsdragers, maar er waren ook enkele nieuwe bevestigingen en een herbevestiging. Dat is iets om blij over te zijn, dat er mensen kunnen worden gevonden die bereid zijn om mee te helpen onze gemeente te besturen. Dat geldt natuurlijk ook voor vrijwilligers die de taakgroepen ondersteunen. Wij inventariseren waar de bezetting 'dun' is, waardoor wij nu of in de toekomst kwetsbaar zijn. En wij zouden het bijzonder op prijs stellen als er mensen

zijn die, ook al is het maar heel beperkt, iets van hun tijd willen investeren in onze gemeente Het Vierkant. We horen dat graag!

Het najaar telt een aantal bijzondere diensten, zoals de Oogstdienst, actie Schoenendoos, Gedachteniszondag en de Kerstperiode, met de Kerstmarkt. Dat alles vraagt veel voorbereiding. Er moet alweer aandacht worden geschonken aan de begrotingen van Kerk en Diaconie voor het volgend jaar en het nieuwe diaconie collecterooster wordt opgesteld.

Op 9 november houdt de kerkenraad een Bezinningsbijeenkomst, met als basis het PKN boekje "Van U is de toekomst". Tevens wordt daar gesproken over de krimpende kerk.

De kerkenraad wenst u in het doorgaans stormachtige najaar een goede tijd toe; dat wij allemaal gezond mogen blijven.

Inspiratie

Ds. Peter van Ankeren

Jaap Zijlstra (1933-2015) was een Nederlands dichter, schrijver en predikant. Tot vlak voor zijn overlijden in 2015 plaatste ds. Jaap Zijlstra elke zondag op zijn Facebook-pagina een 'ge-loofsgedicht'. Hij publiceerde meer dan twintig gedichtenbundels en schreef liederen, waarvan er verschillende in ons Liedboek zijn opgenomen. Ik noem u een aantal liederen:

Lied 220 *Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon*

Lied 687 *Wij leven van de wind*

Lied 852 *U komt mij, lieve God, zo nederig nabij*

Bij het doorbladeren van het Liedboek kwam ik, op bladzijde 1195, ook een mooi gedicht van hem tegen, met de titel **Herfst:**

*Met elk blad dat valt,
valt meer licht op aarde,
komt meer uitzicht vrij.*

*Met elk blad dat valt,
staan wij scherper getekend,
valt meer hemel ons bij.*

Taakgroep Pastoraat

Ds. Peter van Ankeren

De afgelopen zondagen zijn de bloemen uit de dienst gegaan naar: Mathijs de Boer, dhr en mevr. Koeman, Lia Kuijper, Folkert en Tonny Deinum en Riemke Jongma-Deinum.

We zijn blij dat we versterking hebben gekregen in de Taakgroep Pastoraat in de persoon van Arienne Brinkman. Van harte welkom, Arienne.

In memoriam

Dirkje Janna Moerman- Slagter

5 maart 1939 / 7 september 2021

Op dinsdag 7 september 2021 overleed Dicky Moerman-Slagter uit Wognum op de leeftijd van 82 jaar. Ze werd geboren in Bodbeldijk en woonde daar lange tijd met haar man en gezin in de bungalow *De Goe Ree*. Vijftien jaar geleden verhuisden Marius en zij naar Wognum.

Woensdag 15 september vond de afscheidsbijeenkomst plaats in de kerk van Berkhout. De plaats waar Dicky gedoopt werd, waar het huwelijk met Marius is voltrokken, waar hun kinderen werden gedoopt. Ze werd te ruste gelegd bij haar ouders op de begraafplaats naast de kerk. De cirkel was rond.

Bij het afscheid klonken lovende woorden over Dicky's gastvrijheid en over haar betrokkenheid bij de mensen om haar heen. Een telefoontje, een kaartje, een goed gesprek – daar kon iedereen op rekenen. Klein voorbeeld: luttele weken voor haar overlijden nam ze voor alle leden van de tuinclub een potje met een stekje mee. De tuin was haar lust en haar leven, daar werkte ze in en daar genoot ze van. Ze kende alle namen van bloemen en planten.

Omdat Marius vaak lange tijd op zee was, kwam de opvoeding van de kinderen en ook het regelen van allerlei zaken op haar neer. Met haar wilskrachtige karakter redde ze dat uitstekend. Grote en kleine mensen in het dorp en het verenigingsleven konden op haar rekenen.

Toepasselijk was het laatste lied dat in de Berkhouter kerk klonk: The last farewell gezongen door Roger Whittaker. Het is een lied over afscheid, een lied over een schip dat klaarligt om te vertrekken, van het ene deel van de wereld naar het andere. Voor de afvaart klinkt een liefdesverklaring voor het land, maar het zouden ook liefdeswoorden kunnen zijn van Marius aan Dicky en omgekeerd.

Het refrein luidt:

*For you are beautiful, I have loved you dearly
more dearly than the spoken word can tell.*

*Want je bent prachtig en ik heb veel van je gehouden
meer dan gesproken woorden kunnen zeggen.*

We wensen Marius, de kinderen en kleinkinderen troost en sterkte toe de komende tijd.

Mag Dicky Moerman-Slagter rusten in vrede.

Ina Broekhuizen-Slot

Ali Schagen-Zwaan

4 augustus 1927 / 27 september 2021

Op 27 september j.l. is op de leeftijd van 94 jaar overleden mevr. Ali Schagen-Zwaan. Zij woonde in Sweelinckhof, waar zij een trouw bezoeker was van de maandelijkse kerkdiensten.

Op 4 augustus 1927 werd zij geboren in Twisk. Op naar 7^{de} verhuisde zij naar de Bennemeer.

Na de lagere school ging zij naar de ULO en deed daarna de opleiding tot kraamverzorgster.

Toen zij in 1949 trouwde met dhr. Kees Schagen moest zij haar insigne voor kraamverzorgster weer inleveren. Het was een tijd waarin getrouwde vrouwen niet mochten werken.

Zij en haar man gingen wonen in een stolp op de Bennemeer W2. Dat was haar plek, waar zij het grootste deel van haar leven heeft gewoond. Zij kregen daar drie kinderen.

In 1989 overleed haar man Kees.

Mevr. Schagen-Zwaan is lid geweest van de Plattelandsvrouwen en heeft daar ook in het bestuur gezeten. Zij deed veel aan handwerken (breien, borduren, haken). In het bejaardenhuis Twiskerland was ze een van de oprichters van de handwerkclub.

De laatste jaren woonde zij in Sweelinckhof, waar ik haar heb leren kennen als iemand die tot het laatst toe belangstellend bleef voor degenen die op bezoek kwam.

Op de dag *dat de laatste zwaluwen vertrokken* is zij overleden. Wij hebben haar herdacht in de dienst van 10 oktober

*Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer. Aan Hem behoren wij toe. (Lied 961)*

Dat zij mag rusten in vrede. Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie Gods liefde toe.

Ds. Peter van Ankeren

Tjalling Dedde Jongma

9 juni 1951 / 9 oktober 2021

Op 9 oktober overleed dhr. Tjalling Jongma. Hij was de echtgenoot van ons gemeentelid Riemke Jongma-Deinum. Wij hebben zijn naam genoemd in de dienst van 10 oktober jl.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft (lied 598).

Wij wensen zijn vrouw Riemke Jongma-Deinum, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel kracht en Gods troost toe.

Ds. Peter van Ankeren

Reuring

De herfst heeft alles in zich: leven en dood – de cirkel van de natuur. Wondermooi.

Het is zó goed om nu in de tuin bezig te zijn, te wroeten, te ordenen en tegelijkertijd mijn gedachten, middels mijn handen, toe te vertrouwen aan diezelfde aarde.

Wat een heerlijke meditatie!

De geuren die opstijgen snuif ik heel diep op – ze zijn zo helend – en geven me hernieuwde kracht.

Met zorg snoei en droog ik de kruiden en bloemen voor thee, tinctuur en zalf. Zelfvoorzienend – een goed en rijk gevoel. Het besef dat de natuur zó veel gééft. Méér heeft eens mens niet nodig. En net als bij mijn muziek, vieren al mijn zintuigen feest, worden ze geprikkeld en gevoed.

Die stille ochtenden. Het lijkt magisch. En wanneer ik deze rust meeneem in mijn hart, blijft de dag overzichtelijk. De bron - de natuur heeft een oerkracht waar geen mens aan kan tippen.

Gelijk het vallen van de bladeren, laat ik mijn ballast los – zo ontstaat er weer ruimte en inzicht voor nieuwe kansen en ideeën, die in de bron allang aanwezig zijn..., maar ook ruimte om dóór te gaan – om mijn dromen te dromen. Om het vertrouwen te houden.

De herfst – allesomvattend met zijn mooie kleurschakeringen en zijn indringende aardse geuren. Het raakt me tot het diepst van mijn hart en het voedt me als een winterslaap. Híer kan ik op teren!

Voor alles is een tijd...

Een hartegroet,
Gerda Govers

Taakgroep Diaconaat

Ton Novotný

Langzaam wakker worden.

Zo lijkt het wel een beetje nu er meer en meer versoepeld is. En dat betekent meteen weer activiteiten voor ons jaardoel Warm Thuis. Er is op 3 oktober gefietst vanuit Benningbroek. Het was aardig nat van de regen, maar 'Wien Neêrlandsch bloed door d'aderen vloeit...' Lekker doortrappen dus en een warm welkom bij Warm Thuis in Zuidermeer gekregen. Jeanette Duursma vertelde ons over Warm Thuis en het werk dat daar gedaan wordt. Wat fijn dat Warm Thuis bestaat; ze omarmen als het ware de bewoners en zorgen voor een waardig leven.

Op **27 oktober** is de filmavond, waarvan de opbrengst ook voor Warm Thuis bestemd is (zie bladzijde 19). En voor de kerstmarkt worden de eerste voorbereidingen getroffen. De kerstmarktcommissie is bezig en de taakgroep diaconaat wil de winkeliers in Wognum benaderen voor prijzen voor het Rad van Fortuin. Kortom: we beginnen ons weer te roeren.

Wat ook weer komt: de Plusmiddag. Deze zal op woensdagmiddag 24 november plaatsvinden in de kerk van Wognum. Eerdaags worden de uitnodigingen verzonden naar alle mensen van 65 jaar en ouder. Jan Boven zal vertellen over Amsterdam en ook zeker over plaatsen waar u en ik niet zo snel zullen komen omdat we het bestaan ervan niet weten.

En dan wat anders: Actie Schoenendoos. Ook dit keer wordt er weer aandacht aan gegeven. Bij deze geven wij u alvast de gedachte mee om samen met uw (klein)kinderen een doos te vullen. Hoe en wat precies krijgt u nog te horen, maar met een mooie versierde doos gevuld met schriften, potloden, tandenborstel e.d. geeft u kinderen in arme landen een bijzonder cadeau. Voor ons zo eenvoudig, voor hen van grote waarde.

Ook nog even over het jaardoel 2022. We gaan inzamelen voor minimaal drie Opkikkerdagen voor drie zieke kinderen en hun gezinnen. Zo'n dag kost gemiddeld €500,=. Maar gelet op de bedragen die we voorheen behaalden moet vijf Opkikkerdagen

toch mogelijk zijn! Wat mooi zou het zijn als wij vijf gezinnen één dag kunnen bieden waarop de ziekte van het kind niet allesbepalend is. Dat even vergeten mogelijk is en genieten kan en mag. In januari gaan we hiermee van start en ik hoop dat u mee wilt doen met alles wat we organiseren voor dit jaardoel.

Kortom genoeg te doen. En daar kunnen we hulp bij gebruiken. Zou je het leuk vinden om bij een activiteit behulpzaam te zijn, met een project mee te willen doen of een losse taak op je te willen nemen, maar beslist geen diaken of ouderling willen worden? Daar is best over te praten; schiet me maar aan.

Oproep: chauffeurs gezocht

Ons team voor het vervoer van bewoners van Sweelinckhof naar de zondagse kerkdiensten zoekt enkele chauffeurs die bij toerbeurt willen rijden. Wij zijn nu met z'n vieren en met wat uitbreiding wordt het aantal malen dat gereden moet worden omhoog gebracht. We werken met een rooster, maar zijn flexibel als het op onderling ruilen aankomt. Graag even een berichtje naar Arie Dubbeldam, ahdubbeldam@kpnmail.nl.

Klankbordje 8

Ina Broekhuizen-Slot

Vijf Klankbord-vragen aan Bernice Zuidhof

1. Hoe klinkt je naam?

Mijn naam is Nicoline Bernice Zuidhof. Ik ben vernoemd naar mijn beide opa's: Nicolaas en Bernard. De vader van mijn moeder is jong overleden, die heb ik niet gekend, opa Zuidhof was een lieve, aimabele man.

Bernice betekent de drager van de overwinning, de zegebrengster. Ook in de Bijbel komt de naam voor, Bernice is de dochter van Herodes Agrippa I. Ze speelt een rol in een rechtszaak tegen Paulus. Met anderen luistert ze naar Paulus' verdediging en zij verklaren hem vervolgens onschuldig.

Dit klinkt allemaal prachtig maar mijn moeder had de naam gewoon gelezen in de Libelle van 1957. Ik vind het een hele leuke naam, ook omdat hij niet veel voorkomt.

2. Naar welke klank luister je graag?

Naar muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dat is altijd een feest der herkenning. Maar ook klassieke muziek vind ik mooi, het is fijn als er rust uitgaat van de klanken. Ik heb veel gereisd en nam altijd muziek mee uit allerlei landen. Als ik daarnaar luisterde dan wás ik er weer.

Ik hou van liederen met inhoud, de tekst is voor mij belangrijk. Daarom vond ik de cd's in de diensten tijdens de coronatijd heel mooi. Je kon je goed concentreren op de woorden. Ik zing graag maar als ik zelf zing, leidt dat af van de tekst.

Ik hou heel erg van de stilte. Ik heb genoeg aan mijn hoofd, dus stilte, met een kaarsje aan, brengt me rust.

3. Wat heb je graag op je bord?

Traditionele stampot! Ik ben blij dat de stampottijd er weer aan komt. Ook ben ik een liefhebber van hartige taarten en soepen en van buitenlands eten. Ik lust eigenlijk alles. Maar het belangrijkste van eten vind ik het met elkaar in gesprek gaan.

Wat ik ook graag op mijn bordje heb, zijn kinderen met leerproblemen. Die problemen probeer ik op te lossen samen met het kind. Heerlijk! De kinderen komen graag bij me.

4. Als er een groot bord bij het kerkenhek zou staan, wat zou je er dan op willen schrijven?

De liefde. Alleen dat, daarachter schuilen wel geloof en hoop, maar dit ene woord is genoeg. Het is de bedoeling dat mensen het spandoek lezen en zeggen: 'Huh, wat is dit voor raars?' En er vervolgens over gaan nadenken.

De liefde is de basis, daar staat of valt alles mee. Het dekt veel begrippen die van belang zijn: warmte, empathie, omzien naar elkaar. We moeten waakzaam blijven, daar met elkaar scherp op zijn, juist ook in de kerk.

5. Wie of wat is jouw klankbord?

Mijn man Frits in de eerste plaats, als nuchtere Westfries. Zelf loop ik soms te malen en te draaien, dan kan hij met enkele woorden de lucht laten opklaren. Ook mijn dochter en mijn vriendinnen zijn mijn klankbord. En natuurlijk God, ik leg mijn vragen en twijfels neer in een gebed. Of er iets terug klinkt? Ja, maar niet meteen. Ik waardeer het stiltemoment in de kerk, ik kom voor de rust, om alles wat je bezighoudt daar neer te leggen.



Op het spandoek bij de kerk zou Bernice twee woorden schrijven: de liefde. 'Daar staat of valt alles mee.'

Bespaar kapitaal, lees Klankbord digitaal

Nog veel gemeentelieden ontvangen het Klankbord op papier. Om papier en kosten te besparen zou het beter zijn het Klankbord digitaal te ontvangen. Een kleine moeite om milieubewust(er) bezig te zijn.



Oplossing!!



Dus probeer het eens een tijdje. Je kunt altijd nog terug naar de papieren versie als dat nodig is.

Aanmelden bij: klankbord@protgemwognumbsn.nl



Foto 1



Foto 2



Foto's 3 en 4



Foto's 5 en 6



Foto 1: 50 jaar Sweelinckhof, zie pg. 5
Foto 2: Vrede van Breda, zie pg. 23
Foto's 3 en 4; Startdienst, zie pg. 4
Foto's 5 en 6: Natuur bij de kerk in Benningbroek, een preekstoel?



Rommelmarkt

Zaterdag 9 oktober was de rommelmarkt in de kerk van Wognum. Een grote groep vrijwilligers heeft hier aan meegewerkt. En vooral in het begin was het druk. Veel mensen kwamen op de koopjes af. Maar aan het eind van de dag bleek er toch nog veel over te zijn.

De opbrengst was bestemd voor het verbeteren van het orgel in de kerk van Wognum. En die opbrengst bedroeg € 1624,-. Een prachtig resultaat.

Dank vrijwilligers voor jullie bijdrage. En vooral ook dank aan koster Hannelore. Door omstandigheden moest ze veel alleen organiseren en dat is weer perfect gegaan.

Concerten

In Benningbroek worden dit jaar vier concerten gehouden. De eigenaar van de vleugel is de animator van deze concerten. De hoop is dat de concerten ook wat gaan opleveren voor de kerk. Het derde concert op 3 oktober werd prima bezocht. Er waren circa 50 belangstellenden. Ze hebben genoten van prachtige muziek.

Het laatste concert dit jaar is op zondag 7 november om 15.00 uur. Drie musici die hun plek al veroverd hebben in de muziekwereld bespelen de piano, cello en viool. Zij gaan meer modernere muziek laten horen.

We hopen dat u belangstelling toont en dat we weer meer personen mogen verwelkomen.

Voortgang bestemming kerken

Bijna twee jaar geleden is besloten een projectgroep aan te stellen die de mogelijkheden van verhuur of verkoop van de kerken zou bekijken. Dit mede gelet op de forse nadelige uitkomst van de meerjarenbegroting.

De projectgroep is mede door corona enige tijd weinig bijeen geweest. Maar ondertussen zijn er circa zes bijeenkomsten geweest en zijn er gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiger van de provincie en met een kandidaat belangstellende. Binnenkort gaat de projectgroep rond de tafel met de provincie en de rentmeester (adviseur voor waardes van de gebouwen en landerijen). Dan wordt onder meer gesproken over de financiële waarde van de kerken.

Ondertussen wordt ook met de gemeente en Monumentenzorg overlegd over de monumentale mogelijkheden van de kerken. De eisen die zij stellen kunnen ander gebruik wel in de weg zitten. Voor belangstellende kopers is belangrijk dat ze weten wat wel of niet mag.

Zodra er meer duidelijkheid komt (ik verwacht in het voorjaar 2022) wordt de kerkenraad geïnformeerd en daarna de leden van de kerk. Zij nemen het uiteindelijke besluit.

Werkzaamheden aan de kerken

Dit najaar en komende winter wordt een aantal werkzaamheden aan de kerken uitgevoerd, zo mogelijk door vrijwilligers.

In de kerk van **Wognum** worden de houten ramen geschilderd en de voorzetramen schoongemaakt. De werkzaamheden op hoogte worden door een schilder uitgevoerd.

Bij de kerk van **Benningbroek** is de buxushaag aangetast door de mot en is bijna geheel dood. Binnenkort verwijderen we deze haag. Vervanging wordt nog nader bekeken. Verder zal ook de totale tuin opgeschoond worden. Een klus waarbij we wel enkele vrijwilligers kunnen gebruiken.

Voor de kerk van **Sijbekarspel** is bij de provincie een aanvullende subsidie aangevraagd voor onderhoud van het dak. Het dak is plaatselijk slecht en hier en daar kun je van binnen naar buiten kijken. Dat geeft natuurlijk ook forse energieverliezen. In december wordt bekend of we subsidie krijgen. Bij toekenning gaan we volgend jaar het onderhoud aanbesteden en zal het nodige overleg met de architect plaatsvinden. Mocht de kerk ondertussen toch een andere bestemming krijgen dan kan de subsidie meegaan naar de nieuwe koper.

U ziet, er staat genoeg op stapel.

Collectes

Rens Opbroek en Peter van der Molen

	Bedrag *	Doel	Kerk
5 september	€ 34,-	Diaconie	€ 43,40
12 september	€ 81,40	Stichting Opkikker	€ 59,00
19 september	€ 84,50	St. Leergeld WF	€ 62,10
26 september		Dienst in Hieronymus kerk	
3 oktober	€ 26,-	Esdégé Reigersdaal, De Vlinders	€ 40,00
10 oktober	€ 182,50 incl. giften	Oogstdienst, Voedselbank Hoorn	€ 31,00
17 oktober	€ 52,25	St. Vrienden van de Herbergier	€ 46,85
24 oktober		Kinderkledingbank Hoorn	
31 oktober		Nederlands Bijbel Genootschap	
7 november		Hospice Dignitas, Hoorn	
14 november		Actie Schoenendoos	
21 november		Warm Thuis	
28 november		Diaconie	
5 december		Leger des Heils	
12 december		JOP	

Collectemunten

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn (in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een bedrag op de rekening van de kerk: NL 09RABO 0371606020 onder vermelding van: *Collectemunten voor Naam en Adres*. De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.

Filmavond voor Warm Thuis

Lammy Vriesinga

De taakgroep Diaconaat verzorgt een filmavond op **woensdag 27 oktober** in de kerk van Wognum. De entree bedraagt €7.50. De opbrengst gaat naar de stichting Warm Thuis, ons jaardoel 2021.

De film '*Sorry, we missed you*' vertelt het verhaal over een jong stel met twee kinderen, dat worstelt om rond te komen. De man besluit zelfstandig pakketbezorger te worden. Officieel is hij eigen baas, maar in feite zit hij vast aan één opdrachtgever die hem geen enkele vrijheid gunt. Wat een kans op een betere toekomst had moeten zijn, wordt een molensteen om de nek van het gezin.

De film is een harde aanklacht tegen een economisch systeem dat mensen afmat, kaalvreet en uitspuugt. Toch zit er ook licht en lucht in het verhaal met huiselijke scènes vol puberperikelen en een moeder die haar gezin bij elkaar probeert te houden. Een verhaal over woede, maar ook met ruimte voor begrip. Een verhaal dat ons nog lang zal bezighouden.

Het programma

19.30 uur Inloop met koffie en thee

20.00 uur Korte inleiding en start van de film.

21.30 uur Kort nagesprek over het filmverhaal

We sluiten af met een drankje.

Graag aanmelden vooraf via lammy-vriesinga@kpnmail.nl, of bellen naar 271290. Betalen aan de 'kassa' in de kerk. Pinnen is mogelijk.

Bij verkoudheid- of vergelijkbare klachten blijft u natuurlijk thuis. Tot ziens op 27 oktober.

Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg

Rust

Bijna alle gasten die zich aanmelden voor een verblijf in de Herberg, geven aan dat ze rust zoeken. Het lijkt erop dat rust een schaars iets is geworden. Ondanks het feit dat de afgelopen maanden veel niet kon, snakken veel mensen naar rust. De spanningen in relaties liepen op, het werk was anders, financiële zorgen, ouders en kinderen de hele dag samen in huis, mensen konden niet naar logeerhuizen of dagopvang, gewone ritmes werden doorbroken: de coronatijd heeft van veel mensen veel gevraagd en dat wrekt zich nu. Ook melden mensen zich met long-covid-klachten. In de Herberg komen zij tot rust. Dagstructuur, liefdevolle aandacht en pastorale zorg doen mensen op-ademen. Kijk voor het herstelprogramma: www.pdcdeherberg.nl

Kom-op-adem midweken: Leven met verlies en In balans

De Herberg biedt herstelarrangementen van 2 tot 6 weken aan. Mensen die last hebben van eenzaamheid, uitputting, spanning of bijvoorbeeld geloofs- of zingevingsvragen hebben, zijn van harte welkom. Daarnaast is er in november weer een driedaagse rond het thema verlies, voor mensen die een dierbare hebben verloren en een vierdaagse over het vinden van balans in je leven. Deze is vooral voor mensen met beginnende burn-outklachten.

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte voor je verhaal, herkenning en erkenning, en bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband, maar er is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de mooie omgeving van de Herberg.

Datum: In Balans van 24 – 27 november en Leven met verlies van 29 november – 1 december.

Informatie: www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom-op-adem.

Effies klesse

©Ina Broekhuizen-Slot

Deer loop je

Koik, deer loop je, ouwe man
zonder stok en zonder steun
op de wurft deer bai je huis
weer je nou alliendig weun.

Effies sjoere nei buur Aaf
want dat benne jullie wend.
Voor de joôsies langs de weg
hè-je altoid peperment.

Koik, deer loop je nei de kerk
roestig hek en skelpe-pad
op een hoekie bloif je staan
en je oge worre nat.

Vedder langs de buurt, de breg
-skossie trap en knikkerkoet -
skoôlploin met die ouwe beuk
och, je wete 't nag goed.

Koik, deer loop je, ouwe man
't leven was voor jou een stroid
maar je gane fier rechtop
niet verslagen deur de toid.

Kerk te kijk

Wat verbindt Wognum met Breda?

De twee gedenkboarden van de Vrede van Breda zijn echte blikvangers in de kerk van Wognum. U hebt vast wel eens geprobeerd (de Oudhollandse) teksten op deze boarden te lezen. Dat valt nog niet mee, zeker tijdens een kerkdienst die ook alle aandacht verdient. Daarom hier de tekst van beide boarden, om in alle rust op u in te laten werken.

Het onderste bord is sober en in zwart/wit geschilderd. Uit de tekst valt niet op te maken dat het over de vrede van Breda gaat. Alleen door het jaartal 1667 dat onder de tekst staat, wordt duidelijk dat het over deze gebeurtenis moet gaan. Bovendien vraagt een aantal letters in de tekst speciale aandacht; deze letters kunnen gelezen worden als Romeinse cijfers, en leveren dan in deze volgorde het jaartal 1667 op. Op dit bord staat dus een zogenaamd tijddicht of chronogram:

MDCLVVII = 1000 + 500 + 100 + 50 + 3 x 5 + 2 x 1 = 1667

*Dus staakt sigh 's tro**M**s gedruis, dus rust 't woest krygs geswier;*

*tot 's dyks bescut getorst **D**oor staatsbevel; dogh hier aan 's tempels s**C**ot gehegt; doe't oor**L**oogs-vuur op zee verdoofd, en d'britsc harp d'ontr**V**ste leew tot **V**ree bewoog. Dees r**V**st bescikkttons d'himel, die gunst dr**I**ngt selfs dat een steenen hert Hem t halelujah s**I**ngt.*

A1667

Het bovenste bord heeft een kleurrijke en fraai versierde omlijsting, waarin allerlei wapentuig te herkennen is. Het gedicht eindigt met de wens dat dit wapentuig eeuwenlang mag blijven hangen. Breda wordt in dit gedicht wél vermeld; een jaartal wordt echter niet genoemd in de tekst. Maar het jaartal 1667 is wel de uitkomst van het tijddicht, dat als een soort extraatje onderaan het bord gegeven wordt.

Soo rust 'dontspanne trom, dus kreukt sich 't vaan in vouwen, Door staatslast beij getorscht, om dorp en dijk te houwen. In 't stroopen van den Brit, die eerst een seeslagh won, Doe bang den Teems opvlood, strax 't al in 't Vlie verslon:

*Maar als in Karels stad en schepen't wraakvuur blaakte,
Is 't oorlogsvuur gebluscht, men tot Breda vreê maakte.
O hemel! 't Tempeldak dreunt van dit vreugdesangh!
Daar pronkt ons wapentuigh: het hangh'er eeuwen lang!*

Tijddicht

**IN VREE STOND IANVS KERKCK IN SLOT:
DEES NIET, MEN EERT HIER ZIINEN GOD**

Opvallend aan dit tijddicht is dat de cijfers niet in volgorde staan, zoals bij het andere bord. Het jaar 1667 is hier de uitkomst van de optelsom van de cijfers:

$I+V+I+V+C+I+L+D+I+M+I+I+I=$

$1+5+1+5+100+1+50+500+1+1000+1+1+1=1667$

Janus kerk is een verwijzing naar de Janustempel in het oude Rome. Deze tempel was de meeste tijd op slot. Maar niet hier: hier eert men altijd God.

Wat was de Vrede van Breda? Even ons geheugen opfrissen. De Republiek der Nederlanden was in oorlog met Engeland. Vredesonderhandelingen werden gestart en vonden plaats in Breda. Maar de besprekingen verliepen voor Holland moeizaam, want Engeland stond er goed voor. Bij Vlieland had men kort tevoren een Hollandse vloot verslagen. De onderhandelingen kwamen in een stroomversnelling toen Michiel de Ruijter de Engelsen veraste door met een vloot de Theems op te varen tot aan Chatham. De Hollanders brachten de Engelse vloot een grote slag toe. Het vlaggenschip van de Engelsen werd als buit mee naar Holland genomen. (Het houten achterdeel van het schip met daarop het Engelse wapenschild wordt nog altijd tentoongesteld in het Rijksmuseum in Amsterdam.) Na deze geslaagde actie waren de Engelsen snel bereid om de vrede te tekenen.

Maar nu de vraag die ons bezig houdt: wat heeft Wognum met de vrede van Breda te maken? Hoe komen deze twee fraaie denkboarden in vredesnaam in de dorpskerk van Wognum terecht? Deze vraag is ongetwijfeld eerder gesteld, maar een antwoord is nooit gevonden. '*Over de herkomst tast men in het duister*', zo staat het verwoord in de informatie over onze kerk. Dus gaan we de zoektocht gewoon opnieuw beginnen!

En waar kunnen we deze zoektocht beter beginnen dan in Breda? Ons startpunt is het 'Gilde de Baronie'. Op hun website staat: *'In samenwerking met de Historische Verzameling KMA (Koninklijke Militaire Academie) presenteren de stadsgidsen van dit Gilde een zoektocht naar de sporen van de Vrede van Breda.'* Precies wat we zoeken. We zochten contact, en kregen een vriendelijke reactie: Wat leuk, dat men in Wognum deze gedenkborden bezit. De gidsen zullen hun best doen om het mysterie te helpen oplossen. Wordt vervolgd...

Overzicht verschijningsdata Klankbord 2021 - 2022

No.	Inleveren kopij	Verspreiding vanaf	Feestdagen
3	28 november	6 december	Kerst, Nieuwjaar
4	23 januari	31 januari	
5	13 maart	21 maart	Goede Vrijdag, Pasen
6	1 mei	9 mei	Hemelvaart, Pinksteren
7	26 juni	4 juli	

Agenda

Oktober

- 27 Filmavond Kerk Wognum, zie pg. 19
 28 De Verwondering, 20.00 uur tot 21.15 uur in de pastorie. Graag van tevoren opgeven bij ds. Peter van Ankeren

November

- 7 Concert Benningbroek, 15.00 uur
 10 Mystiek, 20.00 uur kerk Wognum

December

- 7 Taakgroep Vieringen 20.00 uur bij Arienne Brinkman
 8 Mystiek, 20.00 uur kerk Wognum
 10/11 Kerkstmarkt, Kerk Wognum

Pinnen mag!

Hannelore Lamers

Voor onze kerken is een pinapparaat aangeschaft. Bezoekers hoeven dus geen cash geld meer mee te nemen naar een betaalde activiteit die in onze kerken plaatsvindt. Zo kunnen bijvoorbeeld de bezoekers aan de filmavond (zie pg. 19) gewoon met pinpas betalen bij binnenkomst. Handig voor bezoekers die geen contant geld bij de hand hebben.

Dit pinapparaat, SumUp, geeft de mogelijkheid om met een pinpas te betalen of met een QR-code.

Als jullie in de toekomst dus activiteiten organiseren waarbij betalingen nodig zijn, dan kan dit apparaat gebruikt worden. Collecteren doen we hier overigens niet mee.

Voor meer informatie kan je altijd even met mij bellen.

K!ND

Tijd vliegt...

Waar blijft de tijd? De weken vliegen om en voor je het weet is het kerst.

Wij van K!ND zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de kinderkerstdienst van 18 december.

Altijd een mooie dienst waarbij de kinderen de hoofdrol mogen spelen. Bekende liedjes, mooie verhalen en een prachtig aangekleed decor. Het is dan al donker en je mag in je mooiste kleren naar de kerk. Het duurt nog even want we krijgen eerst Sint Maarten en Sinterklaas. Deze feesten hebben meer te maken met wat jij allemaal wilt krijgen maar er zijn kinderen in de wereld voor wie dat niet geldt. Daar gaan we het 14 november over hebben want dan is de schoenendoosactie!

Zoek een schoenendoos, versier die zo mooi als je kan en stop er dan allemaal leuke spulletjes in die je vervolgens weggeeft aan een kind uit een ander land. En wat doe je er allemaal in? Schoolspulletjes, een lekker stukje zeep, een knuffeltje. Wie weet heb je wel iets van jezelf thuis dat je in de schoenendoos kan doen om weg te geven. Ik zal zeggen succes met versieren en tot gauw.

Groetjes van Rieneke, Inge, Naomi en Renate

Wie wat waar

Zie papieren Klankbord

Aan het grensland

Je kijkt over het land de ontelbaarste keer
in je leven naar waar het ophoudt

je zegt tegen ons dit is het grensland
het laatste van de aarde hier om ons heen
je zou willen weten wat voorbij daar is
voorbij het steeds maar weer zichtbare zelfde

je zoekt in de schimmige einder iets als
een gezicht maar van wat of van waar

je denkt aan je jeugd aan 1 Korintiërs 13
nu kijken we nog in een wazige spiegel



maar straks staan we oog in oog

Rutger Kopland