

Klankbord

Protestants Kerk

Protestantse Gemeente

Het Vierkant



20²²
21

jaargang 35 – nummer 3
december 2021 – januari 2022

Kerkdiensten

Zondag 12 december, 10.00, Wognum, 3^e Advent

Er is KIND, kindernevendienst

Ds. Hanna Smit, Purmerend – Organist: Arjen de Boer

Ouderling: Barbara Donker – Lector: Pieter Gorter

Zondag 19 december, 10.00, Sijbekarspel, 4^e Advent

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Barbara Donker

Vrijdag 24 december, 22.00, Kerstnachtdienst

Alleen ONLINE, dus geen kerkgangers!

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer

Ouderling/lector: Tryja Boven

Zaterdag 25 december, 10.00, Benningbroek, 1^e Kerstdag

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling: Barbara Donker – Lector: Bernice Zuidhof

N.B.: **alleen** te bezoeken **na opgave** bij koster Hannelore

Zondag 26 december, geen dienst

Zondag 2 januari, 10.00, Benningbroek, Nieuwjaarsdienst

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling/lector: Tryja Boven

Zondag 9 januari, 10.00, Wognum

Afsluiting jaardoel 2021

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen De Boer

Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Bernice Zuidhof

Zondag 16 januari, 10.00, Sijbekarspel

Pastor Ton Heijboer, Hoorn – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Pieter Gorter

Zondag 23 januari, 10.00, Hieronymuskerk Wognum

Oecumenische dienst in de week voor gebed en eenheid

Ina Broekhuizen-Slot en Cor Hoogland

Gezamenlijke dienst met gemeente THOMAS, Doopsgezinde gemeente Twisk, Emmausparochie en Het Vierkant.

Thema: Licht in het duister. Verzoek aan de kerkgangers om na te denken over de vraag: wat zijn voor u lichtpuntjes?

Zondag 30 januari, 10.00, Wognum

Presentatie jaardoel 2022

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Christine Janssen

Ouderling/lector: Barbara Donker

Bij een aantal diensten

Ds. Peter van Ankeren

Op zondag 28 november is de Kleine Kerkenraad tijdens een korte ingelaste vergadering na de dienst bij elkaar geweest.

We hebben vanwege ontwikkelingen rond het coronavirus moeten besluiten om een aantal activiteiten en vieringen af te gelasten/anders vorm te geven.

Wat betreft de vieringen geef ik u hieronder de volgende veranderingen weer:

- Het kinderkerstfeest dat gepland stond voor zaterdag 18 december gaat helaas niet door.
- De oecumenische kerstsamenzang die gepland stond voor zondagavond 19 december in de kerk van Sijbekarspel gaat niet door. In plaats daarvan is er op die ochtend een gewone dienst om 10.00 uur.
- De kerstnachtdienst op 24 december is **alleen online** te bekijken en mee te vieren. Alleen dienstdoende ambtsdragers zullen aanwezig zijn.
- De kerstochtenddienst op 25 december in Benningbroek is **alleen** te bezoeken **na opgave** bij koster Hannelore.
- We drinken voorlopig geen kopje thee of koffie na de dienst.

- De oudjaarsdienst gaat, mochten de regels zo blijven, niet door.
- Op zondag 2 januari zal er, bij gelijkblijvende coronaregels, geen nieuwjaarsborrel zijn na de dienst.

U begrijpt dat het lastig is om allerlei diensten te plannen, zeker in het nieuwe jaar. We weten niet hoe dan de situatie is rond corona. Bij eventuele veranderingen m.b.t de regels rond de diensten houden wij u op de hoogte via de gebruikelijke kanalen: mededelingen in de dienst/website en Facebook pagina's van onze gemeente/Klankbord expres.

En een terugblik

Terugblik op de Gedachteniszondag, zondag 21 november. Op deze zondag zijn de volgende namen genoemd van hen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden:

Harm Willem Croes, 19-09-21 / 11-01-21

Johannes Swarts, 02-12-35 / 16-01-21

Neeltje Wilhelmina Boon-Snoek, 17-06-27 / 21-01-21

Margje Jonker-de Vos, 30-08-28 / 12-02-21

Grietje Klijn-Bijl, 26-12-19 / 20-02-21

Gemma Maroesjka Esmeralda Wagenaar-van Eck,
30-04-75 / 24-02-21

Janke Houtman-Betzema, 11-12-34 / 26-02-21

John van Zaal, 16-01-50 / 17-03-21

Hermanus Hendrik Sloëtjes, 06-08-56 / 19-04-21

Hendrikje Swarts-Dons, 12-06-37 / 23-04-21

Gretha Jacoba Annema, 23-07-41 / 20-05-21

Jacob Posch, 26-06-32 / 04-06-21

Dirkje Janna Moerman-Slagter, 05-03-39 / 07-09-21

Aaltje Schagen-Zwaan, 04-08-27 / 27-09-21

Tjalling Dedde Jongma, 09-06-51 / 09-10-21

Pieter Bontekoning, 14-05-34 / 13-11-21

Dat zij geborgen zijn in Gods Liefde.

Na het noemen van elke naam werd door een familielid van de overledene of door de ouderling een kaars aangestoken. De laatste kaars werd aangestoken in de gedenkhoek.

Ik wil hierbij mijn dank uitspreken aan Cobi, Rens, Arienne en Renate, die de dienst op 21 november van mij hebben overgenomen. Vanwege corona kon ik die zondag, evenals de zondag daarvoor, niet voorgaan.

In memoriam

Pieter Bontekoning

14 mei 1934 / 13 november 2021

Piet Bontekoning overleed in Wognum op zaterdag 13 november 2021 op de leeftijd van 87 jaar. We namen op woensdag 17 november afscheid van Piet in de kerk van Sijbekarspel, vlak bij de boerderij waar hij met zijn vrouw Gerdina en hun gezin heeft gewoond en vooral heeft gewerkt. Het werd een intiem en ontroerend samenzijn waarbij de zon vriendelijk door de hoge ramen scheen. De kleinkinderen memoreerden hun herinneringen aan opa. Met de paaskaars als bron staken ze kaarsen aan en zetten zo hun grootvader in het licht. Ook de kinderen en Piets vriendin Tiny spraken woorden ter nagedachtenis. Piet werd geschetst als een noeste werker, een man van weinig woorden, in hart en nieren een boer, gepassioneerd bezig met vee, dat ging voor alles. En ook een vader met hart voor zijn kinderen en kleinkinderen. Hij was trots op ze maar sprak dat niet vaak uit, die trots kon je lezen in zijn ogen.

Samen met Gerdina betrok hij de imposante boerderij de Beukenhof. Zijn schoonouders maakten destijds plaats voor het jonge stel. De fokkerij had Piets grote belangstelling en hij ging

mee met zijn tijd onder meer door het bouwen van een loopstal. Tot zijn tachtigste kwam hij dagelijks op de boerderij die werd voortgezet door zoon Jaap en zijn vrouw Anita.

Het overlijden van Gerdina in 2013 greep hem erg aan. Hij her- vond zijn geluk toen hij meer en meer optrok met Tiny Vlaar- Irgolitsch. Ze woonden samen en beleefden een aantal mooie ja- ren met elkaar. Twee jaar na zijn herseninfarct in 2017 verhuis- de Piet naar Sweelinckhof waar hij is overleden.

We hoorden de woorden uit psalm 23 over de Goede Herder, bemoedigende zinnen over vertrouwen en een tekst die past bij een man van het land en het water.

Na de afscheidsbijeenkomst werd hij te rusten gelegd bij Gerdina op het kerkhof achter de kerk.

We wensen zijn vriendin Tiny, de kinderen en kleinkinderen Gods liefde en troost toe.

Dat Piet mag rusten in vrede.

Ina Broekhuizen-Slot

Vanuit de kerkenraad

Rens Opbroek

Wederom zijn wij in de wielen gereden door het oprukkende co- ronavirus, waardoor ook enkele kerkenraadsleden werden ge- raakt. Daardoor zijn geplande vergaderingen niet doorgestaan of verschoven en hebben we de plannen voor het houden van de speciale diensten in december helaas drastisch moeten bijstel- len. Daarover leest u meer in dit nummer van Klankbord. Dat betekent ook dat er vanuit de kerkenraad niet veel ander nieuws te melden valt.

Wel werd op 9 november door de kerkenraad nog de Bezin- ningsbijeenkomst gehouden. Aan de hand van het PKN boekje 'Van U is de Toekomst' stonden wij stil bij een aantal thema's, zoals de rol die de Bijbel speelt, Liederen en Muziek en meer. Ook spraken wij over de samenstelling van een kerkenraad in krimpende gemeentes.

Wij hopen dat u gevrijwaard blijft van het coronavirus en dat u ondanks alle beperkingen, met name die in onze kerk, toch een warme decembermaand mag beleven, met aandacht voor elkaar.

Wij wensen u ook een goede jaarwisseling toe.
Hopelijk kan in het nieuwe jaar 2022 de situatie in de samenleving, en dus ook in onze gemeente Het Vierkant eindelijk weer genormaliseerd worden.

Adventskrans

Roel Brinkman

De adventskrans van dit jaar heb ik gemaakt met de onderstaande gedachte.

HOKJES-KEUZE-STRESS

In welk hokje ben jij geplaatst of in welk hokje wil jij horen? Ingedeeld naar opleiding, hobby, geloof of seksuele voorkeur? Er komen steeds meer hokjes.

HOKJES-KEUZE-STRESS

Mensen zoeken verbondenheid en/of genegenheid met gelijkgestemden. Corona heeft dit erg lastig gemaakt. Geen knuffel en zelfs geen hand en wij praten vaak via Google Meet of Zoom.

Je kunt in verschillende hokjes zitten en contacten hierin onderhouden. In des te meer hokjes je zit, des te socialer is je leven. Alleen met z'n allen maken wij steeds meer hokjes, waardoor de samenleving versnipperd.

In welk hokje brandt jouw vuur? In deze adventskrans branden met kerst alle kaarsen, de hokjes, op het zelfde niveau, al zijn deze allen verschillend. Zo is het ook voor God. Iedereen is gelijk, ongeacht wat je doet of gedaan hebt of in het leven bereikt hebt.

In onze gemeente wordt naar elkaar omgekeken, al komen wij allen uit verschillende hokjes.

Wat zou het mooi zijn als meer mensen konden inzien dat de Kerk een thuis is voor alle hokjes.

Iedere week zal ik de krans iets verder versieren.

Op de vierde zondag van de advent zal de krans klaar zijn en zullen alle kaarsen branden.

Inspiratie

Ds. Peter van Ankeren

*Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht ...*

Een van de eerste dingen die wij doen bij het begin van de Adventstijd is het ophangen van een Adventsster voor het zijraam van de pastorie. Dat ophangen van de Adventsster aan het begin van Advent is een traditie die ik van thuis heb meegenomen. Bij mijn opa en oma hing in de Adventstijd altijd een ster voor het raam en bij mijn ouders ook.

Ik vind het gezellig staan, maar het heeft voor mij ook een diepere betekenis. Het is voor mij het licht dat ons al tegemoet schijnt. Het is nog geen Kerst, maar we zijn al wel op weg. En deze Adventsster herinnert mij eraan dat wij op weg zijn naar dat Kerstfeest, het feest van de geboorte van Jezus.

Heeft u ook een Adventsster voor het raam hangen? Of bereidt u zich op een andere manier voor op Kerst? Misschien luistert u wel naar bepaalde muziek in deze adventstijd, kijkt u bepaalde films, leest u een goed boek?

Ik luister zelf via internet nu naar enkele radiozenders die kerstmuziek uitzenden, van zeer klassiek tot modern. In de kerk luisteren we naar en zingen we ook een aantal Adventsliederen, om ons zo voor te bereiden op kerst. En ik moest ineens denken aan een lied dat ik volgens mij vroeger al op de kleuterschool leerde:

*Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht ...*

Ik denk dat velen van u dit lied wel kennen. En zoals de Adventsster als het ware een kaarsje in de nacht is, wordt er van ons gevraagd om ook zelf kaarsjes in de nacht te zijn voor anderen. Hoe? Door een ander in deze nog steeds coronatijd op te bellen om te vragen hoe het met hem of haar gaat; door boodschappen te doen voor iemand die dat zelf niet meer kan; door voor iemand te bidden. Er zijn zoveel mogelijkheden om als het ware een kaarsje een licht te zijn voor een ander.

Laten wij zo op weg naar Kerst elkaar niet vergeten

Ik wens u mede namens Kees, een inspirerende Adventstijd en een gezegende Kerst.

Taakgroep Pastoraat

Ds. Peter van Ankeren

De bloemen uit de kerk zijn de afgelopen periode gegaan naar: Corné en Marloes Verzaal (*vanwege de doop van Marloes en de zegen over het huwelijk van Corné en Marloes*), Dieneke Annema, Roel en Barbara Zweet-Donker, Kees van Vliet.

Taakgroep Diaconaat

Ton Novotný

Balen van corona...

Tja, het is niet anders: ook nu weer moeten de maatregelen worden aangescherpt. Het gaat niet goed. De medewerkers van de ziekenhuizen hebben hun handen weer vol en waar vorig jaar nog volop applaus gegeven werd, is er nu zelfs sprake van agressie richting verplegend personeel en artsen. Ik begrijp het wel, want velen zijn het zat, maar laten we toch vooral begrip voor elkaar hebben en dankbaar zijn voor wat wél kan! Ooit komt het goed, dus laten we vertrouwen houden dat we hier uit komen.

Neemt niet weg dat het flink balen is dat ook de kerstmarkt niet door zal gaan. Want juist de kerstmarkt is de klap op de vuurpijl als het gaat om opbrengst voor ons jaardoel Warm Thuis. Dat gaat mooi niet door, verdikkie. Maar wat wel kan is misschien het volgende. Vorig jaar hebben enkele scholieren geregeld dat er flink wat oliebollen werden gebakken en verkocht, zodat er een heel mooi bedrag toegevoegd kon worden voor Warm Thuis. Waarom zouden we dat dit jaar niet zelf kunnen doen? Wat denkt u: als wij gaan bakken, koopt u dan bij ons? Voor Warm Thuis?

Volgens mij kan oliebollen bakken wel georganiseerd worden,

maar we moeten het er nog over hebben in de taakgroep. Want het zou mooi zijn als wij niet bij de pakken neer zitten, maar de handen uit de mouwen steken. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

Overall is een lichtpuntje te zien, maakt niet uit hoe donker het is. Bovendien brandt het licht van de eerste kaars van Advent al en dat wordt alleen maar meer... Doet me meteen denken aan een liedje van zondagsschool: 'Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht...' Ik ga kijken voor een oliebollenrecept.

Taakgroep Financiën & Beheer

Jan Hania

Januari: Actie Kerkbalans

Elk jaar in januari wordt in veel kerken, waaronder de protestantse kerk, de actie Kerkbalans gehouden. Alle leden worden gevraagd of ze voor dat jaar weer een vrijwillige bijdrage willen geven voor de kerk. In het verleden werden suggesties gegeven voor de hoogte van die bijdrage. Maar dat doen we al jaren niet meer. Het is dus een vrijwillige bijdrage. Eigenlijk betaal je een vrijwillige contributie voor het lidmaatschap van de kerk.

Het thema is net als vorig jaar: **Geef vandaag voor de kerk van morgen.** Vind je dat er over een aantal jaren nog een kerk moet zijn, in welke vorm dan ook, dan is het belangrijk dat je een financiële ondersteuning geeft. De kerk is niet arm maar door het jaarlijkse tekort wordt het steeds moeilijker om alles op termijn rond te krijgen.

Als we met elkaar de schouders eronder zetten hebben we over een aantal jaren nog steeds een kerk.

Buxushaag verwijderd bij kerk Benningbroek

De buxushaag bij de kerk van Benningbroek was geheel aangeast door de buxusmot. Vorig jaar hadden we al enkele haagplanten verplaatst maar dit jaar bleek de hele haag aangetast. Met vereende (mechanische paarden) krachten is de haag op twee vrijdagen in november verwijderd (zie foto op blz. 12).

Voorlopig gaan we geen nieuwe beplanting aanbrengen. We zullen eerst kijken hoe het er volgend jaar uit ziet en wat er met de kerk in Benningbroek gebeurt. Mocht beplanting wel wenselijk zijn dan gaan we in overleg met de gemeente Medemblik kijken wat de beste oplossing is. Het pad is namelijk ook de toegangsweg naar het kerkhof.

Gebruik kerken in coronatijd

Eind november zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Na 17.00 uur is er een lockdown voor veel verenigingen en bedrijven. De kerk hoeft zich hieraan niet te houden, maar wij vinden dat wij maatschappelijk verplicht zijn hier wel rekening mee te houden.

Dat houdt in dat er 's avonds geen activiteiten op kerkelijk gebied plaatsvinden. En ook voor de activiteiten overdag moet zo veel mogelijk aan de coronaregels voldaan worden. Daarbij houden wij het volgende aantal bezoekers voor de kerken aan: voor Wognum in de kerkzaal max. 40 personen en in de grote zaal 12 personen, in Benningbroek en Sijbekarspel max. 20 personen in de kerkzaal. Voor rouwdiensten kan hiervan afgeweken worden. Wordt in de kerk een ruimte verhuurd aan derden, dan wordt gevraagd of men zoveel mogelijk met deze voorschriften rekening houdt. Men is daar voor een deel zelf verantwoordelijk voor. Op de website van Het Vierkant vindt u de laatste aanpassingen met betrekking tot het gebruik van de kerken.

Kerstmarkt 2021

Hannelore Lamers

Graag hadden wij in het Klankbord aangekondigd dat de kerstmarkt gehouden zou worden; helaas heeft het niet zo mogen zijn.

Dit naar aanleiding van de extra maatregelen en het daaropvolgende advies van de Kerkenraad.

Desalniettemin blijven wij enthousiast en gaan wij ons richten op de kerstmarkt van 2023.

De kerstmarktcommissie.



Wim Broekhuizen, Kees Wijtman, Hessel Gerssen, Lou Klaver (met tractor) en Peter van der Molen hard aan het werk, zie blz. 10



Adventskrans van Roel Brinkman, zie blz. 9



De grafsteen van Adriaan Bijl die ruim veertig jaar schoolmeester was in Wognum, zie blz. 18

Klankbordje 9

Ina Broekhuizen-Slot

Vijf Klankbord-vragen aan Henny Dubbeldam-Stolp

1. Hoe klinkt je naam?

Mijn naam is Henny Stolp. Ik ben vernoemd naar mijn moeder, die heette Hendrika. Mijn naam past bij me, je groeit ook in een naam, vind ik. Ik lijk op mijn moeder maar meer nog op mijn oma van moeders kant. Zij was altijd onderweg, altijd ergens naar toe. Op haar negentigste ging ze bijvoorbeeld nog op vakantie naar Frankrijk. Ook ik ga graag naar een ander land, het maakt me niet uit waar ik slaap, als er maar een bed en een koelkast is. Ik ben ook het liefst buiten, ja, ik ben een zwerver.

2. Naar welke klank luister je graag?

Mijn voorkeur gaat uit naar een mannenkoor: een kozakkenkoor of een Byzantijns mannenkoor. Ik hou van die stemmen, je hoort muziek in iedere stem. De eerste platen die ik in mijn jeugd kocht, waren die van Simon and Garfunkel én van de Maastrichter Staar. Ik hou ook van orgelmuziek in de kerk en ik zing graag, het liefst hard!

3. Wat heb je graag op je bord?

Rijst, vis en verse groenten. Ook wel pasta, gebakken aardappels en stampot. Ik ben niet zo van vlees en gekookte groente. In Frankrijk maak ik vaak salades als we gasten hebben.



Henny nodigt iedereen met een enkel woord uit om in de kerk te komen. Dat woord is 'kom'.

Of ik graag kook? Nee, ik kan niet tegen recepten. Als ik zo'n recept lees dan word ik al moe. Ik ga liever uit eten. Mijn vader zei vroeger regelmatig 'Kom, ik ga koken!' en vervolgens nam hij ons mee uit eten.

4. Als er een groot bord bij het kerkenhek zou staan, wat zou je er dan op willen schrijven?

Kom! En als ik dit enkele woord moet aanvullen, zou ik zeggen: hier is het gezellig, hier voel je sfeer. Dat vind ik tenminste. We hebben altijd in de buurt van een kerk gewoond. Op zondagochtend luiden de klokken, die roepen jou, heeft mijn moeder me geleerd. Ik zorg dat ik om kwart voor tien bij de kerk ben, dan kan ik klokken horen.

In de kerk in Frankrijk mag ik meehelpen met luiden. Daar klinkt eerst de klok voluit, dan is het even stil en daarna volgen nog drie slagen. Ik vroeg wat dat betekende en er werd uitgelegd: die drie slagen staan voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als ik terug ben in Frankrijk mag ik de klok luiden, daar verheug ik me al op.

Dat woord 'kom' is een uitnodiging, het gevoel dat ik heb in de kerk wil ik delen. Het is een thuisgevoel. Weet je dat Arie en ik in Frankrijk via de livestream het avondmaal meevieren? Met rode wijn en stokbrood!

5. Wie of wat is jouw klankbord?

Mijn man Arie en mijn vriendinnen. In Frankrijk heb ik ook drie goede vriendinnen. Het zijn stuk voor stuk 'wereldse' Fransen met een brede blik. We hebben net een nieuwe predikante, die heb ik al uitgenodigd om op bezoek te komen. Want ook de kerk daar is belangrijk voor me.

Collectes

Rens Opbroek en Peter van der Molen

	Bedrag *	Doel	Kerk
24 oktober	€ 79,60	Kinderkledingbank Hoorn	€ 56,85
31 oktober	€ 53,50	Nederlands Bijbel Genootschap	€ 50,50
7 november	€ 50,-	Hospice Dignitas, Hoorn	€ 30,00
14 november		Actie Schoenendoos in R.K. Kerk	
21 november	€ 98,40	Warm Thuis	€ 91,45
28 november	€ 50,-	Leger des Heils	€ 31,20
5 december		Diaconie	
12 december		JOP	
19 december		De Familiehoeve Benningbroek	
24 december		Warm Thuis	
25 december		Kinderen in de Knel	
31 december		Wlode Ganzen	
2 januari		Amnesty	
9 januari		Diaconie	
16 januari		Exodus	
23 januari		Opkikker / .R.K. Kerk 50/50 verdeling	
30 januari		Opkikker jaardoel 2022	

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn (in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een bedrag op de rekening van de kerk: NL 09RABO 0371606020 onder vermelding van: *Collectemunten voor Naam en Adres*. De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.

Effies klesse

©Ina Broekhuizen-Slot

Wagen

't Ouwe jaar is as een wagen
die krakende nei 't end toe raidt,
de veert 'r uit, hai telt de dage
z'n leste ritte koste stroid.
Z'n kar zit vol met alles wat 'r beurde
met ziek en zeer, met haat en noid
maar ok met wat 't leven kleurde
met bloidskap en gezelligheid.

Z'n wiele trekke diepe spore
in 't smalle pad dat achter 'm loit,
hai ken 't nuwe jaar al hore,
dat roept: 't Is de hoogste toid!
Ik staan al lang op je te wachten,
ik ben d'r klaar voor, ik begin.'
Hai sjeest nag zonder swere vrachte
de eerste januari in.

De wagen stopt - 't kret vol krasse -
hai ziet nag net 't nuwe licht,
den zakt ie stennend deur z'n asse
en doet verroisd z'n oge dicht.

Reuring

Ton Novotný

Een herkansing is geweldig!

Nu bijna een jaar geleden heb ik mijn moeder van 90 verhuisd naar een seniorenflat. Er wonen veel oudere mensen en elke vrijdagmiddag ga ik met Elisa naar oma toe en doe onder meer haar boodschappen. Op een keer werd ik aangesproken door een bewoonster. Of ik verstand van televisies had, want die deed het niet en ze keek nogal paniekerig. Ik was gehaast omdat ik dingen moest regelen. Ik nam niet de tijd voor haar, maar gaf wel een eerlijk antwoord: 'Nee, dat heb ik niet helaas.' Vertwijfeld ging ze verder. Nadat ik mijn dingen geregeld had, had ik er geen goed gevoel over. Ik vond dat ik tekort geschoten had. Ik zag de mevrouw echter niet meer.

Een tijdje geleden zag ik haar opnieuw, weer met dezelfde vraag. Dit keer nam ik wel de tijd en na enig fiedelen met de afstandsbediening was er weer beeld. Wat was die mevrouw blij en ik ging terug naar mijn moeder met een grijns op mijn gezicht. Dit voelde een stuk beter en wat was ik blij met deze herkansing!

Als ik om mij heen kijk, dan word ik niet zo blij. Omdat ik zoveel lees over van alles dat mis is in de wereld. Ik hoef het niet op te noemen. Soms vraag ik me dan af hoeveel herkansingen de mens nog krijgt van God. Dat houdt toch een keer op, zou je denken. Toch hoorde ik laatst in een dienst dat bij mensen dingen niet mogelijk zijn, maar dat bij God niets onmogelijk is. En zo is het ook. Een herkansing is misschien niet leuk, liever slaag je in één keer. Maar als je dan toch een herkansing hebt, wees er dan blij mee. Soms is het een geweldig geschenk uit de hemel.

Een schoolmeester uit de zeventiende eeuw

En weer zit ik deze ochtend op een heel andere plaats in de kerk dan gebruikelijk, namelijk dicht tegen de herenbank aan. Dat is de bank aan de noordmuur waarop het wapen van Wognum is aangebracht. Mijn stoel staat bijna boven op de grafsteen van de eerbiedwaardige schoolmeester Adriaan Bijl (zie foto blz.12). Hij was 43 en een half jaar schoolmeester 'alhier', in Wognum dus. Op 13 maart 1731 sterft hij op de leeftijd van 71 jaar.

Ik vermoed dat de school in die tijd in de kerk gehuisvest was, waarschijnlijk in het gedeelte waar nu de achterzaal is. In de negentiende eeuw werd er aan de overkant een openbare lagere school gebouwd links naast de pastorie. Op oude klassenfoto's is, een beetje verborgen achter de leerlingen, te zien hoe die eruit ziet. In 1927 kwam er een nieuw gebouw op dezelfde plaats en dat staat er nu nog.

Bekende schoolmeesters als Jacob Kwast, Jan van der Oord, Andries Magnée, Piet Krabbendam en als laatste Bert Buitink zwaaiden in die scholen de scepter. Er moet veel gezongen zijn in vroeger dagen, het zangonderwijs stond in Wognum op een hoog peil. De bovenmeesters moesten goed kunnen zingen. Het gemeentebestuur besloot in 1859 enkele kandidaten die solliciteerden naar deze functie op te roepen voor een vergelijkend examen. Veertien hoofdonderwijzers werden terdege aan de tand gevoeld. Ze moesten onder meer een lied dat ze niet kenden op het eerste gezicht zingen.

Of Adriaan Bijl ook zo'n goede musicus was, weet ik niet, maar gezien het feit dat hij een fraaie grafsteen kreeg, denk ik dat de Wognumse gemeenschap zijn langdurig dienstverband zeker heeft gewaardeerd.

Stichting Hyperion stopt

Na negen mooie jaren gaat Hyperion stoppen. In het witte kerkje in Benningbroek zijn er, met een flinke groep vrijwilligers, een heleboel mooie, inspirerende avonden georganiseerd over onderwerpen die er toe doen. Er zijn exposities geweest en er was ook een lustrumweekend. Bezoekers hebben genoten, waren het oneens of eens met elkaar, zijn met elkaar in gesprek gegaan, hebben zich verwonderd. Het was er allemaal.

Maar omdat het helaas niet lukte om voldoende enthousiaste mensen te vinden om al die avonden te organiseren, heeft het bestuur, met pijn in het hart, moeten besluiten om te stoppen. Op 27 oktober jl. is er een feestelijke avond geweest voor alle vrijwilligers. Een avond waar is terug gekeken op en nagenoten van al het mooie van de afgelopen negen jaren. Een avond met wat weemoed maar ook met blijdschap en dankbaarheid voor al het moois wat de avonden brachten voor bezoekers, maar ook voor de vrijwilligers zelf.

En zoals een van de bestuursleden opmerkte: 'Het is bijzonder hoe we met elkaar in zo'n klein dorp zoiets moois konden neerzetten.'

De website is nog tot 31 december 2021 te bezoeken voor een terugblik.

Zie www.stichtinghyperion.nl.

Expositie in de koffiekamer van de kerk

Mag ik me even voorstellen.

Ik ben Thea Koopman en ik woon in Wognum.

En ik ben de maker van de schilderijen die nu hier in de koffiekamer van de kerk hangen.

Ik ben graag creatief bezig.

Enkele jaren was ik lid van een schilder- en teken club.

Verder heb ik workshops en cursussen gevolgd in speksteen beeldhouwen, glas in lood, mozaïek, pottenbakken en keramiek.

Recent ben ik ook begonnen met het maken van wandkleden.

Ik heb eerder geëxposeerd:

- Gemeentehuis Wognum
- Bibliotheek Wognum
- Kodi Heerhugowaard
- Tandartsenpraktijk Opmeer
- Huisje van Oud, Grote Zomerdijk
- Hervormde Kerk Hoogwoud tijdens de jaarlijkse expositie van Kunstkring Opmeer
- Kunstroute Hoogwoud en Wognum
- Hervormde Kerk Wognum, tijdens de jaarlijkse expositie van Kunstkring Wognum, recent nov. 2021

Het exposeren is een mooie manier om mijn werken onder de aandacht te brengen.

En om te laten zien wat je allemaal kunt maken van een ruw stuk steen, of op een wit tekenvel of doek.

Bent u geïnteresseerd of heeft u een vraag::

mobiel: 06 5757 7624

e-mail: koopmanthea19@gmail.com

e-mail: info@theakoopman.nl

site: theakoopman.nl



**IK WEET NIET WAT
DE TOEKOMST
BRENGT, MAAR
WEL WIE DE
TOEKOMST
BRENGT**



Overzicht verschijningsdata Klankbord 2021 - 2022

No.	Inleveren kopij	Verspreiding vanaf	Feestdagen
4	23 januari	31 januari	
5	13 maart	21 maart	Goede Vrijdag, Pasen
6	1 mei	9 mei	Hemelvaart, Pinksteren
7	26 juni	4 juli	

Mogen wij uw emailadres?

Klankbord Express is een korte, digitale nieuwsbrief, die als email wordt verstuurd in geval van een plotselinge verandering, of als snelle berichtgeving op zijn plaats is. Juist in deze onzekere tijden wordt u dan snel geïnformeerd. Maar dat kan alleen als de redactie uw emailadres heeft...

Even een berichtje naar klankbord@protgemwognumbsn.nl en u komt op de verzendlijst.

Agenda

December

7 Taakgroep Vieringen 20.00 uur bij Arienne Brinkman

Wie wat waar

In de papieren Klankbord



Hoop

Hoewel soms even
niet meer in de buurt
gaat hoop gewoon
zijn eigen gang.
Ondanks of iets
wel of niet ...

en nog steeds
een beetje bang,
priemt uit een hoekje
van de horizon
al een straaltje licht.

Theo Olthuis

*Uit: Dichter,
corona – de wereld staat stil en op zijn kop.*