

Klankbord

Protestants Kerk

Protestantse Gemeente

Het Vierkant



VOORJAAR

jaargang 35 – nummer 5
maart – mei 2022

Kerkdiensten

Zondag 27 maart, 10.00, Oostwoud (Zomertijd!)

Ds. Jantina de Ruiters

Deze kerkdienst is ook te volgen via de website van Het Vierkant: www.protgemwognumbsn.nl onder menuknop Kerkdiensten / 27 maart.

Zondag 3 april, 10.00, Benningbroek

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Christine Janssen

Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Bernice Zuidhof

Zondag 10 april, 10.00, Wognum

Pastor Ton Heijboer, Hoorn – Organist: Arjen de Boer

Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Bernice Zuidhof

Er is deze zondag ook K!ND, kindernevendienst

Witte Donderdag 14 april, 19.00, Sijbekarspel

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer

Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Pieter Gorter

Maaltijd van de Heer

Goede Vrijdag 15 april, 19.00, Benningbroek

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema

Dienst m.m.v. Taakgroep Vieringen

Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Tryja Boven

Stille Zaterdag 16 april, 21.30. Paaswake

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer

Ouderling/lector: Barbara Donker

Pasen, zondag 17 april, 10.00 Wognum

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Koos Taanman

Zondag 24 april, 10.00, Wognum

Pastor Louise Kooiman, Andijk – Organist: Arjen de Boer

Ouderling: Tryja Boven – Lector: Pieter Gorter

Zondag 1 mei, 10.00, Benningbroek

Dhr. Siep Rienstra, Barsingerhorn – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Bernice Zuidhof

Woensdag 4 mei, 19.00, Gemeentehuis

Dodenherdenking, oecumenische dienst
Mevr. Trudy Breeuwsma en Ds. Peter van Ankeren

Zondag 8 mei, 10.00, Wognum

Doopdienst
Er is deze zondag ook K!ND, kindernevendienst
Ds. Peter van Ankeren – Organist: Christine Janssen
Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Koos Taanman

Zondag 15 mei, 10.00, Sijbekarspel

Dienst m.m.v. de 4Cantorij o.l.v. Joost van der Kooij
Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer
Ouderling/lector: Barbara Donker

Bij een aantal diensten

Ds. Peter van Ankeren

- Zoals u bijna allemaal wel weet kerken we inmiddels weer in de verschillende dorpskerken: de eerste zondag van de maand in Benningbroek, de tweede zondag in Wognum, de derde zondag in Sijbekarspel, de vierde (en eventueel vijfde) zondag in Wognum.
- Vandaag, maandag 14 maart, heb ik contact gehad met Sweelinckhof over de diensten die we daar één keer per maand op de laatste dinsdag van de maand houden. Op dit moment is het nog niet mogelijk om daar diensten te houden. De dienst die gepland stond voor dinsdag 29 maart kan daarvoor NIET doorgaan. Over de diensten in de maanden daarna: zodra die weer mogelijk zijn, krijgt u, als bewoner(s) van Sweelinckhof daarover tijdig bericht.
- Wat betreft de diensten **rond Pasen**:
In de dienst van *Witte Donderdag* vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer.

De dienst op Goede Vrijdag is voorbereid door de Taakgroep Vieringen. Met verschillende afbeeldingen, lezingen en liederen zullen we bij elkaar komen op deze avond. Tijdens deze dienst zal de paaskaars gedooft worden.

In de dienst van Stille Zaterdag zal de brandende Paaskaars worden binnengedragen. We vieren dat Gods licht het duister heeft overwonnen.

En op Paasochtend zingen we natuurlijk veel Paasliederen.

- In de dienst van **zondag 8 mei** zal Stijn worden gedoopt. Hij is de zoon van Samantha en Rick Kroonenburg-Sprong en broertje van Naud. Deze doop stond al eerder gepland, maar kon door de corona-bepalingen niet doorgaan. We kijken samen met Samantha, Rick, Naud en Stijn en hun beide families uit naar deze feestelijke dienst.

En een terugblik

In de afgelopen periode hebben we afscheid genomen van Arie en Henny Dubbeldam-Stolp en Dienneke en Klaas Annema-Pomper, vanwege hun verhuizing. In de dienst van het afscheid van Henny en Arie werden woorden gesproken door Rens Opbroek en in de dienst van het afscheid van Dienneke en Klaas werden woorden gesproken door Cobi Louissen. Zij werden hierin bedankt voor al het werk dat zij voor onze gemeente hebben gedaan.

Henny en Arie, Dienneke en Klaas: Ga met God, Hij zal met jullie zijn. Een goede tijd toegewenst op jullie nieuwe woonstek!

Vanuit de kerkenraad

Rens Opbroek

Wij zijn erg blij dat bijna alle coronamaatregelen zijn vervallen. Het is verheugend te zien dat de kerkdiensten weer worden bezocht als vanouds. Bij de Avondmaalsdienst van 13 maart hadden we zelfs een volle kerk. Dat betekent ook dat diverse ge-

plande activiteiten vanuit de Taakgroepen Pastoraat en Diaconaat doorgang kunnen vinden.

Wij stonden stil bij de situatie in Oekraïne. Besloten werd een gift aan Giro 555 te doen. Ook zijn wij bereid om vluchtelingen op welke wijze dan ook te ondersteunen vanuit onze kerkelijke gemeente, in goed overleg met de gemeente Medemblik.

In de kerkenraad is gesproken over het proces van het afstoten van twee van onze kerkgebouwen. Gezien het ledental van de gemeente Het Vierkant is het in bedrijf houden van drie kerken geen haalbare kaart meer. Dit is ingrijpend en zowel de gemeenteleden als de omwonenden worden hierbij uiteraard betrokken en hierover geïnformeerd.

Door verhuizing vertrekken enkele gemeenteleden, gelukkig hebben zich ook weer nieuwe leden aangemeld maar de bezetting van de taakgroepen verdient blijvende aandacht.

Over vertrek gesproken, onze predikant meldt dat er een beroep op hem zal worden uitgebracht. Hoewel wij dat buitengewoon spijtig vinden begrijpen wij zijn situatie. Voor onze gemeente Het Vierkant, en met name voor de kerkenraad breekt daardoor een periode aan van bezinning en intensief overleg om te besluiten hoe wij verder gaan.

Aandacht voor het predikantenrooster

Ieder jaar moeten alle diensten op de zondagen en op andere bijzondere dagen worden ingevuld. Daarbij zijn naast uiteraard de voorgangers ook de ouderlingen, diakenen, organisten en koster, en tegenwoordig het stream-team dat de online uitzendingen verzorgt, belangrijk. Daarom wordt er een rooster opgesteld.

We beperken ons nu even tot de voorgangers in onze gemeente Het Vierkant.

Uiteraard leidt onze eigen predikant veel kerkdiensten, maar ook die heeft recht op vakantie en op een aantal vrije zondagen. Daarom moet er een beroep worden gedaan op andere voorgangers.

Soms is het een heel gepuzzel om het rooster sluitend te krijgen met gastpredikanten of anderen die een kerkdienst kunnen leiden. Meestal wordt al vroeg in het jaar het schema voor het jaar

daarop vastgesteld en zelfs dan blijken veel voorgangers al bezet te zijn.

Barbara Donker houdt zich bezig met de preekvoorziening, samen met Tryja Boven.

Om niet steeds uit hetzelfde clubje voorgangers te hoeven putten vragen wij u als gemeenteleden om suggesties.

Weet u iemand die bij ons een dienst zou willen leiden, of kent u een predikant in opleiding die ervaring wil opdoen, laat het dan aan Barbara of Tryja weten.

Hun gegevens:

Barbara tel. 0229-571335, email j.b.donker@ziggo.nl

Tryja tel. 0653218523, email tryjaboven@gmail.com

Pinksterpelgrimage, doet u ook mee?

Het duurt nog even, maar voor je het weet is het Pasen geweest en komt Pinksteren in zicht.

Traditioneel houden de Protestantse en Rooms-Katholieke kerken in de omgeving dan samen de Pinksterpelgrimage.

Daarbij trekken we samen op, van kerkgebouw naar kerkgebouw in ons mooie West-Friese land.

Een week lang houden we korte bijeenkomsten in de avonden, waarbij het lekker lang licht is en de temperatuur aangenaam aanvoelt. We leven dan van maandag tot zondag naar het Pinksterfeest toe, voelen ons verbonden door de woorden die we lezen en de verzen die we samen zingen.

Was er op het Pinksterfeest, nu zowat tweeduizend jaar geleden, ook niet een grote menigte bijeen? Ieder werd daar in zijn eigen taal aangesproken, een wonderlijke gebeurtenis.

Als we de parallel naar het heden trekken betekent het dat we, waar we ook vandaan komen en hoe we ook ons geloof in praktijk brengen, met elkaar een sfeer scheppen van verdraagzaamheid, en van het doorgeven van de wortels van ons geloof aan onze vrienden, kennissen en familieleden.

Zoveel individuen, maar toch een hechte club. Dat is Pinksteren ten voeten uit.

Je zou zoiets unieks toch niet willen missen. Komt u ook?

Inspiratie

Ds. Peter van Ankeren

De Eeuwige zal u zegenen en behoeden

Zij zal u niet uit het oog verliezen,

maar u aankijken met genade

Als een arm om uw schouder zal Hij zijn

als liefde die niet loslaat

En die u voorgoed vergezelt met vrede

Deze zegenwoorden hoorde ik een tijd geleden in een kerkdienst en de woorden van deze zegen raakten mij. Ik heb deze zegenwoorden inmiddels verschillende keren uitgesproken aan het einde van de diensten.

Woorden, muziek, stilte, licht, kaarsen... Ze komen allemaal voor in een dienst. En de ene keer kun je geraakt worden door een gesproken woord, de andere keer door een lied en weer een andere keer door een moment van stilte.

Ik hoorde een tijd geleden van iemand dat zij een keer tijdens een kerkdienst geraakt werd door zo'n moment van stilte. Tijdens dat stiltemoment scheen de zon door een van de kerkramen. Ze zei dat ze verder niet veel meer weet van de dienst, maar dat moment van stilte, waarin het hemels licht door de ramen scheen, raakte haar diep. *Dat vergeet ik nooit meer*, vertelde ze. *Het was alsof hemel en aarde elkaar even raakten.*

Wij zijn op weg naar Pasen, het feest van de Opstanding van onze Heer Jezus, het feest van het nieuwe begin. En terwijl er in de wereld veel aan de hand is (waarbij de beelden en de berichten van de oorlog in Oekraïne elke dag via de tv en het internet tot ons komen), las ik afgelopen week in Trouw een bericht over een kerkdienst in Kiev. Terwijl het luchtalarm bleef gaan, kwamen mensen bij elkaar in een kerk in deze hoofdstad. Om te bidden voor vrede, om troost te zoeken en elkaar op te zoeken in deze tijd van verdriet en angst.

Dat de kerk zo'n plek mag zijn waar mensen elkaar zoeken ook in tijden van nood. Een plek waar je je mag laten raken door muziek, woorden, stilte en licht. Waar je geraakt mag worden door de zegen, waarmee je weer de nieuwe week in mag gaan. De zegen, waardoor je weet dat God je niet uit het oog verliest.

Ik wens u allen een gezegend Pasen, waarbij we ons verbonden mogen weten met al die mensen die op de vlucht zijn vanwege oorlog, hongersnood of een andere reden.

K!ND

De komende tijd is er één keer per maand K!ND.

We gaan tijdens de (kinderneven)dienst knutselen en praten over God en Bijbelverhalen.

Onderstaand een lijstje van de zondagen dat er kinderneven-dienst is tot aan de zomer;

- **10 april**, Palmzondag
- **8 mei**, doopdienst
- **12 juni**
- **3 juli** (Let op; een week eerder).

Iedereen is van harte welkom!

Groetjes, Rieneke, Naomi en Renate

Taakgroep Pastoraat

Ds. Peter van Ankeren

De bloemen zijn de afgelopen zondagen gegaan naar: Fam. Verhoef, Zoltan Siman, Koen en Tine Scholten, Miranda en Alex Geschiere, Hugo en Stanneke Pijl (als welkom in onze gemeente), Anneke van Eck, Harry en Marjon Toebes (als welkom in onze gemeente).

Taakgroep Diaconaat

Ton Novotný

Lente!

Als ik het KNMI mag geloven, wordt het weer aangenamer buiten. Dat betekent ook meer activiteiten vanuit de taakgroep Diaconaat. Zo is er de filmavond op woensdag **23 maart** en zal de

Plusmiddag op woensdag **20 april** gehouden worden. Voor die bijeenkomst zal de uitnodiging nog rondgestuurd worden, wellicht wilt u de datum alvast reserveren in uw agenda.

Maar we zullen niet alleen binnen zijn voor de activiteiten, want het wordt lente! Het is altijd zo mooi om de eerste kleuren van de bloemen en het frisse groen aan de bomen te zien. Daarom zal er ook weer een wandeltocht uitgezet worden. Wanneer zullen we nog afspreken, maar het zal in ieder geval in de maand april zijn. Dan gaan we samen op pad om elkaar te spreken en om al wandelend de omgeving te zien. Een sportief momentje van rust noem ik het altijd.

Het deelnamegeld zal weer ten goede komen aan ons jaardoel, Stichting Opkikker. We zijn goed op weg voor het realiseren van de Opkikkerdagen die we ons tot doel hebben gesteld. Wat zal het mooi zijn als we voor vijf kinderen en hun gezin voor een dag het zonnetje kunnen laten schijnen en ik geloof dat we er ook een zonnetje van in het eigen hart zullen krijgen.

Lente en Pasen horen bij elkaar: het gaat om leven en Leven, om zonlicht en Licht. In een wereld die er een schrijnende donkere plaats bij heeft gekregen mogen we, nee, moeten we vasthouden in vertrouwen aan wat Jezus ons leerde en van ons vraagt. Zorg hebben voor elkaar, dat de sterkeren de zwakkeren steunen, dat wij spreken waar anderen moeten zwijgen, dat wij doen waar anderen dat niet meer kunnen. Daarom ook heel veel dank voor alles wat bijeengebracht is voor de voedselbank. Tot en met **27 maart** kunt u bij mij thuis afgeven wat u wilt bijdragen.

Filmavond voor stichting De Opkikker *Lammy Vriesinga*

Taakgroep Diaconaat verzorgt een filmavond op woensdag 23 maart in de kerk aan de Raadhuisstraat Wognum. De entree bedraagt €7.50. De opbrengst gaat naar de het jaardoel 2022: Stichting De Opkikker.

BALLON is het waargebeurde verhaal van twee families die, ten tijde van de Koude Oorlog, in een race tegen de klok alles op al-

les zetten om van Oost- naar West-Duitsland te vluchten. Het historische filmverhaal toont een van de meest spectaculaire ontsnapingen in de geschiedenis.

Het programma

19.30 uur	Inloop met koffie en thee
20.00 uur	Korte inleiding en start van de film.
Rond 21.30 uur	Kort nagesprek over het filmverhaal We sluiten af met een drankje.

Aanmelden bij: lammy-vriesinga@kpnmail.nl; tel. 271290, of door uw naam te noteren op de lijst in de kerk (bij de koffie) Dan weten wij hoeveel bezoekers we mogen verwachten. Betalen aan de kassa, contant of pinnen.

Met een hartelijke groet van het Diaconaat.

Taakgroep Financiën & Beheer

Jan Hania

Verkoop/verhuur kerken Benningbroek en Sijbekarspel **Stand van zaken**

Ruim twee jaar geleden is tijdens een gemeentebijeenkomst de verkoop/verhuur van de kerken in Benningbroek en Sijbekarspel aangekondigd. De belangstelling voor de diensten liep terug en de betrokkenheid van de mensen in de betreffende dorpen bij de kerken was minimaal.

Door de kerkenraad is een projectgroep ingesteld die de opdracht kreeg de diverse mogelijkheden te bekijken. Deze groep is nu ruim een jaar aan de slag. Naast eigen inbreng zijn ook de provincie Noord-Holland en de kerkrentmeester er bij betrokken. Zij hebben de nodige adviezen gegeven.

De projectgroep heeft vooral gekeken naar de mogelijkheden van de kerken en de betrokkenheid van de inwoners en de kerkleden in de dorpen. Ook zijn besproken de subsidies, de monumentale status, bestemmingsmogelijkheden, etc.

Voordat we overgaan tot het maken van voorstellen voor verhuur of verkoop van de kerken willen we iedereen informeren.

In maart worden de bewoners van Benningbroek en Sijbekarspel op de hoogte gesteld van de stand van zaken. Wellicht worden er nuttige opmerkingen gemaakt.

Op **11 mei** wordt dit onderwerp op de gemeenteavond besproken. Daar kunnen ook voorstellen worden gedaan, waarna de kerkenraad verdere besluiten kan nemen.

En nogmaals voor de duidelijkheid: de gemeenteleden worden gehoord en daarop neemt de kerkenraad een besluit. Dus niet de bewoners van de dorpen.

Investerings in de kerken

Ook dit jaar vindt er het nodige (groot) onderhoud plaats aan de kerken. Het zijn monumenten en als eigenaar ben je verplicht deze goed te onderhouden.

Nu we de kerken van Benningbroek en Sijbekarspel misschien op korte termijn afstoten (we weten nog niet hoe snel dat gaat) is de vraag: moeten we nog wel al dat onderhoud doen? Is het geen weggegooid geld?

Voor beide kerken is een subsidie afgegeven over zes jaar, die bedraagt ca. € 25.000,--. De kerk kan die subsidie houden indien ze aan monumentaal onderhoud het dubbele uitgeeft, dus moet in zes jaar voor circa € 50.000,-- onderhoud plaatsvinden. Voor Benningbroek komen we met het buitenschilderwerk ongeveer op dit bedrag.

Voor Sijbekarspel staat de renovatie van het dak in de planning. Hiervoor is een extra subsidie bij de provincie aangevraagd en ook toegezegd, het gaat om een bedrag van € 65.000,-. We zijn bezig deze werkzaamheden voor te bereiden. We proberen de kosten zo minimaal mogelijk te houden, zodat de kerkelijke gemeente weinig hoeft bij te betalen.

Wordt de kerk verkocht dan gaat de subsidie mee. We hoeven dan ook niet terug te betalen, al zullen reeds verkregen subsidies wel in de koop verrekend moeten worden. Wordt de kerk verhuurd dan blijven we verantwoordelijk voor het buitenonderhoud.

We kunnen dit onderhoud niet nog jaren uitstellen want dan overschrijden wij de zes jaar en kost het ons veel geld. Vandaar dat de voorbereiding wel doorgaat.

Gemeenteavond op woensdag 11 mei

Door de coronamaatregelen hebben wij al twee jaar geen gemeenteavond gehad. Daarom vindt de kerkenraad het van groot belang dit voorjaar de gemeenteleden samen te roepen. Natuurlijk zien we elkaar bij de kerkdiensten maar er blijven een aantal punten die wij graag met onze leden willen bespreken.

Wij hebben dan ook een gemeenteavond gepland op woensdag **11 mei** a.s. om 20.00 uur in de kerk van Wognum. Afhankelijk van het aantal aanwezigen vindt deze bijeenkomst plaats in de achterzaal of in de kerk.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

- stand van zaken verhuur/verkoop kerken Sijbekarspel en Benningbroek;
- de samenwerking met andere kerken;
- de beleving van onze zondagse vieringen.

Wij vragen u deze datum vrij te houden. U krijgt natuurlijk enkele weken vooraf een officiële uitnodiging.

Vrijwilligers

Net als veel kerken drijft ook onze kerk voor een aantal werkzaamheden op vrijwilligers. Nu het weer mogelijk is zal het nodige georganiseerd worden. Denk aan de activiteiten voor het jaardoel, de extra diensten in de Paastijd, onderhoud rond en in de kerken, werkzaamheden tijdens de diensten.

Wij willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet. In de loop van dit jaar willen we graag met elkaar een gezellige avond houden. Dan krijgen jullie de verdiende extra aandacht.

Kerkbalans 2022

Kerkrentmeesters

Het toegezegde bedrag is op dit moment circa € 22.000, vergelijkbaar met 2020. In vergelijking met vorig jaar is te zien dat het aantal reacties groter is als er opgehaald wordt (123 tegen 94).

Dit jaar was het namelijk weer mogelijk de antwoordenvoloppen op te halen. Dank aan de leden die bereid waren dit te doen. Alle

begrip voor degenen die het verstandiger vonden hun wijkje alleen te bezorgen en niet op te halen. Dat is in de brief ook aangegeven. Voor de leden op die adressen geldt: reageer op de actie als u dat nog niet gedaan hebt met het terugsturen van het opgaveformulier of een bankoverschrijving.

Voor degenen die dat al gedaan hebben: hartelijk dank. En degenen die nog geen toezegging hebben gedaan vragen wij: doe mee en draag bij aan het werk van de kerk. Vooral met de tegenvallende opbrengsten van verhuur van de kerken en collectes de afgelopen twee jaar is uw bijdrage aan uw kerk hard nodig.

Effies Klesse

©Ina Broekhuizen-Slot

Te veul

We ete te veul
we drinke te veul
we zitte te veul
we wasse te veul
we kope te veul
we hewwe te veul
we klesse te veul
we swesse te veul
we peêuwe te veul
we wulle te veul.

En
we hewwe toid te kort
hoe zou dat nou kenne?

Kerk te Kijk

Het laatste kwartier

De kerk van Sijbekarspel dateert in oorsprong vermoedelijk uit de twaalfde eeuw. Het was een kerkzaal gebouwd in de richting oost-west, met aan de oostkant achter de preekstoel een iets langer en smaller koor. De muren werden opgetrokken van tufsteen. Waarschijnlijk zaten er romaanse venters in de kerk, zoals in sommige Friese kerkjes.

In de vijftiende eeuw werd er een bakstenen toren met spits voorgezet. In 1815 is het grootste deel van de kerk afgebroken vanwege de slechte staat, de achtermuur werd dichtgemetseld. Ook de toren begon gebreken te vertonen en als vervanging werd de huidige dakruiter geplaatst.

Het uurwerk dateert uit de tijd dat het eenvoudiger was om er één wijzer aan te zetten, alleen voor de uren. 'Niet zeuren over dat laatste kwartier,' werd er gezegd.

Toch kan die ene wijzer voor problemen zorgen. Zo vertelde een gemeentelid uit Wognum mij eens dat ze wat aan de late kant was voor de kerkgang in Sijbekarspel. Tegenwind misschien en dan is het nog een heel eindje trappen. Ze kwam aanrijden, keek op de torenklok, raakte in war door die ene wijzer en dacht dat het al half elf was. Ze maakte rechtsomkeert en merkte pas naderhand dat het nog niet eens zo laat was. Dat 'laatste kwartier' was voor haar niet van toepassing.



Foto: Hoe laat is het op het moment dat deze foto van het uurwerk in Sijbekarspel gemaakt is? Wat denkt u? Het is bijna twaalf uur.

Vijf Klankbord-vragen aan Ton Novotný

1. Hoe klinkt je naam?

Antonin Vlastimil Novotný. Ik ben vernoemd naar mijn vader en mijn opa. Het zijn Tsjechische namen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam mijn vader naar Zaandam, daar ben ik geboren en opgegroeid. Ik ben niet tweetaalig opgevoed maar in Tsjechië red ik me wel hoewel het een heel andere taal is dan het Nederlands. De naam Antonin wordt afgekort tot Ton of Tony, bij ouderen is het vaak Tonda en bij jongeren Toničk, waarbij je de č uitspreekt als 'sj'.

2. Naar welke klank luister je graag?

Ik wandelde vroeger vaak en ik herinner me een wandeling in een bos dicht bij de Oost-Duitse grens. Opeens werd ik getroffen door een kakafonie van vogelgeluiden. Verbaazingwekkend en zo intens, dat had ik nog nooit eerder zo gehoord.

Klanken, vraag je? Ik hou meer van de stilte! Juist in de waan van de dag waardeer ik de stilte. Laatst logeerde een vriend bij



Foto: Ton voor de deur van het Witte Kerkje in Benningbroek. 'De enige manier om mensen hier naar binnen te krijgen, is de deur opengooien en zelf naar buiten te gaan!'

me die corona had gehad. Hij kwam hier in huis helemaal tot rust.

Ik luister naar allerlei soorten muziek, afhankelijk van mijn stemming.

3. Wat heb je graag op je bord?

Spruiten en ook andijviestamppot met jus en spekjes! In Tsjechië eten we vaak knoedels, ofwel knedlík, met goulash. Een knoedel is een deegbal van brooddeeg, pastadeeg of een mix van beide. Meestal worden de balletjes gekookt. De knoedels worden soms gevuld, soms niet. Vaak vind je er toch iets van vlees in terug, zoals gehakt, varkensvlees, stukjes spek of zelfs lever. In Oostenrijk maken ze graag zoete varianten met een vulling van abrikozen of pruimen. Niet-gevulde exemplaren serveert men bij gerechten met vlees, kip of paddenstoelen. Als jonge jongen ging ik regelmatig naar Tsjechië in de grote vakantie. Nu nog reizen we er ongeveer om de drie jaar naartoe. Dan staat trouwens ook vaak Wiener schnitzel op het menu.

4. Als er een groot bord bij het kerkenhek zou staan, wat zou je er dan op willen schrijven?

Dat zou een uitnodigende tekst zijn. Net als bij de Open Monumentendag wil ik de kerkdeur open zetten. Want ik zou graag zien dat mensen binnenkomen, al was het alleen maar om stiekem te kijken hoe het is in de kerk. De enige manier om mensen naar binnen te krijgen, is de deur opengooien en zelf naar buiten te gaan!

5. Wie of wat is jouw klankbord?

Ik praat zelden met anderen over mezelf, de mensen spreken vaker tegen mij. Ik luister dus liever. Ik heb een goede vriend uit mijn studietijd, daar kan ik mijn hart bij luchten. Het is voor mij verstandig om te luisteren naar mijn innerlijke stem die zegt: Ton, wat is goed, wat is niet goed. Dan ga je nadenken of je gaat te rade bij wat er in het verleden is gebeurd. Je maakt

weloverwogen je keuzes in het leven. Sta daar dan ook achter en zeg later niet: had ik maar zus of zo gedaan.

Ook Jezus is mijn klankbord, mijn praktische voorbeeld, ik kan proberen hem na te leven.

Als jonge jongen was ik een van de leiders van de zondags-school. Hoogtepunten waren de keren dat ik tijdens het kinderkerstfeest het verhaal mocht vertellen, bijvoorbeeld dat van Vdertje Panov, de schoenmaker. Verhalen zijn belangrijk, ook in deze tijd. Verhalen en gezelschapsspelen worden nu herontdekt. Dat is een groot goed!

Ingezonden brief

In het vorige nummer van Klankbord gaven wij u kort de strekking weer van een door Gerda Govers ingezonden brief. Omdat de opmaak van Klankbord toen al vrijwel klaar was, hebben wij met Gerda overlegd of zij deze brief alsnog geplaatst wilde zien. Dat blijkt het geval. De inhoud wordt hieronder weergegeven.

Aan de lezers,

De protestante gemeente van Wognum heeft drie kerken waar de kerkdiensten bij toerbeurten worden gehouden. Te weten de kerken in Sijbekarspel, Benningbroek en Wognum. In de huidige tijd valt het niet mee om ze te behouden, door de terugloop, het dure onderhoud etc.

Met alle respect naar de vrijwilligers die enorm veel werk verzetten rond deze kerken, baart het me zorgen en dit moet maar eens van mijn hart.

"Wat niet gaat is nog nooit gebeurd". Deze regel schoot me te binnen bij het (tussen de regels door) lezen om het vragen om een (extra) bijdrage voor de Kerkbalans vanwege een restauratie aan de kerk van Sijbekarspel.

Sijbekarspel is mijn geboortedorp. In het mooie kerkje ben ik gedoopt. Op het kerkhof liggen familie en vrienden. De gele klinikers van het kerkenpad komen bij onze boerderij vandaan. Alle reden voor mij, zou je denken, om de kerk te koesteren en te willen behouden voor waar hij voor dient.... maar:

voor een grote restauratie is een doordachte beslissing nodig. Een beslissing die wordt genomen met instemming en/of meedenken van *á*lle gemeenteleden, op een open en democratische manier. We konden geen bijeenkomst houden de laatste twee jaar en niemand kon worden gehoord. Naast dit besef weet ik dat er ook mensen zijn die van hun armoedje hebben gedoneerd aan de kerk in vol vertrouwen...Wanneer er desondanks een beslissing zou worden genomen, is dit met andermans gedachten en geld omgaan op een respectloze manier. Het zou getuigen van een verkeerde ondernemingsgeest en zal verdeeldheid scheppen i.p.v. saamhorigheid en vertrouwen.

Dit brengt me op de volgende punten:

*Het zou fijn zijn om gezamenlijk tot een besluit te komen door een gemeenteavond te houden, door misschien een enquête en/of een manier te bedenken om de mensen hun wensen kenbaar te kunnen laten maken, zodat het duidelijk wordt wat er lééft onder de mensen.

*Waarom niet twee kerken afstoten, ongeacht welke. Eén kerk is immers voldoende voor het aantal kerkgangers dat onze gemeente telt. Er zullen genoeg mensen zijn die snakken naar ruimtes om hun creatieve ideeën gestalte te kunnen geven, die er 'brood' in zien om een kerk op een andere manier tot zijn recht te laten komen middels een bed & breakfast, muziekruimte, etc. etc. Zo worden de verkochte kerken ook weer ten volle gebruikt en benut i.p.v. de luttele uren per jaar. Bovendien heeft de gemeente op deze manier ook weer genoeg armslag om één kerk te onderhouden. Genoeg is genoeg. Iedereen blij.

Het is begrijpelijk dat bepaalde overwegingen lastig zijn te maken, maar materialisme lijkt haaks te staan op de uitdraging van het geloof. Want écht geloven doe je met je hart. En in je hart zit een bodemloze put van rijkdom. Een rijkdom die niets van doen heeft met bezit. Is dát niet wat werkelijk telt?

Ik wens u allen wijsheid toe en zal u veel licht sturen, met heel mijn warme, West-Friese hart.

Vriendelijke groet, Gerda Govers

Collectes

Rens Opbroek en Peter van der Molen

	Bedrag *	Doel	Kerk **
30 januari	€ 96,75	Opkikker jaardoel 2022	€ 43,50
6 februari	€ 50,-	Inloophuis Medemblik	€ 22,50
13 februari	€ 30,60	Unicef ¹⁾	€ 24,50
20 februari	€ 50,-	St. Vrienden van Sweelinckhof	€ 25,50
27 februari	€ 91,-	Opkikker	€ 78,45
2 maart	€ 250,-	Giro 555 ²⁾	
6 maart	€ 50,-	Dorcas	€ 25,10
13 maart	€ 221,50	Voedselbank Hoorn	€ 59,50
20 maart		Warm Thuis	
27 maart		Hospice Dignitas, Hoorn	
3 april		Kinderkledingbank	
10 april		Nieuw Roosevelt huis	
17 april		St. Hulpverlening Westfriese kerken	
24 april		St. Vrienden van Leekerweide	
1 mei		Rode Kruis	
8 mei		Opkikker	

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn (in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een bedrag op de rekening van de kerk: NL 09RABO 0371606020 onder vermelding van: *Collectemunten voor Naam en Adres*. De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.

Bijzonderheden collectes

Er wordt weer gecollecteerd in de kerk, ook worden giften ontvangen via de diaconierekening. Veel dank daarvoor.

De diaconie maakt steeds minimaal € 50,- over aan het geplande goede doel, of meer als er meer wordt ontvangen.

- 1) Unicef krijgt € 8,- per maand door automatische incasso.
- 2) De diaconie heeft € 250,- gedoneerd aan Giro 555 t.b.v. Oekraïne.

Van het Westfries Archief

Beste meneer, mevrouw,

Op 15 april 2020 deed het Westfries Archief een oproep voor materiaal met betrekking tot de uitbraak van de Covid 19 pandemie. Wij hebben veel materiaal ontvangen. Ook van u en daar willen wij u heel erg voor bedanken. Het materiaal wat wij tot op heden ontvangen hebben staat nu allemaal online op onze website. Voor ons een bijzonder moment, omdat het de eerste keer is dat wij zo'n oproep hebben gedaan en daar zoveel respons op hebben mogen ontvangen van heel divers materiaal.

Maar wij zijn nog steeds op zoek naar materiaal, dus mocht u nog foto's, filmpjes, geluidsfragmenten, gedichten, verhalen hebben die u wilt delen op onze website en die wij mogen bewaren, stuurt u deze dan naar corona@westfriesarchief.nl.

Mocht u op onze website beschrijvingen van uw ingezonden materiaal tegenkomen die u anders wilt hebben, laat het ons dan ook via bovenstaand e-mail adres weten. De corona-collectie vindt u via onderstaande link en dan te klikken op plaatsingslijst. Alle materialen staan op datum gesorteerd.

https://www.westfriesarchief.nl/onderzoek/zoeken?mivast=136&mizig=210&miadt=136&micode=2361&milang=nl&mizk_alle=2361&miview=inv2

Met vriendelijke groet,
Elsbeth Groothedde
Westfries Archief

Reuring

Greet Drijver

Psalm 139

Een van mijn lievelingspsalmen is psalm 139:

*Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.*

Wat ik daar mooi aan vind, is dat er staat '*Gij kent van verre mijn gedachten*'. Je wordt gezien zoals je bent!

Dit te weten, houdt in dat je nooit alleen gelaten wordt.

Altijd is Hij er en Hij houdt je in de gaten

Dat wordt ons uiteraard ook vaak voorgehouden in de kerk.

Sowieso met de zegen aan het eind van de dienst, maar ook in de prediking zelf.

In moeilijke tijden is het goed te weten dat God er toch bij is.

Hij is er ook als je even geen woorden genoeg hebt om iemand te troosten, bijvoorbeeld in een stil gebed, wanneer je even niet op de juiste woorden kunt komen. Ook dan spelen de woorden door mijn hoofd '*Gij kent van verre mijn gedachten*'.

Dit is voor mij voldoende.

Huub Oosterhuis heeft er een prachtig lied over gemaakt '*Ken jij mij*', mooi vertolkt door zijn dochter Trijntje.

Zo staan er nog veel meer mooie liederen in ons liedboek. Met name de oude psalmen, al zal dat wel 'oud' overkomen. Het zij zo.

De meeste psalmversjes hebben we vroeger op school elke maandagmorgen uit ons hoofd op moeten zeggen.

Die tijd ligt lang achter ons.

Ik hoop dat u ook steun en troost kunt halen uit onze prachtige liederen. Een goede tijd toegewenst.

Wijziging in de Klankbord redactie

Annebeth Kerkhoff heeft helaas moeten besluiten om haar plaats in de redactie van Klankbord op te geven. Een baan in het onderwijs blijkt in deze tijd moeilijk te combineren met het redactiewerk. Annebeth, geweldig bedankt voor jouw bijdragen in de afgelopen jaren!

We zijn blij te kunnen melden dat Hugo Pijl zich bereid heeft verklaard om de plaats van Annebeth in de redactie in te nemen. Hugo, hartelijk welkom bij ons team!

Overzicht verschijningsdata Klankbord 2021 - 2022

No.	Inleveren kopij	Verspreiding vanaf	Feestdagen
6	1 mei	9 mei	Hemelvaart, Pinksteren
7	26 juni	4 juli	

In een droom

In een droom liep ik een winkel binnen,
achter de toonbank stond een engel.

Ik vroeg: 'Wat verkoopt u hier?'

'Alles wat u maar wilt,' zei de engel.

'O,' zei ik, 'echt waar?'

Ik wil graag vrede op aarde,
geen honger en geen armoe meer,
gezondheid en onderdak,
vrijheid en respect voor iedereen.'

'Wacht even,' zei de engel,

'u begrijpt me verkeerd.

Wij verkopen hier geen vruchten,
alleen maar de zaden
die u zelf kunt zaaien.'

Chassidisch verhaal uit *Zwart-Wit, een boek over menselijkheid*

Website

Koos Taanman - webmaster Het Vierkant
webmaster@protgemwognumbsn.nl

Om u attent te maken op actuele informatie over met name Het Vierkant, wordt er vaak verwezen naar (alfabetisch)
Facebook - Klankbord - Liturgie-boekje.

Maar de website van Het Vierkant hoort daar ook bij.
Dus: Facebook - Klankbord - Liturgie-boekje - Website.

Nadat u in de browser hebt ingetypt protgemwognumbsn.nl, of digitaal hebt geklikt op deze koppeling, komt u op de website. Waarom is die website er?

- Visitekaartje: we laten zien wat Het Vierkant is, wat er gebeurt.
- Etalage: we laten zien wat we te bieden hebben.
- Actueel: snel aan te passen.

U treft er ook het nieuwste Klankbord aan, dat u daar digitaal kunt lezen. *Bespaar kapitaal, lees Klankbord digitaal.*

Er is een goede samenwerking tussen de redacties van het Klankbord en de website.

Dus: kijk op de website en maak er gebruik van.

Klankbord op papier - een keer per twee maanden -,
de website digitaal - dagelijks actueel -, zijn beide op hun eigen manier bedoeld om

- contact met elkaar te onderhouden,
- op de hoogte te zijn en te blijven van datgene waar onze gemeente Het Vierkant mee bezig is.

De website stáát 'Vierkant' achter u, informeert, wijst de weg.

Wilt u een artikel sturen of wilt u ons ergens op attenderen?

U stuurt een e-mailbericht naar
webmaster@protgemwognumbsn.nl

Een bijzonder boekje

Piet Rietveld

Met een kop koffie in de hand loop ik na de dienst een rondje langs de tentoongestelde schilderijen in de achterzaal van de kerk in Wognum. Prachtig! Wat mooi om zoiets te kunnen maken. Het is mij helaas niet gegeven... In de hoek, bij het rek met tijdschriften, blijf ik staan. Er staan een paar boeken op en Hannelore heeft er een briefje bijgezet: *deze mag u meenemen*. Er lijkt niet echt iets van mijn gading bij te zijn. Maar dan valt mijn oog op een gedichtenboekje van Geert Boogaard, 'Omdat er wat komt'. Meestal kunnen gedichten mij niet zo boeien, maar deze spreken mij bijzonder aan. Wat een geweldig dichterdomee was Geert Boogaard. Na een aantal gedichten te hebben gelezen besluit ik het boekje mee te nemen. Wellicht is er iets bij om in Klankbord te plaatsen.

Dan valt er een briefje uit de bundel, gedateerd 28 juni 1989, met als tekst:

L.S., Vandaag trof ik u niet thuis toen ik bij u aan de deur kwam. U mag er op rekenen dat ik u binnen afzienbare tijd opnieuw zal opzoeken. Deze laatste zin is doorgehaald, en in de marge staat handgeschreven, in piepkleine letters: De eerste zin van dit druksel klopt. Verder moest ik komen zeggen dat we op jullie 'open huis' niet aanwezig kunnen zijn, en bijgaand een boekje, waarmee we onze dank kenbaar maken. Met vriendelijke groet, Ds. J. Waagmeester.

Nieuwsgierig bekijk ik het titelblad, en tot mijn stomme verbazing lees ik 'Voor Reintje en Piet', getekend Liny en Jan Waagmeester.

Eindelijk valt het kwartje: wij kregen dit boekje bij ons vertrek naar Limburg in 1989. Daar stond het jaren (tot mijn schande ongelezen) in een boekenkast op zolder. Bij onze verhuizing naar Wognum was de hoeveelheid boeken te groot voor een plekje in onze seniorenwoning. Een aanzienlijk deel van de boeken ging naar de kerk, voor de rommelmarkt. Door corona lagen alle boeken nog een paar jaar op de zolder van de kerk. Maar eindelijk was het toch zover: de rommelmarkt. Hopelijk zijn er een paar van onze boeken bij u goed terecht gekomen. Maar gelukkig heeft niemand dit boekje de moeite waard gevonden. Dank u wel daarvoor! Het moest zo zijn...

Agenda

Maart

23 Filmavond, inloop vanaf 19.30 uur, kerk Wognum

April

20 Plusmiddag, uitnodiging met nadere informatie volgt

21 Taakgroep Pastoraat 19.30 uur, kerk Wognum

Mei

11 Gemeenteavond, 20,00 uur, kerk Wognum

18 Taakgroep Pastoraat 19.30 uur, kerk Wognum

Afspraak

Die gister
is gestorven,
staat morgen
al weer op.

De afspraak is
drie dagen
Meer mag
de dood
niet vragen.

Ik weet het:
Niets klinkt
er vreemder
en niets lijkt
minder waar,
maar vier stemmen
vertellen het eender.
Wat zij zeggen
is vierkant waar.

Geert Bogaard

Wie wat waar

In het papieren Klankbord

Bankrekening

NL 09 RABO 0371 6060 20 en NL 86 RABO 0362 0509 10

t.n.v. Protestantse Gemeente Wognum/BSN

NL 19 RBRB 0825 0203 87

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Wognum/BSN

En tóch geloven dat het lente wordt,
al valt de koude regen neer in stromen
op kale, zwarte takken van de bomen,
al zijn de dagen lichteloos en kort.

En tóch geloven dat de zon het wint,
al houdt ze zich soms dagenlang verborgen,
zoals een mens, in 't donker van de zorgen,
soms plotseling een zonnig plekje vindt.



En tóch geloven dat 't gezaaide graan
ontkiemen zal in koude, zwarte aarde,
zoals God in Zijn Zoon Zich openbaarde:
Die leeft, maar uit de dood is op gestaan.

Nel Benschop