

Klankbord

Protestants Kerk

Protestantse Gemeente

Het Vierkant



jaargang 35 – nummer 6
mei – juli 2022

Kerkdiensten

Zondag 8 mei, 10.00, Wognum, Doopdienst

Er is deze zondag ook K!ND, kindernevendienst
Ds. Peter van Ankeren – Organist: Christine Janssen
Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Koos Taanman

Zondag 15 mei, 10.00, Sijbekarspel

Dienst m.m.v. de 4Cantorij o.l.v. Joost van der Kooij
Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer
Ouderling/lector: Barbara Donker

Zondag 22 mei, 10.00, Wognum

Mw. Ina Broekhuizen-Slot – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling/lector: Tryja Boven

Zondag 29 mei, 10.00, Wognum

Dhr. Bart Koorn, Hoorn – Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Pieter Gorter

Dinsdag 31 mei, Sweelinckhof, 19.00 uur

Ds. Peter van Ankeren

Oecumenische Pinksterpelgrimage (30 mei t/m 3 juni)

Maandag 30 mei, 19.00, protestantse kerk Abbekerk

Ds. Peter van Ankeren

Dinsdag 31 mei, r.k. kerk Hoogwoud

Pastoor Bert Glorie

Woensdag 1 juni, 19.00, Benningbroek

Pastoor Alvaro Rodriguez Luque

Donderdag 2 juni, 19.00, r.k. kerk Spierdijk

Pastor Anne-Marie van Straaten

Vrijdag 3 juni, 19.00, protestantse kerk Hensbroek

Ds. Sylvia Neuféglise

Zondag 5 juni, Pinksteren, 10.00, oecumenische dienst in de r.k. St. Bonifatiuskerk in Spanbroek

Ds. Désirée Woudt en pastor Jan Verbruggen

Zondag 12 juni, 10.00, Wognum

Ds. Jantina de Ruiter, Oostwoud – Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Bernice Zuidhof

Zondag 19 juni, 10.00, Sijbekarspel

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Christine Janssen
Ouderling/lector: Barbara Donker

Zondag 26 juni, 10.00, velddienst in Nibbixwoud

De ontvangende kerk voor deze velddienst is dit jaar de r.k. kerk van Nibbixwoud. Locatie en voorgangers zijn nog niet bekend.

Dinsdag 28 juni, Sweelinckhof, 19.00 uur

Ds. Peter van Ankeren

Zondag 3 juli, 10.00, Benningbroek, Maaltijd van de Heer

Er is deze zondag K!ND (in plaats van 10 juli)

Ds. Peter van Ankeren

Bij een aantal diensten

Ds. Peter van Ankeren

Over de Pinksterpelgrimage, van 30 mei tot en met 5 juni

"HET VUUR VAN DE GENERATIE Y en later!"



Van 30 mei tot 5 juni mei trekken we oecumenisch op naar het Pinksterfeest. Voor de 17^e keer pelgrimeren wij door onze regio. Pinksteren is het feest van de Heilige Geest, van de Geest die ons beweegt, van de inspiratie die wij ontvangen vanuit ons geloof. Bij deze Pinksterpelgrimage komen de jongeren aan het woord. Waardoor worden zij bewogen en geraakt? Waar gaan ze voor?

Deze jongeren hebben hun eigen specifieke kenmerken. Multi-taken en keuzestress zijn de twee bekendste. Ze kunnen appen, netflixen, huiswerk maken en social media volgen tegelijk. Hun wereld is veel groter dan de wereld van de babyboomer. Toen de boomer twaalf was, kon hij kiezen uit ponypark Slagharren of Artis. De twaalfjarige 'digital native' moet een keus maken of zij/hij naar een afgelegen dorpje in de Himalaya of in een volledige, door anderen ontworpen, virtuele wereld gaat.

Het leven is voor hen een stuk minder eenvoudig dan dat het voor hun ouders was. De wereld is onstabiel geworden en meer op het individu gericht. Dit maakt ze realistischer; jong als ze zijn, denken ze nu al na over een vaste baan of liever nog een eigen onderneming.

Elke viering begint 's avonds om 19.00 u. Alleen de slotviering in de St. Bonifatiuskerk van Spanbroek begint op Pinksteren om 10 uur.

We hopen op mooi weer zodat we elkaar al op de fiets oecumenisch kunnen ontmoeten.

*Namens de Oecumenische Werkgroep Midden West-Friesland,
Jan Verbruggen*

Diensten in Sweelinckhof

Wat was het fijn om op de zaterdag voor Pasen als christenen van verschillende kerken het feest van de Opstanding te hebben kunnen vieren. Sowieso was het fijn om hier weer een dienst te kunnen hebben, na een lange tijd helemaal geen vieringen te hebben gehad vanwege corona. Vanaf nu kunnen we op de laatste dinsdag van de maand ook weer bij elkaar komen voor onze maandelijkse diensten.

Dat zal gebeuren op dinsdag 31 mei en op dinsdag 28 juni. We hopen u dan weer te zien in de dienst, die om 19.00 uur begint. Na deze dienst, die ongeveer een half uur duurt, drinken we met elkaar een kopje koffie of thee. U bent weer van harte welkom!

Velddienst op zondag 26 juni

De ontvangende kerk voor deze velddienst is dit jaar de r.k. kerk van Nibbixwoud. Eerdaags vindt een vergadering plaats waarbij de locatie, thema en verder invulling van de dienst wordt besproken en uitgewerkt. U hoort hier meer over.

En een terugblik

In tegenstelling tot de afgelopen jaren (waarin corona het dagelijks leven bepaalde) konden we weer de dagen rond Pasen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille zaterdag en Pasen) vieren in de verschillende kerken.

Op Witte Donderdag deelden wij brood en wijn in een kring in de kerk van Sijbekarspel en dachten wij aan de laatste maaltijd die Jezus had met zijn leerlingen. De dag daarop (Goede Vrijdag) hoorden wij teksten, zongen wij liederen, zagen wij afbeeldingen bij het verhaal van Goede Vrijdag. Tijdens deze viering, die voorbereid was en uitgevoerd werd door de taakgroep Vieringen werd de Paaskaars gedooft, nadat de tekst was gelezen over het sterven van Jezus.

Op Stille Zaterdag werd de Paaskaars binnengebracht in de kerk van Wognum en deelden we met elkaar het licht, als teken dat het licht van Jezus het duister heeft overwonnen.

Pasen vierden we dit jaar in Sijbekarspel. Het was fijn dat zoveel mensen naar Sijbekarspel waren gekomen om met elkaar Pasen te vieren. De Heer is opgestaan.

Dank aan eenieder die heeft meegewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van de diensten!

Beroep ontvangen en aangenomen

Zondag 20 maart meldde ik na de kerkdienst dat ik een tijdje daarvoor benaderd was door de gereformeerde kerk De Morgenster (PKN) in Papendrecht in verband met een predikantsvacature.

Na een aantal goede gesprekken met de beroepingscommissie heeft de commissie mij voorgedragen aan de kerkenraad van De Morgenster als te beroepen predikant. Deze kerkenraad heeft ook ingestemd met een beroep op mij.

Op 20 maart heeft de kerkelijke gemeente, in een speciale gemeentevergadering, aansluitend aan de kerkdienst, ook van harte ingestemd met het beroep op mij.

Maandagavond 28 maart is een afvaardiging van de beroepingscommissie bij Kees en mij thuis geweest en heb ik de beroepsbrief gekregen. Ik heb het beroep aangenomen, hetgeen betekent dat wij u over enige tijd gaan verlaten, naar Papendrecht zullen verhuizen.

Voor alle duidelijkheid: ik voel mij zeer thuis in uw midden en werk met veel plezier binnen de gemeente het Vierkant. Ik wilde echter, indien mogelijk, voor mijn emeritaat nog één keer van gemeente wisselen. Toen de gemeente De Morgenster uit Papendrecht mij benaderde en het in alle opzichten 'klikte' heb ik daarom met pijn in het hart uiteindelijk besloten deze kans toch aan te grijpen en het beroep te aanvaarden. Ik ga u zeker missen!

Ik ben voornemens om op zondag 28 augustus afscheid te nemen als predikant van Het Vierkant. Tot die tijd werk ik gewoon in Het Vierkant en wonen wij nog in de pastorie aan de Hanebalk. Ik hoop dat we de komende maanden nog een goede tijd met elkaar hebben.

Vanuit de kerkenraad

Rens Opbroek

In het vorige Klankbord meldde ik verheugd dat de kerkenraad na het vervallen van alle coronamaatregelen eindelijk weer kon overgaan tot de normale orde. Echter leidt het onverwachte en uitgebrachte beroep uit Papendrecht op onze predikant, dat hij heeft aangenomen, ertoe dat wij plotseling met veel nieuwe zaken worden geconfronteerd. Er is een periode van veel intern en extern overleg aangebroken. Gezien het huidige ledental van on-

ze gemeente Het Vierkant zullen wij bij het aantrekken van een nieuwe predikant rekening moeten houden met een aanstelling van 50 of 60% en dat is niet gemakkelijk te realiseren. Als wij om ons heen kijken naar buurgemeentes zien wij daar dezelfde trend en dat betekent dat wij moeten onderzoeken of op een aantal gebieden samenwerking mogelijk is.

In gemeenteberaad na de dienst op 24 april bent u daarover op hoofdlijnen geïnformeerd en ook hoe wij dat vorm gaan geven. Volgend op dat overleg met buurgemeentes wordt er een profiel-schets opgesteld van een nieuwe predikant en moet er een z.g. solvabiliteitsverklaring worden aangevraagd (zijn wij financieel in staat om de afdracht voor een nieuwe predikant te kunnen voldoen?). Daarna volgt, waarschijnlijk rond de zomer de instelling van een beroepingscommissie, die een afspiegeling is van onze gemeente, dus de juiste verhouding man/vrouw, oud/jong, direct betrokken bij de kerk of meer op afstand. Wanneer u daarin wilt deelnemen horen we dat graag, maar dan wel met een motivatie waarom u lid wilt worden.

Verder is het fijn te zien dat diverse activiteiten vanuit de taak-groepen nu doorgang vinden. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Jan Boven. Hij was niet alleen een begenadigd verteller bij de virtuele stadswandeling door Amsterdam op de Plusmid-dag van 20 april, maar verraste ons daarna door een prachtige reproductie aan te bieden van een schilderij van de kerk in Wog-num, geschilderd door Abraham Beerstraten in 1640/1660.

De komende tijd gaat de kerkenraad zich onder andere bezig-houden met de jaarrekeningen 2021, de begroting 2023 en ook met de toekomst van onze kerkgebouwen.

Via Klankbord, Klankbord Express en gemeenteberaad houden we u op de hoogte.

Inspiratie

Ds. Peter van Ankeren

Dom Helder Camara (1909-1999) was een bisschop in Brazilië. Hij was een tegenstander van de militaire dictaturen in dat land. Hij kwam op voor armen en verdrukten in Zuid-Amerika.

Onlangs kwam ik een gedicht van hem tegen. Dit gedicht heet *De Geest ademt*:

*Al degenen met ogen om te zien,
mannen en vrouwen met oren om te horen
zijn op het spoor van een opkomende dageraad;
een reden om door te gaan.*

*Klein lijken ze, deze tekens van de dageraad,
absurd, misschien.*

*Al degenen met ogen om te zien
mannen en vrouwen met oren om te horen
ontdekken in de nacht
een bijzondere lichtschittering:
zij doorzien de reden om door te gaan.*

Dat Gods Geest, de Geest van Pinksteren, ons de moed en de kracht geeft om door te gaan, want wij hebben ogen om te zien en oren om te horen.

Een inspirerend Pinksterfeest toegewenst.

Taakgroep Pastoraat

Ds. Peter van Ankeren

De bloemen uit de zondagse kerkdienst zijn de afgelopen tijd gegaan naar:

Meike van der Gracht, Pieter en Carolien Schalkwijk, Corné Verzaal, Naomi Kooi en Robin van der Gracht, Peter van Ankeren, Johanna van der Molen.

Op 1 april j.l. hebben Naomi Kooi en Robin van der Gracht een dochter gekregen: Jill. Wij feliciteren Naomi en Robin van harte. Wij wensen jullie een goede en gezegende toekomst met elkaar.

Op 28 april hebben Manoah Kooi en Anne Ruwers een dochter gekregen: Luna Sophie. Ook Manoah en Anne feliciteren wij van harte. Wij wensen jullie een mooie en gezegende toekomst met elkaar

Ook Ank en Alex Kooi willen wij in deze felicitaties betrekken. Ook jullie feliciteren wij van harte als oma en opa van Jill en Lina Sophie.

In Memoriam

Op 27 april 2022 overleed in Wognum Tine Scholten-Hofman op de gezegende leeftijd van 89 jaar. Ze was de geliefde echtgenote van Koen, liefdevolle moeder en schoonmoeder van Harry, René en Astrid en zorgzame oma van Renze en Matthies. Nog geen week voor haar heengaan was Tine opgenomen in de Villa, onderdeel van Sweelinckhof.

Tine werd geboren op 1 januari 1933 in Waalwijk. De oorlogsjaren in die stad vormden de belangrijkste periode in haar leven, ze vertelde er graag en veel over. Later verhuisde ze naar Deventer waar ze Koen leerde kennen. Voor haar huwelijk werkte ze met veel plezier als onderwijzeres. Naderhand trok het gezin naar Wognum waar Tine haar hart kon ophalen in de grote tuin aan de Industrieweg.

Op dinsdag 3 mei vond de afscheidsdienst plaats in de kerk van Wognum met aansluitend de teraardebestelling op het kerkhof. Goede woorden werden gesproken en mooie orgelmuziek, vertolkt door Peter Zwart, klonk in het uur waarin we stilstonden bij het leven van Tine.

Gekozen was voor de Bergrede en met name voor de zin 'Zalig zijn de zachtmoedigen want zij zullen de aarde beërven'. Een zin die van toepassing was op Tine. Want zachtmoedig was ze, altijd tactvol, geen harde woorden, nooit een onvertogen uitspraak. En ook vrolijk en tevreden, niet klagend ondanks lichamelijke ongemakken, niet gehecht aan luxe, belangstellend en gastvrij. Dat laatste woord staat centraal in de tekst behorende bij haar sterfdag, 27 april, uit het Bijbels dagboek *Aan stille wateren*, geschreven door dominee Troost. Tine vond troost en bemoediging in de uitleg bij de Bijbelteksten in dat boek. Iedere ochtend na het ontbijt las ze de tekst van die dag. Boven het gedeelte bij de datum van haar geboortedag, 1 januari, staat 'Kom achter mij'.

Woorden waar Tine haar leven lang op bouwde. Het slotlied *Ga met God en Hij zal met je zijn* was dan ook in de geest van haar sterke en waarachtige geloof. Mag Tine rusten in vrede. Nu is het stil rond Koen. We wensen hem, zijn kinderen en kleinkinderen van harte kracht toe en Gods nabijheid.

Ina Broekhuizen-Slot

K!ND

De komende tijd is er één keer per maand K!ND.

We gaan tijdens de (kinderneven)dienst knutselen en praten over God en Bijbelverhalen.

Onderstaand een lijstje van de zondagen dat er kindernevendienst is tot aan de zomer:

8 mei, doopdienst

12 juni

3 juli (Let op; is een week eerder).

Iedereen is van harte welkom!

Groetjes, Rieneke, Naomi en Renate

Het logo van de PKN

Op 1 mei 2004 fuseerden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk tot de Protestantse Kerk in Nederland. Dat werd groots gevierd, onder andere met een betekenisvol logo, passend bij het nieuwe kerkgenootschap.

Dit logo prijkt op veel websites en uitgaven van



plaatselijke protestantse gemeenten. Ook op de voorkant van Klankbord treft u dit logo aan, zij het wat klein.

Maar wat stelt dat logo eigenlijk voor?

Centraal, in het midden van het logo, staat een witte duif, een bekend symbool binnen het christendom. De duif staat voor de Heilige Geest en ook voor vrede. In de Bijbel komt de duif zowel in het Oude als het Nieuwe Testament voor. In Genesis lezen we bijvoorbeeld over een duif die hoop en leven brengt na de zondvloed door met een olijftakje terug te keren naar Noach. In het boek Marcus staat juist beschreven hoe de Heilige Geest als een witte duif neerdaalde op Jezus, toen hij werd gedoopt in de Jordaan.

De vorm van het logo is een cirkel. Die staat voor God als de Oneindige. Het kruis dat in het midden duidelijk zichtbaar is, staat voor Christus en de duif voor de Heilige Geest. Op die manier bepaalt het logo de kijker bij de drie-enige God, de basis van waaruit de Protestantse Kerk wil handelen en zijn.

Voor de cirkel als vorm is gekozen vanwege de rijke symboliek van deze vorm. De lijn van een cirkel stopt immers niet, maar blijft eeuwig doorgaan. Zo is het met God: Hij is de Eeuwige, het begin en het einde. Zoals in Openbaring 22:13 staat:

'Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.'

Daarnaast staat het ronde symbool voor eenheid in de kerken. Een volkomen vorm, waarin iedereen gelijk is.

Vier opvallende, lichte stralen vanuit het midden vormen samen een simpel kruis als symbool voor Jezus' kruisdood. Het is niet precies de kruisvorm die we in veel kerken zien, want in het kruis in het logo zijn alle armen even lang. Het is een zogenaamd Grieks kruis, dit komt voort uit de beeldtaal in de Orthodoxe Kerk. Het verwijst naar Jezus, naar Zijn lijden en sterven, maar juist ook naar Zijn opstanding.

In verkorte vorm overgenomen van de website PKN

De paden op, de lanen in...



...Vooruit met ferme pas! Ja, het kon weer met z'n allen. We hebben gewandeld samen afgelopen dinsdag 26 april voor het jaardoel Opkikker. Met veertien mensen zijn we vertrokken vanaf de kerk in Wognum om via Leekermee, Rijndijk, Pankoek en het Kreekbos weer terug te komen bij de kerk. En het was gezellig. Tijdens het wandelen heb je de gelegenheid om even met elkaar te babbelen en bovendien was het lekker weer. Gezonde beweging en het gebied van Rijndijk en Pankoek kent een aantal bollenvelden, wat weer de nodige mooie plaatjes oplevert.

Er stonden geen koeien op het pad dit keer, maar de vlaaien lagen er nog wel. Ik vind die dieren altijd groter dan je denkt als je ernaast staat en, eerlijk gezegd, dat geldt ook voor de vlaaien. Maar goed, we hebben gewandeld, sfeertje was prima en na afloop van de 5,7 kilometer had Hannelore gezorgd voor koffie, thee en het bijbehorende koekje. Wat zijn wij rijke mensen, denk ik dan. Dank aan de wandelaars die hebben meegedaan en aan alle sponsors die ons jaardoel een warm hart toegedragen hebben. Het heeft €111,- opgebracht. Geweldig!

Onze volgende activiteit voor het jaardoel zal ergens in juni zijn: een gezamenlijke maaltijd. Allemaal wat lekkers maken om met

elkaar te delen en het deelnamegeld is weer voor de Opkikkerdagen die we bij elkaar sparen. We houden u op de hoogte!

Taakgroep Financiën & Beheer

Jan Hania

Waar is de taakgroep momenteel mee bezig?

Ik wil u graag vertellen waar de taakgroep momenteel mee bezig is en wat er binnenkort aan zit te komen. En dat is best veel. Onder andere is het volgende aan de orde:

Met de kosters wordt overlegd over het onderhoud in en rond de kerken. De kosters hebben 'te veel' werk met de tuin en het groen rond de kerken. Hulp daarbij is hard nodig.

Enkele leden zijn druk bezig met de jaarrekening 2021. We hopen die deze maand rond te krijgen. Daarnaast beginnen we al weer met de begroting voor 2023. Aan de andere taakgroepen wordt dan ook gevraagd wat de plannen voor volgend jaar zijn.

Het land langs het Kerkelaantje moet vanaf augustus weer een nieuwe huurder krijgen.

De kerkrentmeester, dhr. Lingeman, is hiermee bezig. Maar weet u een huurder: geef het door, dan maken wij die kenbaar bij de kerkrentmeester. Ook is er momenteel overleg over het hekwerk langs het Kerkelaantje. Voor een behoorlijk deel staat dat er slecht bij. Met het Hoogheemraadschap Noord Holland Noord wordt overleg gevoerd over vervanging.

Na de bouwvakantie staat de renovatie van het dak en enig buitenwerk gepland in Sijbekarspel. Met de architect en de aannemer wordt momenteel het nodige voorbereid. Verder moet de kerk van Benningbroek aan de buitenkant geschilderd worden. Twee klussen die voor een behoorlijk deel door subsidie kan worden betaald.

Binnenkort moeten we aan de slag met de **solvabiliteitsverklaring** vanwege de vacature door het vertrek van onze predikant.

Verder komt de **Monumentendag** op 10 september er aan. In twee kerken zullen we aan deze dag deelnemen. In Sijbekarspel/Benningbroek gaat de historische vereniging hiermee aan de slag. In Wognum moeten we het programma nog maken.

Vrijwilligers voor diverse activiteiten zijn heel erg belangrijk. Het wordt steeds moeilijker om deze voldoende ingevuld te krijgen. Wij blijven dan ook een beroep op u doen.

Peter van der Molen kreeg een lintje

Op dinsdag 26 april om 9.00 uur zou de gemeente langskomen om te spreken over financiële zaken. Het onderwerp was wat onduidelijk. Peter van der Molen moest dus aanwezig zijn. Ook was Jan Boven toevallig aanwezig. Hannelore kwam mededelen dat het overleg iets later zou worden.

Wat Peter niet wist was dat buiten familieleden en bekenden samen kwamen en om half tien achter de burgemeester aan liepen en in de kerk plaatsnamen. In de vergaderruimte merkten we daar niet veel van. Na enige tijd vroeg Hannelore Peter om in de kerk te komen. Die had nog niets in de gaten. Pas toen hij de kerk inliep, zijn familie en bekenden en ook de burgemeester zag, werd het hem duidelijk. Hij zou een koninklijke onderscheiding krijgen!



Alvorens die uit te reiken gaf de burgemeester een overzicht van alle werkzaamheden die Peter had uitgevoerd onder andere op zijn werk, voor de kerk, het koor en de classis. Maar ook zijn werkzaamheden voor de pensioengroep, ouderen en zijn familie kregen aandacht. En hij deed dit allemaal met een positieve instelling. Speciaal werd toegelicht het installeren van de livestream in onze kerk. Daarom werd Peter benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.



Na de uitreiking was er een gezellig samenzijn in de kerkzaal en kreeg een ieder de gelegenheid de familie Van der Molen te feliciteren.

Peter, namens alle kerkleden gefeliciteerd. Dit lintje heb je zeer verdiend want je doet zoveel voor de kerk en ook voor anderen. En altijd met een positieve energie.

Jan Hania

Collectes

Rens Opbroek en Peter van der Molen

	Bedrag *	Doel	Kerk **
20 maart	€ 57,50	Warm Thuis	€ 37,50
27 maart		Kerkdienst in Oostwoud	
3 april	€ 50,-	Kinderkledingbank	€ 40,30
10 april	€ 50,-	Nieuw Roosevelt huis	€ 35,45
17 april	€700,- ¹⁾	St. Hulpverlening Westfriese kerken	€ 55,00
24 april	€ 96,10	St. Vrienden van Leekerweide	€ 61,50
1 mei	€ 50,-	Rode Kruis	€ 23,50
8 mei		Opkikker	
15 mei		Rudolph Stichting	
22 mei		Wilde Ganzen	
29 mei		St. Vrienden van de Herbergier	
5 juni		Inloophuis Pisa, Hoorn	
12 juni		PIT / Pro Rege	
19 juni		De Luisterlijn	
26 juni		Opkikker	
3 juli			

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn (in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een bedrag op de rekening van de kerk: NL 09RABO 0371606020 onder vermelding van: *Collectemunten voor Naam en Adres*. De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.

Bijzonderheden collectes

De diaconie maakt steeds minimaal € 50,- over aan het geplande goede doel of meer als er meer wordt ontvangen.

Unicef krijgt € 8,- per maand door automatische incasso.

- 1) Aan de Stichting Hulpfonds Westfriese kerken maken wij jaarlijks € 700,- over.

Effies Klesse

Een oud roimpie deuze keer uit m'n eerste boek Een are koik.

Beêld van geluk

Een zundegochend in 't voorjaar
't is stil en zonnig, gien vertier.
M'n moidje huppelt over 't bleekveld
'Koik mam, ik heb een klaver-vier!'

't Geluk loit in een kinderhandje
vier kloine blaadjes, teer en groen.
'Ik wul 'm altoid goed beware,
ik zal 'm in een doôsie doen,
mooi tussen briefies en een lappie
den raakt 't plantje vast niet stuk.
Dut wordt een hêle goeie dag, mam,
een klaver-viertje brengt geluk.'

Voor moin is 't geluk al kommen,
dut iende beêld dat hou ik vast:
m'n moidje op een zonnig bleekveld,
voorgoed staat 't op m'n netvlies krast.

Reuring

Gerda Govers

Overpeinzing (op datzelfde schelpenpaadje...)

Op een gegeven moment leer je het subtiele verschil tussen een hand vasthouden en een ziel vastketenen.

En leer je dat leunen op iemand geen liefde is en gezelschap geen zekerheid.

Je begint te leren dat kussen geen contracten zijn en cadeaus geen beloften.

Je leert je verliezen te accepteren met opgeheven hoofd, open ogen en met de gratie van een volwassene.

Je leert om alle wegen nu aan te leggen, want het terrein van morgen is te onzeker om op te bouwen.

Na een tijdje leer je dat de zon brandt als je er teveel in zit.

Na ieder afscheid leer je, dus beplant je je tuin en versterk je je ziel.

En zo leer je hoop te houden, want hoop is de grootste overwinning die je op je geest kunt behalen. Hoop is geen passief wensdenken, maar vereist actie en betrokkenheid en het bevordert je gezondheid. Hoop laat zich niet tegenhouden.

En zo leer je dat je alles aankunt wanneer je echt sterk bent en dat je er toe doet.

Je leert dankbaar en blij te zijn voor het leven dat je hebt gekregen en dit ten volle te koesteren.

Je leert dat wat je hebt gegeven, je het je niet zou mogen herinneren.

Je leert dat wat je krijgt, dat nooit zou mogen vergeten.

Je leert dat in de stilte de waarheid ligt en dat je alleen maar hoeft te luisteren.

En je leert...

En je leert...

Een blije groet,
Gerda Govers



Theater in de kerk van Benningbroek op zondag 1 mei 2022. Siep Rienstra en Luuk Klazinga vertolken het leven van Mozes en Aäron. Ondersteund door Klaas Boonstra, orgel; Jacqueline, Tristan en Ciska Pol met viool, drum, trompet.



Berichtje van de 4Cantorij

Onder de bezielende leiding van Joost van der Kooij met aan de vleugel Arjen de Boer zingen wij iedere week op de maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. Geen moeilijke stukken maar meestal liederen uit de zangbundel voor de kerken.

Ons streven is om een keer in de twee maanden mee te werken aan een kerkdienst.

Nu we na corona weer zijn opgestart missen we toch een paar mensen. Ook door verhuizing is ons koor geslonken en zijn we op zoek naar nieuwe **ZANGERS en ZANGERESSEN!**

Wie komt ons versterken?

Taizé-viering

Taizé Westfriesland is een oecumenisch initiatief van de RK Matheusparochie in Hoorn en de PKN-Gemeenten in Hoogkarspel en Westwoud. Hieruit is een werkgroep ontstaan die meditatieve vieringen organiseert in de geest van Taizé. De vieringen duren ongeveer 50 minuten.

De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden.

Geen lange teksten, geen gepreek, maar zingen, meditatie en korte gebeden. De vieringen zijn

een ontmoeting van mensen van alle leeftijden. Ontmoetingen van culturen, gelovigen van verschillende richtingen en niet-gelovigen.

A poster for a Taizé service. The background is yellow with a large orange cross shape. The text is in dark red and brown. At the bottom, there are small icons for a website, email, and Facebook, along with the text 'Taizé Westfriesland Oecumenisch initiatief PKN/RK' and the website URL 'www.taizewestfriesland.nl'.

Taizé-viering

Zondag 15 mei
PKN-Kerk Westwoud
Dr. Nuijensstraat 26

**Meditatieve viering met
zang en live begeleiding**

Aanvang: 19:30 uur
kerk open om 19:00 uur

Taizé Westfriesland
Oecumenisch initiatief PKN/RK
www.taizewestfriesland.nl ✉ taizewestfriesland@gmail.com [/taizewestfriesland](https://www.facebook.com/taizewestfriesland)

Vijf Klankbord-vragen aan Greet Drijver

1. Hoe klinkt je naam?

Ik heet Grietje van der Plas, mijn roepnaam is Greet. Ik ben vernoemd naar mijn moeder en mijn oma. Nee, ik lijk niet erg op hen, ik heb meer mijn vaders karakter. Nu ben ik blij met mijn naam omdat mijn moeder en mijn oma niet meer leven. Vroeger werd ik soms uitgelachen en zongen ze versjes als *Kleine Greetje uit de polder*. Dat was voor mij ook de reden om onze dochter niet te vernoemen.



Greet Drijver: 'Ik kom graag op plaatsen waar het stil is.'

2. Naar welke klank luister je graag?

Naar orgelmuziek en dwarsfluit. Dwarsfluit klinkt prachtig, orgelmuziek kreeg ik van huis uit mee. Mijn broer speelde thuis op het orgel, dan zongen wij erbij, dat gaf me een rustig gevoel. Ons kleine broertje was overleden, het lied *Daarboven juicht een grote schaar' van kind'ren voor Gods troon* was mijn moeder tot troost, daar genoot ze van.

Ik ben weg van orgelmuziek in de kerk. Ook al heb je een keer je hoofd niet bij de preek, de muziek geeft je altijd wat mee. Een warm gevoel, rust, het zet je gedachten op een ander spoor.

3. Wat hebt je graag op je bord?

Vis. De rest van het gezin houdt daar niet zo van dus dat bestel ik altijd als we elders eten. Verder asperges! Het is nu de tijd voor asperges dus dat is genieten. En soepen vind ik ook lekker. Mijn man Wim kookt altijd en hij doet het graag.

4. Als er een groot bord bij het kerkenhek zou staan, wat zou je er dan op willen schrijven?

De kerkdeur zou veel vaker open moeten staan, zodat je zo naar binnen kan lopen. Op het bord aan het hek zou ik dus zetten: welkom voor iedereen, of: de deur staat voor iedereen open. In de coronatijd was de kerk elke zondag een paar uur opengesteld om een kaarsje te branden en gewoon wat te mijmeren en je gedachten te laten gaan. Zulke momenten van stilte en bezinning vind ik heerlijk.

Er is namelijk bijna geen stilte meer, dat vind ik soms erg. Ik kom graag op plaatsen waar stilte heerst, laat in de middag naar het strand bijvoorbeeld.

5. Wie of wat is jouw klankbord?

Mijn hartsvriendin. We zijn nu vijftig jaar vriendinnen. Bij een uitwisseling van de Christelijke Jeugdvereniging leerden we elkaar kennen. We denken en voelen hetzelfde, hebben een eendere kijk op bijvoorbeeld de opvoeding van kinderen, we lezen dezelfde boeken en kijken dezelfde tv-programma's.

Ook met mijn dochter en mijn zoon kan ik goed praten.

Daarnaast is schilderen en beeldhouwen een uitlaatklep in de zin van: nergens aan hoeven denken. Ik ben nu bezig met het schuren van een beeld, in water met veel schuurpapier. Steeds gladder wordt het, die herhalende beweging geeft veel rust.

Kerk te Kijk

Koper

Lang geleden, in de tijd dat ik medewerker was van het Noord-Hollands Dagblad, schreef ik eens een artikel over het jaarlijkse koperpoets-ritueel in de kerk van Sijbekarspel. Het was, denk ik, een wat kille dag in november, in ieder geval in de weken voor kerst, maar in de kerk was het behaaglijk. Er werd hard gewerkt door een aantal dames, zij poetsten die middag namelijk al het kerkelijke koper. Er hing een doordringende geur en ik herinner me gestaag bewegende handen, zachte doeken en voorwerpen die steeds meer glans vertoonden. Die kerst keek ik met genoeg naar het koper in de kerk, ongetwijfeld deden de dames dat ook.



Voorkant van het schild aan de doopboog met het wapen van Wognum

In de kerk van Wognum valt de koperen doopboog in het oog. Die bevindt zich boven het eikenhouten doophek met de ge-

draaide spijlen. Midden erop is een schild, daarop zien we de voorkant het wapen van Wognum: een boom met twee staande leeuwen. Het behoort tot de zogenoemde West-Friese boomwapens. Aan de achterzijde van het schild staat een afbeelding van Abrahams offer. Kijk gerust eens naar die fraaie achterkant! De boog is gemaakt in 1775, net als de rijk bewerkte lezeaar met geciseleerd ornament in Lodewijk XV-stijl. Ciseleren betekent heel fijne reliëfversieringen maken door insnijden en/of wegsteken in metalen voorwerpen. Aan de kansel is een koperen doopbekken met houder bevestigd (gemerkt 1659 en I.S.).



Op de achterkant van het schild staat een afbeelding van Abrahams offer

**DE BIJBEL IS HET
ENIGE BOEK UIT
DE OUDHEID,
WAARVAN DE
SCHRIJVER
NOG LEEFT!**



**VEEL MENSEN
GELOVEN NIET IN
GOD, MAAR GEVEN
HEM WEL OVERAL
DE SCHULD VAN**



Het licht is rond

Het licht is rond en rolt naar alle kanten
de bergen op en af, de dalen door,
de wezens in en uit en langs de planten
stijgt het de bomen in en gaat het alles voor.
Waarheen? Ik vraag dat niet, ik kom, ik ga,
omdat mijn handen en mijn voeten,
mijn ogen en mijn hart zo moeten
en ik het licht nu eenmaal zo versta.

Pierre Kemp

Overzicht verschijningsdata Klankbord 2021 - 2022

No.	Inleveren kopij	Verspreiding vanaf	Feestdagen
7	26 juni	4 juli	-

Agenda

Mei

- 11 Gemeenteavond, 20,00 uur, kerk Wognum
- 18 Taakgroep Pastoraat 19.30 uur, kerk Wognum

Wie wat waar

In de papieren Klankbord

Bankrekening

NL 09 RABO 0371 6060 20 en NL 86 RABO 0362 0509 10

t.n.v. Protestantse Gemeente Wognum/BSN

NL 19 RBRB 0825 0203 87 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Wognum/BSN



Hier is het veilig wonen, waar de zee
de aarde in haar macht wil onderbrengen,
waar zout en zoet zich met elkaar vermengen;
de brakke grond brengt voedsel met zich mee.

Hier kun je vrijuit leven, in dit land,
amper aan zilte zeebodem ontstegen,
waar mens en dier verankeringen kregen
door stugge arbeid en met harde hand.

Hier moet het veilig zijn voor hen die naar
een land, waar golven geen bedreiging lijken
en waar de horizon eindeloos ver wil reiken,
gevlucht zijn voor geweld en voor gevaar.



Daar, door duin en dijk beschermd,
woont een volk dat zich ontfermt.

L.Vr