

Klankbord

Protestants Kerk

Protestantse Gemeente

Het Vierkant



jaargang 35 – nummer 7
juli – september 2022

Kerkdiensten

Zondag 3 juli, 10.00, Benningbroek, Avondmaal

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Lammy Taanman

Zondag 10 juli, 10.00, Wognum, K!ND

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Bernice Zuidhof

Zondag 17 juli, 10.00, Sijbekarspel

Mw. Ina Broekhuizen-Slot – Organist: Arjen de Boer
Ouderling/lector: Tryja Boven

Zondag 24 juli, 10.00, Wognum

Ds. Hanna Smit, Purmerend – Organist: Christine Janssen
Ouderling: Barbara Donker – Lector: Bernice Zuidhof

Zondag 31 juli, 10.00, Wognum

Dienst voor en door gemeenteleden
Organist: Jeroen Rijpkema

Zondag 7 augustus, Benningbroek

Ds. Henriëtte van Dunné, Abcoude – Organist: Bas Rijkeboer
Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Barbara Donker

Zondag 14 augustus, 10.00, Wognum, K!ND

Ds. Peter van Ankeren – Organist: Harry Toebes
Ouderling: Cobi Louissen – Lector: Koos Taanman

Zondag 21 augustus, 10.00, Sijbekarspel

Pastor Ton Heijboer, Hoorn – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Barbara Donker – Lector: Lammy Taanman

Zondag 28 augustus, 14.00, Wognum

Afscheid ds. Peter van Ankeren – Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Koos Taanman

Dinsdag 30 augustus, Sweelinckhof, 19.00 uur

Mw. Ina Broekhuizen-Slot

Zondag 4 september, 10.00, Benningbroek

Ds. Henriëtte van Dunné, Abcoude – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling/lector: Tryja Boven

Bij een aantal diensten

Ds. Peter van Ankeren

De zomerperiode is aangebroken. U zult de komende tijd een aantal gastvoorgangers zien en horen in onze diensten. Ik wens u alvast goede diensten toe.

Op zondag 10 juli en 14 augustus is er **K!ND**.

'Koik, zien'

Ina Broekhuizen-Slot

Westfriesse kerkdienst in Sijbekarspel

Op zondag 17 juli om 10 uur wordt er een Westfriesse kerkdienst gehouden in de kerk in Sijbekarspel. Het thema is 'Koik, zien', een Westfries gezegde dat onder meer gebruikt wordt wanneer men iets uitlegt of voordoet.

Liederen, lezingen en gebeden zijn allemaal in het dialect, ook voor niet-Westfriezen is dit goed te volgen. De woorden worden gesproken door Ina Broekhuizen-Slot, Tiny Irgolitsch zal de samenzang ondersteunen en solo zingen.

Iedereen is welkom, na afloop is er koffie met krentenbrood.

En een terugblik

De Pinksterpelgrimage

Jan Verbruggen

HET VUUR VAN DE GENERATIE Y EN LATER!

Van 30 mei tot 5 juni trokken parochianen en gemeenteleden van kerk naar kerk in onze regio. Met deze pelgrimage leefde men toe naar het feest van Pinksteren. De deelnemers lieten zich inspireren door jongeren die geboren waren rond de millenniumwisseling. Wat zijn hun zorgen, wat verrijkt hen, wat inspireert hen en hoe denken zij bij te kunnen dragen aan een betere wereld? Het werden heel verschillende avonden.

Op de eerste avond hoorden wij hoe Jesse met vertrouwen een nieuwe start maakte met zijn bedrijf. Hij vond daarbij inspiratie in het verhaal over hoe Abraham wegtrok uit Charan een onbekende toekomst tegemoet (Gen. 12, 1-5).

Dinsdag volgde Timo Brasz die zich liet inspireren door een brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efese (Efeziërs 4,17-5,20). Zoals Paulus waarschuwde Timo ons om niet langer te leven in waanwijsheid, maar de gerechtigheid na te streven zoals ons dat in het evangelie wordt voorgehouden.

In Benningbroek hield het jonge echtpaar Piet en Neeltje Schuurmans ons een spiegel voor naar aanleiding van de Bijbeltekst over de ware liefde (1 Kor. 13). Zij beschreven de weg hoe zij elkaar gelukkig willen maken.

Daarna op donderdag naar Spierdijk. Sam van Gent probeert met vertrouwen voortdurend te luisteren naar de roepstem in zijn leven, zoals ook Samuël (1 Samuël 3, 3b-10,19) geroepen werd. Margreth Koning ondersteunde zijn verhaal met het lied 'Ken je mij' dat Huub Oosterhuis componeerde bij de geboorte van zijn dochter Trijntje.

In Hensbroek luisterden wij op vrijdag naar Jan Neuféglise. Hij keek met dankbaarheid terug op zijn jeugd en op de ruimte die ouders en gezin boden voor zijn ontplooiing. Jan riep de millennium generatie op om uit hun bubbel te treden. Hij wil zich laten leiden door het antwoord van Jezus op de vraag van de farizeeën: 'Meester wat is het grootste gebod in de wet?' Jezus antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf (Matteüs 22, 34-40).'

Vanwege het fraaie glas-in-lood Pinksterraam is de Bonifatiuskerk van Spanbroek de mooiste plaats om Pinksteren te vieren en de 17de Pinksterpelgrimage af te sluiten. Meike Leek vertelde heel pretentieloos over haar staan in de wereld. Zij heeft zorgen over de samenleving en het milieu. Zij wil op haar eigen be-

scheiden wijze bijdragen aan oplossingen. Maar dat betekent dat wij uit onze eigen 'bubbel' moeten treden.

Ds. Desirée Woudt sloot hierbij aan in haar verkondiging over het wonder van Pinksteren. De leerlingen traden ook uit hun 'bubbel'. '... allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven (Handelingen 2,1-11).'

Het was een prachtig Pinksterfeest dat mooi aansloot bij de 'Samen op Pad ...' manifestatie in onze regio.

Vanuit de kerkenraad

Rens Opbroek

Door het beroep dat ds. Van Ankeren heeft aangenomen naar Papendrecht staat veel in het teken van zijn vertrek en het zoeken naar een opvolger. De omvang van onze gemeente, die net als alle ons omringende kerkelijke gemeentes is gekrompen, zorgt ervoor dat wij ons moeten richten op een aanstelling van de nieuwe predikant van 50 tot 60%. Daarbij is het zinvol na te gaan of er bij een aantal onderwerpen kan worden samengewerkt met omringende Protestantse gemeentes. Oriënterende gesprekken met de Thomas gemeente en met de gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker zijn reeds gevoerd, en met de gemeente Midden West-Friesland is dat gepland. Verder wordt gewerkt aan een profielschets van een nieuwe predikant, aan het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring (verklaring dat wij financieel in staat zijn om de afdracht voor de predikant te voldoen) en aan het vaststellen van een beroepingscommissie. Uiteraard houden wij u vanuit de kerkenraad op de hoogte, via Klankbord, Klankbord Expres of via een gemeenteavond.

De kerkenraad heeft de jaarrekeningen van de diaconie en van de kerk behandeld, goedgekeurd en ingediend bij de CCBB, de classicale commissie voor beleid en beheer. De ANBI pagina op de website is bijgewerkt.

Wat betreft het in bedrijf houden van onze drie kerken tendeert het nu naar het verhuren van de kerken van Benningbroek en Sijbekarspel. Om ze in goede staat te houden wordt het dak van Sijbekarspel en het buitenschilderwerk van Benningbroek dit jaar of volgend jaar aangepakt. We ontvangen daarvoor subsidie.

Verder is gesproken over het invullen van de kerkdiensten in het komende halfjaar. Door het vertrek van ds. Van Ankeren, dat plaatsvindt op zondag 28 augustus, moest dit geheel worden herzien. Gelukkig is dat geslaagd, met dank aan de roostermakers.

De startzondag op 11 september vieren wij samen met de Thomasekerk in Oostwoud.

Met de laatste vergadering van de grote kerkenraad is het seizoen 2021-2022 afgesloten en blikken wij vooruit op het najaar. Maar eerst wensen wij u allemaal een prettige zomertijd!

Uitnodiging Papendrecht

Tiny Irgolitsch

Vanuit de gemeente De Morgenster uit Papendrecht kregen wij een uitnodiging om op **4 september** bij de intrededienst van Ds. Peter van Ankeren aanwezig te zijn. Hij zal aan De Morgenster worden verbonden door ds. Birke Rapp.

Deze dienst, waarin dominee Peter zal voorgaan, begint om 15.00 uur en vanaf 14.30 uur is de ontvangst met een kopje koffie.

Tijdens de dienst is er kinderoppas en na afloop is er gelegenheid om Peter en Kees persoonlijk te ontmoeten.

Het kerkgebouw ligt aan de Muilwijkstraat 1 in Papendrecht.

Als u hierbij aanwezig wilt zijn, dan graag voor 13 juli een berichtje aan: scriba@protgemwognumbsn.nl zodat we kunnen doorgeven met hoeveel personen we aanwezig zullen zijn. Ook kunnen we dan regelen hoe we samen kunnen rijden.

Inspiratie

Ds. Peter van Ankeren

Al bladerend door de kerkbladen van de afgelopen jaren kwam ik de volgende tekst tegen. Het is een zegen, die ds. Janneke Nijboer heeft geschreven.

*God zegent je met rood van de passie,
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt,
dat je leeft!*

*Met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.*

*Met geel van de narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.*

*Met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.*

*Met blauw van het water,
om af te spoelen wat mis gaat
en waar je op stukloopt in het leven.*

*Met paars, dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.*

*Met Gods licht,
waarin alle kleuren samensmelten
en wij thuishkomen in wie wij zijn.*

Dat deze zegenwoorden met u mee mogen gaan in de nu aangebroken zomerperiode. Dat deze zegen, waar u/jij ook bent -thuis of ergens anders- u/jou tot steun mag zijn.

Afscheid

ds. Peter van Ankeren

Ons afscheid van Het Vierkant nadert. Nog een paar maanden en het is zover. Omdat het volgende Klankbord pas in september verschijnt, en wij dan al verhuisd zijn, voelt het schrijven voor dit kerkblad al als een soort afscheid.

Op 28 augustus zal ik, na vijf jaar uw predikant te zijn geweest, samen met Kees afscheid nemen van de Protestantse Gemeente Het Vierkant. Dat zal op die zondag gebeuren om 14.00 uur in de kerk van Wognum. **N.B. Er zal die ochtend geen dienst zijn in onze kerk.**

De zondag erna, 4 september, word ik verbonden aan Gereformeerde (PKN) kerk de Morgenster in Papendrecht. Deze dienst

begint om 15.00 uur. Tussen afscheid hier en intrede in Papendrecht vindt de verhuizing plaats en nemen we onze intrek in de pastorie (Vondellaan 160, 3351 HG Papendrecht).

Nog twee maanden zal ik hier werken en daar valt ook nog de zomervakantie in.

Ik heb in de afgelopen jaren velen van u en jullie mogen ontmoeten. Soms waren het mooie momenten, waarop we gezamenlijk optrokken, soms was de aanleiding verdrietig. Maar we mochten met elkaar op weg gaan. Een weg, geïnspireerd door onze Heer Jezus. Een weg met soms vallen, maar ook weer opstaan.

En steeds mochten we elkaar vasthouden in het vertrouwen dat we niet anders vallen in de handen van de Eeuwige.

Dat is voor mij, als uw predikant, ook in mijn periode hier in Wognum, Benningbroek, Sijbekarspel en Nibbixwoud, altijd mijn hoop en vertrouwen gebleven.

Ik zal het bij mijn afscheid ook zeker zeggen, maar ik doe het nu alvast ook hier in het Klankbord. Ik dank u voor uw vertrouwen dat u in mij heeft gehad. Voor uw verhalen, uw levens- en geloofsverhalen die u mij heeft toevertrouwd, met mij heeft willen delen.

U heeft mij geïnspireerd in mijn werk en ik hoop dat ik iets van mijn inspiratie aan u heb kunnen laten zien.

Ik ben trots op wat u allemaal doet, ieder op haar/zijn eigen manier, om deze gemeente te doen leven en te laten voortbestaan en daar wens ik u ook in de toekomst Gods zegen bij.

In de dagen na het afscheid zal de verhuishwagen komen voorrijden om onze spullen naar Papendrecht te brengen. En net zoals bij de vorige verhuizing zullen dat meerdere verhuishwagens worden.

Er is een ongeschreven regel in de kerk dat je na je afscheid ongeveer een jaar niet voorgaat in je (dan) vorige gemeente. Ik denk dat dat goed is. U gaat verder en wij gaan verder. In de

loop van volgend jaar sta ik een paar keer op het rooster om als gastpredikant voor te gaan in uw midden, in het Vierkant.

Tot de verhuizing eind augustus werk ik hier nog in het Vierkant en zult u ons beiden nog verschillende keren in de kerk tegenkomen. We hopen met elkaar nog een goede tijd te hebben.

Een goede zomer toegewenst, en een hartelijke groet, mede namens Kees.

Taakgroep Pastoraat

Ds. Peter van Ankeren

De bloemen uit de dienst zijn de afgelopen tijd gegaan naar: Rick en Samantha Kroonenburg-Sprong, Koen Scholten, Koos Taanman, Bart Koorn, Manoah Kooi en Anne Ruwers, Ton Novotný.

Oproep

Met ingang van het nieuwe seizoen bestaat de taakgroep Pastoraat uit drie ouderlingen. Dat betekent veel werk voor weinig mensen. En zo'n kleine groep is ook kwetsbaar. Dus volgt de onvermijdelijke vraag: is er iemand bereid onze taakgroep te komen versterken? Hetzij als ouderling, hetzij als vrijwilliger. De taakgroep zou hier heel blij mee zijn. U kunt altijd een van de ouderlingen benaderen na de dienst. Wij zien met spanning uit naar de reacties. Een dankbare Taakgroep Pastoraat.

Zomeruitje

De Taakgroep kondigt met vreugde weer een zomeruitje aan. En wel op **woensdag 10 augustus**. We willen dan naar het Oorlogsmuseum in Medemblik gaan. Hier krijgen we informatie over de oorlogservaringen, speciaal van Westfriesland. We starten om 13.00 uur met koffie of thee met oorlogstaart. Daarna volgt een interactieve rondleiding door het jaren 40-dorpje met lokale Westfriese WO II Verhalen. Als tweede volgt er een interactieve rondleiding langs de nieuwe expositie 'Weg naar de Vrijheid'. Tijdens deze rondleiding worden we meegenomen op de bevrijdingsreis van de geallieerden en ontdekken we onbekende ope-

raties op de achtergrond, die belangrijk waren voor onze vrijheid nu.

Daarna krijgen we gelegenheid om een drankje te nemen en als sluitstuk een rit met een echte WO II Truck, waarmee we langs monumenten rijden waarbij de gids uitleg geeft.

Ook in deze tijd is het interessant om deze verhalen te horen en als u dat met mij eens bent, dan geeft u zich ongetwijfeld op voor deelname van dit zomeruitje. Kosten € 15. Graag ook vermelden of je wilt rijden.

Opgave voor 17 juli bij Cobi Louissen, tel: 572642 of t.louissen@planet.nl

De tweede zomeractiviteit is de bijna traditionele barbecue. Die wordt gehouden op **donderdag 25 augustus in Wognum**. Binnenkort ligt er een intekenlijst in de kerken. Maar u mag zich ook opgeven bij Cobi Louissen of Hannelore Lamers.

K!ND

Onlangs was de laatste vergadering van K!ND in dit kerkelijk jaar. Een bijzondere bijeenkomst, omdat Rieneke en Naomi aangegeven hebben te zullen stoppen. Vele jaren inzet voor de kinderen is hun deel geweest en daar past een welgemeend "dank je wel" zeker bij. Tijdens de vergadering kwamen ook de verhalen van vroeger boven. Kinderen op kleine stoeltjes vooraan in de kerk en zelfs twee groepen, want het kinderaantal was veel groter dan nu het geval is.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het kinderaantal nu ontzettend laag is. We zien geen ouders meer die hun kinderen meenemen, ook geen grootouders die dat nog doen. De spoeling is bijzonder dun. Is daarmee K!ND nu ter ziele? Nou, nog niet!

Renate en Ton gaan zich nog één keer buigen op welke manier K!ND vorm kan krijgen. Of dat verband zal houden met de hoogtijdagen van Kerst, Pasen en Pinksteren of dat er 1x in de maand er toch weer K!ND zal zijn, of dat het een soort veredelde oppasdienst wordt, daar zijn we nog niet uit. In ieder geval hopen we dat het kinderkerstfeest door kan gaan en dat niet de zoveelste coronagolf roet in het eten zal gooien.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Als er elke keer vijf kinderen zijn die met plezier naar K!ND zouden willen komen, dan zetten wij alles op alles om er een gezellige club van te maken. Onze kerk als thuis voor jong en oud. Nou, voor oud is dat wel gelukt, nu nog voor jong!

Wordt vervolgd.

Taakgroep Diaconaat

Ton Novotný

Nu de coronabeperkingen gelukkig tot het verleden behoren, keert ook het normale diaconale leven terug.

Terugkijkend op de afgelopen maanden zien we dat de Plusmiddag, die ditmaal door de diaconie werd georganiseerd, veel mensen trok. Dank aan Jan Boven, die als stadgids in Amsterdam weer uitermate boeiend vertelde over de hoofdstad.

Ook de activiteiten voor het jaardoel Stichting Opkikker werden goed bezocht, we denken dan aan de filmavond en de wandeling. Inmiddels staat de teller op een kleine 800 euro.

Er zijn alvast enkele nieuwe jaardoelactiviteiten gepland: op **18 september** een fietstocht na de kerkdienst, op **5 oktober** gaan we weer met elkaar wandelen en op **9 november** is er nog een filmavond.

In het najaar vieren we de oogstdienst, met het gebruikelijke oogstdienstpresentje. Daarnaast attenderen we u alvast op de Actie Schoenendoos. Allemaal wat ver weg, maar het eist wel de nodige voorbereiding. De diaconie kan daarvoor nog best een paar vrijwilligers gebruiken!

Onze taakgroep is erg klein, u hoeft echt geen ambtsdrager te worden om ons en onze activiteiten te ondersteunen. Als u een projectje wilt ondersteunen zijn wij ook al helemaal tevreden.

Kerk te Kijk

Ina Broekhuizen-Slot

Regelmatig kijk ik gefascineerd naar de lichtgekleurde grafsteen in de hal van de kerk in Wognum. Links van de trap ligt deze marmeren steen. Bij het zoeken op de beeldbank van De Cromme Leeck op het trefwoord 'grafsteen' kwam ik ineens een foto van deze steen tegen met daarbij een uitleg.

De Latijnse tekst die erop staat, luidt:

*Georgio Felici Ciirurgo et Margaretae Gons Parentibus Piis
Pie Haec Lusta Fecit Filius gratiss Lithostratus Theol. Aet. LXXY.
Vrij vertaald: Op deze wijze heeft met liefde en trouw een zeer
dankbare zoon de laatste eer bewezen aan zijn vrome ouders Jo-
ris (Georgio), een gezegend heelmester, en Grietje (Marga-
retae) Gons.*

De steen is gelegd door een theoloog op de leeftijd van 75 jaar. Deze theoloog is de zoon van chirurgijn Joris en zijn echtgenote Grietje. De grafsteen moet rond 1738 in de kerk geplaatst zijn.

Enkele jaren geleden hebben leden van de familie Gons een bezoek gebracht aan de kerk. Ze kwamen met name kijken naar de steen van hun verre voorouders.

Bron: Beeldbank De Cromme Leeck



De marmeren grafsteen geplaatst door een dankbare zoon.

Vijf Klankbord-vragen aan Jan Boven

1. Hoe klinkt je naam?

Mijn naam is Jan Boven. Je kunt het ook omdraaien maar dat klinkt wat aanmatigend. Ik ben vernoemd naar mijn grootvader en diens vader heette ook Jan. Nee, ik heb mijn opa niet goed gekend.

Mijn vader heeft de stamboom van onze familie uitgezocht, hij kwam tot 1608. Toen leefde er al een Jan Lucaszn. Boven, onze stamvader dus. De 'Jan-nen' komen iedere keer weer terug, de oudste zonen werden zo genoemd. Ik ben ook de oudste zoon, daarom vind ik het leuk en bijzonder om diezelfde naam te dragen. De familie stamt uit Oost-Groningen, het Oldambt. Mijn vader kreeg werk in Bergeijk in Brabant, daar ben ik geboren. Toen ik een jaar of tien was, verhuisden we naar Amsterdam: een heerlijke stad. Daar heb ik lange tijd gewoond en gewerkt.



Het favoriete instrument voor Jan Boven is een kerkorgel. 'En dan hoe groter hoe mooier!'

1. *Naar welke klank luister je graag?*

Als eerste noem ik het kerkorgel. Hoe groter hoe mooier! Tot de geboorte van haar kinderen was mijn moeder organist in onze kleine protestantse gemeenschap in Bergeijk. Mijn ouders waren beiden gek op orgelmuziek.

Ik heb een drietal favoriete orgels: die in de Martinikerk in Bolsward, die in de Bovenkerk in Kampen en die in de Oude Kerk in Amsterdam. De eerste twee zijn Hinsz-orgels, afkomstig uit een orgelfabriek in Groningen.

Als tweede hou ik van popmuziek uit de jaren 60 en 70. Vaak heb ik *Radio 10 60's & 70's Hits* aanstaan en dan zwijmel ik weg bij nummers die me doen denken aan mijn jeugd. Vaak weet ik nog waar ik was toen die muziek voor het eerst hoorde. Bijvoorbeeld *Sound of a screaming day* van de Golden Earrings: toen stond ik met een vriendinnetje in een platenzaak waar ze dit nieuwe nummer voor ons draaiden.

2. *Wat heb je graag op je bord?*

Vroeger thuis aten we 's middags warm: soep, aardappelen, groente, vlees en als toetje yoghurt of Saroma. Ik hou nu nog echt van dit menu, dus aardappelen, groente en vlees. Daarnaast ben ik gek op Chinees eten. Ik werkte bij de politie en daar werd veel Chinees gegeten. Met mijn wandelmaatje zochten we tot voor kort na afloop van elke etappe naar een Chinees in de buurt. Favoriet? Kip kerrie en babi pangang.

3. *Als er een groot bord bij het kerkenhek zou staan, wat zou je er dan op willen schrijven?*

Zoals ik al zei, heb ik veel gewandeld in Nederland. Dan loop je door kleine dorpjes en wat opvalt is dat de kerken overdag bijna allemaal dicht zijn. Dit in tegenstelling tot de kerkjes in Frankrijk en Spanje. Ik pleit ervoor om de kerk vaker open te zetten en dan een sandwichbord op straat te plaatsen met de tekst: De deur is los, kom binnen, wij zijn open. Het mooiste is wanneer de deur dan ook letterlijk openstaat.

4. *Wie of wat is jouw klankbord?*

Als het gaat om persoonlijke zaken is dat mijn vrouw Tryja. Toen ik nog werkte waren dat ook mijn collega's of mijn chef. Mijn wandelvriend Jankees is eveneens mijn klankbord. Want wanneer je met elkaar loopt, praat je over allerlei dingen die je bezighouden. Vroeger waren mijn ouders mijn klankbord en in een gebed is ook God een klankbord.

Reuring

Ton Novotný

Ik heb het maar even opgezocht: reuring is een dialectwoord dat in de loop van de tijd algemeen bekend is geraakt. Het is een afleiding van het in verschillende Nederlandse streken voorkomende reuren, een variant van roeren 'bewegen; in beweging brengen'. Reuring betekent 'beweging', 'drukte', 'bedrijvigheid'.

Nou bij mij even geen reuring, want nog even en de zomervakantie begint. Dit jaar hoop ik met Elisa te gaan kamperen aan het Gardameer, want zij is nog nooit in Italië geweest. De rit erheen doen we in twee etappes, want ik wil niet een hele nacht doorrijden. Halverwege in een hotel of pension om te genieten van lekker avondeten, een goed bed en een ontbijt om vervolgens uitgerust en fris de bergen over te gaan. In ons geval is dat de Gotthardpas. Niet die lange tunnel door (saai!), maar naar boven rijden en als je boven bent weer even pauze nemen en genieten van de mooie plek daar. Tenzij het koud en mistig is – en dat kan ook zo maar – dan wordt het een warme bak soep eten en aan de afdeling beginnen. Als het goed is komen we halverwege de middag op plaats van bestemming aan.

Vergis ik mij even! Er is nog zat reuring voordat het zover is. Tent van zolder halen, controleren of alles compleet is, kopen wat toch wel handig is om mee te nemen, alles op de een of andere manier in de auto zien te laden. Oh ja, die mag eerst ook wel een wasbeurt hebben en uitgezogen worden. Een beetje

schone auto is toch wel prettig als je er voor langere tijd in moet zitten. Op tijd beginnen dus, maar de ervaring leert dat er toch nog dingen op het laatste moment geregeld moeten worden. En natuurlijk wordt er ook altijd wat vergeten; variërend van wc-papier en de tandenborstels tot een waslijn met knijpers of drinken en broodjes voor onderweg. Ach, ook dat regelt zich wel weer.

Dit jaar heeft vakantie voor mij iets beladens. Met onder andere stikstof, oorlog, ongewenst en grensoverschrijdend gedrag en wat al niet meer ga ik er zomaar tussenuit om vakantie te vieren. En toch ben ik blij om het te kunnen doen. Al was het maar om Elisa te laten zien dat de wereld ook nog steeds haar mooie kanten heeft. Zij zei me laatst dat ze zich best wel zorgen maakte om de opwarming van de aarde. Als negenjarige zou je je daar toch niet mee bezig hoeven te houden? Dat is iets voor volwassenen om op te lossen dacht ik zo. Maar juist die volwassenen zijn ingedut en doen maar weinig aan reuring. Het zou best zo kunnen zijn dat de kinderen van nu de redders van de toekomst worden. In dat geval: laten we zuinig zijn op onze kinderen.

Hopelijk zorgen zij voor de juiste reuring te zijner tijd.

Reuring: gastschrijvers gevraagd

De rubriek 'Reuring' in het Klankbord wordt al twee jaargangen lang gevuld door enkele vaste columnisten. In het nieuwe seizoen is er plaats vrij voor nieuwe schrijvers. Dus grijp uw kans! We nodigen u graag uit om (eenmalig) een 'Reuring' te schrijven. De inhoud is vrij, maar trefwoorden die we aan de columnisten meegeven zijn: wat raakt je, waar vraag je aandacht voor, opinie, verwondering, waar wil je op reageren, stof tot nadenken en discussie, enzovoort. Graag een spraakmakende column, een beetje 'reuring' als het kan. Even een e-mailtje naar de redactie en we plannen het in.

Open Monumentendag 10 september 2022

Onze kerken worden weer opengesteld tijdens de Open Monumentendag.

In Wognum zal vooral het orgel centraal staan. Veel mensen weten niet hoe een orgel er van binnen uitziet. Door de deurtjes een keer open te doen kun je veel laten zien.

In Sijbekarspel gaan we de steiger op. De kerk staat vanwege het onderhoud deels in de steiger en we willen een deel van de steiger openstellen voor het publiek. Je kan een indruk krijgen van de constructie aan de buitenkant. In de kerk komt een kleine expositie met archeologische vondsten uit Sijbekarspel en Benningbroek.

Voor Benningbroek zijn we nog met een programma bezig.

We hebben enkele vrijwilligers nodig die op 10 september in de kerk aanwezig willen zijn. Wilt u helpen geef dat door bij Jan Hania.

Jaarrekening, begroting en solvabiliteit

In de kerkenraadsvergadering van 22 juni is de jaarrekening 2021 goedgekeurd. Ten opzichte van de begroting waren er enkele tegen- en meevallers. Het saldo was € 13.500,-- beter dan begroot.

Bij de opbrengsten en baten vielen de inkomsten wat tegen door minder verhuur van de kerken (door corona). Bij de uitgaven en kosten was voor onderhoud minder uitgegeven (door o.a. zelfwerkzaamheden) maar waren de bankkosten hoger.

Sinds vorig jaar worden ook de waardes van de gebouwen en de landerijen voor een deel (60%) meegenomen. Door de waardeontwikkeling is het eindresultaat van de jaarrekening zelfs positief.

Mocht u de jaarrekening (ook die van de diaconie) willen inzien, neem dan voor 15 juli contact op met Peter van der Molen.

Voor de komende tien jaar heb ik een meerjarenbegroting opgesteld. Aan de hand van die begroting wordt de solvabiliteitsver-

klaring opgesteld en die is nodig voor het mogen beroepen van een dominee. Hiermee geven wij aan of de kerk in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen kan voldoen.

Het blijft een raming. In september komt de definitieve begroting voor volgend jaar in de kerkenraad aan de orde. Die moet zo dicht mogelijk bij de werkelijke kosten komen te liggen. Maar soms weet je niet of je nog een subsidie krijgt of met onverwachte kosten te maken krijgt. Bijvoorbeeld voor dit jaar (2022) was een bedrag voor de renovatie van de kerk in Sijbekarspel gerekend, maar was nog geen rekening gehouden met de subsidie van de provincie. Daardoor zal de jaarrekening van dit jaar ook positiever uitvallen dan de begroting.

Over de solvabiliteit van onze kerk hoeft u zich nog geen zorgen te maken.

Onderhoud en renovatie

Direct na de bouwvakvakantie beginnen we met de renovatie van de kerk in Sijbekarspel. Onder andere wordt het dak nagekeken en wordt het binnen- en buitenstucwerk van de oostgevel hersteld. Hierbij is ook wat doe-het-zelfwerk voor ons. Wie wil ons helpen in september?

Ook zal de pastorie, na vertrek door ds. Peter van Ankeren, nagelopen worden op kleine klussen. Ook daarbij is hulp zeer welkom. Wil je helpen, geef dat door aan Jan Hania.

Tijdelijke verhuur pastorie

Onze pastorie komt weer tijdelijk leeg. Is er iemand die tijdelijk woningruimte nodig heeft dan is de pastorie te huur. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jan Hania of Peter van der Molen.

Expositie schilderijen van Cees Bakker

Van 1 juli tot 1 oktober 2022 exposeert Cees Bakker enkele werken in onze kerk. Zie een uitgebreidere aankondiging op de website van Het Vierkant.

Collectes

Rens Opbroek en Peter van der Molen

	Bedrag *	Doel	Kerk
8 mei	€ 60,60	Opkikker	€ 69,50
15 mei	€ 50,-	Rudolph Stichting	€ 40,50
22 mei	€ 50,-	Wilde Ganzen	€ 46,40
29 mei	€ 64,70	St. Vrienden van de Herbergier	€ 51,35
5 juni		Dienst in Spanbroek	
12 juni	€ 50,-	PIT / Pro Rege	€ 39,50
19 juni	€ 50,-	De Luisterlijn	€ 41,50
26 juni	--	Dienst in Nibbixwoud	--
3 juli		Eigen diaconie	
10 juli		Exodus, Alkmaar	
17 juli		St. Vrienden van de Sweelinckhof	
24 juli		Opkikker	
31 juli		WarmThuis	
7 augustus		JOP	
14 augustus		Amnesty	
21 augustus		Dorcas	
28 augustus		St. Vrienden van Leekerweide	
4 september		Eigen Diaconie	

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn (in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een bedrag op de rekening van de kerk: NL 09RABO 0371606020 onder vermelding van: *Collectemunten voor Naam en Adres*. De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.

Bijzonderheden collectes

* De diaconie maakt steeds minimaal € 50,- over aan het geplande goede doel, of meer als er meer wordt ontvangen.

Zomeravondconcert en lunchconcert

Op donderdagavond **7 juli** geven Jazztrompettist Wouter Hakhoff, slagwerker Glenn Liebaut en stadsorganist Mark Heerink een zomeravondconcert in de Hoornse Oosterkerk. Het concert begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur.

Op **13 juli** geeft hoboïste Marlies van Gangelen samen met organist Mark Heerink een lunchconcert in de Koepelkerk. Aanvang 13.00 uur.

Effies Klesse

©Ina Broekhuizen-Slot

Mee

'Zeg Piet, zalle wai een endje lope?
't Zontje skoint, 't is gnap weer.'
'Nei hoor, 'k zit nou net te voetbal koiken,
Trien, meskien een are keer.'

'Zeg Piet, murgen is 'r een concertje
in de kerk van 't fanfaar.'
'Niks voor moin, zuks tutert in m'n ore,
gaan gerust maar met een aar.'

'Zeg Piet, 'k hew een bon voor een 'haai tie' had,
hallef geld en 't is voor twei.'
't Duurt zo lang en 't is moin veuls te zoet, Trien,
en ik lust geniesen thee.'

'Zeg Piet, wul je straks met moin te kermis
samen anstaan in 't kefee?'
'Moid, vezelf, hoe kè-je dat nou vrage?
'k Gaan toch altijd met je mee!'

Overzicht verschijningsdata Klankbord 2022 - 2023

No.	Inleveren kopij	Verspreiding vanaf	Feestdagen
1	28 augustus	5 september	
2	16 oktober	24 oktober	
3	27 november	5 december	Kerst, Nieuwjaar
4	22 januari	30 januari	
5	12 maart	20 maart	Goede Vrijdag, Pasen
6	30 april	8 mei	Hemelvaart, Pinksteren
7	25 juni	3 juli	

Agenda

Juli

- 1 Expositie Cees Bakker in de kerk, tot 1 oktober
- 7 Concert Oosterkerk Hoorn, 20.00 uur
- 13 Lunchconcert Koepelkerk Hoorn, 13.00 uur

Augustus

- 10 Zomeruitje, Oorlogsmuseum Medemblik
- 25 Barbecue

September

- 4 Intrededienst ds. Peter van Ankeren, Papendrecht
- 10 Monumentendag, alle drie onze kerken
- 18 Fietstocht (jaardoel diaconie)

22 Oktober

- 5 Wandelen (jaardoel diaconie)

November

- 9 Filmavond (jaardoel diaconie)

Wie wat waar

In de papieren Klankbord

Bankrekening

NL 09 RABO 0371 6060 20 en NL 86 RABO 0362 0509 10

t.n.v. Protestantse Gemeente Wognum/BSN

NL 19 RBRB 0825 0203 87 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Wognum/BSN

A scenic landscape with mountains, a river, and a hiker. The scene is bathed in a warm, golden light, suggesting sunrise or sunset. In the foreground, a hiker in a dark jacket and hat is seen from the side, holding a walking stick. The middle ground shows a winding river or path through a valley. The background features rolling hills and mountains under a blue sky with soft clouds.

Keltische zegenbede

Moge de weg je welkom heten,
de wind altijd in je rug blazen,
de zon warm op je gezicht schijnen,
en de regen zacht op je velden vallen.

Moge de zon jouw dagen verwarmen
de sterren jouw nachten verlichten,
bloemen jouw pad omringen,
en jouw huis alle stormen doorstaan.

En tot wij elkaar weerzien,
moge God jou bewaren
in de palm van Zijn hand.