

Klankbord

Protestants Kerk

Protestantse Gemeente

Het Vierkant



2023
22

Jaargang 36 – nummer 3
December 2022 – januari 2023

Kerkdiensten

Zondag 11 december, 10.00, Wognum, 3^e Advent

Ds. Hanna Smit, Purmerend – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Lammy Taanman

Vrijdag 16 december, 19.00, Wognum, Kinderkerstfeest

Door K!ND, met medewerking van het kinderkoor Do-Re-Mi

Zondag 18 december, 10.00, Sijbekarspel, 4^e Advent

Oecumenische Muziekdienst, door Taakgroep Financiën & Beheer
Kerstsamenzang met medewerking van het koor Echo
Organist: Peter Zwart
Ouderling/lector: Tryja Boven

Zaterdag 24 december, 10.00, Sweelinckhof

Oecumenische dienst van Schrift en Tafel
Ina Broekhuizen-Slot en Pastor Alvaro Rodriguez Luque

Zaterdag 24 december, 22.00, Wognum, Kerstnachtdienst

Pastor Ton Heijboer, Hoorn – Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Lammy Taanman

Zondag 25 december, 10.00, Benningbroek, 1^e Kerstdag

Taakgroep Vieringen – Organist: Jeroen Rijpkema

Zaterdag 31 december, 19.00, Wognum, Oudjaarsdienst

Ina Broekhuizen-Slot – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Barbara Donker – Lector: Bernice Zuidhof

Zondag 1 januari, geen dienst

Geen dienst in onze kerken; er wordt wel een livestream verzorgd vanuit een andere kerk, 10.00 uur

Zondag 8 januari, 10.00, Wognum

Dienst verzorgd door Taakgroep Diaconaat, afsluiting jaardoel
Organist: Harry Toebe
Ouderling: Bernice Zuidhof – Lector: Lammy Taanman

Zondag 15 januari, 10.00, Sijbekarspel

Ds. Rudolf Kooiman, Hoorn – Organist: Arjen de Boer
Ouderling/lector: Tryja Boven

Zondag 22 januari, 10.00, Hiëronymuskerk Wognum

Oecumenische dienst i.v.m. week voor Gebed en Eenheid
Met medewerking van het Sylvidakoor
Annemarie van Straaten en Ina Broekhuizen-Slot
Organist: Jeroen Rijpkema

Zondag 29 januari, 10.00, Wognum

Presentatie jaardoel 2023
Met medewerking van het koor Glorious
Dhr. Bart Koorn, Hoorn – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Barbara Donker

Bij een aantal diensten

Vrijdag 16 december, Kinder-kerstviering

Zie de aankondiging op het achterblad van dit Klankbord.

Zondag 18 december, Zangdienst

(Jan Hania)

Het was bekend dat voor de zangdienst op 18 december geen dominee gevonden kon worden. Daarom gaat de taakgroep Financiën en Beheer deze dienst invullen.

Tijdens deze 4^e adventsdienst zal het gemengd koor Echo uit Hoorn onder leiding van Peter Zwart zingen. Verder wordt met Bijbelgedeelten en gedichten de aanloop tot de geboorte van Jezus gelezen. Een dienst zonder preek maar met een boodschap.

Wij hopen dat u allen komt want het wordt een mooie dienst.

Zondag 25 december, 1e Kerstdag (Taakgroep Vieringen)

Het thema van de dienst op Kerstochtend 25 december is:

Onderdak



Het wordt een bijzondere kerstdienst, met (kerst)liederen en muziek. We kijken én luisteren naar verhalen en een stukje van het kerstevangelie, verteld en gelezen door mensen van elders, die onder ons wonen.

Ook voor de kinderen is er een bijzonder kerst-kindermoment. Jullie hoeven je niet te vervelen, beloven wij. Dus kom op kerstochtend naar de kerk in Benningbroek en vergeet niet je moeder, vader, opa en oma mee te nemen. Die dienst begint om 10.00 uur.

Na afloop is er limonade, koffie, thee en iets lekkers.

Met een hartelijke groep van de taakgroep: Arienne Brinkman, Joost van der Kooij, Arjen de Boer, Bernice Zuidhof en Lammy Taanman.



Heeft u vragen, suggesties, ideeën voor de taakgroep Vieringen? Dan kunt u contact opnemen met Arienne Brinkman: ariennestoffers@gmail.com. Tel. 06 15828298.

Vanuit de kerkenraad

Rens Opbroek

In dit predikantloze tijdperk gaat de kerkenraad natuurlijk gewoon door met haar werkzaamheden. Het is goed te zien dat er flink wat initiatieven worden ontplooid om de kerkdiensten te kunnen laten doorgaan. Verschillende taakgroepen leveren hiervoor hun inbreng en verzorgen zelf een dienst.

Omdat er nogal wat onderwerpen de revue passeren in de kerkenraad is besloten om voorlopig iets frequenter te vergaderen om ervoor te zorgen dat er geen dingen blijven liggen.

Ds. Jantina de Ruiten, predikant van de THOMAS gemeente is tijdens de vacante periode onze consulent die het beroepingsproces begeleidt en zij woont regelmatig onze vergaderingen bij. Daarvoor en voor haar adviezen zijn wij haar zeer erkentelijk.

In het najaar wordt door de kerkrentmeesters de begroting opgesteld voor de kerk, de diaconie maakt zelf een begroting voor haar werkzaamheden. Daarna zijn zij in de kerkenraad behandeld en aangenomen. Dat proces is nu afgerond.

Toen duidelijk werd dat ds. Van Ankeren zou vertrekken besloot de kerkenraad om enkele gesprekken aan te gaan met ons omringende gemeenten: de THOMAS gemeente, de gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker en de gemeenten Midden-Westfriesland. Doel daarvan was om na te gaan of er mogelijkheden (en draagvlak!) zouden zijn om samen te werken op deelgebieden. Waar de één goed in is, laat de kennis van de ander soms te wensen over. En wellicht zouden de predikanten ook wel eens in een andere gemeente kunnen voorgaan. Die gesprekken zijn geweest en zij waren waardevol, hoewel we ook niet konden verwachten dat er onmiddellijk concrete dingen konden worden geregeld. In ieder geval gaan we in het voorjaar een brede bijeenkomst organiseren met de genoemde gemeenten om verder te praten. De classispredikant ds. Peter Verhoeff die ons recent bezocht was met deze initiatieven zeer ingenomen.

Dan nog iets persoonlijks:

De Historische Vereniging "Lijnen door de Tijd" in Benningbroek-Sijbekarspel reikt jaarlijks het zg. Skouwerkloppie uit, een blijk van waardering voor iemand die zich inzet voor het behoud van een leefbare dorpsgemeenschap. Dit keer kregen mijn echtgenote en ikzelf deze onderscheiding, zij voor haar werk voor de Dorpswinkel in Dorpshuis De Vang in Benningbroek en ik voor mijn inzet voor Het Vierkant.

Door alle activiteiten die we met elkaar ondernemen geven we er blijk van dat we midden in de samenleving staan, Kerk-op-het-Dorp dus. Dat horen we ook regelmatig vanuit onze dorpen en dat is bemoedigend. Daarom geef ik de eer die mij te beurt viel

graag door aan al onze leden en vrijwilligers die hun schouders eronder zetten om niet alleen te zorgen voor een leefbare dorps-gemeenschap, maar ook voor een levende kerk.

Beroepingswerk

Rens Opbroek

De beroepingscommissie heeft al enkele malen vergaderd. Voordat het beroepingswerk echt kon starten moesten we wachten op de toestemming van de classis Noord-Holland om een nieuwe predikant te kunnen beroepen, en op financiële toestemming van de CCBB, de Classicale Commissie voor Beleids- en Beheerszaken, onderdeel van de classis Noord-Holland. Inmiddels zijn beide binnen en zijn er al enige advertenties geplaatst. Ook zijn gemeenteleden gevraagd om suggesties te doen en om namen te noemen van beroepbare predikanten, maar dat heeft helaas niets opgeleverd. Het beroepingsproces loopt geheel volgens de vastgestelde procedures, het wachten is op verdere voortgang.

Verslag van de Gemeenteavond

(Tiny Irgolitsch)

Jan Hania opent deze avond met het lezen van een stukje uit de Bijbel met als onderwerp: 'delen en geven' (Matheus 14, vers 13 tot en met 21) en een gedicht van Irma Moekenstorm. Daarna zingen we van lied 383 de verzen 1 en 3 en wordt de kaars aangestoken voor Oekraïne en andere landen die in oorlog zijn.



Vervolgens geeft Jan het woord aan Wendy Madera die ons vertelt over het werk van de Stichting Hulpverlening West-Friese kerken.

Bij deze organisatie zijn veel kerken uit West-Friesland aangesloten. Maar het werk van de stichting wordt verricht ongeacht religie, leeftijd of leeftijd. Informatie over hun werk kunt u twee maal per maand vinden in de weekkrant 'Zondag' onder het logo van de paraplu (BinnensteBuiten). Hieronder een overzicht:

- Het bieden van een luisterend oor aan ieder die wil praten over problemen.

- Het zoeken van de juist instanties die mensen met problemen verder kunnen helpen.
- Hulp is gratis, maar wel professioneel.
- Men biedt praktische hulp als je koelkast en je portemonnee leeg is.
- Alle dagen bereikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur via telefoon: 0229-271684
- Of via : www.binnenstebuiten-wf.nl of www.hulpverleningwestfriesekerken.nl
- Tegen eenzaamheid: 4 x per jaar samen eten voor 10 euro of ieder woensdag een gezonde maaltijd, af te halen in Hoorn. (wel aanmelden)
- Elke donderdag een gratis warme maaltijd voor ieder die aan wil schuiven.
- Hulp bij problemen met bijvoorbeeld gemeentelijke instanties.
- Schuldhulpmaatje.

Ton Heijboer geeft daarna nog een korte toelichting op de website van de Stichting. Na deze presentatie bedankt Jan zowel Wendy als Ton met een West-Friese Krentenmik.

Na een korte pauze komen enkele lopende zaken aan de orde:

- Vanuit de beroepingscommissie geeft Joost van der Kooi de huidige stand van zaken aan. Er is nog geen zicht op een nieuwe dominee, maar er is al wel een lijst vanuit de PKN met predikanten die beroepbaar zijn. De reactieperiode op de advertentie is inmiddels verstreken.
- Vervolgens komt de toekomst van de kerken Sijbekarspel en Benningbroek aan de orde. Na de renovatie van de kerk van Sijbekarspel is het stofwerk klaar en kan vrijdag en zaterdag schoongemaakt worden. De projectgroep is nog steeds zoekende naar een goede bestemming, maar zo niet, dan gaat de kerk van Sijbekarspel volgend jaar in de verkoop. Voor Benningbroek ligt dit anders. Samen met het bouwplan op de kerkengrond tegenover de kerk gaat deze mogelijk gebruikt

worden voor 2 of 3 dagen dagbesteding vanuit de naastgelegen zorgboerderij. De gemeente staat hier niet afwijzend tegenover en ook de provincie wil medewerking verlenen. Samen met een woningstichting bestaat het plan uit sociale bouw voor jongeren, senioren, starters en enkele units om zorgvragende echtparen samen te laten wonen. Ton Heyboer wijst ons op het project 'Voor Effies' in Enkhuizen.

- Dan komt er een vraag over het beeldje uit de kerktuin in Sijbekarspel. Wie weet er meer van en wat gaat er mee gebeuren. Daar gaat de kerkenraad zich nog over buigen.

- Hulp bij de diensten: in de eerst helft van het nieuwe jaar zijn nog drie open plekken. Jan vraagt wie mee wil werken aan het opzetten van een dienst. Aanmelden bij de taakgroep Vieringen. Jan sluit af met een gedicht en we zingen samen het bekende lied 'Voorwaar de aarde zal getuigen'.

Vanuit de Classis

In 2023 lopen de termijnen af van de aanstelling van de classis-predikant, ds. Peter Verhoeff, en van de benoeming van de voorzitter van het classicaal college voor de visitatie, ds. Conny Bakhuis. Beiden bleken van harte bereid hun functie voort te zetten. De classicale vergadering is dankbaar voor het werk dat zij verrichten en heeft op 24 november jl. unaniem besloten beide predikanten opnieuw in hun functie te benoemen. De classis bidt hun Gods zegen toe en hoopt dat ook u hen in uw gebed wil gedenken,

Hartelijke groet, Tineke van Alphen, scriba

Inspiratie

Ds. Jantina Ruiter

Levenslicht



Bij onze geboorte, op het moment dat wij het levenslicht zien, begroeten wij de wereld met een goede huilbui. Niet zo vreemd, want na een veilig verblijf in de buik van de moeder is daar opeens de koude buitenwereld. Een ver-

blindend licht en allemaal mensen die wel blij kijken, maar die je nog niet kent. Na deze medisch noodzakelijke uiting van verdriet wennen we als baby al snel aan de nieuwe omstandigheden en gaan daar al snel van houden.

De geboorte van een kind brengt mensen samen. Een nieuw leven betekent een nieuw begin, hoop en verwachtingen voor de toekomst. In de Adventstijd kijken we uit naar de geboorte van dat ene bijzondere kind. Het kind dat licht komt brengen in de donkere wereld. Een wereld die in deze tijd zucht onder alle zorgen. Een kind dat hoop en vreugde brengt, zoveel dat wij nog steeds elk jaar zijn komst met Kerst vieren. Dit kerstkindje brengt ook mensen samen. We gaan aan tafel, zingen kerstliederen over licht en vreugde, we vieren een nieuw begin. De dag dat dit kind het levenslicht zag, bracht licht in het leven van ons mensen. In de Bijbel zijn leven en licht vaak aan elkaar verbonden. Bij de schepping begint dat al. God scheidt licht en daarna het leven. Wanneer wij geboren worden zien wij het levenslicht, een wonder waarvan wij geloven dat God dat aan mensen geeft. Jezus kwam naar de wereld om licht in onze duisternis te brengen. Daarbij denken we niet alleen aan de kerstsfeer met de mooie lichtjes en de gezellige kaarsjes. Hij komt om licht te brengen in ons leven. De evangelist Johannes schrijft daarom in zijn kerstevangelie: 'In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen'. Jezus werd geboren om ons te leren leven als kinderen van God. Dat is echt kerstcadeau. Dit leven in het licht betekent, dingen doen en zeggen die gezien mogen worden. Daden en woorden die jezelf of een ander kwaad doen niet toelaten in je leven. Leven als kinderen van God kan ook betekenen, niet weggijken als iemand hulp nodig heeft. Het kan zelfs inhouden dat je je dromen waar maakt. Het is dus een cadeau met een handleiding voor het leven. Geen wetmatige dwang, maar een weg die leidt tot een mooi liefdevol leven. We leven toe naar de geboorte van het kerstkind, we zijn in blijde verwachting, maar de geboorte is slechts het begin. Wanneer de kerstboom weer in de voortuin staat, blijft het verhaal doorgaan. We mogen elke dag weer zijn levenslicht met ons levenslicht verbinden, elke dag weer het licht en de liefde laten groeien

in ons leven. Elke dag weer een nieuw begin maken. De geboorte van het kerstkind brengt ons mensen samen. Ik wens u een Adventstijd vol van hoop en verlangen en feestelijke kerstdagen.

Taakgroep Pastoraat



De afgelopen zondagen zijn de bloemen uit de kerkdienst gegaan naar Anneke van Eck, Gert Oerlemans, Ben en Nel Peper, Gré van Oosten (dirigent Jubilatekoor), Carolien en Pieter Schalkwijk en Willem Koeman.

Bezoekgroep

De leden van de bezookgroep kwamen bij elkaar op woensdagochtend 26 oktober 2022. Door de corona was de groep lang niet bijeen geweest. Mede omdat we in een domineeloos tijdperk zitten organiseerde de taakgroep Pastoraat deze bijeenkomst. Immers in deze tijd is voor een ieder een stukje aandacht van belang.

We bespraken eerst de stand van zaken. Ieder lid bezoekt één of meer kerkleden die daar prijs op stellen. Vanuit het verleden waren dit mensen van 70 jaar en ouder. Gezamenlijk kwamen we tot de conclusie dat leeftijd geen belemmering hoeft te zijn om iemand vanuit onze groep te bezoeken.

Als lid van de bezookgroep heb je een luisterend oor en je laat de mensen hopelijk weer een lichtpuntje zien. De regelmaat van bezoeken is niet aan een vaste afspraak gebonden maar kan een ieder naar eigen inzicht en tijd doen.

Tryja en Ina brengen de komende maanden een bezoekje aan mensen om te vragen of ze behoefte hebben aan aandacht vanuit onze groep.

Nieuwe bezoekers zijn altijd welkom!

Plusmiddag



Op woensdag 14 december wordt de Plusmiddag gehouden in de kerk van Wognum.

Deze gezellige middag begint om 14 uur. Reserveer de datum en kom luisteren naar de belevenissen van bergbeklimster Marlies Neef-

jes. Onder de titel "Watermens en de bergen" vertelt zij over de expedities die zij heeft gemaakt.

Het belooft een interessante middag te worden met natuurlijk een hapje en een drankje.

Alle lidmaten vanaf 65 jaar hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Opgave bij Tryja Boven (06-53218523 of tryjaboven@gmail.com)

Taakgroep Diaconaat

Ton Novotný

Slotakkoord

Sommige klassieke stukken hebben zo'n geweldig slotakkoord. Nu kan ik het niet beeldend schrijven op deze plek (okay, toch een poging: Tada-tatatataaaaa.... Bam, bam!), maar ook de taakgroep Diaconaat komt zo'n beetje tot haar slotakkoord. En dat is de kerstmarkt op **9 en**

10 december. Een heel groot deel van de opbrengst daarvan gaat naar het jaardoel Stichting Opkikker. Weet u nog dat ik zei dat we vijf dagen bij elkaar moesten kunnen krijgen? Volgens mij gaan we het halen!



Maar zoals menig klassiek stuk is het slotakkoord niet het laatste geluid dat je hoort. Want ook wij hebben nog één geluidje toe na de kerstmarkt. Na het succes van vorig jaar gaan we ook deze keer weer oliebollen bakken voor het jaardoel en wel op 30 december. Dat betekent vroeg op die dag en beslag maken in grote emmers en flink doorbakken in de pannen. Het is als het ware de

triangel die het allerlaatste geluidje geeft en dan, ja echt dan, is het muziekstuk klaar. Zo zal het ook zijn met het jaardoel. Noteert u alvast die 30^e december voor de 'ping' van de triangel van het jaardoel. Met het recept van vorig jaar zullen de bollen zeker weer smaken!

Taakgroep Financiën & Beheer

Jan Hania

Veel hulp bij schoonmaken kerk Sijbekarspel

Vrijdag en zaterdag 25 en 26 november hebben we de kerk van Sijbekarspel schoongemaakt. Op beide dagen was er de nodige hulp en daar ben ik blij mee.

Op vrijdag waren we met acht kerkleden aanwezig. Eerst zijn alle afdekkleden, etc. weggehaald. Enkelen maakten daarna de orgelgalerij schoon, anderen waren aan het koper poetsen en de steiger en de gevel werden gezogen. Tijdens het koffiedrinken werd er gezellig met elkaar gepraat.

De zaterdag waren we met drie kerkleden en zeven omwonenden aan de slag. De banken en lambrisingen zijn schoongemaakt, de kroonluchters met de kaarsen aangebracht en er is bouwstof verwijderd. Tijdens de koffie ontstond er een levendige discussie over het voortbestaan van het kerkje. Enkele burens willen hard aan de slag om weer leven in het kerkje te krijgen. Op 29 december is er een eerste bijeenkomst.

Als de steiger weg is gaan we de vloer schoonmaken en de kerk weer inrichten voor de dienst van 18 december. Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage.

Kerkbalans



In januari vindt u weer de envelop voor Kerkbalans op de mat. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kerk en het kerkenwerk.

Voor de één is het logisch dat er een bijdrage wordt gevraagd. Die vindt het belangrijk dat

het kerkenwerk plaatsvindt en heeft daar ook het nodige voor over.

Voor de ander ligt het anders. Die wil wel lid van de kerk blijven maar dan een beetje op de achtergrond. Dit zijn de niet-actieve leden. Ze geven aan de kerk een kleine bijdrage.

Dan zijn er ook nog een aantal die niet zo veel meer op hebben met de kerk maar toch lid blijven. Ze geven weinig tot niets als financiële bijdrage.

Voor alle leden moeten we iets afdragen. Dus ook voor de niet-betalende leden. Daarom doen wij een beroep op alle leden om iets bij te dragen. We hopen dat we in februari mee kunnen delen dat we met elkaar 10 % meer hebben opgebracht.

Bijdrage energiekosten

Zoals iedereen wel vernomen heeft, of zelfs ondervindt, zijn de energiekosten behoorlijk hoger, ook voor de kerken. We hebben dat berekend en de kosten lopen per dienst ca € 20,-- op en een vergadering kost minstens € 10,-- meer.

We zullen dan ook vanaf 1 januari voor het gebruik van onze kerken een energietoeslag rekenen. Met de gebruikers gaan we dat nader overleggen.

Kerk te Kijk

Ina Broekhuizen-Slot

Opbergplaats voor collectegeld

In de vorige 'Kerk te kijk' vroeg ik of iemand iets wist over het kastje onder de zitting van de bank bij de preekstoel in de Benningbroeker kerk. Gelukkig kwam er antwoord en wel van Willem Koeman uit Wognum.

Willem is geboren in Benningbroek en groeide op in Hauwert. Ook daar in de kerk waren aan weerszijden van de preekstoel twee banken, bestemd voor de leden van de kerkenraad. Op die banken lagen lange groene kussens.

'Toen we op de zondagsschool zaten, waren wij als jongens na afloop wel eens aan het 'strunen' in de kerk,' vertelt Willem. 'Op een ochtend liepen we weer eens te donderjagen door de banken. Opeens viel dat kussen eraf en zagen we tot onze verbazing een gleuf in de zitting van de bank. Dat was op de plaats waar de president-kerkvoogd zat, een schotje scheidde zijn zitplaats af van de rest van de bank. Dat was trouwens ook zo in de bank helemaal achterin op de plek waar de koster zat.



Toen we wat ouder waren, maakte Jan Mole naar een praatje met ons over de bijzonderheden van de kerk. Hij vertelde dat het collectegeld door de gleuf werd gestort nadat het geteld was. Jan toonde ons de la die in het kastje zat en het deurtje met een slot. De president-kerkvoogd zat dus letterlijk en figuurlijk op zijn geld.'

De gleuf in de Hauwerter kerkenbank was kenmerkend breder dan die in Benningbroek. Volgens Willem kon het geld er vanuit de 'buul' makkelijk ingegooid worden, via een soort trechter kwam het dan in de la terecht.

Maar ongetwijfeld diende het kastje onder de beide banken hetzelfde doel.



Het wordt steeds vroeger donker,
de winter is in zicht.
Alles keert naar binnen,
de gordijnen gaan weer dicht.
De tijd staat op een kruispunt,
niemand weet waarheen.
De schoonheid is soms ver te zoeken,
de dromer staat alleen.

Zie de wereld om ons heen.
Zie de leugen regeert.
Zie de ongeleide leiders.
Zie hun volk dat crepeert
en zie de oorlog
die maar doorgaat,
ook al is ze ver van hier.
Onze wereld is te klein
om het niet te willen zien

En Hij geeft licht
voor een uitweg
uit het donker,
voor wat er vaak niet is.

Dus geef licht,
geef licht ...

Geef alles wat je hebt.

Stef Bos

Skouwerkloppie



Op vrijdag 25 november 2022 hield **Lijnen door de tijd**, historische vereniging Sijbekarspel-Benningbroek, haar ledenbijeenkomst in dorps-huis De Vang in Benningbroek.

Zoals gebruikelijk werd een Skouwerkloppie uitgedeeld, een eerbewijs aan één of meer mensen die zich inzetten voor de dorpen. Deze keer ging het Skouwerkloppie naar Tonny Badoux en Rens Opbroek voor hun grote betrokkenheid bij het Winkeltje in het dorps-huis (Tonny) en bij de Protestantse Gemeente Het Vierkant (Rens).



Vijf Klankbord-vragen aan Koos Taanman

1. Hoe klinkt jouw naam?

Mijn naam is Koos, Jacobus Jozef Johannes, Taanman. Geboren op zondag 12 maart 1950 om 1.00 uur. Men dacht dat ik een van een tweeling zou zijn, maar ik woog toen wel voor twee: 11 pond. Ik ben vernoemd naar mijn opa Koos, fietsenmaker in Krommenie. De naam Koos past bij me, je weet op een goed moment niet beter of je heet zo.

2. Naar welke klank luister je graag?

In het onderwijs heb ik ruim 40 jaar mogen genieten van heel veel kinderstemmen. Ze brengen me op een pure manier in aanraking met het leven. Inzet, enthousiasme, waardering, vertrouwen geven wederzijds energie om door te gaan. Toen ik stopte met werken, was dat geluid het eerste dat wegviel, de hele dag was het stil. Als het om muziek gaat, luister ik het liefst naar volledige klassieke werken. Vaak uit de tijd van de Barok, zoals Albinoni, Buxtehude, Vivaldi, Telemann, Bach. Ik zing bij het Hoornse koor Sappho, we brengen populair klassieke werken. In de natuur hoor ik graag de vogelgeluiden aan het begin van de lente. Bij een wandeling aan het strand luister ik naar het ge-



Foto: Koos Taanman: 'We zullen doorgaan met de stootkracht van een milde kracht. Een prachtige zin vind ik dat.' Een deel van het lied 'We zullen doorgaan' zou hij op een bord bij de kerk willen zetten.

luid van de zee, vooral als de golven hoog komen aanrollen. Het maakt rustig, relativeert.

3. Wat heb je graag op je bord?

Mijn ideale diner bestaat uit voorgerecht: tomatensoep, hoofdgerecht: (gebakken) aardappels met een beetje vette jus, worteltjes, een vegetarische bal gehackt, dessert: vanillevla met een sausje. Maar het smaakt het lekkerst samen met anderen.

4. Als er een groot bord bij het kerkenhek zou staan, wat zou je er dan opschrijven?

Het eerste wat me te binnen schiet, zijn woorden van Ramses Shaffy:

*We zullen doorgaan
met de stootkracht van de milde kracht
om door te gaan in een sprakeloze nacht
met de weifelende zekerheid
om door te gaan in een sprakeloze tijd
tot we samen zijn.*

*We zullen doorgaan
telkens als we stil staan
om weer door te gaan
als niemand meer verwacht
dat we weer doorgaan
tot we samen zijn.*

Er zijn in je leven periodes dat het niet gaat. In zulke tijden denk ik vaak: we zullen doorgaan. Dat geldt ook voor de kerk, ook al neemt het aantal bezoekers af, we zullen toch doorgaan.

5. Wie of wat is jouw klankbord?

Tussen Lammy en mij klikte het al gauw. Ruim 45 jaar zijn we er voor elkaar. We delen alle belangrijke en minder belangrijke dingen. Ze is een maatje om samen plannen mee te maken en die zo mogelijk ook uitvoeren.

Een ander klankbord is de radio, maar dan vooral de radio waarmee ik als kind en puber ben opgegroeid met programma's

en muziek die me aanspraken. Programma's over wetenswaardigheden en actualiteiten waaraan je kon horen dat die goed waren voorbereid. Ik kon er uren naar luisteren en reageerde er soms op per brief.

Hobby radio is mijn klankbord. Ik was jarenlang presentator bij ziekenomroepen in Bergen en Hoorn en bij een regionale omroep in Hoorn. Met hart en ziel programma's gemaakt met interviews, verzoekjes, informatie, verhalen, gedichten. Programma's die niet alleen voor mij een klankbord waren.

Kerstconcert de 'Moonliners'



Op **18 december**, 14.00 uur, verzorgt de a capella zanggroep de Moonliners een kerstconcert in de Protestantse kerk in Wognum. De kerk is open vanaf 13.30 uur. Kaarten, 10 euro, kunt u reserveren via info@moonliners.nl.

De Moonliners is een groep van twaalf zangers en zangeressen. Onder de muzikale leiding van Jessica Huisman brengen zij een breed scala aan overwegend a capella muziek. Mede door de presentatie waarbij muzikaliteit samengaat met show-elementen en een snufje humor, oogsten

de Moonliners veel waardering bij hun optredens.

Vluchteling

Kleine witte duif
vertel me wat je ziet
tijdens de lange vluchten
wanneer je drijvend op de wind
de weg naar 't nest zo feilloos vindt
langs blauwe of bewolkte luchten

Kleine witte duif
je hart is vol verdriet
ik lees de droefheid in je ogen
waar de onrust schemert; vaag
je vleugelslagen worden traag
het weten heeft je moe gevlogen

Kleine witte duif
de tochten worden je teveel
ik kan niets dan angstig vragen
of je de moed nog hebt te stijgen
om de vrede van je groene twijgen
achter alle bommen aan te dragen



Sacrajewa

Collectes

Rens Opbroek en Peter van der Molen

	Bedrag *	Doel	Kerk
23 oktober	€ 50,-	Kinderkledingbank Hoorn	€ 39,80
30 oktober	€ 100,-	Nederlands Bijbel- genootschap	€ 30,-
6 november	€ 50,-	Hospice Dignitas Hoorn	€ 38,55
13 november	€ 225,20	Actie Schoenendoos	€ 123,90
20 november	€ 39,50	Opkikker, jaardoel	€ 30,20
27 november	€ 55,-	Leger des Heils	€ 45,-
4 december		Avondmaal, eigen Diaconie	
11 december		JOP, Jong Protestant	
18 december		De Familiehoeve, Benningbroek	
24 december		Opkikker, jaardoel	
25 december		Kinderen in de Knel	
31 december		Wilde Ganzen	
8 januari		Diaconie	
15 januari		Exodus	
22 januari		In overleg met Hiëronymuskerk	
29 januari		Nieuwe jaardoel	

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn (in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een bedrag op de rekening van de kerk: NL 09RABO 0371606020 onder vermelding van: *Collectemunten voor Naam en Adres*. De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.

* De diaconie maakt minimaal € 50 over aan het wekelijkse doel, ook als de collecte opbrengst minder is.

Reuring

Hugo Pijl

Het is alweer december, voor velen een maand met veel *reuring*. Het Sinterklaasfeest, Kerst en de jaarwisseling: een tijd van gezelligheid, maar voor velen toch ook een tijd van veel gedoe en geregeld en misschien ook wel van de nodige stress. Ik ben tenminste zelf altijd weer blij als het januari is en de rust weerkeert...

Nu ik dit schrijf bedenk ik dat dit zeker niet voor iedereen geldt: er zijn veel mensen op deze aarde die niet toekomen aan al dat geregeld en gedoe. Mensen die al blij zijn dat ze deze maand weer doorkomen, die bezig zijn met overleven. In de krant en op het journaal zien we het dagelijks voorbij komen. De beelden uit Oekraïne bijvoorbeeld, waar zoveel doden zijn gevallen tijdens een verschrikkelijke oorlog en mensen regelmatig moeten vluchten naar schuilkelders waar ook nog eens regelmatig het licht uitvalt en er geen stromend water meer is. Maar er is zoveel meer leed in deze wereld. Ver weg maar ook dichtbij. Als ik daarover nadenk schaam ik me een beetje dat ik kan opzien tegen wat gedoe in de decembermaand.

Met kerst denken we ook aan het Licht dat in de wereld kwam en met Hem de Hoop op een nieuwe wereld, een wereld waar geen plek meer zal zijn voor oorlog, angst, ziekte en pijn. De gebrokenheid van deze wereld voorbij. Jezus inspireert ons om het leed niet links te laten liggen maar hier en nu de handen uit de mouwen te steken en waar dat kan leed te verzachten of te helpen waar dat nodig is. Het is fijn dat dat op heel veel manieren kan. Van het financieel ondersteunen van hulporganisaties tot het geven van wat extra aandacht aan mensen in onze directe omgeving die eenzaam zijn of anderszins hulp nodig hebben. En vanuit onze kerk denk ik aan het meedoen met de *schoendoosactie* of *ons jaardoel* en het ondersteunen van Voedselbanken, die in deze tijd harder nodig zijn dan ooit. Ik wens u een gezegende decembermaand, vol Licht en, als het even kan, een beetje reuring.

Bochte

Alle levens hewwe bochte
't daaide teugen, je liep vast
aarsom most je met de wiele
werde deur de wind verrast.

't Reed lang niet altoid makkelijk
en soms skoof je in de kant
maar je ben' toch op een end weer
op 't rechte pad beland.

Koik je terug nei al die bochte
soms een grôterd, soms maar klein
denk je, turend nei die route:
deuze weg die hoort bai moin.

Alle levens hewwe bochte
zitte soms puur in de tis
maar weet dat een weg met bochte
deurgaans puur wat mooier is.



Agenda

December

- 9 17.00 – 21.30 Kerstmarkt, kerk Wognum
- 10 10.00 – 17.00 Kerstmarkt, kerk Wognum
- 14 14.00 uur, Plusmiddag, kerk Wognum
- 16 19.00 uur, Kinder-kerstfeest, kerk Wognum
- 18 14.00 uur, Kerstconcert Moonliners, kerk Wognum
- 21 20.15 uur, Kerstconcert Sparkling Vocals, kerk Wognum
- 30 Oliebollen verkoop, kerk Wognum

Kerstmarkt 9 en 10 december

Wist u dat er na twee jaar uitstel weer een ideële kerstmarkt wordt georganiseerd in de protestantse kerk in Wognum? Een sfeervolle niet commerciële markt in een prachtige omgeving. Meerdere kramen zullen er staan met meest zelfgemaakte producten, keramiek, glas, sieraden en nog veel meer. Buiten worden kerstbomen verkocht en ook de tweedehands kerstartikelen zullen niet ontbreken.

Natuurlijk zal het rad van fortuin met geweldige prijzen weer draaien. Ook aan de kinderen is gedacht. Een aantal leuke activiteiten speciaal voor de jongste en de wat oudere jeugd. Op vrijdagavond en zaterdag zal de organist van de kerk prachtige kerstliederen ten gehore brengen, en op een of beide dagen zal er livemuziek zijn.

De opbrengst van deze markt gaat naar het jaardoel van de kerk: 'Stichting Opkikker'. Deze stichting is ook vertegenwoordigd op de markt om u van informatie te voorzien.

De koffie staat klaar met zelfgemaakte zoetigheden en zelfgebakken oliebolletjes van onze vrijwilligers.

U komt toch ook op vrijdag 09 december van 17.00 uur tot 21.30 uur en/of op zaterdag 10 december van 10.00 uur tot 17.00 uur in de protestantse kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum.

En last but not least, heeft u mooie bruikbare kerstspullen voor ons dan kunt u contact opnemen met de koster van de protestantse kerk 06-10631859.

De Kerstmarktcommissie

Overzicht verschijningsdata Klankbord 2022 - 2023

No.	Inleveren kopij	Verspreiding vanaf	Feestdagen
4	22 januari	30 januari	
5	12 maart	20 maart	Goede Vrijdag, Pasen
6	30 april	8 mei	Hemelvaart, Pinksteren
7	25 juni	3 juli	

Klankbord en website

(Koos Taanman)

Als webmaster wil ik de website van onze kerk noemen. Klankbord - een keer per twee maanden, de website - dagelijks actueel -, beide zijn op hun eigen manier bedoeld om contact met elkaar te onderhouden, op de hoogte te zijn en te blijven van waar onze gemeente Het Vierkant mee bezig is.

Bespaar papier en kapitaal, lees Klankbord digitaal.

De website stáát 'Vierkant' achter u, informeert, wijst de weg. De moeite waard om er regelmatig op te kijken. Wilt u een artikel sturen of wilt u ergens op attenderen? U stuurt een e-mailbericht naar webmaster@protgemwognumbsn.nl

Sparkling Vocals geeft sfeervol Kerstconcert in Wognum

Het koor Sparkling Vocals onder leiding van dirigent Karel Kok geeft op **woensdag 21 december** een sfeerconcert in de Protestantse Kerk in Wognum, Raadhuisstraat 15, aanvang 20.15 uur. De kerk gaat open om 19.45 uur.

Sparkling Vocals brengt een programma met kerstmuziek. Koormuziek van vooral hedendaagse componisten, enkele stukken van meer klassieke componisten. Ook zingen de vrouwen en de mannen afzonderlijk en er worden enkele instrumentale stukken uitgevoerd.

De muziek is intiem, uitbundig, fluisterzacht, majestueus, krachtig.

Het koor wordt op piano begeleid door Ronald van der Veen, Leonie Hennekens speelt de fluitpartijen.



De kaarten kunnen gekocht worden bij de entree, de toegangsprijs bedraagt € 15,00, tot 16 jaar € 10,00.

Ook kan gereserveerd worden via [06-51661564 of: info@muziekpraktijkkarekok.nl

Geen kerstcantate

Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,
iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.

Het vraagt om geen engelenstemmen,
het hongert naar
een beetje gerechtigheid
aan deze kant van de tijd.

En dromen doet het ook niet van
eeuwig hemelse zomers
in en om het vaderhuis,
het hunkert naar

aardse dagen ooit
zonder marteling en moord,
het licht dat van puur licht
kind is en woord.

Hans Andreus

Kerstnacht

Kerstnacht - het woord is als een lakenis,
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen der sterren - op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.

Kerstnacht - het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht en
het opgaan van de ster, een lichtend teken.

Kerstnacht - het sneeuwt op uw geschonden aarde,
dun en verstuivend dekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.

Ida Gerhardt

**De redactie van het Klankbord
wens u vredevolle kerstdagen,
een plezierige jaarwisseling
en alle goeds voor het nieuwe jaar**



In de protestantse kerk in de Raadhuisstraat 15 in Wognum is er na twee jaren eindelijk weer een

Kinder-Kerstviering

**op vrijdag 16 december,
van 18.45 – 19.30 uur**



In onze versierde kerk kun je luisteren naar een mooi kerstverhaal. Bekende kerstliedjes zullen gezongen worden door het kinderkoor Do-Re-Mi en jij mag ook (mee)zingen. Neem je ouders, opa's en oma's, broers en zussen mee, want met elkaar wordt een kerstviering iets moois. Buiten is het donker, maar binnen is het licht. Kom zoals je bent, want iedereen is welkom!

Renate Koren
Ton Novotný (06-25512477)

De kerk is open vanaf 18.30 uur

