

**Jaargang 37 – nummer 1  
September – oktober 2023**

# **Kerkdiensten**

## **Zondag 10 september, 10.00, Wognum, Startzondag**

Pastor Ton Heijboer, Hoorn – Organist: Jeroen Rijpkema  
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Koos Taanman

## **Zondag 17 september, 10.00, Sijbekarspel**

Pastor André Martens, Amsterdam – Organist: Arjen de Boer  
Ouderling: Tiny Irgolitsch – Lector: Lammy Taanman

## **Zondag 24 september, 10.00, Hiëronymuskerk Wognum**

Oecumenische Vredesdienst  
Trudy Breeuwsma en Ina Broekhuizen-Slot  
Organist: Jeroen Rijpkema

## **Zondag 1 oktober, 10.00, Benningbroek**

Pastor Ton Heijboer, Hoorn – Organist: Harry Toebes  
Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Lammy Taanman

## **Zondag 8 oktober, 14.30, Wognum, intrededienst**

Ds. Marianne Gaastra – Organist: Harry Toebes, met medewerking van de 4Cantorij onder leiding van Joost van der Kooij  
In deze dienst zal Marianne Gaastra door ds. Jantina de Ruiter worden bevestigd als predikant van onze gemeente Het Vierkant  
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Koos Taanman

## **Zondag 15 oktober, 10.00, Sijbekarspel**

Pastor Esther Jeunink, Hoorn – organist: Jeroen Rijpkema  
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Marjon Toebes

## **Zondag 22 oktober, 10.00, Wognum, Oogstdienst**

Pastor Louise Kooiman, Enkhuizen - Organist: Jeroen Rijpkema  
Ouderling: Tiny Irgolitsch – Lector: Bernice Zuidhof

## **Zondag 29 oktober, 10.30 (wintertijd!), Amsterdam**

Heilig Avondmaal  
Samen met THOMAS gemeente naar de Westerkerk  
Ds. Herman Koetsveld

## **Bij een aantal diensten**

Op 24 september wordt de oecumenische Vredesdienst gehouden in de Hiëronymuskerk in Wognum. Het thema is 'Toevlucht'. Aan de aanwezigen wordt gevraagd of zij ter plekke een korte reactie willen opschrijven op de vraag: waar vind jij een toevlucht? De voorgangers die ochtend zijn Trudy Breeuwsma en Ina Broekhuizen, beide leden van de Oecumenische werkgroep Wognum. Het orgel wordt bespeeld door Jeroen Rijpkema. Na afloop is er koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

De feestelijke intrededienst van onze nieuwe predikante Marianne Gaastra vindt plaats op zondagmiddag 8 oktober. Elders in dit nummer vindt u hierover meer informatie.

Op zondag 22 oktober is de oogstdienst. Zoals gebruikelijk zamelen we rond deze datum etenswaren in voor de voedselbank in Hoorn. Aan alle ouderen en zieken wordt na afloop een presentje gebracht.

We gaan samen met leden van de gemeente Thomas naar Amsterdam op zondag 29 oktober. In de aloude Westerkerk staan de deuren voor ons open. Het belooft een bijzondere dag te worden. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de bus. Aanmelden bij Tryja Boven, per e-mailbericht aan:

tryjaboven@gmail.com

of per telefoon op nummer 06 53 21 85 23.

## **En een terugblik**

Enkele keren deze zomer zijn er gezamenlijke diensten gehouden met de gemeente Thomas. Dat bleek een goed idee: meer mensen in de kerk en kennismaken met elkaars gewoontes. Zo vind ik het in Oostwoud mooi dat er een lied van de maand is. Dat lied wordt op de eerste zondag van de maand toegelicht door Peter van Troost en vervolgens de daaropvolgende keren gezongen aan het begin van de dienst. Zo kom je in aanraking met nieuwe en verrassende liederen die je doorgaans over het hoofd gezien hebt.

Bijzonder was de dienst op 23 juli in Wognum die in het teken stond van dichter en theoloog Huub Oosterhuis.



Een voorbereidingsgroep zorgde voor een evenwichtige afwisseling van liederen, teksten en stemmen. Lieder om samen te zingen én om naar te luisteren, woorden van Oosterhuis die indruk maakten. Er werd geboeid geluisterd en meegeleefd en de reacties waren heel positief. Voor herhaling vatbaar! Twee keer ging pastor Ton Heijboer voor. Op 30 juli in Wognum sprak hij over Maria: op de liturgie prijkte een afbeelding van Maria van Hoorn, de lezingen gingen over Maria en bijna vanzelfsprekend werd ook het Ave Maria ten gehore gebracht. Ton begon zijn overweging dan ook met de woorden: 'U hebt vanmorgen misschien wel even gedacht: ik ben in de verkeerde kerk terechtgekomen.' Zijn uitleg over Maria bracht ons verder. Hij stond stil bij de waarde van de rozenkrans wanneer die gebruikt

wordt zoals dat bedoeld is, hij vertelde herinneringen onder meer aan zijn oma die haar zorgen neerlegde bij Maria, van vrouw tot vrouw, van moeder tot moeder.

De dienst op 6 augustus had als leidraad 'Nothing compares', met niets te vergelijken. Gelezen werd uit Jesaja de tekst over de verlosser die verheven en machtig is en vervolgens de gelijkenis over het zaad en het onkruid.

De taakgroepen financiën en beheer en pastoraat verzorgden de viering op zondag 13 augustus. Het thema was 'De schepping, de natuur'. Gelezen werd psalm 8 en de begintekst uit Genesis zoals beschreven staat in de Groeibijbel. Als tweede lezing klonk een verhaal van Karel Eykman over het eerste gebod.

## **Vanuit de kerkenraad**

*Rens Opbroek*

Nu de zomerstop achter de rug is zijn ook de kerkenraadsvergaderingen hervat en dat geldt eveneens voor de verschillende taakgroepen.

Bij het begin van de eerste bijeenkomst herdachten wij Barbara Zweet-Donker, die ons deze zomer zo plotseling ontviel. De taken die zij als ouderling voor haar rekening nam zijn besproken en verdeeld, maar duidelijk is wel dat de taakgroep Pastoraat versterking nodig heeft.

Daarna was een belangrijk onderwerp natuurlijk dat wij een nieuwe predikant hebben kunnen aantrekken, zie verder bij Beroepingswerk. Wij spreken onze dank uit aan de Beroepingscommissie. Met forse inbreng van consulent ds. Jantina de Ruiters van de THOMAS gemeente is de commissie er na een lange zoektocht in geslaagd een nieuwe dominee te vinden.

Een nieuwe dominee betekent een herziening van het opgestelde preekrooster voor dit najaar en voor 2024. De nieuwe predikant krijgt een 60% functie en dat betekent dat we ook in de toekomst veel gastvoorgangers nodig zullen hebben en dat soms de eigen taakgroepen een dienst verzorgen. Inmiddels hebben we daar ervaring mee.

Wij bespraken verder de ontwikkelingen rondom de kerken in Benningbroek en Sijbekarspel. Er is voortgang, maar dat alles kost tijd. We houden u op de hoogte.

Naast de kerken is de toekomst van de pastorie besproken aangezien de nieuwe predikant daarvan geen gebruik maakt.

Het najaar is ook de tijd dat de nieuwe begrotingen moeten worden opgesteld, voor de kerk en voor de diaconie.

Hoewel de kerstperiode nog ver verwijderd lijkt zijn diverse diensten al doorgepraat; hetzelfde geldt voor diaconale activiteiten in het najaar.

## **Verslag Gemeenteavond van 13 juli**

*Scriba*

Onderwerp: Het voorstel van de Beroepingscommissie voor het beroepen van een beoogde predikant.

De kerkenraad heeft al unaniem ingestemd met het voorstel en dit is het moment om de gemeente te informeren en te horen wat de gemeenteleden er van vinden.

Nadat de tweede voorzitter de vergadering heeft geopend geeft hij het woord aan de voorzitter van de beroepingscommissie.

Die geeft via een PowerPoint presentatie een overzicht van de gevolgde werkwijze van de beroepingscommissie. Met als laatste opmerking dat op de advertenties geen enkele kandidaat heeft gereageerd.

Door onze consulent Jantina de Ruiter werd een mogelijke kandidaat voorgesteld: Ds. Marianne Gaastra. Zij bleek na diverse gesprekken een zeer positieve kandidaat. Zij gaat per 1 oktober met emeritaat, maar wil nog graag een uitdaging aangaan. Zij zou dan voor twee jaar in tijdelijke dienst kunnen treden voor 60 % (maximaal kan dit uitgebreid worden tot vijf jaar.) Nadeel is dat zij in Zwolle wil blijven wonen.

De beroepingscommissie kwam na een aantal gesprekken tot de conclusie dat zij perfect in het beoogde profiel past.

**Het advies van de beroepingscommissie is dan ook om ds. Marianne Gaastra te beroepen.**

## **Reacties van gemeenteleden**

Na enige discussie en beantwoorden van vragen van gemeenteleden, komt de vergadering tot de conclusie het een prima oplossing te vinden. De voorgestelde termijn van twee jaar past ook in de problematiek m.b.t. het samengaan met buurgemeenten. Volgens de kerkregels is het mogelijk binnen twee jaar met een andere predikant in zee gaan. In die twee jaar wordt een visie ontwikkeld hoe we gaan kerken in de toekomst. Voorgesteld wordt om na één jaar weer een beroepingscommissie samen te stellen en deze dominee dan mee laten zoeken.

Voor de financiële situatie van de kerk heeft dit gevolgde proces geen gevolgen.

Bij 60% dienstverband zal de predikant 21 x per jaar voorgaan. De overige diensten zullen ingevuld worden door andere predikanten, door nauwe samenwerking met de Thomas gemeente en door de taakgroepen. Voorlopig tot het einde van het jaar gaat de predikant werken vanuit de consistorie van de kerk in Benningbroek.

**Vervolgens gaan alle aanwezige gemeenteleden akkoord met het voorstel van de beroepingscommissie** (dit werd bekrachtigd door het aansteken van het groene licht in de kerk).

Na publicatie van het besluit aan de gemeenteleden en het noemen van ds. Marianne Gaastra als te beroepen predikant is er nog een bezwaartermijn van 5 dagen voor gemeenteleden.

Dan wordt er een beroep uitgebracht waarna de predikant drie weken de tijd krijgt om te reageren. Dat proces wordt verder in gang gezet. De tweede voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

## **Beroepingswerk**

*Rens Opbroek*

Wij zijn erg blij dat mevrouw ds. Marianne Gaastra het beroep dat op haar is uitgebracht heeft aangenomen. Op zondagmiddag 8 oktober zal zij om 14:30 uur in Wognum intrede doen in onze gemeente en worden bevestigd door ds. Jantina de Ruiters. De

ochtenddienst op die dag vervalt. De geplande Oogstdienst wordt twee weken verschoven omdat niet alles tegelijk kan. De laatste formulieren die volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk bij een beroeping nodig zijn worden of zijn inmiddels ingevuld en verstuurd. Bij de intrede van ds. Gaastra wordt de Beroepingscommissie ontbonden. De kerkenraad dankt nogmaals iedereen die aan dit resultaat heeft bijgedragen.



**Op vrijdag 28 juli brachten Ina Broekhuizen, Peter van der Molen en Rens Opbroek een bezoek aan onze 'nieuwe' dominee Marianne Gaastra en haar man Jos Mensink in Zwolle. Na afloop van het gesprek werd geklonken op de toekomstige samenwerking. Dat het een gezegende tijd mag worden voor allen.**



# **Inspiratie**

## **De Voorzienigheid**

*'Want de dwaze maagden namen haar lampen mee, maar geen olie; doch de wijze namen olie in haar kruiken met haar lampen.'* Uit Mattheüs 25.

Wat doe je als het minder wordt? Een krappere budget. Tanende conditie. Slinkende kring van bekenden. Wat doe je? De wijde horizon van weleer aan mogelijkheden trekt zich samen. En je denkt terug: in herinneringen. Je brengt je vroeger weer te binnen in gesprekken. Soms word je 's nachts wakker uit een droom waarin in stukken en brokken, flarden van vroeger in een droomverhaal verschenen. Vroeger voelt dan als gisteren en in de droom zelfs als nu, tastbaar.

Wat doe je als het minder wordt? Je komt er achter wat van waarde was voor je. Wat maakte dat je was wie je was, wat in jezelf met je mee trok, waar je trouw aan bleef. Vreemd genoeg kom je daar achter na tijden waarin je, door omstandigheden gedwongen misschien of gewoon omdat je geen zin had, je band met wat voor jou van waarde is weg had laten zakken.

Gelukkig zijn er als het minder wordt nog de bekenden die zich jou herinneren. Gelukkig zijn er momenten waarop je jezelf weer herinnert. Naar men zegt heb je dan het spoor gevonden, je innerlijke vonk die niet dooft. Het is je lantaarn die je bijlicht als je verder gaat. Het innerlijk licht dat je hebt bijgehouden en dat je nu bijlicht, eerder of later dan voorzien.

Wijze mensen onderhouden dat licht in hun leven, zijn waakzaam voor die innerlijke waarde. En als de vlam een vlammetje wordt, zetten ze hun levenslicht wat uit de wind door zich even wat rust te gunnen. Ze vullen de brandstof wat bij met een goed gesprek, een boek, een wandeling, een liefhebberij. Of door de gedachten wat te laten gaan.

'De Voorzienigheid' is een benaming voor een aanwezigheid in jezelf wiens blik verder reikt en waar je je aan toevertrouwt op je levensweg. Dat is niet dat het allemaal wel goed komt op de manier die je verwacht of hoopt.

'Voorzienigheid' is de intuïtie, het innerlijk licht, dat verder reikt dan wat je al wist.

*Tjalling Kindt, Predikant Doopsgezinde Gemeente Wieringen*

## **In memoriam Barbara Zweet-Donker**

In het eerste weekend van juli werden we opgeschrikt door het bericht van het overlijden van Barbara Zweet. Onverwacht gleed ze weg uit het leven terwijl ze bezig was met het herstellen van een kappenkant. Tijdens een zeer druk bezochte condoleance in de kerk van Wognum op woensdagavond 5 juli namen velen afscheid van haar. Twee dagen later was de herdenkingsbijeenkomst in het crematorium in Heerhugowaard. Ook hier kwamen veel mensen bijeen om een laatste groet te brengen. Bijzonder was de aanwezigheid van een groot aantal dames en heren in West-Fries kostuum die zo eer betoonden aan Barbara die een groot deel van haar leven bezig was met de instandhouding en het uitdragen van de streekdracht en de bijpassende hoofdtooi. Met verhalen en beelden werd stilgestaan bij de vele aspecten van Barbara's bestaan. 'Zwierend en zwaaiend ging jij door het leven, behoudend, bewarend en heel veel gegeven. Kleurig en speurig - verweerd en bezeerd, na talloze vragen nu veilig aangemeerd.'

Als Bijbeltekst was gekozen voor een gedeelte uit het hoofdstuk van Prediker met als titel: Alles heeft zijn tijd. Daarin wordt beschreven dat het leven niet alleen bestaat uit dansen en zingen, maar ook uit rouwen en zwijgen. En met die tegenstellingen werd Barbara in haar leven geconfronteerd. Bij al het verlies en verdriet ging ze echter door, hoe moeizaam dat vaak ook was.

Barbara werd geboren in Hoogwoud op 17 juni 1946, ze overleed op zaterdag 1 juli 2023 in Wognum. Sinds de verhuizing van Roel en Barbara en hun gezin naar de Leekermeer, eind 1985,

bezocht zij de kerk in Wognum. Zij zat jarenlang als ouderling in de kerkenraad, ze was preekvoorzienster en lector en fungeerde ook als koster. En natuurlijk zong ze, bij een aantal koren en ook bij onze 4Cantorij.

Zo mogen we haar voor ogen houden, als een opgewekte, gastvrije vrouw die betrokken was bij het lief en leed van anderen. Mag zij rusten in vrede.

Nu is het stil rond Roel. We wensen hem, zijn kinderen en kleinkinderen van harte kracht toe en Gods nabijheid.

## **Taakgroep Pastoraat**

*Bernice Zuidhof*

Tryja Boven heeft aangegeven dat zij, met name met het oog op het wegvallen van Barbara als ouderling bij de taakgroep Pastoraat, haar taak als ouderling wil blijven uitvoeren.

De leden van de taakgroep Pastoraat zijn heel blij met dit besluit!

In het vorige Klankbord werd een tweetal zomeractiviteiten aangekondigd waar u zich voor op kon geven.

Inmiddels heeft het uitje van dinsdag 15 augustus plaats gevonden en Ellen Tuijtel schreef er over. Het organiseren van de barbecue op vrijdag 1 september is nog in volle gang. Als u het nieuwe Klankbord ontvangt, hopen we dat we terug kunnen kijken op een geslaagde barbecue!

## **Een zonnig zomeruitje met de watertaxi**

*Ellen Tuijtel*

Vijftien augustus vertrok ik met een groepje op de fiets vanaf de kerk in Wognum naar het Oostereiland in Wognum.

Daar wachtten we op de deelnemers, die met de auto kwamen en bij aankomst vertelden dat ze een mooie wandeling langs het IJsselmeer gemaakt hadden. De zon scheen volop en het was heerlijk zomers weer.

We namen plaats op de kussentjes die op de banken van de watertaxi lagen. Een platte, elektrisch aangedreven schuit met een

gids, die tevens stuurman was. Meteen gingen we full speed het IJsselmeer op. Het golfde lekker!

Met een bocht voeren we op de Hoofdtoren af, net als de walvisvaarders in vroeger tijden deden. De gids vertelde dat de Hoofdtoren een verdedigingstoren was met muren van een meter dik. De toren was tevens een veilige plek voor de schatkist van Hoorn.

Al bukkend voeren we onder lage bruggetjes door de oude binnenstad in, onder het genot van een drankje.

De pakhuizen herinneren aan de oude havenstad en de houten sluizen doen nog steeds dienst om het door de wind opgestuwde water buiten de stad te houden.

Na een uurtje meerden we weer aan en wachtte ons koffie met wat lekkers in Hotel Brasserie Oostereiland.

Voldaan keerden we weer huiswaarts met dank aan de goede organisatie en de mooie belevenissen die we met elkaar deelden.

Al met al zeer geslaagd!

## **Koffiecontact: welkom op 6 september!** *Ina Broekhuizen*

De eerste Koffiecontact-bijeenkomst is op **woensdag 6 september** van 10 tot 11 uur in de kerk van Wognum. De taakgroep Pastoraat neemt het initiatief voor deze nieuwe activiteit. Koffiecontact houdt in: een uur koffie drinken en een praatje met elkaar maken in de achterzaal. Daarnaast is er de mogelijkheid voor een moment van stilte en bezinning in de kerkruimte. Wanneer? Met ingang van september, iedere eerste woensdag van de maand. Voorlopig dus: 6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Iedereen is welkom op 6 september en een maand later op 4 oktober.

### *Licht en gedicht*

De bedoeling is een gezellig en ongedwongen uurtje waarin mensen met elkaar kunnen praten. Er is geen gespreksleider. Die ochtend is ook de kerk open gesteld. Een kaars brandt en er ligt een gedicht om te lezen en om mee te nemen. Geboden wordt een moment van rust en bezinning voor wie dat wil. U

bent in de kerk welkom ook zonder aan het koffie-uurtje deel te nemen.

## **Bloemen**

De bloemen zijn de afgelopen diensten gegaan naar Jaap Kossen, Carolien Schalkwijk, Jan Hania, Carla Boersma en Tiny Hartog. Allen vergezeld van een hartelijke groet van PG Het Vierkant.

## **Taakgroep Diaconaat**

*Ton Novotný*

Elke zondag collecteren wij voor de eigen kerk en voor de diaconie. Dat diaconale doel wordt bij de mededelingen door de dienstdoende ouderling toegelicht, zodat u een goede indruk krijgt waar uw gift naartoe gaat. En dat werkt.

Jaren geleden zijn we daarmee begonnen, daarvoor werd slechts gezegd: "De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk".

Door het diaconale doel uit de anonimiteit te halen steeg de opbrengst en daar zijn wij als diaconie, maar meer nog het beoogde diaconale doel, natuurlijk erg blij mee. Regelmatig krijgen wij van de verschillende doelen een bedankbrief en wij geven die dank graag door aan alle gevers.

Sinds een jaar of zeven hebben we ook een diaconaal jaardoel waarvoor speciale acties worden gevoerd. Dit jaar is het Straatpastoraat Hoorn en omstreken gekozen. Nadat er een aantal acties zijn geweest en er diverse malen is gecollecteerd staat de teller nu al op € 2115,70. Dat is een prachtig bedrag, waarvoor onze dank. Maar ook in het najaar zijn er activiteiten: we gaan nog een keer met elkaar wandelen en naar een film kijken en dan komt er ook nog de Kerstmarkt en het oliebollen bakken. Dat wordt vast een succes!

Wat ook een succes was is het uitstapje met een aantal kinderen naar Hoenderdaell, aangeboden door de diaconie.

Dan nog iets anders van diaconale aard.

Mensen die hulp nodig hebben of die alleen zijn kunnen er via Het Vakantiebureau toch een weekje tussenuit. In samenwerking

met de Protestantse Kerk in Nederland organiseert Het Vakantie-bureau vakanties voor mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. De diaconie van Het Vierkant steunt dat. Hebt u belangstelling? Laat dat weten via email [novotny@quicknet.nl](mailto:novotny@quicknet.nl)

En als laatste: onze diaconie taakgroep is zeer krap bemand. We zouden er nog wel een of twee mensen bij kunnen gebruiken. Voelt u ervoor om ook een steentje bij te dragen dan horen we dat heel graag. De werkzaamheden zijn licht van aard en we houden geen ellenlange vergaderingen.

## **Taakgroep Financiën & Beheer**

*Jan Hania*

### **Open monumentendag 9 en 10 september**

De kerken van Wognum en Sijbekarspel zijn weer open met Open Monumentendag. Het thema is 'Cultureel erfgoed in beweging'.

In **Wognum**, alleen op 9 september, wordt een kleine expositie van bijbels gehouden. Hiermee willen wij de geschiedenis van de bijbel weergeven. Ook kun je de bijbel beschouwen als een stukje erfgoed dat voortdurend in beweging is.

Daarnaast zal via een slide-show of foto's een aantal oude indrukken van de kerk worden weergegeven.

Het kerkje in **Sijbekarspel** is beide dagen geopend. De Historische vereniging en het plaatselijk buurtcomité organiseert het een en ander. Het is tevens de laatste zondag waarop het kerkje open is voor publiek dit seizoen. Ga even langs en toon uw belangstelling.

### **Werkzaamheden**

Het zat even niet mee want door lichamelijk ongemak konden de geplande werkzaamheden bij de kerken van Benningbroek en Sijbekarspel niet uitgevoerd worden. En ook in Wognum werd het tuinonderhoud wat minimaler doordat onze beide tuinmannen in de lappenmand zitten.

Hopelijk lukt het nog dit najaar het nodige uit te voeren. En wilt u een keer helpen (lekker in de buitenlucht) geef het door aan Jan Hania.

## **Oproep voor een kosterfunctie**

Annie en Kees Wijtman zijn volgend jaar februari 40 jaar koster in Benningbroek. Uiteraard gaan we daar aandacht aan besteden.

Maar de werkzaamheden worden er voor hen niet lichter op. Het is dan ook een goede gelegenheid om te stoppen met deze functie. Dat betekent echter wel dat er een vacature ontstaat voor de functie van koster. Weet u namen of eventuele gegadigden voor deze functie geef dat door aan de taakgroep Financiën en Beheer. Dan kunnen wij met diegene gaan overleggen.

## **Begroting**

Op woensdag 20 september wordt de begroting voor het komende jaar weer vastgesteld in de kerkenraad. Tevens wordt een inzicht gegeven voor de kosten de komende tien jaar.

Uiteraard blijft het een begroting omdat een aantal posten nooit vooraf te plannen zijn. Neem alleen al de subsidies die voor bepaalde werkzaamheden aangevraagd kunnen worden. Je krijgt ze wel of niet. De eenmalige subsidies worden niet in de begroting opgenomen.

Wilt u na de kerkenraad de begroting inzien neem gerust contact met mij, Jan Hania, op. Ik zal u dan verder informeren.

## **Verkoop pastorie**

In de kerkenraad van 22 augustus is besloten de pastorie te verkopen. De nieuwe dominee blijft in haar eigen woning wonen dus voorlopig hebben we Hanebalk 1 te Wognum niet nodig als pastorie.

Momenteel wordt de pastorie verhuurd. We gaan het huurcontract niet verlengen omdat dit door nieuwe wetgeving de nodige nadelen kan geven. De huurder krijgt dan een contract voor onbepaalde tijd en het kan moeilijker worden om de pastorie leeg te krijgen.

Verder wordt door de PKN niet meer vereist dat de gemeente een nieuwe dominee een pastorie aanbiedt. En mochten we op termijn een nieuwe dominee krijgen dan moet er het nodige aan de pastorie gebeuren om deze weer "van deze tijd" te krijgen. Neem alleen al de keukeninstallatie, isolerende voorzieningen, overig onderhoud.

Op grond van deze argumenten is besloten de pastorie te koop te zetten en dat wordt begeleid door makelaar Jaspers en Van Diepen. Mocht u als kerklid belangstelling hebben dan kunt u dat bij hen kenbaar maken.

### **Toelichting bij collectes**

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn (in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een bedrag op de rekening van de kerk: NL 09RABO 0371606020 onder vermelding van: *Collectemunten voor Naam en Adres*. De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.

\* De diaconie maakt minimaal € 50 over aan het wekelijkse doel, ook als de collecte opbrengst minder is.



# Collectes

*Rens Opbroek en Peter van der Molen*

	<b>Bedrag *</b>	<b>Doel</b>	<b>Kerk</b>
2 juli	€ 92,-	PIT/Pro Rege	€ 72,50
9 juli		Dienst in Oostwoud	
16 juli	€ 50,-	St. Vrienden van Sweelinckhof	€ 51,-
23 juli	€ 199,20	Straatpastoraat Hoorn, Jaardoel	€ 89,60
30 juli	€ 39,55	De Familiehoeve, Benningbroek	€ 38,70
6 augustus		Dienst in Oostwoud	
13 augustus	€ 46,-	Amnesty	€ 36,50
20 augustus	€ 48,50	Dorcas	€ 32,50
27 augustus	€ 56,-	Straatpastoraat Hoorn, Jaardoel	€ 42,-
3 september		Diaconie	
10 september		Opkikker	
17 september		Stichting Leergeld	
24 september		St. Vrienden van Leekerweide	
1 oktober		Diaconie	
8 oktober		Kinderkledingbank Hoorn	
15 oktober		St. Vrienden van de Herbergier	
22 oktober		Voedselbank Hoorn	
29 oktober		Nederlands Bijbel Genootschap	

**Kringels in 't water**

Kringels in 't water  
want de wind die vertelt een verhaal  
kringels in 't water  
en hai skroift in een heël oigen taal.

Hoe die waait over huize en mense  
en geniet van de wois van een lied  
van de joôsis die lache en speule  
wat ie ziet van geluk en verdriet.

Hai verskiet van de mense die skelde  
wat ie hoort ok van haat en van noid  
en van harde en skerrepoe worde  
van die altoid en eêuwige stroid.

Hoe die loeit om weer asem te geven  
an de mens die deer gaat deur de toid  
hoe die bleist om de trane te drogen  
hoe die zachies 'verrut, menslief!' zoit.

Kringels in 't water  
weer de wind met de gollefies praat  
kringels in 't water  
maar gien mens die 't verhaal echt verstaat.

Wanneer ik in de kerk van Sijbekarspel ben, kijk ik onwillekeurige naar boven. Waarom eigenlijk? Zijn het de tekens die ik ontwaar in het gewelf, is het de blauwe kleur van het houtwerk? In deze kerk hangt een bijzondere sfeer. Het warme okergele interieur speelt daarin een rol en ook de goede akoestiek.

Sinds mei worden er deze zomer door het Buurtcomité, dat bestaat uit dorpsbewoners, activiteiten georganiseerd in en rond de kerk. Een mooi initiatief.

Mede daarom staat hieronder een uitleg over de binnenzijde van de kerk, die tot circa 1576 in gebruik was als rooms-katholieke kerk, gewijd aan de heilige Laurentius.

Boven het vanuit de kerkzaal zichtbare tongewelf bevindt zich een gotische kapconstructie van spitsbooggebinten. Die zijn gemaakt van eikenhout en voorzien van Arabische telkenmerken. De gewelfribben (in de kerk zijn die geschilderd, in de ruimte onder de toren zijn ze nog van blank hout) hebben een peerkraal-



**Sluitstuk kerk Sijbekarspel, foto Sonja Vlaar**

profiel en gesneden roosjes op de muurplaat. De korbelen in de kerk hebben versierde sleutelstukken met gotische profilering en de muurstijlen rusten op natuurstenen consoles. Op een van de sluitstukken is het jaar 1547 zichtbaar, waarschijnlijk het jaar van voltooiing van de grondige verbouwing van de kerk, de stijl veranderde van romaans in gotisch.

De koperen kaarsenkronen dateren uit 1644. De Renaissance preekstoel is rond 1650 gemaakt en heeft tot 1815 waarschijnlijk tegen de zuidgevel van de kerk gestaan (zie het bevestigingsoog in de balk aan het zuidzijde).

De koperen doopboog is een geschenk van gemeentesecretaris Cos en dateert uit de tweede helft van de 17<sup>e</sup> eeuw. De afbeeldingen op de doopboog komen overeen met een afbeelding op een glas in loodraam van de Bonifaciuskerk in Medemblik. Het gaat hierbij om waarschijnlijk broers, waarvan één actief was als kerkmeester in Medemblik en de ander als gemeentesecretaris in Sijbekarspel. Ook de kerkklok is, samen met de familie Koomen (burgemeester), geschonken door de familie Cos.

## Klankbord met een nieuw voorblad

*Piet Rietveld*



Een nieuw kerkelijk seizoen, een nieuw voorblad voor het Klankbord. Ontworpen door ons gemeentelid Koen Scholten.

Maar in plaats van 'nieuw', kunnen we beter zeggen 'vernieuwd', want een aantal elementen is hetzelfde gebleven:

- De naam Klankbord is onveranderd, evenals het logo van de PKN op de plaats van de letter 'o', aangevend dat onze gemeente onderdeel is van de Protestantse Kerken in Nederland;
- Het rode vlak met de afbeelding van het vierkant van een stolpboerderij staat nog mooi in het midden;
- De vier dorpen van onze kerkelijke gemeente (Wognum, Nibbixwoud, Benningbroek en Sijbekarspel) staan in het rode vierkant aangegeven;
- Bij de namen van de dorpen staat een afbeelding van de (voormalige) kerk van het betreffende dorp;
- Onder het blok van het vierkant en de kerken staat een rechthoekige afbeelding met voor elk nummer een andere aanduiding, in dit geval START.
- Het geheel van deze afbeeldingen vormt een kruis, symbool van het Christendom.

Nieuw is de gekleurde cirkel die om het Vierkant met de kerken is geplaatst. De gekleurde vlakken zijn zodanig gekozen dat de kruisvorm behouden blijft. De inkleuring van de cirkel zal voor de zeven nummers verschillend zijn.

Om de cirkel is de tekst 'rondom het vierkant' geplaatst. Niet alleen een aardige woordspeling, maar ook om aan te duiden dat wij zowel 'kerk in het dorp' zijn, als ook naar buiten gericht willen zijn. In het beleidsplan 2020–2024 van Het Vierkant staat dit mooi verwoord: *Wij geloven in een wereld waarin het voor de mensheid goed is om te leven en wij geloven dat het onze taak is om daar een bijdrage aan te leveren. In dat besef kijken we naar elkaar om binnen en buiten onze gemeente.*

## Medaillon

Redactie



In het vorige Klankbord vroeg Koen Scholten of iemand wist wie er afgebeeld staat op het medaillon, dat hij jaren geleden van een harmonium haalde. Van dat oude harmonium kwamen alle onderdelen overigens terecht bij echte liefhebbers, die deze onderdelen gebruikten voor het herstellen van gelijksoortige instrumenten.

Helaas, niemand wist een antwoord te geven.

Jammer, vond de redactie. Dus deden we zelf een poging met Google Lens. Deze app zoekt op het internet naar dezelfde of vergelijkbare afbeeldingen. En jawel hoor, tussen de vele afbeeldingen die naar voren kwamen was gelukkig ook het zelfde medaillon te zien: Ludwig van Beethoven, de bekende componist. Waarschijnlijk in zijn jongere jaren, want latere afbeeldingen van hem zijn meer bekend.

# Agenda

## September

- 1 17.30 Expositie Marian Commandeur  
Barbecue, kerk Wognum
- 6 10.00 Koffiecontact, kerk Wognum
- 9 13.45 Inspiratie dag rondom Clara van Assisi
- 9 Open monumentendag, kerken Sijbekarspel en  
Wognum
- 17 10.00 Vredeszondag, dienst in Spanbroek
- 20 19.45 Grote kerkenraad, kerk Benningbroek

## Oktober

- 4 10.00 Koffiecontact, kerk Wognum
- 10 Eerste van de vier bijeenkomsten rond verlies  
en rouw
- 19 19.45 Grote kerkenraad, kerk Benningbroek
- 29 Bezoek Westerkerk Amsterdam

## November

- 14 10.00 Workshop glas in lood schilderen, kerk Wognum

## Overzicht verschijningsdata Klankbord 2023 - 2024

No.	Inleveren kopij	Verspreiding vanaf	Feestdagen
2	15 oktober	23 oktober	
3	26 november	4 december	Kerst, Nieuwjaar
4	21 januari	29 januari	
5	10 maart	18 maart	Goede Vrijdag, Pasen
6	28 april	6 mei	Hemelvaart, Pinksteren
7	23 juni	1 juli	

## Website

Koos Taanman - [webmaster@protgemwognumbsn.nl](mailto:webmaster@protgemwognumbsn.nl)

In dit artikel maak ik u wegwijs op onze website.  
U typt in de browser: [Protestantse Gemeente Het Vierkant](#)  
of u scant de QR code.

### *Menuknoppen*

**Welkom:** Hier staat algemene informatie.

**Actueel:** De laatste actuele kerkinformatie.

**Agenda:** De bijeenkomsten die worden verwacht.

**Muziek:** Gevarieerd programma 'voor elk wat wils'.

**Klankbord:** U treft hier de nieuwste Klankbord aan.

*Bespaar kapitaal: Lees Klankbord hier digitaal.*

**Kerkdiensten:** Hier staan details over de kerkdiensten die u ook digitaal kunt volgen. Klik op 'Uitzending'.

De kerkdiensten staan ook vermeld in de rechterkolom.

**Diaconie:** Naar elkaar om zien. En jaardoel-informatie.

**Kerkenraad:** Nieuws uit en over de gemeente.

**Organisatie:** Onder meer de taakgroepen.

**Kerkgebouwen:** Onze kerken, gebruik, geschiedenis.

**ANBI:** Algemeen Nut Beogende Instelling.

ANBI-status geeft de mogelijkheid giften af te trekken voor de belasting.

**Internetlinks:** Informatie over de kerk in het algemeen.

*Waarom is deze website er?*

Visitekaartje van 'Het Vierkant' en wat er gebeurt.

Etalage waarin we laten zien wat we te bieden hebben.

Altijd beschikbaar, snel aan te passen.

*Dus:* kijk op de website en maak er gebruik van.

*Wilt u een artikel sturen of ons ergens op attenderen?* U stuurt een e-mailbericht naar de webmaster.

Indien gewenst komt het op de website.

**De website stáát Vierkant achter u!**



**Snel naar de  
website van Het  
Vierkant?  
Scan de QR code**

## **Workshop glas in lood schilderen**

Op dinsdag 14 november organiseren Marjon Toebes en Caro van Wieren een workshop glas in lood schilderen (zie voorbeelden hierboven).

Lijkt het je leuk om een dagje creatief bezig te zijn en met het mooie resultaat weer naar huis te gaan, geef je dan op. Onder begeleiding van Marjon en Caro kunnen meerdere objecten versierd worden.

Om 10.00 beginnen we met een kop koffie of thee en zal de werkwijze worden uitgelegd.

Daarna ga je lekker zelf aan de slag. Tussen de middag is er een kop soep, broodjes, of iets dergelijks neem je zelf mee.

De opbrengst gaat naar het jaardoel, dit jaar is dit Stichting Straatpastoraat Hoorn.

Voor opgave kan een mail gestuurd worden naar:

Marjon Toebes: [marjontoebes@live.nl](mailto:marjontoebes@live.nl)

Wanneer : dinsdag 14 november  
Waar : achterzaal kerk Wognum  
Tijd : 10.00—15.00 uur  
Kosten : € 15,- per persoon (inclusief materialen, soep en drankjes; lunch zelf meenemen)

## **Expositie van Marian Commandeur**

Marian Commandeur exposeert haar schilderijen in onze kerk in Wognum. Hieronder stelt zij zich aan u voor.

Vanaf mijn jeugd jaren ben ik geïnteresseerd in tekenen en schilderen. Begin jaren negentig ben ik op les gegaan bij Joke Homan in het Trefpunt in Wognum. Van haar heb ik de beginnende geleerd om met potlood en verf mooie dingen te maken.

Nadien ben ik bij de Blauwe Schuit, centrum voor kunstzinnige vorming in Hoorn, lessen gaan volgen, ongeveer vanaf 2004.



Eerst aquarel, later portret en model en collage technieken met acrylverf.

Vanaf 2014 ben ik met olieverf gestart bij Hilde Schaap, ook bij de Blauwe Schuit. Haar lessen zijn een startpunt en een inspiratiebron. Ze behandelt verschillende kunststromingen als impressionisme en expressionisme, kubisme, De Ploeg, Bergense school en schilders als Morandi, James Ensor, Maria Lassnig.

Sinds mijn pensionering twee jaar geleden volg ik ook de online lessen van Bart van der Bom, atelier Barteljé, uit Dordrecht. Met veel plezier, omdat hij abstracte schilders en hun werkwijze als inspiratiebron geeft om schilderijen te abstraheren of om volkomen abstracte schilderijen te maken. Giettechnieken, werken met paletmes in acryl, olieverf of schilderen in aquarel. Een eindeloze bron van inspiratie. Van Willem de Kooning, Franz Kline, Jackson Pollock, Hellen Frankenteiler, Joan Mitchell, Cy Twombly, Emma Larsson en vele anderen.

Sinds 2010 boetseer ik in klei figuren, torso's, aapjes, schalen, vazen. Keramiste Nel Rood is voor mij een belangrijke ondersteunende en stuwende kracht.

Sinds twee jaar heb ik een website. Graag nodig ik u uit om daar te kijken. [www.mariancommandeur.nl](http://www.mariancommandeur.nl)

Marian Commandeur

## **Vier bijeenkomsten rond verlies en rouw**

Wat moet u zich voorstellen van deze samenkomsten?

Het verlies van een partner, kind of ouder is één van de ingrijpendste gebeurtenissen uit het leven. Ieder beleeft dit op een eigen wijze. In het begin is de overledene nog heel nabij. Langzamerhand dringt het door dat het afscheid definitief is. Ook moeten er in de eerste periode nog vele praktische zaken geregeld worden. Er komt nog veel bezoek. Maar dan ... volgt er dikwijls een periode van leegte.

Bijeenkomsten rond verlies en rouw bieden dan gelegenheid om de ervaring, herinnering en verdriet met anderen te delen en elkaar te bemoedigen. Men kan elkaar ook inspireren rond het

verder gaan. Daarvoor worden er vier bijeenkomsten aangeboden.

De leiding van de bijeenkomsten rond Verlies en Rouw is in handen van Marlies Mol. Marlies is lid van de werkgroep 'Omzien naar Elkaar' in de St. Lambertusparochie en is HBO geschoold vitaliteitscoach. Jan Verbruggen, gepensioneerd pastor, zal als gastheer en pastor bij de bijeenkomsten aanwezig zijn. De deelnemers kunnen de laatste avond een financiële bijdrage geven in een gesloten enveloppe.

De bijeenkomsten zijn gepland op de dinsdagen 10 oktober, 24 oktober, 7 november en 21 november telkens om 19.30 u in het parochiecentrum naast de St. Bonifatiuskerk in Spanbroek.

U kunt zich opgeven bij: Jan Verbruggen, Meerkoet 6, 1715HJ Spanbroek of bellen naar 0226-351951 of mailen [jcj.verbruggen@quicknet.nl](mailto:jcj.verbruggen@quicknet.nl)

Geef dan het volgende aan ons door: naam, adres, telefoonnummer en email adres.

Hartelijke groet,  
Marlies Mol en Jan Verbruggen

## **Clara van Assisi, een lichtend voorbeeld**

- Een vrouw, die zich losmaakte van haar rijke familie,
- die als eerste vrouw in de geschiedenis een eigen leefregel schreef,
- die het durfde opnemen tegen kerk en Paus om haar armoedegelofte te bewaren,
- die geen angst had voor welke vijand dan ook.



Bij gelegenheid van haar 770<sup>e</sup> sterfdag nodigen wij u uit voor

## **Een inspiratie dag rondom Clara van Assisi**

**Datum** : zaterdag 9 september  
**Tijd** : 13.45- 16.30 u.

- Plaats** : Parochiecentrum, St. Bonifatiuskerk,  
Spanbroekerweg 186, 1715GV Spanbroek
- Prijs** : Vrijwillige bijdrage

U bent van harte welkom. Aanmelden graag voor 1 september bij Geeske Leek, tel: 06 15137271  
of via: [fb.nh-noord@outlook.com](mailto:fb.nh-noord@outlook.com)

## **Kom-op-adem midweken: 'Leven met verlies' en 'Mijn familie en ik'**

De Herberg biedt herstelarrangementen van 2 tot 6 weken aan voor mensen die tot rust willen komen en uitzien naar nieuw perspectief. Als je je eenzaam, uitgeput of gespannen voelt of als geloofs- of zingevingsvragen je erg bezighouden, ben je van harte welkom. Heb je er weleens aan gedacht, maar twijfel je of het wat voor je zou zijn, bel gerust een keer tijdens het spreekuur.

Naast dit herstelarrangement zijn er in november weer twee Kom-op-adem midweken:

- 'Leven met verlies' voor mensen die een dierbare hebben verloren (15-17 november)
- 'Mijn familie en ik' voor wie familierelaties ingewikkeld zijn (20-22 november)

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er zijn themabijeenkomsten en er is ruimte voor je verhaal. Het geeft herkenning en erkenning en bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, want er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband en er is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de mooie omgeving van de Herberg.

Voor meer informatie, neem een kijkje op [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl). Je kunt je aanmelden via [komopadem@pdcdeherberg.nl](mailto:komopadem@pdcdeherberg.nl) of telefonisch 026-3342225.

## Zomermarkt bij de kerk in Sijbekarspel

Op zondagmiddag 2 juli werd onder gunstige weersomstandigheden een zomermarkt gehouden op het grasveld voor de kerk van Sijbekarspel. Ook de kerkdeuren stonden wagenwijd open. De markt werd georganiseerd door het Buurtcomité.

In een ruime cirkel stonden de kramen opgesteld. Bloemen, planten, boeken, curiosa, honing, koffie, thee en gebak - van alles was er te koop. Er bestond ruime belangstelling voor dit gezellige evenement.

Een mooie opsteker voor de organisatie!



**2 juli zomermarkt op het grasveld voor de kerk van Sijbekarspel.**

## **Opdat wij niet vergeten!**

Dit jaar heeft de Vredesweek wel een bijzondere lading. We denken daarbij in het bijzonder aan onze medemensen in de Oekraïne en aan de Oekraïners die in onze samenleving verblijven. En helaas zijn er ook nog veel andere plaatsen op onze wereld, waar het welbevinden van mensen ver te zoeken is. Ook voor ons zelf is het belangrijk om stil te staan bij de onvrede in onze eigen samenleving en in ons zelf. Hoe kunnen wij mensen van vrede zijn en aan vrede bijdragen?

Op zondag 17 september om 10.00 u komen wij samen in de St. Bonifatiuskerk van Spanbroek om samen te vieren en elkaar te ontmoeten bij gelegenheid van de Vredeszondag.

We beginnen met een tweetalige oecumenische viering. Aan deze viering leveren een Byzantijns koor en het parochiekoor van de St. Bonifatiusparochie een bijdrage.

Na de viering wordt er koffie en thee aangeboden. We kunnen daarbij iets lekkers gebruiken van hetgeen de aanwezigen hebben meegebracht. Iedereen die iets kan bakken nodigen wij uit om iets lekkers mee te brengen.

Onze fanfare Erato heeft een speciaal vredesprogramma ingestudeerd en treedt op van 11.15 u tot 12.00 u.

Na dit optreden is er een gemeenschappelijke lunch met soep en een broodje.

De Oecumenische Werkgroep Midden Westfriesland.

# Barbecue

Vrijdag 1 september hadden we de jaarlijkse BBQ met als thema 'verbinding'. Dit keer aan twee lange tafels in de kerkzaal, wat een enorm succes was.

De opening was met het onderstaande gedicht:

## Verbinding

De verbinding is waar  
hemel en aarde elkaar  
raken daar

Waar het water oplost  
in de verte van de horizon  
het punt waar  
de werkelijkheid verdwijnt  
steeds opnieuw de dag verschijnt

Verbonden zoals de avond en de nacht  
door vriendschap en vertrouwen  
zachtheid en kracht  
Eenvoud in van elkaar houden

Verbinding is draadloos contact  
in gedachten aanwezig blijven  
vertrouwen en vriendschap

Verbinding is een onzichtbaar koord  
dat verband legt tussen geest  
hand en hart  
een verbond tussen twee geliefden



**Barbecue in de kerk van Wognum**

# **Wie wat waar**

## **Kerkenraad**

Predikant: vacature

Voorzitter: Rens Opbroek [591502 - [opbroekbadoux@ziggo.nl](mailto:opbroekbadoux@ziggo.nl)]

Scriba: Tiny Irgolitsch [06-46113233 - [scriba@protgemwognumbsn.nl](mailto:scriba@protgemwognumbsn.nl)]

## **Beroepingscommissie**

Voorzitter: Joost van der Kooij

## **Taakgroepen**

### Pastoraat:

Tryja Boven [06-53218523, Arienne Brinkman [06-15828298,

Bernice Zuidhof [572331, Tiny Irgolitsch

Ondersteuning: Cobi Louissen [572642

Pastorale taken: Ina Broekhuizen-Slot [572159

Diaconaat: [diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com](mailto:diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com)

Voorzitter: Ton Novotný [757822 / 06-25512477

Secretaris: Lammy Taanman

Penningmeester: Rens Opbroek [591502

Ondersteuning: Anneke van Eck [571797, Thea Borger [572511,

Elly Sprong [572738, Roel Brinkman

### Financiën & Beheer:

Voorzitter: Jan Hania [572467

Secretaris: Hilly Kool [06-23201961

Penningmeester, Ledenadministratie: [leden@protgemwognumbsn.nl](mailto:leden@protgemwognumbsn.nl)

Peter van der Molen, Postbus 24, 1687ZG Wognum [573057

Adviseur: Rogier Smit [578787

Boekhouder: Herman Borger [572511

Vieringen: Coördinatie: Lammy Taanman

Arjen de Boer, Arienne Brinkman, Joost van der Kooij, Bernice Zuidhof

### PR & Communicatie

Website: [protgemwognumbsn.nl](http://protgemwognumbsn.nl)

Webmaster: [webmaster@protgemwognumbsn.nl](mailto:webmaster@protgemwognumbsn.nl)

Facebook: [facebook.com/vierkantsamen](https://facebook.com/vierkantsamen) - [vierkantsamen@hotmail.nl](mailto:vierkantsamen@hotmail.nl)

Facebook beheer: Arienne Brinkman: [ariennestoffers@gmail.com](mailto:ariennestoffers@gmail.com)

Klankbord: [klankbord@protgemwognumbsn.nl](mailto:klankbord@protgemwognumbsn.nl)

Redactie Klankbord: Ina Broekhuizen, Hugo Pijl,

Piet Rietveld [06-52492709

Kerk-TV WognumBSN: Peter van der Molen [573057



## **Vertrouwenspersonen**

Mirjam Schreuder [06-14321390 - [m.schreuder@quicknet.nl](mailto:m.schreuder@quicknet.nl)

Rien Goedegebure [06-17375959 - [mgoedegebure@ziggo.nl](mailto:mgoedegebure@ziggo.nl)

## **Kerken en koster**

\*Raadhuisstraat 15, 1687AH Wognum [574162

Hannelore Lamers [06-10631859

\*Kerkelaan 10, 1654JP Benningbroek

Cees en Annie Wijtman [591371

\*Westerstraat 42, 1655LB Sijbekarspel

Sam Vlaar [590555

## **Planning inzet ouderlingen van dienst/lectoren/streamteam**

Tryja Boven [06-53218523, [tryjaboven@gmail.com](mailto:tryjaboven@gmail.com) en

Jan Boven [06-83550545, [janboven1950@gmail.com](mailto:janboven1950@gmail.com)

**Vervoer naar de kerk** Coördinatie: Hilly Kool [06-23201961

**K!ND**, kindernevendienst

## **Organisten**

Arjen de Boer [757178 - [adeb74@hotmail.com](mailto:adeb74@hotmail.com)

Christine Janssen - [christinejanssen13@gmail.com](mailto:christinejanssen13@gmail.com)

Jeroen Rijpkema [06 42140522 -

[johannes\\_strumpfler1777@hotmail.com](mailto:johannes_strumpfler1777@hotmail.com)

Harry Toebes [06-22491738 - [htoebes@stipte.nl](mailto:htoebes@stipte.nl)

## **Lectoren**

Tryja Boven, Koos Taanman, Lammy Taanman,

Bernice Zuidhof, Marjon Toebes

## **4Cantorij**

Leiding: Joost van der Kooij

Coördinatie: Peter van der Molen [573057

**Bezoekgroep** Coördinatie:

**Amnesty International** Anneke van Eck [571797

## **Stichting Opkikker**

Inzameling oude mobieltjes, cartridges en batterijen, Jari Wagenaar, Zegveven 9

## **Bankrekening**

NL 09 RABO 0371 6060 20 en NL 86 RABO 0362 0509 10

t.n.v. Protestantse Gemeente Wognum/BSN

NL 19 RBRB 0825 0203 87 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Wognum/BSN

Er was een tijd dat het hier mooi en vredig was.  
Dit continent, een plek van vrede en rust.  
Ik kan alles zeggen. Mijn eigen mening telt,  
maar opeens klinkt ver weg het geweld.

Doe niet alsof het wel vanzelf weer overgaat.  
Mensen vluchten weg van huis en haard.  
Er is angst en er is vrees in de kranten die ik lees.  
Ik reik mijn hand naar dat rusteloze land.

Wij staan hier sterk. Wij staan voor vrede.  
Wij staan voor hoop, geloof en liefde.  
Laten we dat delen.  
Al wat goed is overwint. Dat is waar wij voor gaan.  
Wij helpen Oekraïne door hier met elkaar te staan.

Waar jullie ook zijn. We delen mee in jullie pijn.  
Er komt een dag, dan is dit weer voorbij.  
En wij uiten ons protest tegen de oorlog en de rest.  
Samen, zo zijn we nooit alleen.



*Sinds wij elke zondag een kaars aansteken voor Oekraïne  
en andere landen waar gevochten wordt, is dit lied te beluisteren op de  
website van de protestantse gemeente*

*het Vierkant, in het menu Muziek.*