

KLANKBOR RONDOM HET VIERKANT



Jaargang 37 – nummer 2
Oktober – december 2023

Kerkdiensten

Zondag 29 oktober, 10.30 (wintertijd!), Amsterdam

Avondmaal

Ds. Herman Koetsveld

Samen met THOMAS gemeente naar de Westerkerk; zie verder 'bij een aantal diensten'

Zondag 5 november, 10.00, Benningbroek

Dhr. Bart Koorn, Hoorn – Organist: Harry Toebes

Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Bernice Zuidhof

Zondag 12 november, 10.00, Wognum

Oecumenische Schoenendoosviering

Ds. Marianne Gaastra en dhr. Hans van Engen

Organist: Arjen de Boer

Ouderling: Tryja Boven – Lector: Lammy Taanman

Zondag 19 november, 10.00, Sijbekarspel

Pastor Ton Heijboer, Hoorn – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling: Tiny Irgolitsch – Lector: Tryja Boven

Zondag 26 november, 10.00, Wognum

Gedachteniszondag

Ds. Marianne Gaastra – Organist: Arjen de Boer

Ouderling: Tryja Boven – Lector: Koos Taanman

Zondag 3 december, 10.00, Benningbroek

Eerste adventszondag

Ina Broekhuizen-Slot – Organist: Harry Toebes

Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Marjon Toebes

Zondag 10 december, 10.00, Wognum

Tweede adventszondag; Avondmaal

Ds. Henriëtte van Dunné, Abcoude – Organist: Jeroen Rijpkema

Ouderling: Tryja Boven – Lector: Bernice Zuidhof

Bij een aantal diensten

Ina Broekhuizen-Slot

Als eerste staat de dienst op **29 oktober** in de Westerkerk in Amsterdam op het rooster. Een mooi initiatief van Jan en Tryja Boven. Samen op pad gaan, weliswaar comfortabel in de bus, heeft toch iets bijzonders. We vieren het Avondmaal, de voorganger is ds. Herman Koetsveld.

Op **12 november** is de Schoenendoosviering in de kerk van Wognum. Voor gaan ds. Marianne Gaastra en Hans van Engen. De formulieren voor de schoenendozen liggen al klaar in de kerk. De gedachteniszondag wordt gehouden op **26 november** in Wognum. In deze dienst gedenken wij de overledenen van het afgelopen jaar en alle anderen die we missen maar die nog altijd dicht bij ons zijn.

De eerste adventszondag is **3 december**. We komen dan bij elkaar in Sijbekarspel en de eerste kaars wordt aangestoken op weg naar kerstmis.

Naar de Westerkerk in Amsterdam

Tryja en Jan Boven



Zoals bekend bezoeken we **zondag 29 oktober** samen met onze geloofsgenoten van de THOMAS-gemeente de avondmaalsdienst in de Westerkerk in Amsterdam. Voorganger is ds. Herman Koetsveld, de predikant van de Westerkerkgemeente. In de aloude Westerkerk staan de deuren voor ons open. Het belooft een bijzondere dag te worden.

De dienst begint om **10:30 uur** en is voor de thuisblijvers rechtstreeks te volgen via een link op onze eigen website én op de website van de Westerkerk.

Er is die dag géén dienst in een van onze kerken!

De kosten voor het vervoer met de bus bedragen 10 euro per persoon. U kunt dit bedrag in de bus contant (en gepast) aan ons betalen.

Programma:

- om **08:30** uur vertrekt de bus vanaf het Cor Druifplein in Midwoud (bij café De Post)
- om **09:00** uur vertrekt de bus bij de kerk in Wognum, Raadhuisstraat 15
- om **13:00** uur vertrekt de bus weer naar West-Friesland.

Een paar tips:

- zorg dat u op tijd bij een van de twee opstapplaatsen bent; in verband met de strakke tijdsplanning vertrekt de bus op de aangegeven tijden!
- die zondag, de 29^e oktober gaat de **wintertijd** in (de klok gaat een uur terug); houd daar rekening mee
- zorg zelf voor een lunchpakket en wat drinken voor de terugreis.

En een terugblik *Ina Broekhuizen-Slot en Piet Rietveld*

Het begin van het nieuwe seizoen was de vrolijke startzondag op 10 september met als leidraad: Verbonden met elkaar. Aan het eind van de dienst raakten we behoorlijk in de knoop door de vele draden die ons letterlijk aan elkaar bonden. Aan die draden werden de letters JEZUS gehangen, die door de kinderen gemaakt waren. Dank aan Ton Heijboer die ernst en humor weefde door dit uur.

Pastor André Martens was onze voorganger in de dienst van 17 september in Sijbekarspel. Hij sprak over 'geef ons een klein geloof'. De leerlingen vragen aan Jezus: 'Geef ons een groot geloof.' Zij krijgen als antwoord: 'Jullie zouden meer baat hebben bij een kleiner geloof! Een geloof zo klein als een mosterdzaadje, dat is al genoeg om bergen te verzetten!'

De oecumenische vredesdienst vond deze keer plaats in de Hieronymuskerk. Deze viering werd op zondag 24 september verzorgd door Trudy Breeuwsma en Ina Broekhuizen. Het thema was Toevlucht. Van te voren schreven de kerkgangers op een briefje wie of wat voor hen een toevlucht vormde. De briefjes werden opgehangen aan de wand en tijdens de viering las de

voorganger een aantal woorden op. Vaak stond er 'gezin of familie' maar ook 'woorden, liederen, de natuur'.

Plezierig was ook dat er na afloop koffie gedronken werd. Op dat moment zongen we gezamenlijk *Donna nobis pacem*, een lied dat per ongeluk was overgeslagen tijdens de dienst. Maar zo in kringetjes bij elkaar zittend, klonk deze toegift misschien nog wel mooier.



De 4Cantorij olv Joost van der Kooij

In een feestelijk volle kerk vond op 8 oktober de intrededienst van onze nieuwe dominee Marianne Gaastra plaats, te midden van onze eigen gemeente, genodigden, en man, kinderen en kleinkinderen en overige familie van Marianne. Heel mooi dat er ook veel kinderen in de kerk waren, om op een later moment naar hun eigen 'K!ND' viering te gaan.



Verbintenis van ds. Marianne Gaastra aan onze gemeente Het Vierkant door ds. Jantina de Ruiten

ring te gaan.

Ds. Jantina de Ruiten bezegelde de verbintenis van Marianne Gaastra met onze gemeente. Vooraf stelde Jantina niet alleen de gebruikelijke vragen aan Marianne, maar stelde ook een vraag aan onze gemeente Het Vierkant: Willen jullie dominee Marianne Gaastra open en eerlijk ontvangen, samen met haar zoeken naar Gods toekomst en haar omringen met liefdevolle, kritische zorg?

Hierop volgde een volmondig 'ja'.

In een korte inleiding vertelde Marianne vervolgens wat haar motiveert en wat haar bezieling is. Daarbij sloot zij o.a. aan op een geloofsbelijdenis van dominee Bert ter Schegget,

wijzend op een stem van binnen, en een stem die van buiten tot ons komt. 'Die stem noem ik door de Bijbel geleerd: God.' Afsluitend met: 'Hij laat mij niet los, Hij boeit mij, vertroost mij, be-moedigt mij; ik leef op Zijn adem.'

Samen met de gemeente sprak Jantina de Ruiters de zegen uit: 'Spreid Uw dragende vleugels over haar uit, Spreid Uw warmende lichtglans over haar uit.'

Het moment voor de kinderen stond in het teken van 'verbin-ding'. In het verhaal van de torenbouw van Babel was iedere verbinding tussen de mensen weg, omdat men elkaars taal niet meer verstond. Mooie woordspeling in de Groeibijbel: voor Babel kun je net zo goed 'Warmond' zeggen.



Een schilderij met handafdrukken van de kinderen

Ten teken van 'verbin-ding' was Ton Novotný de eerste om Marianne een hand te geven. Ja, ook gefeliciteerd. De kinderen gingen daarna met Ton naar hun eigen honk, om daar te werken aan die verbinding.

In haar overdenking stond Marianne stil bij de torenbouw van Babel (als er niet gesproken wordt...), en bij de gelij-kenis van het zaadje van

de mosterdplant. Het schilderij 'mosterdzaad' van de Hongaarse schilder Imre Szakács nodigt uit om opnieuw te kijken naar dit verhaal: een krachtige, boomgrote plant die be-weging uitstraalt, van boven beschenen door een hemels licht. De kinderen van het 'thuisvak' en het 'uitvak' hadden inmiddels hard gewerkt aan verbinding. Bij terugkomst in de kerk brachten ze een mooie verrassing voor Marianne mee. Op een canvasdoek had ieder met een zelf gekozen kleur verf een handafdruk gezet. Tijd dus voor een gezellig onderonsje van Marianne met de kin-deren, dat werd afgesloten met een stevige high-five.



De gezamenlijk uitgesproken zegen

Na de zegen volgden nog enkele korte toespraken. Ina Broekhuizen gaf namens de beroepingscommissie een terugblik op het gevolgde proces. De profielschets maakte duidelijk dat er een schaap met vijf poten werd gezocht. Tot een top tien is het niet gekomen, maar we zijn blij met onze Top-1.



Luisteren naar toespraken

Rens Opbroek gaf wat voorbeelden van hoe je iemand met mooie woorden welkom kunt heten. Maar hier in West-Friesland zeggen we gewoon, maar welgemeend: *'we benne alle-gaar bloid dat je d'r benne'*. Dank aan de beroepingscommissie, en als teken hiervoor voor ieder een roos. En hierbij werd hen décharge verleend.

Hetty Boersma, namens de werkgemeenschap predikanten, vergeleek uit eigen ervaring het cultuurverschil tussen West-Friesland en het oosten van het land. De oosterling kijkt de kat uit de boom, waar de Westfries nogal *'zeggerig'* is, recht voor z'n raap. Misschien even wennen, maar

weet dan dat het niet kwaad is bedoeld.

Daarna was er natuurlijk koffie, thee, een drankje en een hapje. En alle tijd om met elkaar en met Marianne aan de praat te gaan.

Op 15 oktober ging Esther Jeunink, de straatpastor van Hoorn, voor in Sijbekarspel. In een decor van steigers in de kerk, vertelde zij het verhaal van de storm op het meer, en hoe de discipelen met deze dreiging omgaan. In haar werk ziet Esther dat veel mensen worstelen met de vraag hoe om te gaan met de stormen in het leven, met de chaos in de wereld en in hun eigen



leven. Dan kan geloof om de hoek komen kijken. De stormen blijven je niet bespaard, maar kunnen je wel helpen om er mee om te gaan.

Impressie van de entourage tijdens de dienst van 15 oktober in Sijbekarspel. Een achtergrond met steiger. Hiervan is door Jan Hania en Peter van der Molen afgelopen week gebruikgemaakt om de achterwand van een vers kleurtje te voorzien. Prachtig! We danken de heren voor hun inspanning.

Vanuit de kerkenraad

Rens Opbroek

Het allerbelangrijkste punt in de laatste vergadering was uiteraard dat ds. Marianne Gaastra het door ons uitgebrachte beroep heeft geaccepteerd, hiermee heeft Het Vierkant weer een nieuwe predikant. Er is heel veel werk verzet en er moest een flinke papierwinkel worden ingevuld om dit te realiseren. Na de druk bezochte intrede- en de verbintenisdienst kan zij aan de slag. Op

12 oktober hebben enkele leden van de kerkenraad haar ontvangen en haar meegenomen op een rondleiding door onze dorpen en kerkgebouwen.

Met de komst van ds. Gaastra heeft ook het eerder opgestelde dienstrooster een grote aanpassing ondergaan: zij neemt vanaf nu een aantal diensten voor haar rekening, met name tijdens de komende feestdagen.

Bij dit alles past dankbaarheid voor iedereen die aan dit proces heeft bijgedragen. Dat is ook gezegd in de toespraken die tijdens de intrededienst werden gehouden.

De rubriek Beroepingswerk houdt hiermee op te bestaan.

De taakgroep Financiën & Beheer (de kerkrentmeesters) presenteerde de begroting voor 2024 en de meerjarenbegroting. Beide werden aangenomen. De diaconiebegroting komt nog.

Het is gebruikelijk dat na de zomerstop de Taakgroepen hun werkplannen indienen waarin wordt teruggekeken op het afgelopen kerkelijk jaar en waarin plannen worden vastgelegd voor het komend jaar. Enkele taakgroepen zijn daarmee gereed, anderen volgen nog.

De afgelopen tijd is tijdens het beroepingsproces intensief gecommuniceerd, soms ging dat niet helemaal naar wens. De kerkenraad gaat in het komend voorjaar een bezinnings- (mid)dag organiseren en dan zullen we o.a. daar aandacht aan besteden. Ook komt de huidige organisatie van Kleine Kerkenraad, Grote Kerkenraad en Taakgroepen aan de orde, waarbij wij uiteraard gebruik gaan maken van de inbreng van ds. Gaastra.

Het is gebruikelijk dat de classispredikant (in ons geval is dat ds. Peter Verhoeff van de classis Noord-Holland) eenmaal in vier jaar een bezoek aflegt aan alle gemeentes. Dat vindt bij ons plaats op donderdag 9 november.

Volgend jaar komen er kerkenraadsvacatures omdat sommige leden aan het eind van hun ambtstermijn zijn gekomen. Hieronder zit u om welke vacatures het gaat.

Vacatures

Jan Hania

Binnen de taakgroepen zijn en komen er een aantal vacatures, o.a. bij de taakgroep Diaconie en de taakgroep Pastoraat. Wanneer die niet op tijd worden ingevuld betekent het dat de zittende leden extra werk moeten doen en zelfs dat enkele taken niet meer uitgevoerd kunnen worden. Het zou fijn zijn dat deze vacatures weer ingevuld worden. En het betekent helemaal niet dat u elke dag aan de slag bent. Met enkele uren in de maand zijn we best heel blij.

En werk voor de kerk is vaak heel leuk. Je werkt als team en je krijgt goede reacties.

Daarnaast willen wij u attenderen dat **volgend jaar** hele belangrijke vacatures open komen, namelijk:

- Voorzitter
- Penningmeester
- Scriba

Volgend jaar is **Rens Opbroek** twaalf jaar voorzitter geweest van onze kerkenraad. Volgens de regeling in de PKN betekent dit dat hij niet meer voor een volgende termijn mag worden benoemd. Verder vindt hij ook zelf dat het tijd wordt voor een nieuw gezicht.

Ook **Peter van de Molen** moet volgend jaar stoppen als kerkrentmeester-ouderling. Met heel veel inzet doet hij diverse taken binnen de kerk, zoals het penningmeesterschap en het bijhouden van de ledenadministratie.

En onze scriba, **Tiny Irgolitsch**, heeft aangegeven dat ze dit niet helemaal haar functie vindt. Jammer, maar we gaan proberen dit op te lossen.

Heeft u belangstelling voor één van deze functies of weet u een goede kandidaat, geef dat door aan de scriba. En wilt u graag informatie over deze vacatures neem gerust contact op met betreffende personen. Zij kunnen u een indruk geven van de vacature. En weet daarbij het volgende, je staat er niet alleen voor. We doen het met elkaar.

Het Vierkant: een hartverwarmende gemeente

Ds. Marianne Gaastra

Ontmoeting

Hoe warm en omarmend een kerkgemeenschap kan zijn heb ik ervaren toen ik op 8 oktober door ds. Jantina de Ruiter verbonden werd aan de Westfrieze (*spelling volgens het Westfries genootschap*) Protestantse gemeente Het Vierkant. Natuurlijk wist ik al hoe open en hartelijk de mensen uit Westfriesland zijn, door de ontmoetingen met de mensen van de beroepingscommissie. Tryja, Joost, Arienne, Samantha, Renate, Rieneke, Koos, Herman, Harry, Ina, dank voor wie jullie waren in de gesprekken. Jullie hebben echt heel veel werk verricht. Het was zo bijzonder om jullie voor de kerk van Nijensleek uit de auto te zien stappen om een kerkdienst waarin ik vooringing te bezoeken. Want ja, je moet zo'n dominee die je op het oog hebt natuurlijk ook in het echt zien en horen voor je een beslissing gaat nemen. Voor mij was dat bijzonder omdat ik daar de mensen die ik ging verlaten als predikant en de mensen waar ik als predikant naar toe zou gaan, samen zag. En dat gaf een nieuwe impuls aan het inzicht: ja, de kerk is echt overal waar mensen samenkomen, om het evangelie te vieren en te beleven. Later kwamen ook de kerkenraadsleden, Rens, Peter en Ina bij mij thuis. Naast een genoeglijk gesprek ging het ook over de dingen die jullie als gemeente ter harte gaan. En natuurlijk ging het erover, hoe ik daar met jullie vorm aan zou kunnen geven.

Samen eten

Ik vond de barbecue een heerlijk informele ontmoeting met de gemeente. Dat was op 1 september, nog voor de officiële verbintendienst. De worstjes en hamburgers die deskundig werden gebraden tussen kerk en begraafplaats. De gezellig gedekte tafels met verrukkelijke dranken en zelfgemaakte, meegebrachte salades in de kerk, maakten dat we het over van alles en nog wat konden hebben.

Ik was bloid (dit is een typfout, maar ik laat hem toch maar staan, Westfriezen begrijpen dat, of niet, maar dan hoor ik het wel) dat ik jullie al met al zo feestelijk heb kunnen begroeten.

Op tournee door de vier dorpen.

In de week na de verbintenis stond er een waar werkbezoek op het programma.

Ook dat was weer een aangename verrassing. Het huis van Hannelore en Mirjam was startpunt met een lekker bakkie koffie en wat lekkers erbij. Ik werd door Jan H., Rens, Trya en Tiny I. meegenomen op een toertocht langs kerken en dorpen. Ik weet nu bijvoorbeeld wat en waar Leekerweide is, waar de scholen staan, dat Sam en Sonja met hart voor de kerk van Sijbekarspel daar de kosterkscepter zwaaien, dat in Benningbroek Annie en Cees nog een klein 'hortje' te gaan hebben, voor ze veertig jaar kosterchap gaan vieren. Nibbixwoud zijn we langsgereden, maar daar ga ik binnenkort ook op verkenning. Overall was de ontvangst hartelijk en informatief. Ik heb nu globaal een duidelijk beeld van mijn werkplek en kerkplek.

En verder

De eerste periode is voor mij vooral kennismaken met mensen, die deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals taakgroepen. En dan zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik heb gemerkt dat er een actieve groep vrijwilligers zich voor de gemeente het Vierkant inzet. Dat geeft energie. Samen onderzoeken hoe we de komende jaren kerk willen zijn met elkaar. Kerkelijke gemeenten kunnen plaats en ruimte bieden in een wereld die woest en ledig is en zorgen voor zingeving, saamhorigheid en troost. Dit zijn woorden die ik gebruikte in de overdenking van 8 oktober. Mosterdzaad. Klein, schijnbaar onooglijk, maar krachtig als het uitgroeit. Vol beweging. Het heeft genoeg aan aandacht (zingeving), verzorging(saamhorigheid) en het Licht van boven (troost). En het biedt een schuilplaats voor mensen die daarnaar op zoek zijn.

Verder wil ik ook kennismaken met de mensen van andere kerken waar we iets mee samendoen. In verschillende vergaderingen zal ik ze tegenkomen. In de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers van de PKN, zal ik mijn collega's uit de buurt ontmoeten. En met hen kijken naar wat we samen kunnen doen voor de gemeenten waarin we staan.

En natuurlijk zullen het pastoraat en de diensten waarin ik voorga mijn aandacht krijgen. Bijzondere diensten zijn Schoenendoosdienst en de Gedachtenisdienst. Ik kijk ernaar uit. Voor nu genoeg. Later meer. Ik houd jullie op de hoogte. Ga met God en Hij zal met je zijn. Vrede en alle goeds. Hebben we nodig in deze tijden.

In memoriam Cornelia Johanna Donker-van Berkel

Op 17 september jongstleden overleed in Hoorn Corrie Donker-van Berkel. Zij werd geboren op 28 mei 1924 in Zaandam en bereikte de gezegende leeftijd van 99 jaar. De uitvaartbijeenkomst vond plaats op vrijdag 22 september in Hoorn, aansluitend werd Corrie begraven op het kerkhof achter de kerk van Wognum, dicht bij haar man Jaap die in 2013 overleed.

Vele jaren kwamen ze trouw met elkaar naar Wognum, Jaap naam plaats achter het orgel om de samenzang te begeleiden, Corrie zat op haar vaste plaats beneden. Beiden altijd belangstellend, vriendelijk en betrokken.

Nadat Jaap overleden was, werd Corrie gehaald en gebracht van haar woonplaats Blokker naar de kerken van onze gemeente. Veel gemeenteleden zullen dat ritje gemaakt hebben. Op een gegeven moment werd het echter te moeilijk voor Corrie om die reis te maken.

Op de rouwkaart staat geschreven: wij zijn dankbaar voor zoveel mooie en liefdevolle herinneringen en voor alles wat zij voor ons en iedereen heeft betekend.

We gedenken Corrie Donker met eerbied en dankbaarheid. Haar frêle gestalte en haar opgewektheid zullen we nog lang in gedachten houden. De kinderen en kleinkinderen wensen wij Gods zegen toe en kracht voor de komende tijd.

Ina Broekhuizen-Slot

Actie Schoendoos

'Tover een lach op het gezicht van een kind in nood. Daar word je zelf ook blij van! Doe mee aan de schoendoosactie en verander een simpele schoendoos in een kostbaar geschenk.'



Onlangs ging de actie schoendoos van start. De schoendoosjes gaan dit jaar naar kinderen in Afrika, Oost-Europa of naar kinderen in een vluchtelingenkamp. Versier de schoendoos en doe de schoendoos lekker vol met spulletjes! Gebruik hierbij het stappenplan. Je kunt dit vinden in de Actie Schoendoosfolder of kijk op de website van Actie Schoendoos. Veel plezier!

Op woensdagmiddag 8 november, van 14.00 uur tot 16.00 uur, kunnen de schoendoosjes ingeleverd worden bij de Protestantse kerk Het Vierkant in Wognum.

Op zondag 12 november organiseert de oecumenische werkgroep van de R.K. Emmaüsparochie en de Protestantse kerk van Wognum (BSN), in de Protestantse Kerk van Wognum een viering. Deze viering zal in het teken staan van 'Actie Schoendoos'. Een enkele 'vergeten' schoendoos kan voorafgaand aan de dienst dan nog ingebracht worden.

Groot en klein zijn op zondag 12 november van harte welkom!

Koffiecontact

De volgende Koffiecontact-bijeenkomsten zijn op **woensdag 1 november** en op **woensdag 6 december**. Tussen 10 en 11 uur staat de deur van de kerk in Wognum open voor iedereen.

Er is gelegenheid om een kopje koffie te drinken en eventueel een praatje met elkaar te maken in de achterzaal. In de kerk kan een lichtje worden aangestoken en er ligt een gedicht om te lezen en om mee te nemen.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit.

U bent van harte welkom.

Alternatief voor diensten in Sweelinckhof

De Taakgroep Pastoraat maakte plannen voor een alternatief voor de diensten in Sweelinckhof. Samen besloten we dat een maandelijkse bijeenkomst van een uur op vrijdagochtend in de Jan-Bootszaal een mooi alternatief zal zijn.

De plannen zullen nog verder uitgewerkt worden. Wij houden u op de hoogte!

Westfriese Plusmiddag

Op **woensdag 29 november** wordt er een Plusmiddag gehouden in de kerkzaal van Wognum, georganiseerd door de taakgroep pastoraat. Aanvang 14 uur, afsluiting rond half vijf. Alle 65-plussers zijn hiervoor uitgenodigd.

Deze keer staat er een Westfriese middag op het programma. Klaasjan Bak en Ina Broekhuizen zijn beide lid van de skroiversgroep Langedijk I van Creatief Westfries. Ze zullen verhalen en roime voorlezen, eigen werk natuurlijk, met ernst en met humor. Klaasjan is de man van de verhalen, soms gebaseerd op herinneringen aan zijn jeugd in Broek op Langedijk, soms eigentijds zoals zijn gedachten over de veranderingen in de veehouderij. Ina Broekhuizen is van de korte en wat langere gedichten. Die gaan deels over vroeger maar ook over hedendaagse onderwerpen. Denk aan de kermis en de bullebak, aan de Westfriese dijk en de wind.

De traktatie bij de koffie of de thee is natuurlijk in stijl: Westfriese krentenmik. En ook een glaasje Boerenjongens of advocaat zal niet ontbreken.

S.v.p. opgeven bij Tiny Irgolitsch, scriba@protgemwognumbsn.nl of 06 46113233. Welkom op deze gezellige middag.

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen zondagen gegaan naar: Carolien Schalkwijk, fam. Goedegebure, Roel Zweet, Petra van der Kooij, Gerda Schaap en Ben Peper. Allen vergezeld van de hartelijke groeten van de Protestantse Gemeente Het Vierkant.

Taakgroep Diaconaat

Ton Novotný

Jaardoel 2023

Heel kort samengevat: het gaat enorm goed! Onze activiteiten zorgen voor de nodige gezelligheid samen, maar zeker ook voor hoeveel wij inzamelen voor het Straatpastoraat. Het is echt prachtig! Het stemt blij en ook een klein beetje trots.

Wandeling

Terwijl ik dit schrijf kan ik zeggen dat we weer een wandeling voor het jaardoel hebben gehad op 15 oktober. Tussen de buien door hebben acht mensen samen de route gelopen. Na afloop hebben we koffie met elkaar gedronken. Resultaat: plezier en ruim €50,- ingezameld voor het jaardoel.

Filmavond

Vergeet u niet om woensdag 1 november a.s. in de agenda te zetten? Dan is er weer een filmavond in de kerk van Wognum. Informatie hierover en hoe u zich kunt opgeven vindt u elders. Het belooft weer een goed samenzijn te worden.

Kerstmarkt (Oproep)

De kerstmarkt wordt gehouden op vrijdag 8 en zaterdag 9 december. Het is ondertussen een bekende traditie geworden in ons dorp. De opbrengst zal grotendeels ten goede komen aan ons Jaardoel. Bij deze doe ik ook een oproep: vrijdag voor aanvang en zaterdag na afloop zijn er handen nodig die de kerstmarkt opbouwen en later weer afbouwen. Wilt u hieraan a.u.b. meehelpen? U kunt zich opgeven bij Hannelore. Uw hulp wordt erg gewaardeerd.

Oliebollen

Ook dit keer zullen we voor het einde van het jaar oliebolletjes gaan bakken. Wederom komt de opbrengst ten goede aan ons Jaardoel. Maar bovenal: ze smaken prima! Dat levert u een gevulde buik op en het Jaardoel een gevulde beurs. Het betekent ook voor de vrijwilligers om 7 uur 's ochtends in de kerk beslag maken en daarna bakken; voor u betekent het dat u uw bollen vanaf 12 uur kunt afhalen. Hier volgt nog nadere informatie over, want het is natuurlijk nog lang niet zo ver.

En als alle activiteiten zijn geweest, wordt de balans opgemaakt. Ik kan natuurlijk nog geen eindbedrag noemen, maar ik durf wel te zeggen dat we opnieuw een organisatie heel blij zullen maken.

En verder ook nog...

Jaardoel 2024 Oproep

De taakgroep Diaconaat gaat weer op zoek naar een nieuw jaardoel voor 2024. Heeft u misschien een goede suggestie? Meld het dan bij één van onze mensen. We willen in het nieuwe jaar weer met elkaar een goed doel ondersteunen. Samen hebben wij al veel bijzonders bereikt en dat kunnen wij ook in 2024.

Inzameling voor de voedselbank

Op 22 oktober was de oogstdienst. Vanaf dat moment kon u weer houdbare waren meenemen dat we inzamelen voor de voedselbank. Ben u de 22^e niet in de gelegenheid geweest, dan kunt u tot en met 12 december ook nog uw bijdragen achterlaten bij mij op de Saint Rémylaan 36 in Wognum. Wel is het handig om even te bellen of ik thuis ben ook al is dat meestal wel het geval. Mijn nummer is: 06-25512477.

K!ND

Het was leuk om tijdens de intrededienst van ds. Marianne met de kinderen de handjes te verven op het canvas. Het ontstane schilderij met de namen bij de handjes voor Marianne als klein welkomstgeschenk. Eerste indruk van de kinderen: 'Ze is erg aardig.' Een betere start samen kun je haast niet wensen. En noteert u alvast in de agenda: vrijdagavond 15 december zal het Kinderkerstfeest zijn. De voorbereiding is in volle gang en we zijn ook heel blij dat Marianne zal voorgaan. Er wordt gezongen, geluisterd en gevierd. Het wordt ook dit jaar vast weer heel bijzonder.

Er is nog twee keer K!ND dit jaar, namelijk op 12 november en 10 december. De weg naar Kerst wordt ingeslagen als opmaat naar het Kinderkerstfeest.

Tot wij weer elkaar weer begroeten!

Namens taakgroep Diaconaat en K!ND, Ton Novotný

Filmavond: I, Daniel Blake

De tweede filmavond van dit jaar voor ons jaardoel staat gepland op woensdag **1 november** in de kerk van Wognum. Met wederom een film van Ken Loach, (regisseur van "Sorry, we missed you", eerder vertoond in Wognum).

De opbrengst gaat dit jaar naar het Straatpastoraat Hoorn en West-Friesland.



Een timmerman van middelbare leeftijd en een alleenstaande moeder raken verstrikt in een web van bureaucratie wanneer zij noodgedwongen de bijstand in moeten. Wat als je zoekt naar hulp, maar niemand die wil geven?

Een innemend verhaal over het terugvinden van waardigheid in een wereld vol bureaucratie.

19.30 uur Inloop met koffie en thee

20.00 uur Start van de film.

Rond 21.40 uur Nagesprek over de film.

We sluiten af met een drankje.

Entree **€7,50**. Contant of per pin betalen op de avond zelf.

Aanmelden bij: lammy-vriesinga@kpnmail.nl Tel. 271290

Of u noteert uw naam en telefoonnummer op de lijst in de kerk na de diensten in oktober.

Tot ziens op 1 november.

Taakgroep Diaconaat, gemeente het Vierkant.

Energiekosten

Vorig jaar waren de kosten van energie erg hoog. Met de gebruikers van de kerk werden afspraken gemaakt om een deel van de extra kosten in de huur te verrekenen.

Hoewel momenteel de kosten van energie duidelijk lager liggen is het verhuurtarief niet geheel dekkend. Dus zal weer met de gebruikers overleg plaatsvinden. Tegelijk gaan we zelf ook het nodige doen. Ook dit jaar zal de temperatuur iets aangepast worden. Dus kom wanneer het koud is met warme kleding in de kerk. Het zal echt niet 'bok'koud zijn.

Verder wordt in de kerk van Wognum de cv-installatie momenteel nagekeken. Waar nodig wordt een verbeterde regeling aangebracht en ook de oude ketels worden vervangen. Dit moet de nodige besparing opleveren.

En wilt u gebruik maken van de kerk bekijk met de koster of het kan aansluiten op andere activiteiten. Dat bespaart op stookkosten.

Onderhoud

Vanaf 1 november gaat het orgel van Wognum in onderhoud. Geprobeerd zal worden dat het orgel zo veel mogelijk tijdens de erediensten gebruikt kan worden. Dus misschien merkt u er niet eens zo veel van.

Een deel van de werkzaamheden wordt door onze eigen organisten gedaan. Dat bespaart flink. Wij zijn blij dat ze daartoe bereid zijn.

De gehele klus gaat bijna een half jaar duren. Maar dan hebben we weer een heel goed orgel.

Deze renovatie wordt ondersteund door een subsidie van de Provincie Noord-Holland en een gift van de RABO-bank.

Koster Benningbroek

Volgend jaar in februari zijn Annie en Kees 40 jaar koster in Benningbroek. Een mooi moment om er mee te stoppen. Op onze oproep voor het invullen van kosterschap hebben gelukkig

enkele personen gereageerd. Binnenkort vindt een gesprek met hen plaats.

Op zondag 3 maart na de kerkdienst wordt feestelijk afscheid van Annie en Kees genomen. Het zal fijn zijn als veel kerkleden hen willen bedanken voor de werkzaamheden die ze in de kerk hebben verricht.

Kerstmarkt 2023

Ook dit jaar zal de kerk in Wognum omgetoverd worden tot een sfeervolle kersmarkt.

Op vrijdag 8 december van 17.00 tot 21.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur zullen er diverse kramen in de kerkzaal en achterzaal staan. Op de zolder worden de olieballen gebakken en in de achterzaal staan tafeltjes en stoelen waaraan iets lekkers gegeten en gedronken kan worden.

Alex, Ank en Anneke zullen beide dagen weer enthousiast het Rad van Avontuur laten draaien.

Heel wat kraamhouders hebben zich weer opgegeven om te komen staan met hun mooie, vaak zelfgemaakte, artikelen.

Ook de tweedehands kerstkraam van de kerk zal er staan.

Heeft u nog mooie, bruikbare kerstspullen die u niet meer gebruikt? Graag zouden wij deze ontvangen om op de markt te verkopen.

Ook vragen wij of u nog mooie prijzen heeft die wij kunnen verloten voor het Rad van Avontuur.

En natuurlijk zouden wij, als organisatie, het heel leuk vinden als u langskomt!

De tweedehands kerstspullen en prijzen zijn in te leveren bij Hannelore op de Raadhuisstraat 13.

U kunt even bellen om een afspraak te maken: 06-10631859.

Gezocht



Op 14 januari is er een **Top 2000 dienst** in de kerk in Wognum met medewerking van Full House. Full House is een kwintet uit Wognum dat grotendeels à capella zingt. Voor deze dienst zoekt de Taakgroep Vieringen mensen die het

leuk vinden om een dienst samen te stellen, met teksten, geboden, verhalen en of gedichten, aan de hand van liederen die in de lijst van Full House staan en natuurlijk in de Top 2000 voorkomen!

Graag op korte termijn een mail naar Arienne Brinkman, ariennestoffers@gmail.com. Dan gaan we er een swingende dienst van maken!

Effies Klesse

©Ina Broekhuizen-Slot

As je loif

As je loif niet meer van jou is
daagse dinge niet meer gaan
as je ok gien baas meer benne
van je oigenste bestaan

As je holpen worre moete
overdag en in de nacht
as ze niet meer zegge kenne
of 'r nag een toekomst wacht

As je 't leven zachies losleit
en je lenigiesan reef
hoop ik dat je 't vol vertrouwen
zonder zurge uit hande geef.

Collectes

Rens Opbroek en Peter van der Molen

	Bedrag *	Doel	Kerk
3 september	€ 50,-	Diaconie	€ 41,00
10 september	€ 76,85	Opkikker	€ 67,60
17 september	€ 61,10	Stichting Leergeld	€ 35,60
24 september		Dienst in Hiëronymuskerk	
1 oktober	€ 40,50	Diaconie	€ 38,05
8 oktober	€ 184,45	Straatpastoraat Hoorn	€ 144,60
15 oktober	€ 54,05	St. Vrienden van de Herbergier	€ 41,55
22 oktober		Voedselbank Hoorn	
29 oktober		Dienst in Westerkerk Amsterdam	
5 november		Hospice Dignitas Hoorn	
12 november		Actie Schoenendoos	
19 november		Kinderkledingbank Hoorn	
26 november		JOP	
3 december		Leger des Heils	

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn (in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een bedrag op de rekening van de kerk: NL 09RABO 0371606020 onder vermelding van: *Collectemunten voor Naam en Adres*. De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.

* De diaconie maakt minimaal € 50 over aan het wekelijkse doel, ook als de collecte opbrengst minder is.

De diaconie heeft € 150,- overgemaakt aan Kerk in Actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Afghanistan.

Workshop glas in lood schilderen

De in het vorige Klankbord aangekondigde workshop glas in lood schilderen op dinsdag 14 november is al volgeboekt. Fijn te merken dat er zoveel belangstelling voor is. Omdat er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn organiseren Marjon Toebes en Caro van Wieren bij voldoende belangstelling nog een workshop, op zaterdag 18 november.

Lijkt het je leuk om een dagje creatief bezig te zijn en met het mooie resultaat weer naar huis te gaan, geef je dan op. Graag zo snel mogelijk, zodat we weten of deze tweede workshop door kan gaan.

Onder begeleiding van Marjon en Caro kunnen meerdere objecten versierd worden.



Om 10.00 beginnen we met een kop koffie of thee en zal de werkwijze worden uitgelegd.

Daarna ga je lekker zelf aan de slag. Tussen de middag is er een kop soep; broodjes, of iets dergelijks neem je zelf mee.

De opbrengst gaat naar het jaardoel, de Stichting Straatpastoraat Hoorn.

Voor opgave kan een email gestuurd worden naar:

Marjon Toebes: marjontoebes@live.nl

Wanneer : dinsdag 14 november (volgeboekt)
zaterdag 18 november

Waar : achterzaal kerk Wognum

Tijd : 10.00—15.00 uur

Kosten : € 15,- per persoon (inclusief materialen, soep en drankjes; lunch zelf meenemen)

Cantatedienst in de Westerkerk

Marjon Toebes

Op **29 oktober** vertrekt er een bus vol - geweldig - naar een mooie kerkdienst in de prachtige Westerkerk te Amsterdam! Voor degenen die niet direct met de bus terug willen is het goed om te weten dat in de middag om 17.00 uur in dezelfde kerk een Cantatedienst plaatsvindt met en door het Westerkerkkoor en (barok)orkest!

Ik ben zelf lid van het Westerkerkkoor.

Als u de Cantatedienst wil bijwonen dan is het i.v.m. parkeren handig om vanuit Purmerend met EBS bus 306 of 305 (306 halte Linnaeuslaan en 305 halte Jan Blankenbrug) naar Amsterdam te gaan tot aan het Centraal Station.

Daarna met lijn 13/17, halte Westersmarkt! Stopt pal voor de Westerkerk!! Uit de tram komend: ga links meteen rechts, de Prinsengracht op. Grote deur geopend! De cantatedienst duurt een uur.

Alvast een hele fijne dienst en dag gewenst en wie weet tot ziens in de Wester! Hartelijke groet, Marjon Toebes

Nieuwe orgelmuziek in Hoorn

Tijdens een wandelconcert van de Koepelkerk naar de Oosterkerk op zondagmiddag 29 oktober 2023, zal een tweetal nieuwe composities hun wereldpremière in Hoorn beleven.

Het concert begint in de Koepelkerk waar het *Te Deum Laudamus* en *Agnus Dei* uit 2010 van Daan Manneke voor orgel uitgevoerd gaan worden.

Na de uitvoering in de Koepelkerk gaan de musici en het publiek naar de Oosterkerk waar de première van *Ploem, ploem, rozeke, boem!* van Wouter Hakhoff gaat plaatsvinden.

Het concert op 29 oktober begint om 15.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. De Koepelkerk ligt aan het Grote Noord 15, 1621 KD Hoorn. De toegang is gratis en na afloop wordt een collecte gehouden waarvan de organisatie hoopt dat iedereen daaraan naar vermogen zal bijdragen.

Meer informatie op: www.orgelconcerten-hoorn.nl

Schuldhulp Maatje West-Friesland

Wil je jouw kwaliteiten inzetten voor mensen met geldzorgen?

Het bestuur van Schuldhulpmaatje West-Friesland zoekt kandidaten voor een positie als bestuurslid voor onze Stichting.

Schuldhulpmaatje West-Friesland is een stichting die in onze regio mensen helpt door de inzet van zo'n 40 vrijwilligers. Deze goed getrainde maatjes worden begeleid en ondersteund door 2 part-time coördinatoren. Samen helpen zij zo'n 120 hulpvragers per jaar. Ze geven advies, steunen en begeleiden zodat er weer perspectief komt op een betere toekomst. We werken vanuit een christelijke achtergrond en zoeken kandidaten die dat kunnen delen.

We zoeken enkele bestuursleden met het volgende profiel:

- Hart voor ons werk
Betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken rond schulden
- Verbonden aan een christelijke kerk of gemeente
- Verbindend, evenwichtig en gericht op samenwerking
- Gedreven en gericht op kwaliteit
- Zo mogelijk ervaring of interesse in bestuurlijke taken, bv. in financiën of coaching
- Beschikbaarheid voor ca. 2 uur per week

N.B. Kandidaten voor een bestuursfunctie bij onze stichting mogen geen professionele functie hebben in deze werksoort in onze regio. Dit om (de schijn van) belangenverstremgeling te voorkomen. Kandidaten kunnen zich aanmelden via het adres info@schuldhulpmaatje-wf.nl. De procedure bestaat uit een gesprek met een afvaardiging van bestuur en coördinatoren. Informatie kan worden ingewonnen bij de voorzitter van het bestuur, dhr. Kasper Gutter. Deze is bereikbaar via k.t.gutter@gmail.com of via 06-22504435

Overzicht verschijningsdata Klankbord 2023 - 2024

No.	Inleveren kopij	Verspreiding vanaf	Feestdagen
3	26 november	4 december	Kerst, Nieuwjaar
4	21 januari	29 januari	
5	10 maart	18 maart	Goede Vrijdag, Pasen
6	28 april	6 mei	Hemelvaart, Pinksteren
7	23 juni	1 juli	



Naar de website van
Het Vierkant?
Scan de QR-code

Agenda

Oktober

- 29 Bezoek Westerkerk Amsterdam
15.30 Concert Koepelkerk Hoorn

November

- 1 10.00 Koffiecontact, kerk Wognum
1930 Filmavond, 'I, Daniel Blake', kerk Wognum
8 14.00 Inleveren schoenendoos, tot 16.00 uur
14 10.00 Workshop glas in lood schilderen, kerk Wognum
18 10.00 Workshop glas in lood schilderen
(onder voorbehoud)
29 14.00 Plusmiddag, kerk Wognum

December

- 6 10.00 Koffiecontact, kerk Wognum
8 en 9 Kerstmarkt, kerk Wognum

'Ik was hongerig en jij gaf mij te eten.
Toen ik dorst had, bood je mij je beker aan.

Toen ik koud was, gaf je mij je eigen kleren.
Ik was een vreemdeling, jij liet mij binnengaan.

Toen ik ziek was, ben jij mij komen helpen.
Ik was gevangen, jij ging niet bij mij vandaan.



'En wat je ooit gedaan hebt aan
de minste van mijn broeders,'
zegt Jezus,
'Dat heb jij aan Mij gedaan.'

Rick Zuiderveld

Jaardoel 2023: Het straatpastoraat West-Friesland.