



**WINTER**

**Jaargang 37 – nummer 4  
Januari 2024 – maart 2024**

# **Kerkdiensten**

## **Zondag 28 januari, 10.00, Wognum**

Presentatie jaardoel 2024; m.m.v. de 4Cantorij  
Ds. Marianne Gaastra – Organist: Jeroen Rijkkema  
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Bernice Zuidhof

## **Zondag 4 februari, 10.00, Oostwoud, gezamenlijk met PG THOMAS**

Ina Broekhuizen-Slot  
Live stream ook te volgen via de website van Het Vierkant

## **Zondag 11 februari, 10.00, Wognum, K!ND**

Ds. Hanna Smit, Purmerend – Organist: Harry Toebes  
Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Marjon Toebes

## **Zondag 18 februari, 10.00, Sijbekarspel; Avondmaal**

M.m.v. de 4Cantorij  
Ds. Marianne Gaastra – Organist: Jeroen Rijkkema  
Ouderling: Tiny Irgolitsch – Lector: Tryja Boven

## **Zondag 25 februari, 10.00, Wognum**

Pastor Ton Heijboer, Hoorn – Organist: Arjen de Boer  
Ouderling: Bernice Zuidhof – Lector: Koos Taanman

## **Zondag 3 maart, 10.00, Benningbroek**

Afscheid koster Annie en Cees Wijtman  
Ds. Marianne Gaastra – Organist: Christine Janssen  
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Bernice Zuidhof

## **Zondag 10 maart, 10.00, Wognum, K!ND**

Biddag voor gewas en arbeid  
Ds. Herrienne Allewijn, Landsmeer – Organist: Jeroen Rijkkema  
Ouderling: Tiny Irgolitsch – Lector: Lammy Taanman

## **Zondag 17 maart, 10.00, Sijbekarspel**

Ds. Peter van Ankeren, Papendrecht – Organist: Harry Toebes  
Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Marjon Toebes

## **Zondag 24 maart, 10.00, Wognum, Palmпасen**

Pastor Esther Jeunink, Berkhout – Organist: Arjen de Boer  
Ouderling: Tryja Boven – Lector: Bernice Zuidhof

# Bij enkele diensten

## Diensten in de veertigdagentijd

Marianne Gaastra

In de kerk hebben we vanaf Aswoensdag de liturgisch kleur paars. Kleur van bezinning en inkeer. Roel Brinkman zal ook nu weer zorgen voor een liturgisch bloemstuk dat bij deze tijd past. Enkele bijzonderheden bij de diensten waarin ik voorga:

Op zondag **28 januari** wordt het Jaardoel bekendgemaakt. Of het al in dit Klanbord staat weet ik niet. In ieder geval staat de dienst in het teken van het jaardoel. Ook de 4Cantorij werkt mee. Als u dit leest is deze dienst misschien al geweest.

Op zondag **11 februari** is er ook de herbevestiging van Jan Hania als ouderling kerkrentmeester. We zullen hier een feestelijk dienst van maken.

Op **zondag 18 februari** vieren we in Sijbekarspel het Avondmaal. Deze keer zal vooral het gezamenlijke vieren centraal staan. Ik noem het daarom bij deze gelegenheid een Agapè viering.



De eerste christenen kwamen regelmatig thuis bij elkaar. Ieder bracht wat mee, en gaf dat bij binnenkomst af om de tafel klaar te kunnen maken. Wij doen dat nu in de vorm van de collecte die vooraf gehouden zal worden. Tijdens de maaltijd vertelde men verhalen over het leven van Jezus, over wat Hij had gezegd en bedoeld zou hebben. De maaltijd drukte de onderlinge verbondenheid uit en de verbondenheid met Christus: de verhalen over Hem en van Hem, waren de bindende en gemeenschappelijke factor.

Met een eenvoudig dankgebed vroeg men de zegen over brood en wijn. Ze braken het brood en deelden het met elkaar, zoals Jezus gezegd had: *Blijf dit doen om mij te gedenken.*

Wat overbleef van de maaltijd werd verdeeld onder de mensen die het goed konden gebruiken: ook toen al! De agapè-maaltijd wordt vaak omschreven als een liefdesmaal of

een maaltijd onder vrienden die gezamenlijk wordt gebruikt, waarin de onderlinge verbondenheid tot uiting komt.

*Bron: Website Stephanusparochie Meppel.*

Op **3 maart** ben ik ook weer de voorganger. Ik heb met pastor Louise Kooiman geruild. Dank aan Tryja, de preekvoorzitter! Ik vond het fijn om bij het afscheid van Cees en Annie te zijn. Veertig jaar koster zijn is niet niks. Je moet er steeds zijn om alles klaar te maken voor de diensten op zondag, maar ook als er een bijzondere dienst van bijvoorbeeld rouw of trouw is. Ik heb hen in de korte tijd dat ik bij jullie was leren kennen als betrokken mensen die zich de kaas niet van het brood laten eten. Prima combi voor kosters: betrokkenheid en assertiviteit.

## **Vanuit de kerkenraad**

*Rens Opbroek*

Na de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar brachten we op 7 januari een toast uit en wensten wij elkaar in onze gemeente Het Vierkant een mooi en voorspoedig 2024. Ook langs deze weg goede wensen aan iedereen.

In de eerste kerkenraadsvergadering keken we terug op de decembermaand, die zoals ieder jaar ook kerkelijk een drukke periode is. Het was een blijde maand met veel diensten. Soms kan er iets nog beter en dat nemen wij mee voor de volgende Kersttijd.

In de vergadering werd vooruit gekeken naar bijzondere diensten dit jaar, zoals rondom Pasen, de Pinksterpelgrimage (helaas maar matig bezocht, maar we doen nog één keer mee en evalueren dan), Startzondag en de Kerstperiode 2024. Nog ver weg zult u zeggen, maar met het regelen van (gast)predikanten en koren kan niet vroeg genoeg worden begonnen. Zelfs voor 2025 lopen de agenda's van beschikbare predikanten al vol.

Met de THOMAS gemeente bestaan goede contacten. Daarom ook zijn er enkele gezamenlijke diensten gepland, in Oostwoud en in een van de kerken van Het Vierkant.

Eind oktober gingen wij samen met de bus naar de Westerkerk in Amsterdam, een succes. Bekeken wordt of we zoiets ook dit jaar weer kunnen doen. Daarnaast zal de THOMAS gemeente worden uitgenodigd bij onze Plus-middagen in voor- en najaar.

Ook onze kerk gaat mee in de voortschrijdende digitale wereld. Zo vindt u in de liturgie tweemaal een QR code, eentje om een bedrag over te maken voor de kerk en een ander voor de diaconie. Niets is verplicht, we collecteren nog steeds met zakjes of mandjes. De collectemunten, die een groot succes zijn, blijven ook gewoon bestaan, maar voor wie dat wil kan er via de inmiddels ingeburgerde QR code een bedrag worden overgemaakt. Tevens is deze code opgenomen in de folder van de actie Kerkbalans, maar dat had u natuurlijk al ontdekt.

Omdat enkele kerkenraadsleden aan het eind van de maximale ambtstermijn zijn gekomen zijn er vacatures voor een voorzitter en een penningmeester en ook heeft de diaconie dringend versterking nodig. Daarnaast zoeken we een scriba en de kerkrentmeesters kunnen ook nog wel iemand erbij gebruiken. Het is al vaker gezegd: de groep die onze gemeente Het Vierkant draaiend houdt wordt kleiner en vergrijsd. Helaas een algemeen tijdsbeeld, maar niet om bij de pakken neer te gaan zitten. Het is niet altijd nodig om tot ambtsdrager te worden bevestigd; sommigen denken dat je dan heel veel tijd kwijt bent. Dat is niet zo. Weet dat je ook als vrijwilliger of als lid van een taakgroep een bijdrage kunt leveren tegen een minimaal tijdsbeslag. Wilt u dat? Dan komen we graag in contact met gemeenteleden die ons daarbij willen helpen.

# Nieuwjaarstoespraak 2024

*Rens Opbroek*

Op deze eerste zondag van dit nieuwe jaar kijken wij even om.



In het voorbije jaar hebben wij elkaar vele malen ontmoet. Uiteraard in de kerkdiensten maar ook bij diverse activiteiten die in onze kerkelijke gemeente hebben plaatsgevonden.

En dat alles in een predikantloze periode. Dat is iets om niet alleen tevreden over te zijn, maar zeker ook om trots op terug te zien.

Het illustreert maar weer eens de innerlijke kracht van onze gemeente Het Vierkant en ook de bereidwilligheid van velen om, laat ik het maar zo zeggen: "De boel aan de gang te houden". Dat is iets om, terecht, heel dankbaar voor te zijn.

Op deze eerste zondag kijken we natuurlijk ook vooruit.

Wij hebben inmiddels een nieuwe predikant, waarmee wij heel blij zijn en die op haar eigen wijze inbreng levert in onze gemeente en in de kerkenraad. Ook daarvoor zijn wij dankbaar.

Samen met haar gaan we verder met het toekomstbestendig maken van onze gemeente, met het goed functioneren van de kerkenraad en met het opstellen van een nieuwe versie van het beleidsplan.

Waren we in het verleden misschien wat somber over de toekomst van onze kerkgebouwen in Benningbroek en in Sijbekarspel, er zijn inmiddels een aantal initiatieven om deze kerken open te houden en er nieuwe activiteiten in te ontplooiën. Nog geen gelopen race, maar het begin is er.

Met de Thomas gemeente bestaan goede contacten en door af en toe samen een dienst te houden of samen iets te ondernemen gaan we dat voortzetten.

En dan nog iets anders:

Hoewel de grijze massa in onze gemeente min of meer constant is neemt het aantal grijze haren steeds maar toe, een bron van zorg.

Ik bedoel daarmee dat het moeilijk is om aan nieuwe mensen te komen die iets voor de kerk willen doen of die ook bestuurlijk bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Het zijn bijna altijd dezelfde, en voor hen houdt het, al of niet gedwongen, een keer op. Daarom vraag ik de gemeenteleden om ons te helpen onze gemeente in stand te houden, niet altijd als ambtsdrager maar ook als vrijwilliger.

Het nieuwe jaar is fonkelnieuw, laten we het samen gaan invullen.

Ik wens u allen vanuit de kerkenraad een goed, inspirerend en gezond 2024 toe.

## **In memoriam Trien Waal-Knip** *Ina Broekhuizen-Slot*

In de avond van maandag 15 januari 2024 overleed mevrouw Trien Waal-Knip in het hospice in Egmond aan Zee. De volgende dag werd ze opgebaard in haar appartement in Sweelinckhof, de crematie vond onder grote belangstelling plaats op maandag 22 januari in het crematorium in Schagen.

Trien Knip werd geboren op een boerderij in Heerhugowaard op 1 februari 1932. Ze trouwde met Jan Waal en samen boerden ze op hun eigen bedrijf. Trien hield van het vee en van de bomen en bloemen rond de stolp.

In 1992 verhuisden Jan en Trien naar Wognum waar ze tot volle tevredenheid woonden aan 't Bon. Beiden genoten van fietsen en wandelen en ook gingen ze op een schildercursus. De schilderijen in haar appartement getuigen van hun talent. Jan overleed in 2007, na enige tijd pakte Trien de draad van het leven weer op. Kordaat en met ferme passen zocht ze haar weg langs wegen en paden, door haar geliefde land met zijn ruimte en zijn hoge luchten.

Ze had plezier in die tochten en ritjes alsook in de uitjes met haar dochters. Daar vertelde ze graag over en op zo'n manier

dat de luisteraars allemaal meeleefden. Dan tintelden haar ogen en speelde er een lach om haar mond.

De laatste jaren ging het minder maar ze bleef opgewekt. Tot een val een einde maakte aan haar doenige leven.

Trien gaf in dat leven gehoor aan een tekst uit het evangelie van Mattheus: Steek geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat maar op een standaard en zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Zo was zij een licht voor de mensen rondom haar.

We wensen haar dochters, schoonzoons, klein- en achterkleinkinderen Gods liefhebbende kracht toe in de komende tijd.

Mag Trien Waal-Knip rusten in vrede.

## **Inspiratie**

*Ds. Marianne Gaastra*

### **Halve wensen en gedachten**

*Teksten van je leven*

Belemmer de opvlucht van je ziel niet, bedroef niet het betere in jezelf, mat je geest niet af met halve wensen en halve gedachten. Vraag jezelf en blijf jezelf vragen, tot je het antwoord vindt; want men kan een ding vele malen hebben herkend en hebben erkend, men kan een ding vele malen hebben gewild en hebben beproefd, en toch, pas de diepe innerlijke bewogenheid, pas de onbeschrijflijke ontroering van het hart, pas die overtuigt je ervan dat de kennis die je deelachtig bent geworden je ook toebehoort, dat geen macht je die kan afnemen; want alleen die waarheid die opbouwt is waarheid voor jou. *Søren Kierkegaard*  
*Tekst te vinden op de website van KRO-NCRV:*

<https://kro-ncrv.nl/geert-jan-blanken->

Af en toe kijk ik naar het programma de Verwondering met An-nemie Schrijver. Zij nodigt gasten uit die met haar in gesprek gaan over wat in hun leven belangrijk is. Tijdens dit gesprek vraagt zij de gast een tekst voor te lezen die zij inspirerend vinden, of die zij als levensmotto met zich meenemen. De tekst hierboven is de tekst van Geert Jan Blanken. Hij is als schrijver en columnist onder andere verbonden aan een landelijk dagblad. Ik vraag mij af of andere mensen ook zo'n tekst hebben die zij



met zich meedragen. Er valt me nu te binnen dat Blaise Pascal een christelijk filosoof en een natuurkundige uit de 17<sup>e</sup> eeuw in de zoom van zijn mantel een briefje had laten innaaien waarop hij in een stamelende tekst een bijzondere godservaring, die hij had gehad, onder woorden bracht:

*'Het genadejaar 1654*

*Maandag 23 november (...) vanaf ongeveer half elf 's avonds tot ongeveer half één 's nachts.*

*VUUR*

*God van Abraham, God van Isaak, God van Jakob. Niet de God van filosofen en geleerden. Zekerheid. Zekerheid. Gevoel.*

*Vreugde. Vrede. God van Jezus Christus (...)*

Ik vraag mij af of jullie, beste lezers en lezeressen ook zo'n tekst hebben. Een tekst die iets over jou zegt en die iets tegen jou zegt. Woorden die je eigen gedachten weergeven op een manier die je om wat voor reden dan ook raakt. De schrijvers van de Bijbelboeken geven ons hun gedachten over God en mensen en het leven mee. Soms vind je die terug op een kaart waarin iemands dood wordt bericht. Pas geleden ontving ik zo'n kaart met daarboven de tekst van Johannes 1 vers 5. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Al deze teksten vertellen telkens hetzelfde, maar ze roepen in ons telkens iets anders op. Daarvoor moet je je verdiepen in de tekst. De tekst waar ik mee begon, die van Søren Kierkegaard vergt aandacht om het begrijpelijk te maken voor jou. Wat mij meteen al opvalt is de eerste regel. "Mat je geest niet af met halve wensen en gedachten. Vraag jezelf en blijf jezelf vragen...." Voor nu laat ik het hierbij.

## **Kerstmarkt, uitvaartbeurs en andere belevingen**



De kerstspullen zijn allemaal opgeborgen. De kerk is weer leeg. Alhoewel je soms nog een vergeten engeltje of dennennaaldje vindt. Het was mooi en hartverwarmend deze kersttijd in alle schakeringen van vieringen en bijeenkomsten. De donkere tijd werd zacht verlicht. Hoewel het niet voor iedereen een fijne en "gezellige" tijd was. Als

je te maken hebt met droevige gebeurtenissen rondom Kerst dan zingt dat elk jaar opnieuw weer mee in je ziel. Zachtjes of hartverscheurend. Maar het licht kan je ook dragen door die tijd heen. "Het licht heeft de duisternis niet in haar macht gekregen" (Johannes 1: 5). De uitvaartbeurs van zondag 21 januari was wat het interieur van de kerk in Wognum bepaalde. Net zoals bij de kerstmarkt waren hier allerlei standjes. Memento mori, denk te sterven. Ik sprak iemand bij Stam, toen ik daar de lunch tussen de middag gebruikte. Zij zei dat ze er niet heen ging, naar de uitvaartbeurs. Te confronterend. Haar man was pas een paar jaar geleden overleden. Maar zij had een goed gevoel over hoe het toen rondom zijn afscheid was gegaan. En daar praatten we over. Ook dat is memento mori.

## **Storm, ijs en weder**

Sinds ik na een kerkenraadvergadering in november naar huis reed over de Houtribdijk en toen af en toe het gevoel had dat ik ervan af waaide, heb ik tot nu toe twee keer van een B&B gebruik gemaakt. Heerlijk. De eerste keer was bij Steven in Noordermeer. De Koegang. Lekker ruim appartementje. De volgende dag toen mijn auto helemaal in een dikke vorstlaag was 'ingepakt', hielp Steven mij met krabben. Het ijs van de autoruiten! De keer daarop was ik in Opperdoes bij Jacqueline 't Slot 64. De gemoedelijkheid van de mensen valt mij erg op. Het helpen met een bevroren auto (Koegang) en zeggen dat je naderhand wel een tikkie stuurt ('t Slot 64) getuigen daarvan. Met Pasen zitten we in Ben in Broek.

## **Veertigdagentijd, mooi begin om een meditatiegroep te starten**

De veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) is voor christenen een periode van vasten en bezinnen in voorbereiding op Pasen. De vastentijd begint op Aswoensdag en eindigt een aantal weken later op Stille Zaterdag. Christenen vullen het vasten op allerlei manieren in: niet snoepen, geen alcohol drinken, of veertig dagen geen social media gebruiken. Kijk voor meer

mogelijkheden om deze tijd bewust te beleven naar de veertig-dagenkalender van de PKN en van de VVP die u kunt bestellen.

## **Mediteren alleen...**

In de veertigdagentijd wil ik op wisselende dagen en tijden een christelijke meditatie verzorgen. Het past bij deze tijd van inkeer en bezinning. Op de website van Petrus van de Protestantse kerken staat het volgende:

“Het woord ‘mediteren’ komt van het Latijnse ‘meditari’, dat nadenken of overdenken betekent. In veel religies komt meditatie voor als een vorm van spirituele oefening, ook in het christendom. Bij christelijke meditatie is stilte een belangrijke manier om tot nadenken en tot God te komen.

Mediteren heeft veel voordelen. Het helpt je om in het ‘nu’ te leven en om rustig te worden. Daarnaast helpt het je ook in contact met andere mensen: uit onderzoek bleek dat mensen die 3 maanden lang 30 minuten per week mediteren meer compassie hebben, minder stress, hun aandacht er beter bij kunnen houden en betere sociale vaardigheden hebben gekregen. In christelijk perspectief is meditatie vooral een moment waarop je je kunt openstellen voor God en je leven in een groter perspectief kunt zien.

Hoe start je met mediteren? Het simpele antwoord is: gewoon doen. Begin met een paar minuten en kies een moment op de dag dat je geen tijdsdruk ervaart. Is de ochtend bij jou altijd heel hectisch, kies dan een ander moment. Wees niet te streng voor jezelf: waarschijnlijk gaan je gedachten alle kanten op en lukt het niet direct om je te concentreren. Probeer je hoofd niet leeg te maken - dat werkt averechts - maar probeer je gedachten te observeren. Gebruik eventueel een schrift om je gedachten van je af te schrijven. Heb vooraf geen al te hoge verwachtingen, dan kan je meditatiesessie niet tegenvallen.”

## **....of in een groep**

Het mediteren dat ik wil gaan doen is in een groep. Het kan heel goed na een kerkdienst of juist ervoor, of een keer door de week. Ik ga erover nadenken en de tijden en uren, en plaatsen zet ik op de website.

De eerste keer zal zijn op **14 februari, van 19 tot 20 uur, in Benningbroek**. Het is dan Aswoensdag, de eerste dag van de veertigdagen tijd. Graag aanmelden bij mij ([mariannegaastra@gmail.com](mailto:mariannegaastra@gmail.com) of bellen 0623404616). Trek warme kleren aan, of neem een plaid mee.

Ik gebruik verschillende vormen van meditatie, maar allemaal hebben ze een christelijke oorsprong. Steeds wordt er een Bijbeltekst gebruikt. De eerste keer zullen we door lectio divina een Bijbeltekst tot ons nemen. Lectio Divina (Goddelijke lezing) is een meer uitgewerkte vorm van contemplatie, die zich houdt aan een specifieke volgorde. Dit spirituele lezen begint met een lezing (lectio) langzaam hardop voor te lezen en in stilte te herhalen. Hierna volgt een overweging (meditatio), waar wordt nagedacht hoe deze tekst raakt aan het eigen leven. Vervolgens worden de opgekomen verlangens uitgesproken in een gebed (oratio), waarna de aanwezigheid van God wordt opgezocht tijdens een stille beschouwing (contemplatio).

***De volgende data, tijden en locaties vindt u op de website.***

## **Veertigdagenkalenders**

Graag wijs ik op de veertigdagenkalenders, inspirerende en beemoedigende gidsen om toe te leven naar Pasen. Ik noem er twee, die van de PKN (Protestantse Kerken in Nederland) en die van de VVP (Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland). De kalender van de PKN wordt uitgedeeld na afloop van de diensten in de veertigdagentijd.

## PKN

### Ga mee: bewust toelevan naar Pasen

Ook dit jaar biedt Petrus (PKN) voor de veertigdagentijd een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop naar Pasen elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten. Online vind je bij elke dag een korte inspirerende video.



Met het thema 'Ga mee!' sluit de kalender aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in 2023-2024: 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'. Samen verdiepen we ons op weg naar Pasen in thema's als gebed, inkeer en het maken van een nieuwe start. De kalender biedt volop suggesties om tijdens de Veertigdagentijd op je eigen manier te vasten.

Te bestellen via de website van de PKN:

<https://protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/>

Een exemplaar is gratis, voor meerdere exemplaren betaalt u een Euro per stuk.

## VVP

### Onmogelijke dingen mogelijk maken



Die gedachte wil Joke van der Velden meegeven aan de lezers van de jaarlijkse Veertigdagenkalender die zij voor de Vereniging van Vrijzinnige Protestantent (VVP) samenstelde.

De kalender draagt de titel 'Maak morgen mogelijk.' Daarover zegt Joke: De maakbaarheid van ons leven, van de samenleving, van de wereld wordt nogal eens ter discussie gesteld. Enerzijds vanuit religieuze motieven, dat alleen God kan 'maken' of

scheppen om in Bijbelse termen te blijven. Anderzijds zit de wereld zo gecompliceerd in elkaar, dat zelfs de fanatici op het gebied van wereldverbetering moeten toegeven dat verandering/maakbaarheid heel ingewikkeld is. Morgen is meteen een extra complicerende factor. Als er al iets maakbaar is, dan moet je een lange adem hebben. Maar mogelijk... daar komt het voor mij op aan. Ik geloof dat wij mensen mogelijkheden krijgen. "Van wie?", kunt u dan vragen. Mijn antwoord daarop is "Van God en de aardse handlangers/burgers van Gods Koninkrijk en iedereen die ervoor open staat".'

'Deze kalender is ter voorbereiding op het Paasfeest. Een onmogelijk feest waar toch ontelbaar veel mensen in geloven en hoop uit putten,' zo vervolgt Joke. 'Hoewel de situatie in de wereld terwijl ik dit schrijf, heel bedreigend is met onmenselijk geweld op meerdere fronten, hoop ik intens dat het, als u dit leest, al iets anders is en dat de kalender u toch kan bemoedigen en oproept tot 'opstaan'.

Te bestellen via de website van de VVP. De prijs van de kalender is € 3,50.

<https://vrijzinnig.nl/2023/12/13/veertigdagenkalender-2024-maak-morgen-mogelijk/>

## **Taakgroep Pastoraat**

### **Koffiecontact**

De volgende Koffiecontact-bijeenkomsten zijn **op woensdag 7 februari en woensdag 6 maart**. Tussen 10 en 11 uur staat de deur van de kerk in Wognum open voor iedereen.

Er is gelegenheid om een kopje koffie te drinken en eventueel een praatje met elkaar te maken in de achterzaal. In de kerk kan een lichtje worden aangestoken en er ligt een gedicht om te lezen en om mee te nemen.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit.

U bent van harte welkom.

## **Bijeenkomst Sweelinckhof**

Zoals bekend werd vorig jaar besloten om te stoppen met de maandelijkse kerkdiensten op dinsdagavond in Sweelinckhof. Met ingang van januari is gekozen voor een inspiratie-bijeenkomst op de tweede vrijdagochtend van de maand.

Op vrijdag 12 januari gingen we van start in 't Hofje (voorheen het winkeltje). Het bleek een goede plaats te zijn voor deze samenkomst. We begonnen met koffie en een voorstelrondje. Dat leverde al meteen verhalen en aandachtspunten op. Dominee Marianne Gaastra had als toepasselijke thema voor deze ochtend gekozen voor 'Begin'. We hoorden een tekst uit Genesis, gelezen uit de Groeibijbel, gevolgd door vragen en een gesprek. Met elkaar zongen we aan het eind *Wat de toekomst brengen moge*.

De volgende bijeenkomsten in Sweelinckhof is op **vrijdag 9 februari** en op **8 maart** van 10.30 tot 11.30 uur. Ook wanneer u niet in Sweelinckhof woont, bent u van harte welkom.

## **Oecumenische werkgroep 'Helpende handen'**

Ieder jaar in de veertigdagentijd organiseert de Oecumenische werkgroep Wognum een bezinningsavond. Eerdere thema's waren onder meer 'Zien' en 'Horen'. Dit jaar is gekozen voor 'Helpende handen'. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdagavond 12 maart in de Protestantse kerk van Wognum.

Drie sprekers vertellen over het (vrijwilligers)werk wat ze met hun handen verrichten. Brandweercommandant René Snijders uit Wognum geeft een presentatie over zijn werk bij de brandweer. Herman Borger uit Nibbixwoud is vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk en begeleidt vluchtelingen in onze gemeente naar zelfredzaamheid. De derde spreker werkt in de zorg, op dit moment is de naam nog niet bekend.

Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen. Tussen de verhalen door klinkt er muziek.

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

*Helpende handen  
Bezinningsbijeenkomst oecumenische werkgroep  
Dinsdag 12 maart, kerk Wognum  
Inloop met koffie/thee 19.30 uur, aanvang 20 uur.*

## **De bloemen**

De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar: Carla Boersma, Hannelore Lamers, Folkert Deinum, Joop Schut, Cees en Annie Wijtman, Roel Brinkman en Arienne Brinkman-Stoffers.

Allen vergezeld van een hartelijke groet van de Protestantse gemeente Het Vierkant.

## **Paaskaars voor thuis**

Er wordt een nieuwe paaskaars besteld voor de kerk van Wognum. De afmeting bedraagt 1.20 meter, in het oog springt de afbeelding van een boom met daarboven een kruis (zie de afbeelding op het middenblad).

Misschien wilt u dezelfde kaars, maar dan met een grootte van 25 centimeter, bestellen voor bij u thuis. Deze kleinere kaars kost 25 euro.

Opgave voor bestelling van deze kaars bij scriba Tiny Irgolitsch, 06-46113233, [scriba@protgemwognumbsn.nl](mailto:scriba@protgemwognumbsn.nl). Of via de intekenlijst achter in de kerk.

Graag bestellen vóór 20 februari 2024.





Het jaardoel 2024 wordt binnenkort tijdens een dienst bekend-gemaakt.

## **Nog één keertje: jaardoel 2023 Straatpastoraat**

Een fantastisch geslaagde Top2000-dienst met daarin de bekendmaking van het eindbedrag. Waanzinnig goed gevoel aan overgehouden! En we kregen ook nog een berichtje van Ton Heijboer dat ik u allen zeker niet wil onthouden:

*Beste diakenen van P.G. Het Vierkant,*

*Ik wil jullie - en daarmee de hele gemeente - hartelijk danken voor alles wat ik in het afgelopen jaar samen heb mogen beleven. Al tijdens de dienst waarin het jaardoel werd aangekondigd en waarin ik mocht voorgaan, werd duidelijk dat de gemeente begreep dat ook de mensen uit jullie dorpen, die in de problemen raken terecht kunnen bij HWK, maar zeker ook bij het straatpastoraat.*

*Allerlei contacten in de loop van 2023 bevestigden dat beeld. Dat heb ik persoonlijk als heel bemoedigend ervaren en daarvoor dus; heel hartelijk dank.*

*Na deze persoonlijke ontboezeming wil ik jullie ook namens het bestuur van de stichting Straatpastoraat Hoorn heel hartelijk danken voor het fantastische bedrag dat jullie activiteiten hebben opgeleverd: € 5250,-.*

*Het is een heel wezenlijk bijdrage aan het werk van onze straat-pastor.*

*Uiteraard zullen we jullie op de hoogte houden van de activiteiten waaraan het geld zal worden besteed.*

*Een hartelijke groet,  
Ton*

## Becoming Astrid

De eerste filmavond van dit jaar voor ons jaardoel staat gepland op woensdag 13 maart in de kerk van Wognum. De film vertelt het verhaal van een jonge vrouw, die een gebeurtenis mee-



maakte die haar diep trof en het verdere verloop van haar leven zou bepalen. Het gaf haar de kracht en het zelfvertrouwen een ander pad te kiezen dan van haar in die tijd werd verwacht. Ze volgde haar hart en ontwikkelde zo haar passie voor

schrijven. Met haar fantasierijke kinderboeken als Pippi Langkous is Astrid Lindgren wereldwijd een van de meest inspirerende en geliefde auteurs van ons tijdperk geworden en staat ze symbool voor de vrije mens die met conventies durfde te breken.

Geen documentaire, wel een psychologisch drama gebaseerd op ware gebeurtenissen. De opbrengst gaat naar

### **De Familiehoeve, Benningbroek**

19.30 uur	Inloop met koffie en thee
20.00 uur	Start van de film
Rond 22.00 uur	Nagesprek over de film
	We sluiten af met een drankje

Entree €7,50. Contant of per pin betalen op de avond zelf.

Aanmelden bij: [lammy-vriesinga@kpnmail.nl](mailto:lammy-vriesinga@kpnmail.nl) - tel. 271290  
Of u noteert uw naam en telefoonnummer op de lijst in de kerk na de diensten in februari en begin maart.

Tot ziens op 13 maart!

## **Doel-Bewust: Stichting Exodus**

*Rens Opbroek*

Het zal je maar gebeuren, bewust of in een vlaag van verstandsverbijstering bega je een misdrijf. Onze rechtsstaat weet daar wel raad mee, een proces volgt en soms kom je in de gevangenis terecht. Ver weg van de vertrouwde wereld, van je gezin, je baan. Ben je dan voorgoed aan het kruis genageld? Of, zoals bij de misdadiger die naast Jezus aan zijn eigen kruis hing, is er toch een uitweg?

De Stichting Exodus biedt ondersteuning aan gemotiveerde (ex) gedetineerden om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving. Zo bieden zij diverse (woon)begeleidingstrajecten aan, maar vrijwilligers geven vooral ondersteuning tijdens en na de detentie. Alles om ervoor te zorgen dat diegenen die daar uiteraard zelf voor openstaan, weer kunnen terugkeren in de maatschappij en niet in herhaling zullen vallen.

Dat is een prachtig en prijzenswaardig initiatief en daarom houdt de diaconie af en toe een collecte om onze medemensen, ondanks alles weer op het rechte pad te helpen.

## **Taakgroep Financiën & Beheer**

*Jan Hania*

### **Afscheid Annie en Kees Wijtman**

Op zondag 3 maart willen we Annie en Kees bedanken voor hun veertigjarig kosterschap van de kerk in Benningbroek.

Direct na de dienst is er gelegenheid om hen de hand te drukken. Wij hopen dat u in groten getale aanwezig bent.

Steven Wagenaar gaat het kosterschap nu invullen. Wij wensen hem sterkte met deze taak.

De kerkgangers en gebruikers van onze kerken hebben het wel gemerkt.

Het was in de kerken in het afgelopen jaar een stuk frisser dan voorgaande jaren.

Dat kwam doordat we de kachels op een lager pitje hebben laten branden, waardoor de temperatuur in de kerken een paar graden lager uitkwam.

Maar bij ons was nog niet zo erg als bij andere kerken waar de verwarming helemaal niet meer werd aangezet.

Jas maar aanhouden, was het advies.

De hoge energieprijs voor gas was de aanleiding voor deze maatregel.

Eind 2022 tot begin 2023 hebben we € 3,30 per m<sup>3</sup> gas betaald. Vandaar ook dat we aan de huurders een energietoeslag in de wintermaanden hebben doorberekend.

Half maart zijn we overgeschakeld naar een veel goedkoper variabel contract met een gasprijs van € 1,40 per m<sup>3</sup>.

Die koude rillingen, hebben die nou nog wat opgeleverd zul je je afvragen.

Hier het antwoord: door deze actie hebben we in totaal ruim 2500 m<sup>2</sup> gas bespaard.

Niet alleen goed voor het milieu, maar ook goed voor het verminderen van de energiekosten van onze gebouwen.

Daar mag je best een keer voor applaudiseren (krijg je het ook warm van).

## Op rust

Ik hew al heêl lang een slome computer  
't duurt een toid eerdat ie begint  
soms is 't een druul, soms gaat ie wat gauwer  
't is veulal net hoe of 't 'm zint.

Ik werk al lang met een trage computer  
ik wacht oftig niet totdat ie 'rs start  
ik kreuk de was en ik gaan d'rs wat stroike  
't skerm dat bloift toch een toidje nag swart.

't Is ok een oigenwoize computer  
en meistens doen ik gewoôn met 'm mee  
den zit ik op rust, mooi nerges an denkend,  
te dromen en met 't leven tevree.

Ik moet nôdig an een nuwe computer  
die drekt voor me zoekt wat of ik 'm zeg  
maar die zoete rust ken 'k echt nag niet misse  
dat ik doen die oud voorlopig niet weg.

# Collectes

Rens Opbroek en Peter van der Molen

	<b>Bedrag *</b>	<b>Diaconie doel</b>	<b>Kerk</b>
3 december	€ 62,50	Leger des Heils	€ 57,75
10 december	€ 42,25	Diaconie	€ 36,40
15 december	€ 102,15	Kinderkerstfeest	--
17 december		Oec. werkgroep	--
24 december	€ 120,50	Jaardoel 2023	€ 120,45
25 december	€ 182,60	Kinderen in de knel	€ 108,15
31 december	€ 70,-	Wilde Ganzen	€ 49,50
7 januari	€ 42,-	Hulpverlening WF kerken	€ 31,50
14 januari	€ 104,40	Diaconie	€ 74,45
21 januari	--	Oec. Dienst in Hiëronymuskerk	--
28 januari		Jaardoel 2024	
4 februari		Dienst in Oostwoud	
11 februari		Unicef	
18 februari		Diaconie	
25 februari		Exodus	
3 maart		Vrienden Sweelinckhof	

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn (in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een bedrag op de rekening van de kerk: NL 09RABO 0371606020 onder vermelding van: *Collectemunten voor Naam en Adres*. De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.

\* Aangezien alles duurder is geworden heeft de diaconie besloten om voortaan niet langer € 50, maar € 75 aan het wekelijkse doel over te maken, ook als de collecte opbrengst minder is.

## **Van concept-liturgie tot liturgieboekje en livestream**

Namens het streamteam en de webmaster, *Jan Boven*

Het is zo vanzelfsprekend; je komt voor de dienst de kerk binnen en je krijgt door de ouderling van dienst een liturgieboekje aangeboden.

Als je eens een keer bent verhinderd of geen zin hebt om naar de kerk te gaan, dan is er altijd nog de livestream. Een erfenis uit de coronatijd.

Misschien heeft u zich weleens afgevraagd hoe zo'n liturgieboekje en livestream tot stand komen, misschien ook niet. Hoe dan ook, we geven u hierna wat inzicht in de gang van zaken.

### *De liturgie uitwerken*

Allereerst vragen we ruim van tevoren degene die in de dienst zal voorgaan - onze eigen predikant of een gastpredikant - om tijdig, d.w.z. uiterlijk op de dinsdag voorafgaande aan de dienst de concept-liturgie per e-mail aan te leveren. Het is altijd weer spannend of dit lukt. Meestal is het geen probleem maar een enkele keer gaat het mis en moet er nog even worden gebeld.

Vervolgens moet de concept-liturgie door Peter van der Molen of mij - Peter en ik wisselen dat per maand af - worden uitgewerkt tot een liturgieboekje waarin we de door de voorganger opgegeven liederen en Bijbelteksten moeten gaan opnemen. Daarvoor hebben we een abonnement op *Liedboek Online* voor de liederen uit het bekende Liedboek en op de website van *bijbel.nl* voor de teksten van de NBV2021 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021) en eerdere vertalingen.

Meestal nemen we van het eerste vers van een lied de muziekversie (met notenbalken) in de liturgie op. Bij liederen die minder bekend zijn, nemen we vaak ook van een of meer volgende verzen de muziekversie op.

Niet zelden moeten we nog even contact hebben met de voorganger wanneer er onduidelijkheden zijn in de concept-liturgie. In elk geval sturen we de door ons uitgewerkte liturgie voor een laatste definitieve beoordeling terug naar de voorganger. En ook dan zijn we blij als we een snelle reactie daarop krijgen. Want er moet nog meer gebeuren.

Als de voorganger als onderdeel van de liturgie een of meer YouTube-liederen heeft opgegeven - vooral in de coronatijd werd dat veel gedaan en nu zo af en toe nog steeds - dan halen we met speciale software het geluidsbestand van de YouTube-video zodat we later de muziek daarvan in de kerk kunnen afspelen.

### *De liturgie verspreiden*

Wanneer de voorganger akkoord is met de uitgewerkte liturgie gaan we die verspreiden. Naar koster Hannelore die er boekjes van gaat printen en naar webmaster Koos die de liturgie bij de betreffende dienst op de website gaat plaatsen. Naar de organist die vervolgens de liederen zo nodig kan gaan instuderen, naar de lector die de lezingen kan gaan voorbereiden en naar de ouderling van dienst die de welkom tekst kan gaan maken. Vervolgens gaan we aan de slag op de daarvoor bestemde laptop van de kerk waarop we speciale software hebben staan - OBS voor de insiders - waarmee we de liturgie met verschillende scènes gaan 'opbouwen' tot een complete livestreamuitzending. Van de tekst van elk lied en van elke Bijbellesing wordt een afzonderlijk fotobestand gemaakt. Daarna worden deze bestanden per scène ingeladen in het softwareprogramma waarmee we streamen. Van elk lied maken we daarna een scène met het orgel in beeld, een scène voor de statische webcam waarmee we een overzicht van de kerk laten zien en een scène voor de kerkzaal-camera waarmee we ook kunnen in- en uitzoomen. Dus van elk lied drie scènes. Natuurlijk maken we ook een welkom scène en verschillende slotscènes, bijvoorbeeld voor het in beeld brengen van de collecte en een plaatje met de volgende kerkdiensten. De welkom scène dupliceren we viermaal en aan elk van die scènes koppelen we een muziekbestand dat we later tijdens het begin van de uitzending en voordat de dienst begint, laten horen.

### *Naar de kerk*

Als dat allemaal klaar is - we zeggen dan dat we OBS hebben ingeladen - gaan we met de laptop onder de arm naar de kerk waar de dienst zal worden gehouden. Meestal doen we dat een dag van tevoren.

In elk van de drie kerken waar onze diensten worden gehouden, is beeld- en geluidsapparatuur en een internetaansluiting



geïnstalleerd. Die heb je immers allemaal nodig om een livestream te kunnen uitzenden.

In de kerk sluiten we allereerst de laptop aan op het internet en op de drie camera's die we in elke kerk hebben hangen.

Als we geluk hebben, heeft de software de camera-instellingen van een vorige uitzending in de betreffende kerk onthouden. Zo niet dan moeten we eerst een of meer camera's opnieuw in de software gaan installeren. Ten slotte lopen we alle scènes in OBS nog eens na en bekijken we of alles de volgende dag netjes in de live-uitzending in beeld kan worden gebracht.

### *De livestream*

Op de dag van de uitzending is het streamteam dat 'dienst' heeft een uur voordat de dienst begint in de kerk. We zetten de laptop aan en kijken of alle camera's het doen. Inmiddels hebben we ervaren dat er in elk van onze kerken kaboutertjes huizen die 's nachts met onze apparatuur spelen en er daarbij soms voor zorgen dat het beeld van een of meer camera's niet langer wordt doorgegeven. Dat moeten we dan weer herstellen. Een van de redenen waarom het streamteam er op tijd is. We plaatsen, als dat nog niet gedaan is, de microfoon(s) en controleren daarna de goede werking van de geluidsinstallatie.

Een half uur voordat de uitzending begint, loggen we in op ons account in YouTube en starten de livestream. Vervolgens mailen we de voor elke uitzending weer andere streamsleutel naar webmaster Koos. Die zit klaar om de streamsleutel bij de betreffende dienst op de website te plaatsen en als u dan vervolgens thuis of elders op 'Uitzending' klikt, krijgt u verbinding met onze livestream. Tatata, het is gelukt!

Elke 'even' maand sturen we de streamsleutel met speciale software ook naar SweelinckTV zodat men in Sweelinckhof de dienst om 10.00 uur live kan volgen.

Maar ja, dan is de uitzending gestart en zijn we er nog niet. Een van de leden van het streamteam moet dan, als een soort regisseur, de verschillende beelden op het juiste moment in de uitzending laten zien. Gelukkig staan alle scènes in de juiste volgorde klaar om te worden uitgezonden, maar je moet wel op het

goede moment uit die hele lijst met scènes de juiste kiezen. Dat gaat ook weleens niet goed, maar we doen ons best.

In bijna alle gevallen is er een tweede streamteamlid als back-up, die ook tot taak heeft het geluid van de microfoon(s) te bedienen en eventueel muziek via de geluidsinstallatie af te draaien.

Van elke uitzending maken we ook een opname. Die opname sturen we na afloop van de dienst naar SweelinckTV die altijd, ongeacht welke maand het is, de dienst om 19.00 uur uitzendt. Ten slotte wordt de laptop afgekoppeld en gaat deze mee naar huis om de volgende dienst voor te bereiden. Het hele ritueel wordt dan van begin af aan herhaald. Week na week, maand na maand en inmiddels jaar na jaar.

## **De leeskring Mystiek**

### **Hoe het begon**

De leeskring Mystiek bestaat al sinds 1996. We begonnen onder de naam "Wandelen over water". Nu is dat "De leeskring Mystiek".

Ds. Anne Vlieger en ds. Menso Rappoldt kwamen op het idee om een kring op te zetten, die verder ging dan ons eigen kringetje. Zo werd een band gesmeed tussen de Nederlands Hervormde Kerk en de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden.

Menso was predikant voor de Vrijzinnig Hervormden (VVH) in Noord Holland. Anne was predikant voor de Samen op weg kerk Wognum BSN.

Nu zijn de namen verouderd en heten wij de PKN kerk Het Vierkant en de Vrijzinnig Hervormden heet nu de VVP, Vereniging van Vrijzinnig Protestanten. Deze vereniging heeft geen eigen predikant meer in Noord Holland, maar het gedachtegoed leeft nog.

## **Hoe het verder gaat**

Sinds een paar jaar wordt de leeskring geleid door de predikant van het Vierkant. Op dit moment is dat ds. Marianne Gaastra. Aan het begin van het seizoen kiezen we gezamenlijk een boek. Op de bijeenkomst zelf lezen wij elkaar voor. Daarna ontstaat het gesprek.

We zijn nu bezig met de zin van het leven van Fokke Obbema. Dit zijn verhalen van gewone Nederlanders, die door Fokke geïnterviewd zijn met als eerste vraag: "wat is de zin van het leven?" Obbema, een journalist en schrijver, heeft in 2018 een hartstilstand gehad, daar schreef hij een aangrijpend artikel over. Dit was voor hem de aanleiding om ook anderen te bevragen over wat voor hen de zin van het leven is.

Mocht u na het lezen van dit verhaal denken, daar wil ik bij horen. Wij kunnen nog wel een paar gesprekspartners gebruiken. Onze club is 10 leden groot. Wij komen 10 x per jaar bij elkaar in de PKN kerk in Wognum. Van 20.00uur -21.30 uur.

Met vriendelijke groet.  
Tonny Deinum- Angenent  
Namens de leeskring Mystiek

## **Vakantie in het Roosevelthuis**

In het vorige Klankbord vertelde Carolien Schalkwijk over haar vrijwilligerswerk tijdens vakantieweken in het Roosevelthuis. Wat er niet in het artikel stond was dat de vrijwilligers het hele jaar Douwe Egbertspunten spaarden om wat kleine geschenkjes voor de gasten aan te schaffen. Dus hebt u ergens in een keukenla nog wat DE-punten liggen? Carolien is er blij mee.

## Overzicht verschijningsdata Klankbord 2023 - 2024

No.	Inleveren kopij	Verspreiding vanaf	Feestdagen
5	10 maart	18 maart	Goede Vrijdag, Pasen
6	28 april	6 mei	Hemelvaart, Pinksteren
7	23 juni	1 juli	

## Nog wat foto's...



**West-Friese Plusmiddag**



**Oliebollen voor Oudjaar**



**Mosterdplant van  
Koen Scholten.  
Hoe groot is uw plant?**

**Snel naar de  
website?  
Scan de QR-  
code**



# Agenda

## Februari

- 7 10.00 Koffiecontact, van 10 – 11, Kerk Wognum
- 9 10.30 Inspiratiebijeenkomst Sweelinckhof, tot 11.30
- 10 Bezinning dag kerkenraad
- 14 19.00 tot 20.00 uur, Aswoensdag, meditatie kerk Benningbroek
- 21 20.00 Leeskring Mystiek, kerk Wognum

## Maart

- 5 Grote kerkenraad
- 6 10.00 Koffiecontact, van 10 – 11, Kerk Wognum
- 8 10.30 Inspiratiebijeenkomst Sweelinckhof, tot 11.30
- 12 20.00 'Helpende handen', Bezinningsbijeenkomst oecumenische werkgroep, Kerk Wognum
- 13 20.00 Filmavond Diaconaat, Becoming Astrid Kerk Wognum
- 20 20.00 Leeskring Mystiek, kerk Wognum

## Gezocht: een sopraan

De 4Cantorij zou graag een nieuwe sopraan verwelkomen!  
Kom vrijblijvend een keer naar onze repetitie avond. Dat is op donderdagavond in de kerk in Wognum.

## Gaandeweg

In vol vertrouwen leef ik al mijn dagen  
door nacht en ontij heen.  
Een helder licht wordt voor mij uitgedragen  
ik voel me niet alleen.  
Wie leeft in zorg, in liefde voor het leven  
wordt gaandeweg gewaar  
dat naast hem medemensen zijn gegeven  
tot zegen voor elkaar.

*(auteur onbekend)*

'Ik zie hoe de wereld langzaam steeds meer in een woestijn  
herschapen wordt, ik hoor steeds harder de aanrollende  
donder, die ook ons zal doden, ik voel het leed van miljoenen  
mensen mee... en toch...

en toch,

Als ik naar de hemel kijk, denk ik dat alles  
zich weer ten goede zal wenden,  
dat ook deze wreedheid zal ophouden,  
dat er weer rust en vrede in de wereldorde zal komen ...



Intussen moet ik m'n denkbeelden hoog en drooghouden.  
In de tijden die komen zijn ze misschien toch uit te voeren!'

*Anne Frank*