

Kerkdiensten

Tot eind maart worden de kerkdienst alleen in Wognum gehouden; zie het rooster in het laatste Klankbord. Deze diensten zijn vooralsnog alleen via de livestream mee te vieren. Zodra hier wijziging in komt zal dit via de website, de Facebookgroep en Klankbord (Expres) bekend worden gemaakt.

40-dagentijd

Ds. Peter van Ankeren

Wij beginnen eerdags aan de 40-dagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen. We lezen en horen de verhalen van Jezus op weg naar kruis en opstanding. Vanouds is deze tijd een ingetogen tijd, waarin mensen sober leven: een vastentijd. Naast rooms-katholieken geven ook steeds meer protestanten op eigen wijze vorm aan deze vastentijd. Een gedicht dat ik over deze vastentijd vond, is van de hand van Carlos Desoete (België). Ik citeer hier een gedeelte van dat gedicht.

Vastentijd is oefentijd...

*is wakker worden na de winterslaap
en je opengeeuwen
uit de beslotenheid van elk voor zich*

*is je ogen opendoen
voor wat aan het gebeuren is
in het diepst van jezelf
en in de wereld om je heen
en zicht krijgen
op het eeuwige Licht
dat doorbreekt aan de horizon...*

De kinderen in onze gemeente ontvangen o.a. een kaart met informatie over deze tijd voor Pasen. Vanuit de PKN is een kalender uitgegeven, die u, zolang de voorraad strekt, kunt bestellen bij:

Gemma Wagenaar (famwagenaar1995@gmail.com),
Arienne Brinkman (ariennestoffers@gmail.com) of
ds. Peter van Ankeren (predikant.pknhetvierkant@gmail.com).

De kalender komt ook op de website van onze Protestantse Gemeente Het Vierkant te staan. Tevens kunt u deze kalender online in uw mailbox ontvangen via: petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd

Ik wens u een goede 40-dagentijd toe.

40-dagentijd 2021: Ik ben er voor jou!

Arienne Brinkman

In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we Kerk in Actie. Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje

barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen te eten en de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Vasten is een beproefde manier om u voor te bereiden op Pasen.

Wat is vasten?

Vasten kan betekenen dat je ergens van afziet, zoals vlees, autorijden of sociale media. Het kan ook betekenen dat je juist iets extra's doet, zoals bijvoorbeeld iemand een kaart sturen, een compliment geven of voor iemand bidden. Met de vastenkaart van Kerk in Actie kun je zeven weken lang elke week op een andere manier vasten. Bij elke dag staat een bedrag dat je kunt (be)sparen of missen. Dit geld is voor de 40-dagentijd projecten van Kerk in Actie. Op de kaart houdt u bij hoeveel tijd/geld u bespaart en wat u kunt inzetten voor iemand, waartegen u wilt zeggen: 'Ik ben er voor jou'; zieken in Moldavië, vluchtelingen in Libanon, boerinnen in Indonesië, kinderen in Zuid-Afrika of een van de andere projecten in de 40-dagentijd campagne.

Dus, doet u mee? Door barmhartig te zijn, dichtbij en ver weg!

U kunt een kaart bestellen bij Gemma Wagenaar, Ds. Peter van Ankeren of Arienne Brinkman! U krijgt de kaart dan in de brievenbus!



Overig nieuws

Jan Hania

Paaskaars

Voor Pasen werd tot nu voor alle kerken een nieuwe paaskaars besteld. Dit jaar gaan we dit anders doen, we bestellen alleen voor de kerk van Wognum een paaskaars (met de opdruk van een levensboom). Deze wordt op paasmorgen binnengebracht en ontstoken.

Voor de andere kerken willen we nog even wachten. Misschien worden de huidige kaarsen weer gebruikt en wordt het jaartal aangepast. De kaarsen zijn afgelopen jaar erg weinig gebruikt. In de kerkenraad wordt hierover nog nader overlegd. Er waren enkele toezeggingen voor de paaskaars gedaan. We nemen met betreffende personen contact op.

Vergaderingen

De kleine kerkenraad vergadert op woensdag 17 februari om 19.45 uur. Het is een online meeting. Het zal vooral gaan om de lopende zaken en de diensten in de komende periode. Ook de aandacht voor de kerkleden wordt besproken.

Mocht u nog aandachtspunten hebben neem contact op met de scriba.

Op donderdag 4 maart worden in klein comité de diensten van maart en begin april doorgesproken. We hopen dat we na 2 maart weer wat meer ruimte krijgen voor kerkbezoek. Iedereen wordt zo spoedig mogelijk daarna op de hoogte gesteld.

Kerkbalans

Er zijn al heel veel toezeggingen binnen en daar willen we u hartelijk voor bedanken.

Heeft u nog niet gereageerd, dan zouden we het zeer op prijs stellen als u dat zo spoedig mogelijk alsnog wil doen. Voor de financiële huishouding is het belangrijk dat we zo snel mogelijk een goed overzicht krijgen om verdere stappen te nemen.



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw emailadres voorkomt in het bestand van onze gemeente Het Vierkant. Indien u Klankbord Expres in de toekomst niet meer, of op een ander emailadres wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven aan klankbord@protgemwognumbsn.nl.