

Mededelingen van de diaconie

We gaan weer fietsen!

Met elkaar weer onderweg: we gaan fietsen en wel op **zondag 3 oktober** na de kerkdienst en het koffiedrinken in Benningbroek. De route loopt na vertrek (om ongeveer 11.20 uur) via de kerk in Wognum naar Zuidermeer. In Zuidermeer zal bij Warm Thuis gepauzeerd worden met koffie of thee. De rit gaat verder door de landerijen en eindigt in Wognum.

Ook de Ekklesia-kerkgangers kunnen met ons mee. Er kan aangesloten worden als onze colonne bij de kerk in Wognum komt.

De route loopt met een reden via Zuidermeer. Warm Thuis is ons jaardoel '20-'21 en met een kort bezoek aan Warm Thuis wordt het duidelijker waar onze inzamelingen voor bestemd zijn.

U kunt zich opgeven door uiterlijk **zondag 26 september** in te tekenen op de lijst die in de kerk ligt of door middel van een email naar Ton Novotný:

novotny@quicknet.nl

Het deelnamegeld van € 5,- per persoon is voor Warm Thuis bestemd en u krijgt een bescheiden lunchpakketje mee. Graag voor vertrek uw deelnamegeld geven aan een van de diakenen.

We hopen op goed fietsweer! Doet u mee?

We gaan ook weer naar de film!

De datum staat al vast: **woensdagavond 27 oktober**. Reserveer deze datum in uw agenda. Meer informatie volgt binnenkort (website, liturgieboekje en - op de valreep misschien - Klankbord in oktober). En ook hier is het deelnamegeld bestemd voor Warm Thuis.

Oogstdienst

Zondag 10 oktober a.s. is de oogstdienst. Traditiegetrouw zamelen wij lang houdbare etenswaren in voor de voedselbank. Het behoeft niet veel woorden: we weten dat mensen een beroep doen op de voedselbank. Wij kunnen helpen door te delen en te geven.

Vanaf zondag 26 september kunt u al wat u wilt bijdragen inleveren in de kerk van Wognum of bij koster Hannelore Lamers.

Laten we met elkaar zorgen voor een goede oogst voor de voedselbank!

Jaardoel 2022

Aan het einde van elk kalenderjaar gaan wij op zoek naar een nieuw jaardoel. We kunnen u nu alvast zeggen dat het dit keer de Stichting Opkikker is geworden. Met elkaar zullen wij gaan werken aan in ieder geval drie Opkikkerdagen voor zieke kinderen in Wognum en omstreken. Niet alleen het kind wordt verwend, ook de ouders en broertjes of zusjes worden tijdens zo'n Opkikkerdag niet vergeten. Meer informatie volgt, maar als u wilt kunt u alvast kijken op de site van Opkikker: www.opkikker.nl