

*Protestantse Gemeente Het Vierkant
Kerkdienst in Wognum - met livestream*

19 september 2021 10:00 uur



Voorganger
Organist
Ouderling
Lector
Streamteam
Koster

ds. Peter van Ankeren
Jeroen Rijpkema
Barbara Donker
Barbara Donker
Joost vd Kooij / Peter vd Molen
Hannelore Lamers

Welkom door de ouderling van dienst Aansteken van de kaarsen aan de Paaskaars

Lied 834 vers 1 en 2 - Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht



1 Ver-nieuw Gij mij, o eeu-wig licht!



God, laat mij voor uw aan-ge-zicht,



ge-heel van U ver-vuld en rein,



naar lijf en ziel her-bo-ren zijn.

2

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Bemoediging en groet

Lied 834 vers 3 - Wees Gij de zon van mijn bestaan

3

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Kyriegebed

Loflied: Psalm 84 vers 1 en 2 (Oude Berijming - 1773)

1

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

2

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
De zwaluw legt haar jongskens neer
In 't kunstig nest bij Uw altaren,
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte HEER der legerscharen,
Welzalgig hij, die bij U woont,
Gestaâg U prijst en eerbied toont.

Doe het boek maar open

*Doe het boek maar open, want
dat boek gaat over God.
Over mensen met hun vragen,
hun geloof en hun verdriet.
Over zoveel mooie dagen,
hun geluk en hoogste lied.
't Is een boek voor heel je leven,
stap voor stap ga je op reis.
En geniet van de verhalen, want zo
word je langzaam wijs*

't Is een boek voor heel je leven, stap voor stap
ga je op reis.



Moment voor de kinderen

Gebed

Eerste Schriftlezing uit Genesis 18: 1-5

¹De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre.

Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent.

²Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe.

Hij boog diep ³en zei: 'Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. ⁴Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. ⁵Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat.

Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?' Zij antwoordden: 'Wij nemen uw uitnodiging graag aan.'

Lied 991 vers 1, 2 en 3 - De eersten zijn de laatsten



2

God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

3

Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzeggd,
wie achter is gebleven
krijgt eerstgeboorterecht.

Tweede Schriftlezing uit Marcus 9: 30-37

³⁰Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, ³¹want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven.

Hij zei tegen hen: 'De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.'³²Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen.

³³Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: 'Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?'

³⁴Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was.

³⁵Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: 'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.'³⁶Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen:

³⁷'Wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.'

We luisteren naar Lied 388

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

Gezongen door Leona Philippo tijdens de 'Met hart en ziel Zomermeditaties'.

1

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Refrein

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht
doen:

zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht
doen: zij scheppen recht en geluk!



2

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.

Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.

Refrein

3

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

4

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

Refrein

5

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

Refrein



Overdenking

Orgelspel

Lied 802 vers 1, 4 en 5 - Door de wereld gaat een woord

1 Door de we-reld gaat een woord
en het drijft de men-sen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.'
refrein:
He-re God, wij zijn ver-vreem-den
door te luis-teren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ont-heem-den
naar het nieuw Je-ru-za-lem.

4

Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

Refrein

5

Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.

Refrein

Wij gedenken

Dicky Moerman - Slagter
5 maart 1939 - 7 september 2021

Gebeden

Mededelingen door de ouderling van dienst

Lied 969 - In Christus is noch west noch oost



2

Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.

3

Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4

Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Zegen

Orgelspel

Collecteren

De diaconale collecte is bestemd voor de **Stichting Leergeld West-Friesland**.

De banknummers van de diaconie en de kerk zijn:

Diaconie: NL19 **RBRB** 0825 0203 87

Kerk: NL09 **RABO** 0371 6060 20

Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de website van de kerk (www.protgemwognumbsn.nl)

Volgende kerkdiensten

*** Zondag 26 september 2021 om 10:00 uur.**
Oecumenische vredesdienst in de Hieronymuskerk in Wognum. Het thema is: Mag ik dan bij jou?

Voorgangers: mw. Trudy Breeuwsma en ds. Peter van Ankeren.

Deze dienst wordt ook via de **livestream** uitgezonden.

De video-link daarvoor vindt u op onze eigen website!!

*** Zondag 3 oktober 2021 om 10:00 uur.**
Deze dienst is in de kerk van Benningbroek!

Voorganger: pastor Ton Heijboer uit Hoorn.

De diaconale collecte is bestemd voor **De Vlinders**, een locatie in Wognum van **Esdégé-Reigersdaal**.

In de maand **oktober** worden de livestream-diensten uit onze kerken in Wognum, Benningbroek en Sijbekarspel om **10.00 uur** ook **rechtstreeks** uitgezonden door **Sweelinck-TV** en om 19.00 uur herhaald.

Wandelen vanaf de pastorie

[ds. Peter van Ankeren]

Het is alweer even geleden dat ik samen met een aantal van u wandelingen heb gemaakt vanaf de pastorie.

Ik wil de draad weer oppakken, mits het weer het toelaat, op **woensdag 29 september**.

We vertrekken om **09.15 uur** vanaf de pastorie. Na de wandeling is er voor wie dat wil nog een kopje koffie of thee in de pastorie.

Ik wil u vragen u van tevoren op te geven via mijn email of telefoonnummer:

predikant.pknhetvierkant@gmail.com - [506874.

Maximum aantal: 5 mensen.

De Verwondering

[ds. Peter van Ankeren]

Ook deze activiteit wil ik weer gaan oppakken: samen een aflevering van het levensbeschouwelijke tv programma **De Verwondering** bekijken met een kort nagesprek.

Ik nodig u uit voor **donderdag 23 september** en/of **donderdag 28 oktober**, om **20.00 uur** in de pastorie. We sluiten af uiterlijk om 21.15 uur.

Ook hiervoor vraag ik u om u van tevoren op te geven via mijn email of telefoonnummer:

predikant.pknhetvierkant@gmail.com - [506874.

Maximum aantal: 5 mensen.

We gaan weer fietsen!

Met elkaar weer onderweg: we gaan fietsen en wel op **zondag 3 oktober** na de kerkdienst en het koffiedrinken in Benningbroek.

De route loopt na vertrek via de kerk in Wognum naar Zuidermeer. In Zuidermeer zal bij Warm Thuis gepauzeerd worden en is er koffie of thee.

De route loopt met een reden via Zuidermeer. Warm Thuis is ons jaardoel '20-'21 en met een kort bezoek aan Warm Thuis wordt het een stukje concreter waar onze inzamelingen voor bestemd zijn.

U kunt zich opgeven door uiterlijk zondag 26 september in te tekenen op de lijst die in de kerk ligt of door middel van een mail naar Ton Novotný: **novotny@quicknet.nl**

Het deelnamegeld van € 5,- per persoon is voor Warm Thuis bestemd en u krijgt een bescheiden lunchpakketje mee.

We hopen op goed fietsweer! Doet u mee?

We gaan ook weer naar de film!

De datum staat al vast: **woensdagavond 27 oktober**. Reserveer deze datum vast in uw agenda. Meer informatie volgt binnenkort. En ook hier is het deelnamegeld bestemd voor Warm Thuis.

Oogstdienst en Voedselbank

Zondag 10 oktober a.s. is de oogstdienst. Traditiegetrouw zamelen wij lang-houdbare etenswaren in voor de voedselbank. Het behoeft niet veel woorden: we weten dat mensen een beroep moeten doen op de voedselbank. Wij kunnen helpen door te delen en te geven.

Vanaf **zondag 26 september** kunt u al wat u wilt bijdragen inleveren in de kerk van Wognum of bij kosteres Hannelore Lamers.

Laten we met elkaar zorgen voor een goede oogst voor de voedselbank!

Jaardoel 2022

Aan het einde van elk kalenderjaar gaan wij op zoek naar een nieuw jaardoel. We kunnen u nu alvast zeggen dat het dit keer de **Stichting Opkikker** is geworden.

Met elkaar zullen wij gaan werken aan in ieder geval 3 Opkikkerdagen voor kinderen in Wognum en omstreken. En niet alleen het kind wordt verwend, maar ook de ouders en broertjes of zusjes worden tijdens zo'n Opkikkerdag niet vergeten. Meer informatie volgt, maar als u wilt kunt u alvast kijken op de site van Opkikker: **www.opkikker.nl**