

PINKSTEREN 2023



Oecumenische Pinksterviering in de protestantse kerk in Wognum

Voorgangers: ds. Désirée Woudt
pastor Jan Verbruggen
Organiste: mw. M. van Langen-Hoebe

**Met muzikale medewerking van:
het dames- en herenkoor en de familie Hoebe
o.l.v. mw. M. van Langen-Hoebe**

Openingslied - Pinksterlied

1 Mensen die gaan langs vele wegen,
altijd en iedereen op weg.
Geen blijvend huis, geen vaste stede:
altijd verlaten wat je hebt.
Geen vaste koers, geen lichtend baken,
altijd vaarwel en naar waarheen?
Opstaan en weer opnieuw verlaten
wat in de aanvang veilig scheen.

2 Mensen gaan onderweg tezamen,
spreken en vragen naar elkaar.
Zoeken de wegen als ze dwalen,
wijzen het spoor de ander aan.
Altijd weer nieuwe moed te vinden
en delend van elkanders brood.
Horen naar wat het hart beminde:
Wat is je diepst gewenste droom?

3 Aankomen wanneer? Nooit ten einde.
eens toch de lange weg gegaan.
O, mochten wij dan samen delen,
ieder vertelt zijn reisverhaal.
Het laatste doel vereent de wegen:
zal niet herkenning vrede zijn?
Over nog meer moet nu gezwegen,
meer kan een pelgrimslid niet zijn.

Welkom en terugblik

Presentatie symbolen

Beeld en reliquie van Titus Brandsma

Gebed om de gaven van de Geest

Koorzang

Kom o Geest des Heren kom

Kom o Geest des Heren kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.

Geef uw gaven zevenvoud,
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.

Kom o Trooster, heilige Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.
A - men, al-le-lu-ia

Terugkerende tekst Titus Brandsma, 1931

*Het is of de mensheid met blindheid is
geslagen.*

*Het is ons droef te moede, als wij, nog pas
getuige van het wrede, dierlijk wrede
schouwspel van de wereldoorlog, de
volkeren zich opnieuw en vreselijker zien
bewapenen, alsof zij niets hebben geleerd.
Maar het is merkwaardig, hoe door alles
heen telkens vredesherauten zijn
opgestaan, vredestichters en verkondigers
van de boodschap van de vrede.*



Lied 360 – Kom, Schepper, Geest ...

1 Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houdt Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.

2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waar uit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

3 Gij schenkt uw gaven zeventvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

4 Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

5 Verlos ons als de vijand woedt,
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

6 Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in den hogen troon
o Geest van beiden uitgegaan
wij bidden U gelovig aan.

Gebed om ontferming

Lofzang – Het grote danklied

U, Heer zij lof gebracht,
U klinkt ons feestlied ter ere,
wat Gij, Almachtige, veilig behoudt,
komt U eren.
Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft,
wil U, zijn oorsprong, vereren.

Wie in uw liefde woont,
heiligen, engelenkoren,
wie aan uw rechterhand neerzit,
in liefde herboren zingt duizendmaal,

zingt het hoogheilig koraal:
Heilig is God in den Hoge.

1^e Lezing uit Handelingen 2: 1-11

¹Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. ²Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. ³Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, ⁴en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. ⁵In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. ⁶Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. ⁷Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? ⁸Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? ⁹Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, ¹⁰Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, ¹¹en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.'

Lied 689

Wat altijd is geweest

1 Wat altijd is geweest,
het waaien van de Geest,
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin
Wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.

Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen.
Hij is nog niet verstomd,
hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.

2 Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad,
Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan,
zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud
zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.

3 Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert,
de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht,
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.

2^e Lezing uit Lucas 10: 30-37

Jezus was in gesprek met een wetgeleerde.

³⁰Toen vertelde Jezus hem het volgende: 'Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren

uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. ³¹Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. ³²Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. ³³Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. ³⁴Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. ³⁵De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: "Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden." ³⁶Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?' ³⁷De wetgeleerde zei: 'De man die hem barmhartigheid heeft betoond.' Toen zei Jezus tegen hem: 'Doet u dan voortaan net zo.'

Acclamatie - Lied 834 vers 1

1

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Overdenking

Muzikaal intermezzo

Lied - Jezus als ik U aanschouw

Tekst: Titus Brandsma. Melodie: lied 834.

Jezus als ik U aanschouw
Dan leeft weer, dat ik van U hou
En dat ook uw hart mij bemint
Nog wel als uw bijzondren vriend.

Al vraagt mij dat meer lijdensmoed
Och, alle lijden is mij goed,

Omdat ik daardoor U gelijk
En dit de weg is naar Uw Rijk

Ik ben gelukkig in mijn leed
Omdat ik het geen leed meer weet
Maar 't alleruitverkorenst lot,
Dat mij vereent met U, o God.

O, laat mij hier maar stil alleen,
Het kil en koud zijn om mij heen
En laat geen menschen bij mij toe
't Alleen zijn word ik hier niet moe.

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij
Ik was U nimmer zoo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God.

Ik geloof dat Hij de aarde lief heeft.

Ik geloof dat Hij gewonde vogels opraapt.

Ik geloof dat Hij voor kinderen een bondgenoot is.

Ik geloof dat Hij zijn hart soms vasthoudt.

Ik geloof dat Hij als moeder ongezien zal waken.

Ik geloof dat Hij soms sprakeloos naast mij zit.

Ik geloof dat Hij zich thuis voelt in de stilte.

Ik geloof dat Hij het leven koestert.

Ik geloof dat Hij met elk van ons blijft meegaan.

Ik geloof dat Hij zal wachten

met de liefste der geliefden.

Hij, die God met open armen.

Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader

Collecte

Koorzang – Lead me Lord

Vredeswens

*Geest van Pinksteren, Gij spreekt vele talen,
Gij laat U kennen in vele verhalen en waarheden.
Wees hier aanwezig,
zet ons op het spoor van al die mensen
die zich aangesproken voelen door Jezus' idealen.
Dat wij ze uitdragen, ieder op zijn eigen manier,
en zijn vredebrengers worden onder de mensen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij de vrede van Gods Geest aan elkaar door.*

Vredeslied – Dona nobis Pacem

Slotwoorden

Zegen

Slotlied – Lied 655

- 1** Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.
- 2** Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!
- 3** Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
- 4** De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Volgende kerkdienst

* **Zondag 4 juni om 10:00 uur in Benningbroek.**

Voorganger is ons gemeentelid Hugo Pijl uit Zwaag.

De diaconale collecte is voor **Inloophuis Medemblik.**

* **Zondag 11 juni om 10:00 uur in Wognum.**

Voorganger is Peter van Ankeren uit Papendrecht.

We houden dan het Heilig Avondmaal en er is K!ND.

De diaconale collecte is voor onze eigen diaconie.

In de maand **juni** worden de reguliere diensten om 10.00 uur **WEL** rechtstreeks uitgezonden door **Sweelinck-TV** én 's avonds om 19.00 uur herhaald.

Diaconale maaltijd

**Woensdag 31 mei 17.30 uur
in de kerk van Wognum**



We gaan samen eten voor ons jaardoel:

Het Straatpastoraat Hoorn

Het wordt een diaconale maaltijd, dat wil

zeggen: een maaltijd door en met ons samen. De opbrengst gaat naar ons jaardoel

Kosten € 8.50 p.p.

Op **diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com** kunt u zich aanmelden voor de maaltijd.

Ook kunt u daar aangeven als u iets voor de maaltijd wilt bereiden.

Op zondagen in mei liggen er ook aanmeldformulieren in de kerken.

Voor vragen kunt u bellen met Lammy Taanman:

0229 - 271290

Met een hartelijke groet van de taakgroep Diaconie.