

*Protestantse Gemeente Het Vierkant
Kerkdienst in Wognum met livestream*

28 november 2021 - 10:00 uur

De 1^{ste} Adventszondag



*Je kunt het voelen, horen, zien,
het zingt in mensen dag en nacht.
Het wordt weer kerst.
Eén kaars gaat branden,
want er wordt een kind verwacht.*

Voorganger
Ouderling
Lector
Organist
Streamteam
Kosteres

ds. Peter van Ankeren
Tryja Boven
Koos Taanman
Arjen de Boer
Mirjam Schreuder / Jan Boven
Hannelore Lamers

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen aan de Paaskaars

Zingen Psalm 25 vers 1

Heer, ik hef mijn hart en handen



1 Heer, ik hef mijn hart en han - den
op tot U, be-slecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schan - de
van mijns vij-and's leed - ver - maak.
Ja, zij wor-den zeer be-schaamd
die de goe - de trouw ver - ach - ten,
maar wie uw ge - bod be-aamt,
mag ge - lo - vig U ver-wach - ten.

Bemoediging en groet

Zingen Psalm 25 vers 2

Here, maak mij uwe wegen

2

Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Moment voor de kinderen, dat we beginnen met het lied 'Doe het boek maar open'

*Doe het boek maar open, want dat
boek gaat over God.
Over mensen met hun vragen,
hun geloof en hun verdriet.
Over zoveel mooie dagen,
hun geluk en hoogste lied.
't Is een boek voor heel je leven,
stap voor stap ga je op reis.
En geniet van de verhalen, want zo
word je langzaam wijs*

't Is een boek voor heel je leven, stap voor stap
ga je op reis.



We steken de eerste Adventskaars aan tijdens het lied 'Je kunt het voelen, horen, zien'

1^{ste} Advent

[Refrein]
Je kunt het voelen, horen, zien,
het zingt in mensen dag en nacht.
Het wordt weer kerst. Eén kaars gaat branden,
want er wordt een kind verwacht.

We hopen op een nieuw begin;
de donk're aarde licht weer op.
We dromen van een nieuwe wereld
de bloemen springen uit de knop.

Kyriegebed

Lied op weg naar Kerst

We luisteren naar Lied 444 - Nu daagt het in het oosten

Gezongen door Reyer en Lars Gerfen.

1
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2
De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekennde pracht.

3
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten 't morgenrood.

4
De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

5
Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Eerste Schriftlezing uit Lucas 1: 5-17

Aankondiging van de geboorte van Johannes

⁵Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. ⁶Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. ⁷Ze hadden

geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.

⁸Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, ⁹werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. ¹⁰De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. ¹¹Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. ¹²Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. ¹³Maar de engel zei tegen hem: 'Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. ¹⁴Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. ¹⁵Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, ¹⁶en hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. ¹⁷Hij zal voor Hem uit gaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.'

Lied 464 vers 1 en 2

Een engel spreekt een priester aan



1 Een en - gel spreekt een pries-ter aan.



Wil hij het goe-de nieuws ver-staan?



Om-dat hij niet ge - lo - ven kan



2

Soms staat de hemel op een kier:
een bode van de Heer komt hier,
verrast ons met een blij bericht,
en zet de aarde in het licht!

Tweede Schriftlezing uit Lucas 1: 18-25

¹⁸Zacharias vroeg aan de engel: 'Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.' ¹⁹De engel antwoordde: 'Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. ²⁰Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.'

²¹De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. ²²Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. ²³Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.

²⁴Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: ²⁵De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.

Orgelspel

Overdenking

We luisteren naar 'Angels' gezongen door Robbie Williams

I sit and wait
Does an angel contemplate
my fate
And do they know
The places where we go
When we're grey and old
'Cause I have been told
That salvation lets their wings
unfold
So when I'm lying in my bed
Thoughts running through my
head
And I feel the love is dead
I'm loving angels instead



[Refrein]

*And through it all she offers me protection
A lot of love and affection
Whether I'm right or wrong
And down the waterfall
Wherever it may take me
I know that life won't break me
When I come to call, she won't forsake me
I'm loving angels instead*

When I'm feeling weak
And my pain walks down a one way street
I look above
And I know I'll always be blessed with love
And as the feeling grows
She breathes flesh to my bones
And when love is dead
I'm loving angels instead

Refrein [bis]

Gebeden, afgewisseld met Lied 458

Zuivere vlam verdrijf met je licht, de angsten van ons hart

The image shows two staves of musical notation in G major (one sharp) and 4/4 time. The first staff contains the melody for the first line of the prayer, and the second staff contains the melody for the second line. The lyrics are written below the notes.

Zui-ve-re vlam, ver-drijf met je licht
de ang-sten van ons hart.____

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied 655 - Zing voor de Heer een nieuw gezang

Verzen 1, 2 en 3 worden gelezen.

Verzen 4 en 5 worden gezongen.

1

Zing voor de Heer een nieuw gezang!

Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.

Het is vol wonderen om u heen.

2

Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.

Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3

Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.



4 De hand van God doet in de tijd



te - ke-nen van ge-rech-tig-heid.



De Geest des He-ren vuurt ons aan



de hei-lige te - kens te ver - staan.

5

Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Zegen

Orgelspel

Collecte

De diaconale collecte is vandaag bestemd voor het **Leger des Heils**.

De banknummers van de diaconie en de kerk zijn:

Diaconie: NL19 **RBRB** 0825 0203 87

Kerk: NL09 **RABO** 0371 6060 20

Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de website van de kerk (www.protgemwognumbsn.nl)

Volgende kerkdiensten

*** Zondag 5 december om 10:00 uur in Benningbroek. De 2e adventszondag. Heilig Avondmaalsviering.**

Voorganger: ds. Peter van Ankeren.

De diaconale collecte is bestemd voor de **Diaconie** zelf.

*** Zondag 12 december om 10:00 uur in Wognum. De 3e adventszondag. Kindernevendienst K!ND.**

Voorganger: ds. Hanna Smit uit Purmerend.

De diaconale collecte is bestemd voor **JOP** (Jong Protestant).

In de maand **december** worden de livestream-diensten uit onze kerken in Wognum, Benningbroek en Sijbekarspel om **10.00 uur rechtstreeks** uitgezonden door **Sweelinck-TV** én avonds om 19.00 uur herhaald.

De **Kindernevendienst K!ND** is elke tweede zondag van de maand in Wognum.

De dienst in **Sweelinckhof** op **dinsdag 30 november** gaat in verband met de coronamaatregelen **NIET** door.