

Protestantse Gemeente Het Vierkant

Kerkdienst in Wognum

7 maart 2021 10.00 uur

Derde zondag 40-dagentijd



Vrouwen in de bijbel

Voorganger

Ina Broekhuizen-Slot

Organist

Arjen de Boer

Ouderling

Bernice Zuidhof

Lector

Bernice Zuidhof

Streamteam

Peter vd Molen/Joost vd Kooij

Koster

Hannelore Lamers

Orgelspel

Welkom

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars

Lied 601

Licht dat ons aanstoot in de morgen

Van het album: Nooit meer zonder reisgenoot

1

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en
onbegonnen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.



2

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Begroeting en bemoediging

Moment voor de kinderen Doe het boek maar open

*Doe het boek maar open,
want dat boek gaat over God.
Over mensen met hun vragen,
hun geloof en hun verdriet.
Over zoveel mooie dagen,
hun geluk en hoogste lied.
't Is een boek voor heel je leven,
stap voor stap ga je op reis.
En geniet van de verhalen, want zo
word je langzaam wijs.*

't Is een boek voor heel je leven, stap voor stap
ga je op reis.



Het verhaal van deze week



Gebed

Lied 833

Neem mij aan zoals ik ben

Door Bertjan van de Lagemaat (Nederlandse Kerk in Londen)

1

Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart
and live in me.

2

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart
en leef in mij.



Inleiding

Lied 912 verzen 1 en 2 Neem mijn leven laat het, Heer

Voorganger en organist

1

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Eerste Schriftlezing uit Exodus 1: 15-22

[Het volk Israël wordt onderdrukt in Egypte. De Egyptenaren beulen hen af en maken hun het leven ondraaglijk met zwaar werk: ze moeten stenen maken van klei en op het land werken, en ze worden voortdurend mishandeld.]

¹⁵Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende: ¹⁶Als u de Hebreeuwse

vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze blijven leven.' ¹⁷Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. ¹⁸Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. 'Wat heeft dit te betekenen?' vroeg hij hun. 'Waarom laat u de jongens in leven?' ¹⁹De vroedvrouwen antwoordden de farao: 'De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische: ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben voordat de vroedvrouw er is.' ²⁰God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. ²¹En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen. ²²Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de Nijl te gooien; de meisjes mochten in leven blijven.

Lied 915

Nobody knows the trouble I've seen

The Seekers

Nobody knows the trouble I've seen
Nobody knows my sorrow
Nobody knows the trouble I've seen
Glory, Hallelujah!
[2x]

Sometimes I'm up, sometimes I'm
down
Oh, yes, Lord
Sometimes I'm almost to the groun'
Oh, yes, Lord

Nobody knows the trouble I've seen
Nobody knows my sorrow
Nobody knows the trouble I've seen
Glory, Hallelujah!



I wish that I could find a way
Oh, yes, Lord
But life is just one long, rainy day
Oh, yes, Lord

Nobody knows the trouble I've seen
Nobody knows my sorrow
Nobody knows the trouble I've seen
Glory, Hallelujah!
Glory, Hallelujah!

Tweede Schriftlezing uit Marcus 5: 21 en 25-34

²¹Toen Jezus weer met de boot [het Meer van Galilea] was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem, en hij bleef aan het meer.

²⁵Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. ²⁶Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. ²⁷

Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, ²⁸want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. ²⁹En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. ³⁰Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: 'Wie heeft mijn kleren aangeraakt?' ³¹Zijn leerlingen zeiden tegen hem: 'U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: "Wie heeft mij aangeraakt?"' ³²Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. ³³De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. ³⁴Toen zei hij tegen haar: 'Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.'

Lied 855

Hem even aan te mogen raken

Voorganger leest de tekst, daarna orgelspel

1

Hem even aan te mogen raken,
zijn kleed alleen maar, bij de zoom,
de kracht die mij weer heel kan maken, –
het is de mooie oude droom.

2

Maar Hij verdwijnt haast uit mijn ogen
terwijl mijn diepe wonde bloedt;
Hij drijft, door anderen bewogen,
de verte langzaam tegemoet.

3

Er is zoveel, er zijn zovelen
tussen ons in, zoveel verdriet
en tijd en dringen en krakelen
en tempel, priester en leviet.

4

En toch, wanneer Hij maar zou weten
dat ergens diep in dat gedrang
ik Hem nog volg, ziek en verbeteren,
en naar zijn zuiverheid verlang.

5

Hij die mijn leven heel kan maken,
de kracht, de macht die Jezus heet:
als ik Hem even aan mocht raken,
alleen de zoom maar van zijn kleed.

Overweging

Orgelspel over Psalm 121

In memoriam

Gemma Maroesjka Esmeralda Wagenaar-van Eck

30-04-1975 – 24-02-2021



Orgelspel over lied 413 vers 3

Heer, ontferm U over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

Gebeden

Mededelingen

Slotlied 904 vers 1

Beveel gerust uw wegen

Voorganger leest couplet, daarna orgelspel

1

Beveel gerust uw wegen,
al wat u 't harte deert,
der trouwe hoede en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,

zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

Zegenbede

Orgelspel

Collecteren doen we digitaal

De diaconale collecte is voor **Dorcas**

De banknummers van de diaconie en de kerk zijn:

Diaconie: NL19 **RBRB** 0825 0203 87

Kerk: NL09 **RABO** 0371 6060 20

Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de website van de kerk (www.protgemwognumbsn.nl)

Volgende kerkdiensten > alleen online te volgen

* Zondag **14 maart 2021: 10:00 uur**

Voorganger: ds. Peter van Ankeren

Vierde zondag 40-dagentijd

De diaconale collecte is bestemd voor de **Voedselbank**.

De kerkdienst is om 10:00 uur NIET rechtstreeks op SweelinckTV te zien maar WEL de herhaling 's avonds om 19.00 uur.

* Zondag **21 maart 2021: 10:00 uur**

Voorganger: ds. Peter van Ankeren

Vijfde zondag 40-dagentijd

De diaconale collecte is bestemd voor de **Stichting Hulpverlening**.

De kerkdienst is om 10:00 uur NIET rechtstreeks op SweelinckTV te zien maar WEL de herhaling 's avonds om 19.00 uur.

Kerkdiensten

Tot eind maart worden de kerkdiensten alleen in Wognum gehouden. Zie het rooster in het laatste Klankbord. Deze diensten zijn vooralsnog alleen via de livestream mee te vieren. Zodra hier wijziging in komt zal dit via de website, de Facebookgroep en Klankbord (Expres) bekend worden gemaakt.



**Vraag niet wat de wereld nodig heeft,
maar vraag wat jou tot leven wekt.**

Ga dan. En doe het.

**Want wat de wereld nodig heeft,
zijn mensen die tot leven komen.**

(Howard Thurman)