

Protestantse Gemeente Het Vierkant

Online kerkdienst in Wognum

2 mei 2021 10.00 uur



Voorganger

ds. Peter van Ankeren

Organist

Arjen de Boer

Ouderling

Bernice Zuidhof

Lector

Bernice Zuidhof

Streamteam

Mirjam Schreuder/Peter vd Molen

Koster

Hannelore Lamers

Orgelspel

Welkom

Aansteken van de kaarsen aan de Paaskaars

Psalm 67 vers 1

God zij ons gunstig en genadig

Gespeeld door de organist.

1

God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend',
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

Bemoediging en groet

Psalm 67 vers 2 en 3

De volken zullen U belijden

Nederland Zingt in de Lebuïnuskerk in Deventer.

2

De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten,
hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde,
die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.



3

De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen,
onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.



Kyriegebed

Lied 194 vers 1 uit de Evangelische Liedbundel Er is een stad voor vriend en vreemde

Gespeeld door de organist.

1

Er is een stad voor vriend en vreemde
diep in het bloemendal,
er is een mens die roept om vrede,
die mens roept overal.
Jeroesjalajiem, stad van God,
wees voor de mensen een veilig huis.
Jeroesjalajiem, stad van vrede,
breng ons weer thuis.

Doe het boek maar open

*Doe het boek maar open,
want dat boek gaat over God.
Over mensen met hun vragen,
hun geloof en hun verdriet.
Over zoveel mooie dagen,
hun geluk en hoogste lied.
't Is een boek voor heel je leven,
stap voor stap ga je op reis.
En geniet van de verhalen, want zo
word je langzaam wijs.*

't Is een boek voor heel je leven, stap voor stap
ga je op reis.



Moment voor de kinderen



Gebed

Eerste Schriftlezing: Psalm 67

*²God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
³dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.*

*⁴Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.*

*⁵Laten de naties juichen van vreugde,
want u bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde.*

*⁶Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.*

*⁷De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.*

*⁸Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.*

Gezang 414 Liedboek 1973

Wilt heden nu treden

Vers 1 organist, vers 2 voorganger en organist, vers 3 organist.

1.

Wilt heden nu treden voor God, den Here,
Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot zijns lieven namens ere,
die daar nu onze vijand slaat terneer.

2.

Ter eren ons Heren wilt al uw dagen
dit wonder bijzonder gedenken toch.
Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,
doet ieder recht en wacht u voor bedrog.

3.

Bidt, wakent en maket dat ge in bekoring
en 't kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt de vijand tot versterking,
al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald.

(Valerius' Neder-landsche gedenck-clanck 1626)

Tweede Schriftlezing uit Johannes 14: 23-29

²³Jezus antwoordde: 'Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. ²⁴Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. ²⁵Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. ²⁶Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

²⁷Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. ²⁸Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. ²⁹Ik vertel

*jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven
wanneer het zover is.*

Lied 1005 Longing for light

Gezongen door Petra Berger in het programma 'Met hart en ziel'.

1

Longing for light, we wait in darkness.
Longing for truth, we turn to you.
Make us your own, your holy people,
light for the world to see.
Christ, be our light!
Shine in our hearts.
Shine through the darkness.
Christ, be our light!
Shine in your church gathered today.

2

Longing for peace, our world is troubled.
Longing for hope, many despair.
Your word alone has power to save us.
Make us your living voice.
Christ, be our light!
Shine in our hearts.
Shine through the darkness.
Christ, be our light!
Shine in your church gathered today.

3

Longing for food, many are hungry.
Longing for water, many still thirst.
Make us your bread, broken for others,
shared until all are fed.

4

Longing for shelter, many are homeless.
Longing for warmth, many are cold.
Make us your building, sheltering others,
walls made of living stone.



Christ, be our light!
Shine in our hearts.
Shine through the darkness.
Christ, be our light!
Shine in your church gathered today.

5
Many the gifts, many the people,
many the hearts that yearn to belong.
Let us be servants to one another,
making your kingdom come.
Christ, be our light!
Shine in our hearts. Shine through the darkness.
Christ, be our light!
Shine in your church gathered today.



Overdenking

Orgelspel

Lied De bloemen aan de bomen

Tekst van ds. A.C. Bronswijk.
Melodie Lied 864 Laat ons de Heer lofzingen.

Vers 1 wordt door de voorganger gelezen,
vers 2 wordt door de organist gespeeld.

1
De bloemen aan de bomen,
zij spellen ons 't geheim,
dat zomerlicht zal komen,
de aarde nieuw zal zijn.
Al vloeien er nog tranen,
of waait er tegenwind,
de bloesem wil beamen:
God is steeds mens-gezind

2
Het lied dat vogels zingen
spreekt over levensmoed.

Het wil de mens omringen
met klanken, blij en goed.
Al heerst er soms ook schaduw,
of buigt ons hart zich neer,
het zomerlied belijdt ons:
God, U bent onze Heer.

In memoriam
Henny Zwarts-Dons
12-06-1937 - 22-04-2021

Moment van stilte

Orgelspel over Lied 598

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.

Gebeden, afgesloten met Lied 1006 **Onze Vader in de hemel**

Gezongen in het programma 'Petrus in het land'.

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn. (bis)

Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan



bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen.



Mededelingen

Lied 1010 vers 1 en 3

Geef vrede, Heer, geef vrede

Gespeeld door de organist.

1

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

3

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vreedestichters zijn.

Zegen

Lied 708 vers 1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe

Nederland Zingt

1

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.



6

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Orgelspel

Collecteren doen we digitaal

De diaconale collecte is voor het **Rode Kruis**.

De banknummers van de diaconie en de kerk zijn:

Diaconie: NL19 **RBRB** 0825 0203 87

Kerk: NL09 **RABO** 0371 6060 20

Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de website van de kerk (www.protgemwognumbsn.nl)

Volgende kerkdiensten > alleen online te volgen

* Zondag 9 mei 2021: 10:00 uur

Voorganger: pastor Louise Kooiman, Andijk

De diaconale collecte is bestemd voor Hospice Dignitas.

De kerkdienst is deze maand **niet rechtstreeks** om 10.00 uur op SweelinckTV te zien maar wel de herhaling 's avonds om 19.00 uur.

* Zondag 16 mei 2021: 10:00 uur

Voorganger: ds. Peter van Ankeren

De diaconale collecte is bestemd voor de Rudolphstichting.

De kerkdienst is deze maand **niet rechtstreeks** om 10.00 uur op SweelinckTV te zien maar wel de herhaling 's avonds om 19.00 uur.